

Kerkerknijs 2019



Afbeelding wordt aan gewerkt.

**Informatieblad
van de
Protestantse Gemeente
te
Sint-Jacobiparochie**

april

Kerkelijke adressen

Pastoraat:	Ds. D. Visser, tel. 06 81107529 e-mail: visserdouwe97@gmail.com
Scriba:	T. Meindertsma, tel. 491882 e-mail: meindertsma.tine@gmail.com
Contactpersoon bezoekwerk:	H. de Haan-Bilker, tel. 491759 e-mail: hannekebilker@hotmail.com
Ledenadministratie:	Jettie de Jong, tel. 491323, e-mail: jettie74@gmail.com
Boekhouder:	K. Braaksma, tel. 491882
Protestantse Gemeente:	NL43 RABO 0151 3856 29
Prot. Gem. St. Jacobiparochie:	NL32 INGB 0000 8001 79
Diaconie:	NL31 RABO 0142 8108 51
Zendingscommissie:	NL67 RABO 0198 2877 04
Website:	www.pknsintjacobiparochie.nl
Beamerdienst:	liturgiepksintjacob@gmail.com
Bloemendienst:	Tietie Klaver, tietie.klaver@hotmail.com tel. 0518-491798

Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen

MCL:	H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Nieuw Mellens:	Borniastraat 32, 8934 AD Leeuwarden
Noorderbreedte Revalidatie:	Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden
Parkhoven:	Dorhoutstraat 2-24, 8933 CX Leeuwarden
De Batting:	Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen

Volgende Kerknijs

Het volgende Kerknijs verschijnt D.V. 4 mei as. Kopij graag voor **vrijdagavond 26 april as.** inleveren bij Carien Mennegat-Zwaan, tel. 412770, of per mail: kerknijspksintjacobiparochie@gmail.com.

Feliciteatie-/deelnemingskaarten

Berichten rond geboorte, huwelijk, jubilea, of overlijden van dorpsgenoten kunt u doorgeven aan Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718. Zij zorgen dan voor een felicitatie- of deelnemingskaart.

KERKDIENSTEN:

7 april

Na de dienst koffiedrinken.

9.30 uur

Oud. van dienst
Collecte

Ds. D. Visser

D. de Haan
1^e 40-dagen collecte
2^e Diaconie

14 april

Palmpasen

9.30 uur

Oud. van dienst
Collecte

Ds. A. Mak, Haarlem

A. Keizer-van Vaals
1^e JOP
2^e Kerk

18 april

Witte Donderdag

Viering Heilig Avondmaal

19.30 uur

Oud. van dienst

Ds. D. Visser

T. Meindertsma

19 april

Goede Vrijdag

19.30 uur

Oud. van dienst

Ds. D. Visser

D. de Haan

21 april

1^e Paasdag

Gezamenlijk ontbijt

9.30 uur ???

Oud. van dienst
Collecte

Ds. D. Visser

T. Meindertsma
1^e Paascollecte
2^e Kerk

28 april

9.30 uur

Oud. van dienst
Collecte

Ds. G. Muilwijk, Sint Anne

L. Buurstra-Smits
1^e Diaconie
2^e Kerk

5 mei

Na de dienst koffiedrinken.

9.30 uur

Oud. van dienst
Collecte

Ds. D.J. van Bochove, Franeker

D. Wijbenga
1^e Kerk in Actie/Noodhulp
2^e Diaconie

KINDERKERK



Het rooster ziet er als volgt uit:

wanneer **wat**

7 april

Teruggeven

Lucas
20:9-19

Vandaag lezen we de gelijkenis waarin de eigenaar van een wijngaard enkele mannen de opdracht geeft op zijn wijngaard te passen en de druiven aan hem te geven. Maar als het zover is, doen de oppassers alsof het hun wijngaard is...

door wie

Binke Koopal

14 april

Juichen

Lucas
19:29-40

We horen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen daar langs de weg weten het zeker: Jezus zal een nieuw begin maken. Daarom juichen ze hem toe als een koning. Deze zondag staat in het teken van palmtakken en vrolijke liederen.

Daarom maken wij palmpaasstok.

Fokje Postma

Ina Veenstra

21 april

Hulp krijgen

Pasen
Johannes
20:1-18

Vandaag lezen we het paasverhaal. Met Pasen vieren we dat Jezus geholpen wordt, zoals hij zelf zo vaak mensen geholpen heeft. Hij staat op uit de dood.

Elène de Groot

28 april

In de war

Lucas
24: 13-
35

Jezus is gestorven en begraven, maar zijn graf is leeg. De Emmaüsgangers zijn zo druk in gesprek, dat ze niet merken dat Jezus met hen mee loopt. Pas tijdens de maaltijd ontdekken ze wie die wonderlijke man is, die de hele tijd met hen mee gelopen heeft.

Evelyn Beimers

*Meer weten over het Kinderkerk-project Veertigdagentijd en Pasen 2019?
Kijk dan nog even in het Kerknijfs van maart!*



*** Beste allemaal ***

'Een Nieuw Begin' is het thema van Pasen 2019.

Pasen is het feest van het nieuwe begin, we zien het buiten in de natuur, in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint.

Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken.

Als Jezus gekruisigd wordt en sterft laat God hem opstaan uit de dood, dit is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.

Met de paaswerkgroep zijn we al druk bezig.

Op *Witte Donderdag, 18 april* vinden we het heel fijn dat de clubkinderen ons weer willen assisteren. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Op de vraag wie wou helpen op Witte Donderdag gingen alle handen in de lucht.

De collecte is dan voor opvang en scholing aan weeskinderen in Rwanda Voor de dienst van *Goede Vrijdag, 19 april* zijn we bezig met gastmuzikanten.

We zijn er trots op dat op de *Paaszondag, 21 april* het jeugdkorps van Minnertsma, Jong Oranje de dienst muzikaal zal opvrolijken.

In de diensten gaat dominee Visser voor.

De avonddiensten starten 19.30 uur. En op Paaszondag starten we om 10.00 uur. Waarbij er vanaf 9.15 uur een inloop-ontbijt is i.v.m. Nieuw Begin = ook met elkaar MFC delen. We delen ons ontbijt met elkaar, iedereen mag iets meenemen! Dat kan zijn suikerbrood, paasbrood, broodjes, beschuiten, doos gekookte eieren, pakje boter, kaas, ham, pot jam of pak sinaasappelsap. Het maakt niet uit, alles is goed!!!



SAMEN PASEN VIEREN

Tot ziens!

**De Werkgroep Eredienst,
Tine Meindertsma, Hilly Meyer, en Yda de Groot**

TER OVERDENKING



Zelf geloof ik in de opstanding van Jezus Christus naar lichaam en geest, daar wil ik ook van spreken maar ik heb er alle begrip voor wanneer iemand zegt: dat kan toch helemaal niet, dood is toch gewoon dood? Dan heb ik als tegenwerping geen enkel bewijs. Soms wordt weleens aangevoerd dat de beweging van de volgelingen van Jezus het niet gered hadden als er geen opstanding was geweest, want dan hadden ze ook al niet veel te bieden. Om het dan verder nog kracht bij te zetten wordt gewezen op het feit, dat ‘opstanding uit de doden’ in de dagen van Jezus net zo’n vreemd iets was als nu. Kan allemaal wel zo zijn, maar in onze tijd weten we maar al te goed de kracht van ‘fake nieuws’ en hoeveel geloof mensen daaraan hechten als ze maar in de juiste 'bubble' zitten. Kortom, er valt hier niets te bewijzen, er valt alleen maar te geloven.

Dat valt niet mee vinden velen en daarom is de opstanding ook altijd wel door de tijden heen ‘meer geloofwaardig’ gemaakt. Het zou niet gaan om een letterlijk feit, maar meer om diepe inspiratie bij de leerlingen van Jezus, na zijn dood, waarin ze zijn woorden heel sterk voelden als vitaal en altijd weer vol zeggingskracht. En zo gingen ze vol overtuiging verder, ook al was Jezus gestorven en durfden ze het aan om dwars daartegen in te zeggen: Jezus leeft.

Ik geloof hier niet in. Ik heb in mijn leven zoveel prachtige en inspirerende woorden gelezen, in allerlei soorten boeken, en ik hoop dat ook in de toekomst nog te beleven. Eerlijk gezegd zijn er wel teksten buiten de Bijbel, die me minstens evenveel inspireren als wat ik in de Bijbel lees. Daar gaat het volgens mij ook niet om. Waar het om gaat is, dat we in de Bijbel lezen hoe mensen Jezus ontmoet hebben, opgestaan uit de doden. Denk aan die twee Emmaüsgangers, die er in de verste verte niet aan wilden dat Jezus uit de dood was opgestaan, maar die de gast bij hen aan tafel herkennen wanneer hij het brood breekt: geen twijfel meer mogelijk voor hen, dit is Jezus uit de dood opgestaan. Dit verhaal, Lucas 24: 13-35, vind ik zelf het mooiste paasverhaal dat er is. Ik hoef het maar te lezen om weer helemaal te beseffen dat het geloof in Jezus gefundeerd is op een onmogelijk lijkend, haast *te* wonderlijk feit maar ... hij is uit de doden opgestaan. Ik ben zo ongeveer verliefd op dat verhaal en hoef het maar te lezen om te weten: Jezus leeft!

Wat de kerkdiensten betreft, hoop ik zelf voor te gaan op zondag 7 april, de vijfde zondag in de veertigdagentijd, ook wel de eerste Passie zondag genoemd en dan natuurlijk ook in de Stille Week, op Witte Donderdag (18/4), Goede Vrijdag (19/4) en de Paasmorgen (21/4). Die laatste dienst begint om 10:00 uur maar daarvoor is er het paasontbijt. De diensten in de Stille Week en op Paasmorgen worden voorbereid met de werkgroep pastoraat en eredienst. En het thema van het project van Kind op Zondag voor de Veertigdagentijd en Pasen is: 'Een nieuw begin'. Ik zie ernaar uit om ook dit jaar weer deze diensten met u te beleven.

Het Bijbelcafé is, als u dit leest, weer voorbij voor dit seizoen, waarbij het thema was 'Vrouwen en Mannen in de Bijbel'. En ook kijk ik nog even terug op het politiek debat van 11 maart over de kansen voor het dorp Sint-Jacobiparochie. Heel de commissie Kerk & Dorp, en ik niet in het minst, zat wel in spanning over hoe het zou gaan. Maar er kan voluit gezegd worden, dat het een geslaagde avond was met een mooie opkomst. “Waar was Forum voor Democratie?”, vroeg iemand mij. Die waren uitgenodigd maar die kwamen niet. Wat ik trouwens hier ook met nadruk wil zeggen is hoe prima alles wel niet verzorgd was vanuit 't Beerdhuus. En om daar nog wat meer van te zeggen: natuurlijk vond ik het wel even wennen zo'n nieuwe opzet waarbij je niet meer eigenaar bent, maar dan wil ik nu ook persoonlijk zeggen dat het goed loopt en dat met de nodige creativiteit het voor ons als Kerk ook nieuwe kansen biedt. En bij het politieke debat werden we geprezen, dat we in ons dorp zo'n prima centrum hadden opgezet waar de 'mienskip' beleefd kan worden.

Dhr. Tjerk de Jong moest 22 maart geopereerd worden. Het herstel vraagt tijd en van harte hopen en bidden we, dat het goed mag gaan.

Mw. Joekje de Vries ging nog vanuit het ziekenhuis naar Beuckelaer maar is daar na één dag overleden, op dinsdag 26 maart. Voor het volgende kerkblad schrijf ik een in memoriam.

Zorg is rond Jan en Josefien Kooistra. Jan was al ziek en nu is Josefien door ziekte getroffen. Heel zwaar. Velen leven mee en we bidden voor hen.

Brand en Griet de Haan vierden hun 50-jarig huwelijksjubileum op vrijdag 22 maart. Met een mooie partij in 't Beerdhuus waar velen aanwezig waren. Van harte wensen we hen toe Gods zegen voor de komende levenstijd samen.

U allen weer vanuit Harlingen de hartelijke groeten,

Douwe Visser



Protestantse Gemeente St.– Jacobiparochie

Ontbrekend stuk van het Jaarverslag 2018

Het laatste stuk van het jaarverslag 2018 is per abuis niet afgedrukt in de bijlage bij Kerknijfs maart. Het gaat om het volgende:

Wel en wee:

16 april: Piet Marra overleden.

9 september: Wim Haije overleden.

28 oktober: doop Bauke Faassen.

Mensen verhuisden of kwamen hier juist wonen. Kinderen trokken weg maar ook werden er weer kinderen geboren.

Er werden verjaardagen en huwelijksjubilea gevierd.

Er werden mensen ziek, bestaande ziektes zorgden voor zorgen en aanpassingen en noodlottige ongevallen bleven ons niet bespaard.

Bij dit alles is het goed dat er aan elkaar gedacht wordt: de bloemengroet, bezoekjes en kaarten voor gemeenteleden en dorpsbewoners. Dat dit zeer op prijs gesteld wordt weten we, want de kerkenraad krijgt regelmatig een bedankje.

Gemeente-zijn, een gemeenschap vormen, elkaar helpen, staan voor wat je gelooft. Ook in dit jaar hebben we dat mogen ervaren. In dankbaarheid kijken we daarop terug.

Een welgemeend woord van dank voor iedereen - wel of niet in een commissie - die meehelpt deze gemeenschap vorm te geven!

KERKENRAADSVERSLAGEN

Verslag grote kerkenraad, maandag 25 februari 2019

Dominee Visser kan iedereen welkom heten en opent met het lezen van het bijbelgedeelte 'Het zout der aarde, het licht van de wereld', wat we met Gods hulp graag zouden willen zijn.

De notulen van de vorige keer worden zonder op-of aanmerkingen goedgekeurd en zo kan het gebeuren dat we al binnen 5 minuten naar de mededelingen van de diverse geledingen gaan:

- * De voorbereidingen van de te houden avond rond de Provinciale Staten “Welke kansen zijn er voor Sint Jacobipaparchie?” zijn in volle gang en we worden opgeroepen stellingen aan te leveren.

- * Het wel en wee in de gemeente passeert de revue.

- * Thema's van Bijbelcafé (Dorcas en Petrus) en het Veertigdagentijd-project 'Een nieuw begin' worden kort toegelicht.

- * De organisatie van het avondmaal wordt besproken.

- * De startdienst wordt verplaatst naar het weekend van 28 en 29 september. Op 28 september zal er dan een reisje georganiseerd worden waaraan iedereen kan deelnemen. Er wordt nog naar een bestemming gezocht.

- * Er is een nieuwe kanselbijbel.

- * Eén van de kanselkleden is gestoomd, maar nu blijkt dat de kleden toch wel kwetsbaar zijn, laten we het bij dit ene kleed.

- * Er worden afspraken gemaakt rond een nieuw aan te schaffen doopvont.

- * Er komt een AED - aangeschaft door kerk en hartstichting - bij de nooduitgang van 't Beerdhuus.

- * Onze organist Tjipke Bloemhof gaat zelf op zoek naar de nodige vervanging nu het moment van een nieuwe heup dichterbij komt.

- * De commissie Eredienst heeft de voorbereidingen voor de Paasdiensten gestart; versterking van de commissie is welkom.

- * We zijn blij met de jongeren die meedoen aan de activiteiten. Binnen de leiding is een roep om meer handen en voeten te geven aan de kerkelijke beleving.

- * Zondag 26 mei is er een jeugddienst als afsluiting van het seizoen. De organisatie is in handen van de 16+ groep en onze predikant. Het Heilig Avondmaal gaat dan naar 9 juni.

* Een punt van zorg is dat er van de jonge gezinnen een gering aantal de eredienst bezoekt.

Nadat al de geledingen aan de beurt zijn geweest hebben we nog de volgende zaken:

- We kijken naar de erediensten die aanstaande zijn. De headset van de predikant vraagt nog wat aanpassingen en Douwe Wijbenga neemt dit voor zijn rekening.
- De boekcontroles van kerk, diaconie en zending worden op 12 maart gehouden. Dan is er meteen even een korte vergadering over het huren van de ruimtes in 't Beerdhuus.
- Lideke en dominee gaan zich buigen over een uitnodiging voor een groot huisbezoek.
- De vernieuwde website komt ter sprake. Het adres van de kerk moet nog even worden aangepast.

Tot slot is er het agendapunt 'Bevindingen 't Beerdhuus'. Iedereen is unaniem in de conclusie dat het een mooi geheel geworden is. De vrijwilligers hebben een topprestatie geleverd. Wel is het even wennen nu we van eigenaar huurder zijn geworden. Wat anders vanzelfsprekend was, moet nu gecommuniceerd worden. Soms is het nog even zoeken naar, maar we ervaren dat er overal een oplossing voor komt, mits er over gepraat wordt. Zo zit één van de clubs nu in de hal van de school en dat bevalt prima! Het is er gezellig en je kunt er ongestoord praten en werken. De biljartruimte is op dit moment nog niet zo geschikt voor vergaderingen, merken we. Dat heeft te maken met inkijk, akoestiek en licht, maar daar wordt aan gewerkt. De open kasten in de kerk zullen van planken worden voorzien, zodat de boeken van de kinderen en andere zaken er een plekje kunnen krijgen. We spreken uit dat we graag in de hal een leestafel willen zodat de kerk met haar activiteiten voor alle bezoekers van het MFC zichtbaar is. Mocht u tips, op- of aanmerkingen hebben, schroom niet deze door te geven aan: mfc.stjacob@gmail.com.

We hebben het idee dat we nog wat onze weg moeten vinden om binnen de nieuwe structuur onze kerk op de kaart te zetten in het dorp en handen

en voeten te geven aan het bevorderen van de saamhorigheid in en kansen voor ons dorp.

Gewoon maar beginnen en doen wat er op je pad komt en bijsturen als de situatie dat vraagt zal het motto zijn.

Trynke Buma sluit de vergadering met een episode uit 'De Zin van het leven', waaruit blijkt dat het de kleine dingen zijn die het doen.

Verslag kleine kerkenraad, dinsdag 26 maart 2019.

Aanwezig: Elène de Groot, Lideke Buurstra, Anna Kuik, ds. Douwe Visser en Tine Meindertsma

Voorafgaand aan en bij de opening van de vergadering staan we stil bij het overlijden van mevrouw Joekje de Vries-Heida. Dominee Visser leest uit Psalm 33; 'Oprecht is het woord van de Heer, alles wat Hij doet is betrouwbaar. Hij heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de Heer is de aarde vervuld'. In het openingsgebed klinkt door dat we hetzij we leven, hetzij we sterven we ons in Gods hand geborgen mogen weten.

De notulen worden na enkele aanpassingen goedgekeurd en omdat er geen toevoegingen zijn, volgen we de agenda waarbij we de volgende zaken onder uw aandacht brengen:

- * Dominee Visser heeft diverse gemeenteleden bezocht en doet verslag.
- * Het avondmaalstel van de hervormde kerk - waarvan wij kleine bekertjes in ons bezit hebben - blijkt naar de stichting Alde Fryske Tsjerken te zijn gegaan. Dominee Visser zal contact opnemen met de stichting, zodat we te weten komen wie nu de eigenaar is van het één en ander.
- * De diaconie vergadert in april met het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) over het opzetten van een nieuwe structuur; bedoeld om effectief te helpen waar geen helper is.
- * Atelier Slingerhaan zal het nieuwe doopvont maken. Rond Pinksteren zal het op de liturgietafel staan.
- * Alle financiële verslagen (kerk, diaconie en zending) zijn gecontroleerd en goedgekeurd.

* Het jeugdkorps van Minnertsga zal Eerste Paasdag onze dienst ondersteunen en versterken.

* Eerste Paasdag: vanaf 9.15 uur ontbijt waarna de dienst om 10.00 uur begint.

* De agenda van de Gemeenteavond wordt besproken en vastgesteld. Naast de gebruikelijke zaken als toelichten van en reageren op verslagen, zullen we berichten dat we de komende twee jaar **ontmoetingsmomenten** in huiskamerverband willen organiseren. Het thema van die huiskamermomenten zal zijn: Welke kansen zien we voor de Protestantse Gemeente van ons dorp? We zullen gebruik maken van stellingen en het één en ander zal ook genotuleerd worden zodat we als kerkenraad kennis kunnen nemen van wat er m.b.t. dit thema leeft in de gemeente. Zelf denken we dat we ten allen tijde een predikant nodig zullen hebben. We starten voor de zomer als een soort pilot met middagen in Beuckelaer; de overige momenten plannen we de komende twee jaar in de periode voor en na kerst. Op de Gemeenteavond 2021 zijn dan alle avonden gehouden en kunnen we terugblikken en de bevindingen presenteren.

* We willen '**Een handen uit de mouwen groep**' in het leven roepen. Iedereen die wil assisteren bij één of meerdere activiteiten kan zich aanmelden bij één van de kerkenraadsleden. Als je lid bent van deze groep kan er een beroep op je worden gedaan en dan bepaal jezelf of dat gelegen komt.



* In de vergadering van de grote kerkenraad mei/juni zal de visie en missie van de kerk als agendapunt opgevoerd worden.

Tenslotte wordt er een thema geopperd voor weer een avond voor het hele dorp; wat in het vat zit verzuurt niet. Dat Elène de Groot afsluit met een tekst 'Nieuwsgierig naar mogelijkheden' past daar wonderwel bij.

Woensdag 24 april vergadert de kleine kerkenraad om 19.30 uur in 't Beerdhuus.

OPBRENGST COLLECTEN



VAN DE DIACONIE

Bijzonder collecten

Zondag 7 april 2019 Collecte Zending

Rwanda 25 jaar na de genocide

In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezes werden afgeslacht door hun buren. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, 'geliefd kind'. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin. Maakt u dit werk mede mogelijk? Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

Zondag 14 april 2019 JOP

Jongeren doorleven het paasverhaal

Veel christelijke jongeren hebben het Paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met 'Wie-is-de-mol'-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in

de huid van een hoofdpersoon uit het Paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoedheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op Paasmorgen. De eerst editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee (zie filmpje; jop.nl/paaschallenge). Collecteer mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.

Zondag 21 april 2019

Versterk de kerk in Pakistan

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouw met uw Paascollecte mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.

Zondag 5 mei 2019

Collecte Noodhulp Syrië, kerk zijn in oorlogstijd

Op 5 mei vieren we nu al ruim 70 jaar onze vrijheid. In Syrië lijden miljoenen mensen al zeven jaar onder de gevolgen van een burgeroorlog. Hoewel Syrische kerken en gemeenten zelf ook zwaar getroffen zijn, bieden zij noodhulp aan mensen die een beroep doen op de kerk. Met voedsel, water, tijdelijk onderdak en medische zorg. Ook ondersteunen ze mensen die weer terugkeren naar veilige gebieden met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we zondag 5 mei onze vrijheid vieren, maar tegelijk ook onze naasten in Syrië steunen. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de kerken in Syrië om noodhulp te geven, en wereldwijd andere noodhulpprojecten.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte noodhulp mei.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Minke Stork

KERKELIJKE STAND

Verjaardagen 70+

De bloemengroet

In de afgelopen weken kregen de volgende mensen een bloemengroet van de gemeente:

Namens iedereen bedankt voor de bloemen en het bezoek.

Tietie Klaver



Pasen in zicht

De boom des levens
in de Hof van Eden
werd door de zondeval
de boom des doods.

Het zware kruis
uit deze boom vervaardigd
werd gedragen
door Gods eigen Zoon.

Dood en zonde
liet hij achter in Zijn graf.
Zo kon de boom des doods
weer vruchten dragen
omdat Hij vergaf.

Verrezen uit de dood
ging Hij de Zijnen voor op reis
door de verlaten Hof
naar t Hemels paradijs!

Verhuisd

Hans Keijzer naar Langewyk 150, 9202 CT te Drachten.

Mw. I. van der Kuur vanuit Leeuwarden naar Koudeweg 2.

Alyt Braaksma naar Amsterdam.

Dhr. C. de Groot van de Oudebildtdijk 1115 naar Leeuwarden.

Familie Keizer-Wassenaar van de Van Wijngaardenstraat 56 naar Ds.

Veenstraat 4, 9072 AM in Nij Altoenae.

E. Goodijk, Zuiderweg 2 is overgegaan naar een ander kerkgemeenschap.

Mw. K.R. Torensma is aan de Van Wijngaardenstraat 4 komen wonen.

Overleden

Op 26 maart is mevrouw Joekje de Vries-Heida overleden. Ze mocht 83 jaar worden. In het volgende Kerknijis vindt u een in memoriam.

Kerkdiensten Zorgcentrum 'Beuckelaer'

De diensten worden gehouden op zondag om 19.00 uur in het restaurant.

datum	voorganger	kerkenraad
7 april	H. van Twist-Posthuma	Protestantse Gemeente
14 april	F. de Haan	Sint-Jacobiparochie
19 april, Goede Vrijdag Heilig Avondmaal	Ds. J.F. Kroon	Protestantse Gemeente
21 april, Pasen	P. Glas	Protestantse Gemeente
28 april	Ds. A.J. Bouwknecht	Protestantse Gemeente
5 mei	Ds. J.P. Lindeboom	Protestantse Gemeente

Uitzendrooster Radio Eenhoorn

De diensten beginnen om 9.30 uur.

datum	gemeente	plaats
7 april	Johanneskerk	Tzum
14 april	nbn	nbn
19 april, Goede Vrijdag aanvang 19.30 uur	Sixtuskerk	Sexbierum
21 april, Pasen	Baptistengemeente Maranatha	Franeker
28 april	PKN Ried/Skingen	Zweins
5 mei	PKN Bitgum e.o.	Marsum

UIT DE OUDE DOOS

We kennen nu een 40-dagentijd, maar ooit was het anders...

Citaat uit Kerkvenster april 1954:

DE GOEDE VRIJDAG

Wij weten als Gereformeerden eigenlijk niet goed raad met de Goede-Vrijdag. Historisch gezien is het zó, dat pas in het midden van de 19^e eeuw de Ned.Herv.kerk begonnen is met 't beschouwen van de Goede-Vrijdag als een bijzondere gedenkdag. De Synode van 1853 verzocht toen n.l. de kerkeraden om op die dag het H.A. met de Gemeente te vieren. Omdat het bij het modernisme toen gewoonte is geworden om alléén op de Goede Vrijdag en nóóit op een Zondag Avondmaal te houden, zijn de Gereformeerden huiverig geworden voor de Goede-Vrijdag. Van onze kant wordt terecht gezegd, dat er geen enkele dag háált bij de Zondag, óók niet de Goede-Vrijdag; en dat daarom het vieren va de Goede-Vrijdag op de manier der Vrijzinnigen een stuk "eigenwillige godsdienst" is. Maar wij voelen wij gevoelen tot onzerzijds wel, dat de dag waarop Jezus Zijn "Het is volbracht!" heeft uitgeroepen, rècht heeft op méér dan gewone belangstelling. Daarom houden wij op de avond van de Goede-Vrijdag een kerkdienst, waarin het Avondmaal dan niet wordt bediend, maar toch wel het Evangelie wordt verkondigd. En wij menen nu, dat op deze manier deze dag genoeg aandacht heeft gekregen; wij menen aldus kláár te zijn met Goede-Vrijdag.

Tóch waag ik het te zeggen , dat de viering van de Goede-Vrijdag voor ons , Gereformeerden , een probléém is. Want wàt is de practijk? Déze , dat ieder op de gedenkdag van Jezus ' sterven ht druk heeft met zijn dagelijks werk; zó druk, dat wij vaak op 't laatste nippertje 's-avonds op onze plaats in het kerkgebouw neerploffen; en dan gaan we nadenken over... de bittere dood en de heerlijke Verlossing daardoor van onze Heiland! Ieder zal moeten toegeven, dat zulks niet klopt en dat we naar een uitweg moeten zoeken, die ons áf-brengt van de aanfluiting die de Goede-Vrijdag althans veelszins is.

Persoonlijk zou ik er wel voor voelen om óók op de Goede-Vrijdag het H.A. te vieren. Juist dàn worden wij bepaald bij het gebroken Lichaam en vergoten bloed van onze Heiland. Zolang dit niet mogelijk is , zullen wij naar een ander middel moeten zoeken om op de Goede-Vrijdag in de juiste "stemming" te komen voor de Avond-kerkdienst. Nu, wanneer er dan geen voorbereiding is op de bediening van het Avondmaal; laat er dan bij ons zijn een méér-dan-gewone voorbereiding op e bediening des Wóórds. Voor Schriftlezing en gebed aan tafel; voor het zó inrichten van onze dagtaak, dat wij héén-leven naar de kerkdienst ; door een zich bezinnen op het goéde van deze Vrijdag.

Idealistisch gepraat? Maar hoe staat het met uw dagelijks-werk , wanneer u op de begrafenis van één uwer familieleden of vrienden of buren moet aanwezig zijn ?

*Juist dàn
worden wij bepaald
bij het gebroken Lichaam
en vergoten bloed
van onze Heiland.*

Maar Jezus zei: "Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?" Johannes 11:25

Wordt vervolgd.



Beste lezers,

Bij de kerkelijke adressen zijn twee mailadressen toegevoegd. Niemand hoeft zich nu nog af te vragen hoe het team van de beamerdienst te bereiken is, of met wie er contact gezocht kan worden voor de bloemendienst.

Nog meer gegevens die belangrijk zijn voor de bereikbaar binnen de gemeente? Laat het weten!

Een zegenrijke tijd toegewenst bij het toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen; de viering van het volkomen offer en de overwinning op de dood.

Een hartelijke groet,
de redactie



Breicafé

Niet meer op de dinsdagmiddag, maar nu tegelijk met de creatieve handvaardigheid op maandagmorgen.

Creatieve ochtend

Elke maandag 9.30 uur tot 11.30 uur MFC 't Beerdhuus. Samen creatief bezig zijn onder het genot van een kopje koffie of thee is gezellig. Samen bezig zijn motiveert en inspireert. En geeft vooral gelegenheid tot een gesprek. U kunt iets van anderen leren, maar ook uw creatieve kennis delen met anderen. Neem uw eigen handwerk mee, het maakt niet uit wat het is: Een breiwerkje, haakwerkje of kaarten maken etc. Creatief, een beetje creatief of niet creatief? U bent van harte welkom, kom gerust eens langs. Contactpersoon Marianne Hoekstra, tel. 0518 491450 of mariannenaute@planet.nl.

Reserveringen van ruimtes kunnen gemaïld worden. Belangrijk om door te geven: datum, tijd, aantal personen en koffie/thee, koek/cake, borrelhapje.

Hebt u vragen, tips, op- of aanmerkingen m.b.t. het gebruik van de kerkzaal, of vergaderruimtes: mfc.stjacob@gmail.com.

Een klein beetje hemel...

Er zit altijd een klein beetje hemel
in het leven van iedere dag.
Maar je moet het wel zien te ontdekken,
want soms is het gewoon maar een lach
van een mens die probeert te begrijpen
waaraan 't jou op dat ogenblik schort.
Kijk, die aandacht maakt plots dat je leven
Net een tikkeltje fleuriger wordt.

En wat maakt soms een eerlijke handdruk
je van binnen gelukkig en blij.
Echte vriendschap is immers zo kostbaar,
maar het hoort er volgens God wel bij.
Ook een zonnestraal die door je raam valt,
maakt voor jou vaak de dag al weer goed.
En vergeet niet het zilveren maanlicht
dat je avond aan avond begroet.

Ook het lied van een kind is voor jou soms
aan de zang van een engel gelijk.
Zelfs de greep van zo'n groezelig handje
maakt je al ongelofelijk rijk.

Er zit altijd een klein beetje hemel
in de dingen die vlak om je heen
heel eenvoudig haast daag'lijks gebeuren,
maar... ze raken je leven meteen.
Neem de tijd om er goed op te letten,
zodat niets van hun vreugd je ontgaat.
Dan ervaar je de hemel op aarde
en beleef je Gods trouw metterdaad.

Aangedragen door een gemeentelid