

Kerkruijs 2019



**Informatieblad
van de
Protestantse Gemeente
te
Sint-Jacobiparochie**

mei

Kerkelijke adressen

Pastoraat:	Ds. D. Visser, tel. 06 81107529 e-mail: visserdouwe97@gmail.com
Scriba:	T. Meindertsma, tel. 491882 e-mail: meindertsma.tine@gmail.com
Contactpersoon bezoekwerk:	H. de Haan-Bilker, tel. 491759 e-mail: hannekebilker@hotmail.com
Ledenadministratie:	Jettie de Jong, tel. 491323, e-mail: jettie74@gmail.com
Boekhouder:	K. Braaksma, tel. 491882
Protestantse Gemeente:	NL43 RABO 0151 3856 29
Prot. Gem. St. Jacobiparochie:	NL32 INGB 0000 8001 79
Diaconie:	NL31 RABO 0142 8108 51
Zendingscommissie:	NL67 RABO 0198 2877 04
Website:	www.pknsintjacobiparochie.nl
Beamerdienst:	liturgiepknsintjacob@gmail.com
Bloemendienst:	Tietie Klaver, tietie.klaver@hotmail.com tel. 0518-491798

Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen

MCL:	H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Nieuw Mellens:	Borniastraat 32, 8934 AD Leeuwarden
Noorderbreedte Revalidatie:	Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden
Parkhoven:	Dorhoutstraat 2-24, 8933 CX Leeuwarden
De Batting:	Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen

Volgende Kerknijs

Het volgende Kerknijs verschijnt D.V. 1 juni as. Kopij graag voor **vrijdagavond 24 mei as.** inleveren bij Carien Mennegat-Zwaan, tel. 412770, of per mail: kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com.

Feliciteatie-/deelnemingskaarten

Berichten rond geboorte, huwelijk, jubilea, of overlijden van dorpsgenoten kunt u doorgeven aan Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718. Zij zorgen dan voor een felicitatie- of deelnemingskaart.

KERKDIENSTEN:

5 mei <i>Na de dienst koffiedrinken.</i>	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. D.J. van Bochove, Franeker D. Wijbenga 1 ^e Kerk in Actie, noodhulp 2 ^e Diaconie
12 mei	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. D. Visser B. Koopal 1 ^e JOP 2 ^e Diaconie
19 mei	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. T. v.d. Meulen, Tytsjerk L. Buurstra-Smits 1 ^e Diaconie 2 ^e Kerk
26 mei Heilig Avondmaal	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. D. Visser T. Meindertsma Kerk
30 mei	Hemelvaartsdag	Geen dienst
2 juni <i>Na de dienst koffiedrinken.</i>	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. P. Monsma, Middenmeer D. de Haan 1 ^e Diaconie 2 ^e Kerk

Hemelvaartsdag, een christelijke feestdag met een rijke inhoud. Wat de hemelvaart van de Heere Jezus o.a. betekent, kun je lezen op:
www.gastinbethel.nl/christelijke-feestdagen/hemelvaartsdag
of beluisteren in:
www.bijbelbios.nl/jezus-gaat-naar-hemel.

Of sla je Bijbel open en lees het boek Handelingen, hoofdstuk 1.

KINDERKERK



Het rooster ziet er als volgt uit:

wanneer **wat**

5 mei

Veranderen

Lucas

Jezus verschijnt aan zijn leerlingen. Niet als een geest, maar als een mens. Je kunt hem aanraken en hij eet een visje. Alsof er niets veranderd is. Vandaag vieren we ook bevrijdingsdag.

24:35-48

door wie

Yda en Famke de Groot

12 mei

Schapen

Johannes

Deze zondag lezen we een verhaal over geloof en ongeloof. Mensen vragen aan Jezus of hij de Messias is, terwijl ze het antwoord op die vraag al lang hebben kunnen horen. De vraag is of ze het willen geloven.

10:22-30

Liesbeth Buurstra

19 mei

Laat het maar zien!

Johannes

In het verhaal voor de jongste kinderen vragen Petrus en Johannes zich af of het verhaal nog verder gaat na Jezus' dood en opstanding. In het verhaal voor de oudste kinderen hebben de leerlingen het erover wat Jezus als opdracht heeft meegegeven.

13:31-35

Binke Koopal

26 mei

Wie ziet het?

Johannes

Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet ook wel 'wezenzondag'. Jezus' leerlingen blikken terug en zeggen tegen elkaar: 'Weet je nog wat hij gezegd heeft? Hij zou ons nooit alleen achter laten. Hij zou de Geest van de waarheid sturen.'

14:15-21

Ina Veenstra
Fokje Postma



*** Beste allemaal ***

Hier nog even een nawoord over de paascyclus 'Een nieuw begin'.
Dankbaar zijn wij dat het toch weer goed is gekomen,
en alle 3 diensten een volle kerkzaal.
Blij met de ondersteuning op het orgel van Pietsje.

De *Witte Donderdagviering* in samenwerking met de jeugdclubs te beleven met jong en oud; de jeugd ging lezen, avondmaal klaarzetten, en hun eigen versierde potjes met daarin een Nij Begjin uitdelen.

Ds. Visser begon over de ramp die het gezin van mem Anneke trof. We hebben voor ze gebeden en een collecte voor ze gehouden.

De collecte voor de weeskinderen in Rwanda bracht € 111,75 euro op.

Op *Goede Vrijdag* stonden we stil bij de kruisiging van Jezus, met bijpassende muziek via de beamer deze keer.

Paasmorgen zondags vierden we dat het verhaal van Jezus niet is afgelopen. Het was een vrolijk feest met grote inzet van jeugdkorps Jong Oranje uit Minnertsga.

Bij het SAMEN DELEN ontbijt had men van alles mee: broodjes, eieren, zelfgebakken tulband, eigen jam en fruitbowl. Super bedankt!
De bloemen gingen naar familie S. Tietsma en door de kinderkerk is een reuze kaart geknutseld voor Anneke en de kinderen.

De grote kaars ging naar Brand de Haan en de kinderkerk kaars naar Ilja van Alfen.

Er gaat met zulke dagen ook wel eens iets fout, maar dat hoort er ook bij. Het is en blijft mensenwerk, en er komt zoveel bij kijken. Maar we moeten het met elkaar doen in het MFC en daar was dit een goed voorbeeld van: een mooi 'Nij Begjin'!

Iedereen bedankt en een vriendelijke groet,
Werkgroep Eredienst,
Tine Meindersma, Hilly Meyer en Yda de Groot

TER OVERDENKING



Een van de meest aangrijpende beelden afgelopen week op tv waren die van een man op Sri Lanka, die met een rugzak op een plein naar een kerk loopt. Binnen is de dienst aan de gang, het zit vol want het is Pasen. De man loopt naar binnen en dan gaat het beeld op zwart. We weten het: hij brengt de bom in zijn rugzak tot ontploffing en sleurt in zijn zelfgekozen dood veel kerkgangers mee.

Ik las het eerste bericht over de terroristische acties op Sri Lanka vlak voordat ik naar de kerk in Sint-Jacobiparochie ging voor de paasmorgen-dienst. Meestal kijk ik voor een kerkdienst nog even op teletekst. Dit keer voelde ik het contrast zeer tussen de feestelijke dienst, die we zouden hebben en wat er in de wereld gebeurd was. Pasen als feest bij uitstek van het leven: ook op Sri Lanka waren mensen naar de kerk gegaan om dat te vieren, en in schril contrast daarmee het drama van de dood door bomaanslagen in verschillende kerken en hotels. Wat voor betekenis kan het feest van de opstanding nog hebben wanneer zulke diepe wonden geslagen kunnen worden?

In de Bijbel staan verschillende verhalen over ontmoetingen tussen Jezus die uit de dood is opgestaan en zijn volgelingen. Belangrijk in al die verhalen is, dat de opgestane Jezus een gewonde Jezus is. Je kunt zijn wonden zien, je kunt ze zelfs voelen. Opstanding en gewond zijn sluiten elkaar niet uit. Pasen betekent de wending naar het nieuwe leven, waarbij de dood is overwonnen. Maar een 'wending' is nog geen 'voltooiing'. De wereld blijft nog in zoveel opzichten gewond, zoals ook de opgestane Jezus gewond blijft.

In één van de boodschappen van de terroristen stond te lezen, dat hun acties het bewijs waren, dat de god van de christenen een god van de verbeelding is, die hun acties niet kan tegenhouden. Dan heb je dus niks begrepen van het verhaal over de god van de christenen, want de Zoon van God in wie christenen geloven is gewond, maar leeft en het geloof daarin *blijft*, is niet tot zwijgen te brengen.

Het was indrukwekkend om met elkaar als gemeente op te trekken naar Pasen, in de Stille Week met de diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag en om daarna Pasen met elkaar te mogen vieren. Met dank aan allen, die deze diensten hebben voorbereid, in het bijzonder de leden van de werkgroep pastoraat en eredienst. Die groep telt drie leden, dat is te weinig en er moet echt, en er zal ook, gezocht worden naar uitbreiding.

In de komende maand mei hoop ik twee keer voor te gaan: 12 en 26 mei. Op die laatste zondag vieren we met elkaar het avondmaal.

Een schok gevoeld in heel het dorp was de brand op 16 april waarbij het huis van Anneke en haar 14 pleegkinderen in de as werd gelegd. Godzijdank alleen materiële schade. Die natuurlijk wel zeer ingrijpend is, want er moet veel gebeuren voor er weer een definitief onderkomen is. En er gebeurt veel, veel hulp is al gegeven en aangeboden en van harte hopen we, dat Anneke en de kinderen bij elkaar kunnen blijven en dat het niet te lang zal duren voor ze weer een definitief onderkomen hebben.

En zo gaan we als kerk de nieuwe maand in. Het is lenteweer, het jonge leven in de natuur is volop zichtbaar, we vieren de zondagen van de paastijd en aan het eind van de maand is het Hemelvaart (30 mei). En ik doe u de hartelijke groeten vanuit Harlingen.

Douwe Visser

KERKENRAADSVERSLAGEN

Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad , 24 april 2019

Dominee Visser opent de vergadering met het voorlezen van het verhaal van de verschijning van Jezus aan de discipelen. Jezus is herkenbaar aan z'n wonden. Het Paasfeest is op Sri Lanka voor velen geëindigd met de dood: Pasen, hoe glorieus ook, de wereld blijft gewond achter.

Deze keer hebben we vooral teruggekeken op de gemeenteavond en de vieringen van Pasen en vooruitgekeken naar al geplande activiteiten:

- * Op de gemeenteavond waren zo'n 32 mensen aanwezig die constructief hebben meegedacht. De ingebrachte zaken passeren vanavond de revue.
- * We zijn blij dat de commissie kerst er twee nieuwe leden bij heeft en dat ze mee willen doen aan de organisatie van de kerstviering die door velen zo gewaardeerd wordt.
- * Er liggen momenteel bijna 30 liedboeken in de kerk die gebruikt kunnen worden als de beamer onverhoeds mocht uitvallen.
- * Het is een goed idee om terug te vallen op een kopietje op papier als een lied op de beamer door scan onduidelijk wordt.
- * De Paasdiensten zijn goed bezocht en we kijken met dankbaarheid terug. De Grote Paaskaars ging naar Brand en Griet de Haan, de kleine kaars ging naar Ilja van Alfen.
- * In juni wordt er een ontmoetingsmiddag gepland voor de kerkleden van de Beuckelaer en omgeving.
- * De kerkrentmeesters en 't Beerdhuus plannen een moment om van gedachten te wisselen over lopende zaken en zaken die de aandacht vragen.
- * De jeugddienst die gepland stond op 26 mei kan geen doorgang vinden; er wordt geprobeerd een andere datum te vinden. Op 26 mei hopen we dan – volgens de oude planning - avondmaal te vieren.
- * De diaconie sluit zich graag aan bij de nieuwe - voorheen IDO - organisatie van de Waadhoeke, omdat een grotere organisatie meer mogelijkheden van ondersteuning biedt en wij daar als kleine gemeente baat bij kunnen hebben.

* Het schema van de koster ziet er als volgt uit:

april: Brand de Haan, tel. 491856

mei: Willem Keizer, tel. 491978

juni: Willem Beimers, tel. 491705

juli: Brand de Haan

augustus: Willem Keizer

De koster die dienst draait is tevens aanspreekpunt. Bloemen graag op zaterdag tussen 11.00 uur en 12.00 uur in het gebouw brengen.

* Wie zin heeft om praktisch bezig te zijn, wordt met vreugde verwelkomd door de handen uit de mouwen groep, die nu nog onbemand is. Zegt het voort!

* Startweekend 28 en 29 september: uitje en maaltijd voor iedereen op zaterdag, op zondag is er een eredienst met thema.

* Ds. Visser is van 10 juni 2019 - 15 juni 2019 naar Genève en hij hoopt van 1 augustus - 31 augustus van een welverdiende vakantie te genieten. Ds. Muilwijk is zo mogelijk vervangend.

* De laatste kerkenraadsvergaderingen voor de zomervakantie staan gepland op: dinsdag 28 mei vergadering kleine kerkenraad 19.30 uur; dinsdag 25 juni vergadering grote kerkenraad 19.30 uur.

We gaan het dan vooral hebben over de visie en missie van de kerk.

Lideke Buurstra sluit af met een gedicht dat de paasgedachte verwoordt.

App 'Mijn Bijbel' vernieuwd

Met de bijbelapp Mijn Bijbel van het NBG leest u de Bijbel in de kerk, thuis én onderweg. Met Mijn Bijbel heeft u de Bijbel dichtbij, altijd en overal.

Eind vorig jaar is de app uitgebreid met leesplannen, de Herziene Statenvertaling, een verbeterde zoekfunctie en iPad-ondersteuning. Inmiddels is de app 80.000 keer gedownload en wordt hij overal gebruikt. *Mijn Bijbel* is te downloaden in de Appstore of op Google Play. Ga naar debijbel.nl/app.



OPBRENGST COLLECTEN



VAN DE DIACONIE **Bijzonder collecten**

Zondag 5 mei 2019

Collecte Noodhulp Syrië, kerk zijn in oorlogstijd

Op 5 mei vieren we nu al ruim 70 jaar onze vrijheid. In Syrië lijden miljoenen mensen al zeven jaar onder de gevolgen van een burgeroorlog. Hoewel Syrische kerken en gemeenten zelf ook zwaar getroffen zijn, bieden zij noodhulp aan mensen die een beroep doen op de kerk. Met voedsel, water, tijdelijk onderdak en medische zorg. Ook ondersteunen ze mensen die weer terugkeren naar veilige gebieden met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we zondag 5 mei onze vrijheid vieren, maar tegelijk ook onze naasten in Syrië steunen. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de kerken in Syrië om noodhulp te geven, en wereldwijd andere noodhulpprojecten.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte noodhulp mei.

Zondag 12 mei 2019

Collecte Jeugdwerk, Op school het geloof ontdekken

Voor veel kinderen is geloven niet vanzelfsprekend - soms zijn ze nog nooit in een kerk geweest. Het is fantastisch dat er kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken. JOP, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking. JOP denkt mee over de invulling van school-en-kerk-vieringen, ondersteunt kerken bij godsdienstonderwijs en denkt mee over

de identiteit van de school. JOP organiseert netwerkbijeenkomsten en maakt ondersteunende materialen. Via een besloten Facebookpagina kunnen kerken en scholen hun ideeën en vragen rond samenwerken delen. Met uw bijdrage kan JOP kerken en scholen ondersteunen om de relatie tussen school en kerk vorm en inhoud te geven.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 52 ABNA 0414 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. JOP mei.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Minke Stork

KERKELIJKE STAND

Bedankt!

Het is inmiddels al weer een maand geleden dat we ons huwelijksfeest van 50 jaar hebben gehad. Dit is voor ons en onze kinderen en kleinkinderen een onvergetelijke dag geweest.

We willen hierbij ook iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en bloemstukken.

Met de vriendelijke groeten van
Brand en Griet en de kinderen

Verjaardagen 70+

Huwelijksjubilea

De bloemengroet

In de afgelopen weken kregen de volgende mensen een bloemengroet van de gemeente:



Namens iedereen bedankt voor de bloemen en het bezoek, Tietie Klaver

Liefde

*Je kunt wel over liefde praten,
maar aan de kern kom je dan nog niet toe;
want liefde is niet: doen of laten,
't is geen verklaring van waarom? of hoe?
De liefde is niet enkel geven,
al doet ze dat ook nog zo graag en veel:
het is niet enkel iets beleven
van een twee-eenheid, van een nieuw geheel;
ze wil geen moeilijkheid ontlopen,
maar vecht zich dapper door verdriet en pijn;
ze blijft geloven, ze blijft hopen,
ze is de enige manier van zijn.*

Uit: Geloven is geluk, van Nel Benschop.

*In herinnering aan
Joekje de Vries-Heida
* 31 januari 1936 - † 26 maart 2019*



Dat de gedachtenis aan Joekje de Vries-Heida tot zegen mag zijn.

Douwe Visser

Kerkdiensten Zorgcentrum 'Beuckelaer'

De diensten worden gehouden op zondag om 19.00 uur in het restaurant.

datum	voorganger	kerkenraad
5 mei	Ds. J.P. Lindeboom	Protestantse Gemeente
12 mei	Ds. G. Muilwijk	Nij Altoenae
19 mei	Tj. Lolkema	Protestantse Gemeente
26 mei	P. Luehof	Protestantse Gemeente
2 juni	A. de Grijs	Protestantse Gemeente

Uitzendrooster Radio Eenhoorn

De diensten beginnen om 9.30 uur.

datum	gemeente	plaats
5 mei	PKN Bitgum e.o.	Marsum
12 mei	Bordenakerk	Vrouwenparochie
19 mei	CGKV	Franeker
26 mei	PKN	Nij Altoenae
30 mei, Hemelvaartsdag	PG Terpoarte	Blessum
2 juni	Verrijzenis des Herenkerk	Sint-Annaparochie

UIT DE OUDE DOOS

Deze keer geen bijdrage. Maar houd de rubriek in de gaten.

Wordt vervolgd.



Beste lezers,

Een wat dunnere uitgave van ons Kerknijis met een lege rubriek 'Uit de oude doos'. Soms moet je keuzes maken, want ja, het aantal bladzijden moet altijd uitkomen op een vermenigvuldiging van 4. En dat zorgt wel eens voor heel wat gepuzzel bij de opmaak. Maar laat dat nou juist maken dat het zo leuk is om een goed eindresultaat te behalen?! En hopelijk is dat weer gelukt.

We horen het graag wanneer er dingen (nog) beter kunnen. Schroom niet om het de redactie te laten weten!

Met weer een hartelijke groet,
de redactie



Creatieve ochtend

Elke maandag 9.30 uur tot 11.30 uur MFC 't Beerdhuus. Samen creatief bezig zijn onder het genot van een kopje koffie of thee is gezellig. Samen bezig zijn motiveert en inspireert. En geeft vooral gelegenheid tot een gesprek. U kunt iets van anderen leren, maar ook uw creatieve kennis delen met anderen. Neem uw eigen handwerk mee, het maakt niet uit wat het is: Een breiwerkje, haakwerkje of kaarten maken etc. Creatief, een beetje creatief of niet creatief? U bent van harte welkom, kom gerust eens langs. Contactpersoon Marianne Hoekstra, tel. 0518 491450 of mariannonauta@planet.nl.

Reserveringen van ruimtes kunnen gemaild worden. Belangrijk om door te geven: datum, tijd, aantal personen en koffie/thee, koek/cake, borrelhapje.

Hebt u vragen, tips, op- of aanmerkingen m.b.t. het gebruik van de kerkzaal, of vergaderruimtes: mfc.stjacob@gmail.com.

We mogen het vertellen
aan allen groot en klein
in deze donkere wereld
straalt Gods zonneschijn

Ons kleine mensenleven
ligt veilig in Zijn hand
Breng deze blijde boodschap
tot in het verste land

Die rijkdom van drie woorden
is voor geen geld te koop
Bewaar ze in uw harten,
drie woorden: 'er is hoop'.



Aangedragen door een gemeentelid



Interzorg Groep nodigt u uit voor een themabijeenkomst
'Lijden en verlies – rouwverwerking' op 13 mei 2019.

Er wordt een inleiding gegeven door
Ds. A.C. van der Wekken (CGK Dokkum) en Ds. G. Heek (GKV Buitenpost).

* Hoe ziet een rouwproces er uit?

- * Wat is de impact in de relaties om je heen (familie, kerkelijke gemeente)
- * Wat kun je als christen extra bieden: een nieuw perspectief, hoop over rouw en verlies heen.

Aan de hand van een aantal casussen gaan we in een workshop samen aan de slag.
Bijbelverhalen die aan de orde komen zijn o.a. het verhaal van Job, gedeelten uit
de Psalmen en de opstanding van Lazarus.

Van harte welkom! *Aanvang 19.30 uur*, inloop vanaf 19.15 uur
Locatie: Grand Café Ut en Thús, Foswerterstrjitte 71, 9172 PS Ferwert
www.interzorggroep.nl