

Kerkerknijs 2019



**Informatieblad
van de
Protestantse Gemeente
te
Sint-Jacobiparochie**

juni

Kerkelijke adressen

Pastoraat:	Ds. D. Visser, tel. 06 81107529 e-mail: visserdouwe97@gmail.com
Scriba:	T. Meindertsma, tel. 491882 e-mail: meindertsma.tine@gmail.com
Contactpersoon bezoekwerk:	H. de Haan-Bilker, tel. 491759 e-mail: hannekebilker@hotmail.com
Ledenadministratie:	Jettie de Jong, tel. 491323, e-mail: jettie74@gmail.com
Boekhouder:	K. Braaksma, tel. 491882
Protestantse Gemeente:	NL43 RABO 0151 3856 29
Prot. Gem. St. Jacobiparochie:	NL32 INGB 0000 8001 79
Diaconie:	NL31 RABO 0142 8108 51
Zendingscommissie:	NL67 RABO 0198 2877 04
Website:	www.pknsintjacobiparochie.nl
Beamerdienst:	liturgiepknsintjacob@gmail.com
Bloemendienst:	Tietie Klaver, tietie.klaver@hotmail.com tel. 0518-491798

Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen

MCL:	H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Nieuw Mellens:	Borniastraat 32, 8934 AD Leeuwarden
Noorderbreedte Revalidatie:	Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden
Parkhoven:	Dorhoutstraat 2-24, 8933 CX Leeuwarden
De Batting:	Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen

Volgende Kerknijs

Het volgende Kerknijs verschijnt D.V. 6 juli as. Kopij graag voor **vrijdagavond 28 juni as.** inleveren bij Carien Mennegat-Zwaan, tel. 412770, of per mail: kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com.

Feliciteatie-/deelnemingskaarten

Berichten rond geboorte, huwelijk, jubilea, of overlijden van dorpsgenoten kunt u doorgeven aan Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718. Zij zorgen dan voor een felicitatie- of deelnemingskaart.

KERKDIENSTEN:

2 juni <i>Na de dienst koffiedrinken.</i>	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. P. Monsma, Middenmeer D. de Haan 1 ^e Diaconie 2 ^e Kerk
9 juni 1^e Pinksterdag	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. D. Visser E. de Groot Pinksterzending
10 juni 2^e Pinksterdag	Geen dienst	zie pagina 8 en 9
16 juni	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Mw. N. Berntsen, Leeuwarden T. Meindertsma 1 ^e Diaconie 2 ^e Kerk
23 juni	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. D. Visser D. de Haan 1 ^e Werelddiaconaat 2 ^e Diaconie
30 juni	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. P. Beintema, Dokkum A. Keizer-van Vaals 1 ^e Diaconie 2 ^e Kerk

Vanaf juni staat,
voor wie het de afgelopen verhuisperiode gemist heeft,
het bloemenbusje weer in de hal!!

De Diaconie

KINDERKERK



Het rooster ziet er als volgt uit:

wanneer **wat**

2 juni

Wie ziet het?

door wie

Binke Koopal

Johannes
14:15-21

Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet ook wel 'wezenzondag'. Jezus' leerlingen blikken terug en zeggen tegen elkaar: 'Weet je nog wat Hij gezegd heeft? Hij zou ons nooit alleen achter laten. Hij zou de Geest van de waarheid sturen.'

9 juni

Woorden

Evelyn Beimers

Handelingen
2:1-11

De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar. Kleine vlammetjes blijven hangen boven hun hoofd. Ze zetten ramen en deuren open. Met harde stem praten ze. De mensen kijken op. Iedereen hoort precies wat er wordt gezegd. Ook al komen ze allemaal ergens anders vandaan en spreken ze een andere taal.

16 juni

Mag ik iets vragen?

Eléne de Groot

Johannes
3:1-16

Nikodemus, een Farizeeër, gaat 's avonds laat naar Jezus. Hij heeft veel vragen. Hoe kan een mens opnieuw geboren worden als hij al oud is? Hoe kan hij opnieuw tevoorschijn komen uit de buik van zijn moeder?

23 juni

Ik maak je los

Tjitske

Lucas
8:26-39

In het verhaal van deze zondag komen we een man tegen die vast zit, om te voorkomen dat hij zichzelf verwondt. Maar telkens rukt hij zich weer los. Jezus gaat naar hem toe en verlost hem. De man gaat naar huis en vertelt iedereen wat er gebeurd is. Dit heeft zijn leven totaal veranderd.

van der Wal

30 juni

Waar wil je heen?

Yda en Famke

Lucas
9:51-62

Jezus is met zijn leerlingen rechtstreeks op weg naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren. Maar steeds komt er iemand die zegt: 'Je kunt ook hier langs, dan kom je er ook wel.'

de Groot



TER OVERDENKING



In de trein hoorde ik twee vrouwen met elkaar in gesprek. De één had het over een familielid, die zijn spraakvermogen was kwijtgeraakt. Ze vond het erg, vooral omdat hij zoveel talen sprak. Het leek mij een wonderlijk argument om iemand zijn sprakeloosheid te betreuren. Al spreekt iemand maar één taal, dan is het voor hem of haar even erg om sprakeloos te zijn dan het zou zijn voor een talenwonder.

Het talenwonder bij uitstek is het Pinksterfeest. De leerlingen van Jezus worden ineens door iedereen verstaan in de eigen moedertaal. Daarvoor hadden ze geen taalcursus gevolgd, het gebeurde gewoon. Nou ja gewoon, het was wel heel wonderlijk.

Als donateur van het Nederlandsch Bijbelgenootschap krijg ik eens in de zoveel tijd een verzoek om extra steun voor de vertaling van de Bijbel in een taal waarin de Bijbel nog niet vertaald is. Meestal gaat dat om een taal die door maar weinig mensen wordt gesproken, want in de ‘grotere talen’ is de Bijbel nu echt wel vertaald. Vaak spreken die mensen ook wel een andere taal waarin de Bijbel al vertaald is maar toch, in je eigen moedertaal, dat is natuurlijk het mooist.

De oorspronkelijke talen waarin de Bijbel is overgeleverd zijn het Hebreeuws voor het Oude Testament en het Grieks voor het Nieuwe Testament. In mijn theologische opleiding ruim veertig jaar geleden werden we goed geschoold in deze grondtalen en ik ben er mijn hele loopbaan dankbaar voor gebleven. Er zijn prekers, die de Bijbel even inkijken, een paar puntjes opschrijven en hup, ze gaan weer de kansel op. Soms heb ik moeten aanhoren hoe goed hun preken wel niet waren. Het zij zo, ik zou het zo niet kunnen. En ook niet willen. Veruit de meesten van mijn collega’s niet. Ik ken ze over het algemeen als toegewijde uitleggers van de Bijbel, die hun preken met studie voorbereiden.

En de apostelen dan? Die spraken toch maar voor de vuist weg en iedereen begreep het?! Ja, dat was een groot wonder en we kunnen er alleen maar dankbaar voor zijn, dat de kerk zo’n mooie start heeft gehad op dat eerste Pinksterfeest. Maar een wonder is een wonder, en je moet er niet van uitgaan dat het zich automatisch altijd zal herhalen. Neem de wonderen

van genezing, die Jezus deed. Daarin geloven en daar dankbaar voor zijn betekent toch niet, dat je jezelf kunt uitgeven als wonderdoener bij wie de mensen terecht kunnen met allerlei ziekten en kwalen? Ik ga liever naar een dokter, die een gedegen medische opleiding heeft en als ik dan beter word heb ik evenveel reden God te danken dan wanneer Jezus zelf mij op wonderbaarlijke wijze had genezen.

Ik preekte onlangs in een van mijn vorige gemeentes en iemand kwam me vertellen, dat het hem erg geraakt had. Dat deed me goed. In die dienst hadden we muzikale begeleiding van een muziekkorps. Aan het eind klaptten de kerkgangers voor hun spel en terecht want ze hadden mooi gespeeld. “Kun je ook niet klappen voor de dominee?” zei de man, die door mijn preek geraakt was. “Nee”, zei ik, “dat kun je niet”. Dan dank je God, dat Gods Geest jou die morgen geraakt heeft.

Flink studeren op de tekst van de preek werpt zijn vruchten af. Soms de vruchten van de Geest. En dat blijft een wonder dat geen predikant in de hand heeft. Maar ook de vruchten van de Geest gedijen het best op vruchtbare bodem en dat heb je met toewijding en studie ook zelf in de hand.

Zondag 9 juni is het Pinksteren. Rood is de kleur in de kerk, vanwege het pinkstervuur en dat maakt het feest gelijk al bijzonder, want de rode kanselkleden en de rode stola op de toga komen maar één keer per jaar, met Pinksteren, uit de kast. Bijzonder zal ook zijn, dat op 9 juni het mooie nieuwe stenen doopvont op de tafel wordt geplaatst.

Ik kijk alvast vooruit naar 7 juli want met de 16+ groep ben ik bezig die dienst voor te bereiden. Dat vind ik wel heel bijzonder om met jonge mensen zo over een kerkdienst door te praten.

Voor juni staat het eerste groothuisbezoek (of ‘wijkontmoeting’) op de agenda. Maandag 24 juni om 14.30 uur komen we daarvoor bij elkaar en gemeenteleden die wonen in Beuckelaer, aanleunwoningen of op andere adressen in St. Annaparochie, zullen worden uitgenodigd. Thema voor alle ontmoetingen zal het gesprek zijn over de toekomst van onze kerkelijke gemeente en hopelijk bieden deze gesprekken goede ideeën. Na de eerste ontmoeting in juni volgen de andere in het najaar van 2019 en in het voor-

jaar van 2020. Ik hoop van harte op een goede opkomst.

In de week na Pinksteren ga ik naar Genève. Voor het eerst sinds ik met mijn vorige werk ben gestopt. Wel bijzonder vind ik. Antoinette gaat mee en we kijken uit naar een mooie week samen.

Tenslotte ... Elk jaar zo tegen eind april kijk ik 's avonds vaak omhoog in de tuin om te zien of de gierzwaluwen er al zijn. In de eerste week van mei zag ik die rappe vliegertjes weer en dat stemt me zo blij: de zomer begint. Op mijn verjaardag vorig jaar heeft Antoinette mij een nestkastje gegeven. Speciaal gemaakt voor gierzwaluwen en hoog opgehangen. Van internet hebben we 'lokgeluiden' gedownload zodat we ze, hopen we, tot een nestje kunnen verleiden. "Je moet er minstens twee hebben", zeggen kenners mij. Nou ja: voor de aankomende verjaardag vraag ik weer om een nestkastje en misschien lukt het dan volgend jaar. In elk geval is dit mijn grote wens: ons huis een broedplaats voor dit - vind ik - mooiste aller vogeltjes.



Vanuit Harlingen
de hartelijke groeten!
Douwe Visser

Geliefde broeders en zusters in Christus,

Binnenkort is het alweer zover: het Pinksterfeest Veenklooster 2019. Wat zijn we Onze Vader dankbaar dat we al meer dan 40 jaar dit feest in alle vrijheid mogen vieren.

Jij bent in beeld!

Het thema is dit jaar “Jij bent in beeld”. We leven in een beeldcultuur. Je kunt het zo gek niet bedenken of we leggen het vast met onze camera's. Maar waarom eigenlijk? Doen we het omdat we niets willen missen? Of om de fantastische kanten van onszelf te laten zien? Niet alles kun - en wil je - in een beeld vangen. Eenzaamheid zie je niet. Je gedachten kun je moeilijk fotograferen. Toch zijn deze gevoelens ook onderdeel van je mens-zijn. Wanneer je de Bijbel leest dan heeft de mens de neiging zich te verstoppen achter status, houding, grappen, enzovoort.

Met Pinksteren wordt duidelijk dat God door de Heilige Geest een relatie met ons wil aangaan. Hij wil je opzoeken en je mag bij Hem in beeld komen. Tijdens Pinksterfeest Veenklooster mogen we vieren dat we bij God gezien worden; wie of wat we ook zijn. Door de muziek, de ontmoetingen, het theater, de workshops, een verkondiging, en het lekkere eten klinkt de uitnodiging door om Jezus in je leven toe te laten. Van harte welkom!

Doet u mee?

Voor de organisatie van het feest is uw steun onmisbaar. Wij vragen u om geestelijke steun, want gebed voor ons als bestuur, onze vrijwilligers en bezoekers is hard nodig! Daarnaast kunt u ons helpen in praktische zin door ons te steunen met een gift. De organisatie van het Pinksterfeest kost jaarlijks namelijk meer dan € 40.000,-. Mogen we in 2019 ook op uw bijdrage rekenen? Uw gift is welkom op IBAN: NL57 RABO 0333 3340 00 (ANBI).

Promotie

Achter in de kerkzaal vindt u de Pinksterfolder met daarin alle activiteiten van het gehele Pinksterweekend overzichtelijk op een rij. Meer informatie en promotiemateriaal is te vinden op onze website www.pinksterfeest.com.

Graag hopen wij u te zien in Veenklooster om het Pinksterfeest 2019 met ons te vieren!

Hartelijke groeten,
Lieuwe Bijleveld,
voorzitter Pinksterfeest Veenklooster

www.pinksterfeest.com
facebook.com/PinksterfeestVeenklooster

Sint-Jacobiparochie

Pink-praise

Datum: 10 juni
Aanvang: 10.00 uur

**U bent van harte welkom op het “Plein” voor de Groate Kerk
voor de dienst is er koffie**

Spreker: Gabriël Anthonio

OPBRENGST COLLECTEN



VAN DE DIACONIE

Bijzonder collecten

Pinksterzondag - Collecte Pinksterzending 9 juni

De Bijbel voor iedereen!

De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 67.000 mensen die tot deze groep horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet. Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de Witte Yi ook een bijbelvertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe Testament is nu vertaald, maar gewerkt wordt aan een vertaling van het Oude Testament. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding van de Bijbel op het Chinese platteland en zendingsprojecten wereldwijd.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending.

Collecte Werelddiaconaat zondag 23 juni 2019

Steun vluchtelingen in Nigeria

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa, maar in hun eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld, vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via Nigeriaanse kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie wereldwijd diaconale partners, zoals in Nigeria waar kerken en hun hulporganisaties voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat juni.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Minke Stork

KERKELIJKE STAND

De bloemengroet

In de afgelopen weken kregen de volgende mensen een bloemengroet van de gemeente:



Namens iedereen bedankt voor de bloemen en de bezoekjes,
Tietie Klaver

Verlangen

Ik weet niet hoe het zal zijn op die morgen
als al wat God beloofde wordt vervuld.
Als alles wat geheim was en verborgen
door Hem geopenbaard wordt en vervuld.

Ik weet het niet, ik kan nog niet doorgronden
hoe straks mijn wegen worden omgelegd.
Hoe wat gebonden is, zal zijn ontbonden,
en onrecht zal veranderen in recht.

Ik weet niet hoe het zijn zal op die morgen,
maar mijn verlangen groeit met iedere dag,
omdat ik in Gods liefde en trouw geborgen
voor eeuwig op zijn aarde wonen mag.

Uit: op stille wegen

Bedankt!

8 mei jl. waren we 55 jaar getrouwd. Een voor ons zeer heugelijke en blijde dag. Wij bedanken een ieder hartelijk voor de kaarten en bloemen.

Met vriendelijke groet,
Peet en Corrie

Verjaardagen 70+

Huwelijksjubilea



Lieve gemeenteleden,

28 en 29 september is het startweekend.

Zaterdag 28 september 2019 willen we graag voor jong en oud een uitje organiseren met als afsluiting een gezamenlijke maaltijd in 't Beerdhuus!!!

Houd het Kerknijds dus in de gaten voor verdere informatie, maar noteer alvast de data op jullie agenda!

Hartelijke groet van de diaconie

Anagrammen

Zet de letters van de *cursiefgedrukte* woorden in de juiste volgorde.
De eerste letters van de oplossingen vormen het woord ...

1. *E.B. Muisrat* was blind.
2. Isaak groef de pur *Oerbocht*.
3. *Baas Mol* wilde koning worden in plaats van David.
4. *Chris Aas* was een zoon van Jakob.
5. *Ad Polpit* was de man van Debora.
6. In psalm 104 kun je lezen over het zeemonster *Valetina*.
7. *Paus Droefsti*, een vriend van Paulus, was ernstig ziek maar werd weer beter.
8. *Ali Meb* probeerde het volk Israël te vervloeken.
9. Koning Og had een bed van *rijze*.
10. Daniël werd ook wel *Abel Tessa sr.* genoemd.
11. Volgens 2 Samuel 21 doodde *Han Clean* de reus Goliat.
12. Marta en Maria waren zussen van *zr. Saula*.



Voor de oplossing: zie pagina 15

Kerkdiensten Zorgcentrum 'Beuckelaer'

De diensten worden gehouden op zondag om 19.00 uur in het restaurant.

datum	voorganger	kerkenraad
2 juni	A. de Grijs	Protestants
9 juni	F. de Haan	Sint-Jacobiparochie
16 juni	Ds. H.J. Delwig, Heilig Avondmaal	Vrije Evangelie
23 juni	M. Elzenga	Vrije Evangelie
30 juni	J. Helfferich	Protestants

Uitzendrooster Radio Eenhoorn

De diensten beginnen om 9.30 uur.

datum	gemeente	plaats
2 juni	Verrijzenis des Herenkerk	Sint-Annaparochie
9 juni	Prot. Gemeente Alde Witte	Dronrijp
16 juni	Vrije Evangelische Gemeente	Franeker
23 juni	Protestantse Gemeente	Sint-Jacobiparochie
30 juni	Volle Evangeliegemeente	Oudebildtzijl

UIT DE OUDE DOOS

IN EEN CHRISTELIJK GEZIN EEN CHRISTELIJKE KRANT !

Onder dit motto zal in de week van 8 tot 14 september a.s. een grote landelijke actie worden gevoerd. Op alle mogelijke manieren zal worden getracht de meelevende Protestanten te overtuigen van de waarde van een verantwoorde berichtgeving, gebaseerd op de christelijke levensovertuiging.

Want er zijn nog veel mensen, die zeggen: "Nieuws is nieuws en het doet er niet toe, in welke krant het staat". Ze schijnen gelijk te hebben, omdat het nieuws in een neutraal blad hetzelfde is, maar HOE het wordt gebracht is lang niet hetzelfde. Wie de grote kranten openslaat, krijgt vaak de indruk, dat de wereld wordt geregeerd door politieke en militaire leiders, door sport- en filmhelden. Wie het nieuws in een neutrale krant leest (A-bom, H-bom, atoomproeven, moorden, terreur, rampen, etc.) voelt onwillekeurig de gedachte opkomen, dat de wereld balanceert op de rand van de afgrond. En daartegenover staat niet één woord over het grootste en meest actuele nieuws aller tijden, dat ons kracht schenkt om in deze verwrongen wereld verder te leven; Christus heeft overwonnen en zal overwinnen !

Dat is het wezenlijke verschil tussen de zgn. "neutrale" en de christelijke dagbladers. Trouwens een neutrale krant beweerdgebeuren de voetstappen van de naderende Christus. Zij wil een betrouwbare vriend zijn in de christelijke gezinnen. Daarom stemmen wij van harte in met de actie, die deze week wordt gevoerd.

Bron: Het Kerkvenster sept. 1957

Wordt vervolgd.



Beste lezers,

Een hersenkraker of een fluitje van een cent? Een ware beproeving of even goochelen en klaar? Een leuke uitdaging, of een zware opdracht? Wij zijn benieuwd naar de reacties op de puzzel met de anagrammen! Heel veel succes gewenst!

De volgende uitgave van Kerknij's verschijnt over 5 weken en is dan voor een periode van twee maanden – juli en augustus -, want ook wij nemen even een vakantie.

Met weer een hartelijke groet van de redactie

Oplossing anagrammen-puzzel;

1. Bartimeüs - 2. Rechobot -
3. Absalom - 4. Issachar - 5. Lappidot
6. Leviatan - 7. Epafroditus - 8. Bileam
9. ijzer - 10. Beltesassar -
11. Elchanan - 12. Lazarus

Het woord is: **BRILLEBIJBEL**



Creatieve ochtend

In de maanden mei t/m augustus is er geen creatieve ochtend.

We starten weer op maandag 2 september. Contactpersoon Marianne Hoekstra, tel. 0518 491450 of mariannonauta@planet.nl

Reserveringen van ruimtes kunnen gemaild worden. Belangrijk om door te geven: datum, tijd, aantal personen en koffie/thee, koek/cake, borrelhapje.

Hebt u vragen, tips, op- of aanmerkingen m.b.t. het gebruik van de kerkzaal, of vergaderruimtes: mfc.stjacob@gmail.com.

Voor tijd en eeuwigheid

De dagen vallen uit je hand
als druppels water, korrels zand
je bent ze zo vergeten
Wat je vandaag tot vreugde was
wat gisteren je pijn genas
hoe lang zul je dat weten?

Maar wat je liet of wat je deed
je weet dat God dat niet vergeet
Hij blijft je leven lezen
Als een voor Hem geschreven boek
geen letter raakt er bij Hem zoek
Wie zou dan Gods niet vrezen?

Maar jij die Hem als Vader kent
die in Zijn Naam gekozen bent
om dicht bij Hem te horen
Jij weet dat Hij je schuld vergeeft
een streep er door getrokken heeft
geen dag ging er verloren

Want Christus blijft je blij begin
Hij geeft je leven glans en zin
Leef maar gelukkig verder
Niet zorgeloos, maar wel bevrijd
Je weet voor tijd en eeuwigheid
Hij is mijn Heer, mij Herder.

Aangedragen door een gemeentelid