

# Kerkerknijs 2019



**Informatieblad  
van de  
Protestantse Gemeente  
te  
Sint-Jacobiparochie**

*oktober*

## **Kerkelijke adressen**

Pastoraat:	Ds. D. Visser, tel. 06 81107529 e-mail: <a href="mailto:visserdouwe97@gmail.com">visserdouwe97@gmail.com</a>
Scriba:	T. Meindertsma, tel. 491882 e-mail: <a href="mailto:meindertsma.tine@gmail.com">meindertsma.tine@gmail.com</a>
Contactpersoon bezoekwerk:	H. de Haan-Bilker, tel. 491759 e-mail: <a href="mailto:hannekebilker@hotmail.com">hannekebilker@hotmail.com</a>
Ledenadministratie:	Jettie de Jong, tel. 491323, e-mail: <a href="mailto:jettie74@gmail.com">jettie74@gmail.com</a>
<i>Koster september</i>	<i>Brand de Haan, tel. 491856</i>
Boekhouder:	K. Braaksma, tel. 491882
Protestantse Gemeente:	NL43 RABO 0151 3856 29
Prot. Gem. St. Jacobiparochie:	NL32 INGB 0000 8001 79
Diaconie:	NL31 RABO 0142 8108 51
Zendingscommissie:	NL67 RABO 0198 2877 04
Website:	<a href="http://www.pknsintjacobiparochie.nl">www.pknsintjacobiparochie.nl</a>
Beamerdienst:	<a href="mailto:liturgiepknsintjacob@gmail.com">liturgiepknsintjacob@gmail.com</a>
Bloemendienst:	Tietie Klaver, <a href="mailto:tietie.klaver@hotmail.com">tietie.klaver@hotmail.com</a> tel. 491798

Het MFC is voor de bloemendienst open op zaterdag tussen elf en twaalf.

## **Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen**

MCL:	H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Nieuw Mellens:	Borniastraat 32, 8934 AD Leeuwarden
Noorderbreedte Revalidatie:	Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden
Parkhoven:	Dorhoutstraat 2-24, 8933 CX Leeuwarden
De Batting:	Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen

## **Volgende Kerknijis**

Het volgende Kerknijis verschijnt D.V. 2 november as. Kopij graag voor **vrijdagavond 25 oktober** inleveren bij Carien Mennegat-Zwaan, tel. 412770, of per mail: [kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com](mailto:kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com).

## **Feliciteatie-/deelnemingskaarten**

Berichten rond geboorte, huwelijk, jubilea, of overlijden van dorpsgenoten kunt u doorgeven aan Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718. Zij zorgen dan voor een felicitatie- of deelnemingskaart.

## KERKDIENSTEN:

**6 oktober**

*Na de dienst koffiedrinken.*

**9.30 uur**

Oud. van dienst  
Collecte

Ds. E.P. Muilwijk, Sint Anne  
A. Keizer-van Vaals  
1<sup>e</sup> Kerk en Israël, 2<sup>e</sup> Diaconie

**13 oktober**

*Viering Heilig Avondmaal*

**9.30 uur**

Oud. van dienst  
Collecte

Ds. D. Visser  
L. Buurstra-Smits  
Kerk

**20 oktober**

*m.m.v. Het Bildts Mannenkoor*

**9.30 uur**

Oud. van dienst  
Collecte

Dhr. P. Glas, Ens  
E. de Groot  
Wereldvoedseldag

**27 oktober**

**9.30 uur**

Oud. van dienst  
Collecte

Ds. D. Visser  
T. Meindertsma  
Najaarszending

**3 november**

*Na de dienst koffiedrinken.*

**10.00 uur**

Oud. van dienst  
Collecte

Ds. D. Visser  
T. Meindertsma  
Bildtse minima

**16+ groep**

11 oktober om 19.30 uur

**Bijbelcafé**

15 oktober, 20 november en 10 december.

### ***Ontmoetingsbijeenkomst***

8 oktober van 15.00 uur - 16.30 uur

5 november van 19.30 - 21.00 uur

20 november 20.00 - 21.30 uur

### **Kerkenraadsvergadering**

woensdag 30 oktober - kleine kerkenraad)

woensdag 27 november - grote kerkenraad

# KINDERKERK



Het rooster ziet er als volgt uit:

**wanneer**

**wat**

**door wie**

**6 oktober**

1 Samuël 24:1-23



**Leve de koning!**

Koning Saul wil David doden. Maar juist David krijgt de kans om Saul te doden. David loopt met een scherp mes op Saul af, die in een grot zit en niets doorheeft. David snijdt alleen een stuk van Sauls mantel af en laat hem in leven.

Evelyn Beimers

**13 oktober**

2 Samuël 1:1-16



**Wat denk je dat ik voel?**

David is lang door Saul opgejaagd. Toch is hij heel verdrietig wanneer een bediende hem vertelt dat koning Saul dood is.

Tjitske v.d. Wal

**20 oktober**

2 Samuël 5:6-16



**Wie bepaalt dat?**

David wordt koning over Israël. Hij neemt plaats op de troon nadat koning Saul gestorven is. Koning David is gekozen door God en door de mensen.

Yda en Famke  
de Groot

**27 oktober**

Lucas 18:9-14



**Goed genoeg**

Vandaag lezen we de gelijkenis van de Fari-  
zeeër en de bedelaar. Dit verhaal vertelt dat het  
geen zin heeft om jezelf groter te willen maken  
dan een ander. God kijkt met andere ogen.

Liesbeth  
Buurstra

**Groep geloofsoopvoeding**

De data zijn: 29 oktober (Sexbierum) en 26 november (St. Jabik)

## TER OVERDENKING



Een tijdje terug hoorde ik iemand zeggen: ‘Het leven heeft rafelige randen’. Het waren woorden die me direct troffen. Ik zat in die tijd nogal omhoog met een vriendschap, die op vervelende wijze tot een breuk was gekomen. Misverstanden over en weer. Ik wilde het weer goed maken, maar dat lukte niet. Kortom: een vriend minder. Ik voelde me schuldig en had het graag recht willen breien. De breuk gaf een onaf gevoel. En toen hoorde ik die woorden: ‘Het leven heeft rafelige randen’. Ze waren als balsem op mijn gewonde ziel. Een breuk in de vriendschap krijg je soms niet rond en je moet die rafelige rand maar accepteren, niet in het minst ook de fouten die je zelf gemaakt hebt. Je hoeft niet eens zo vaak met mensen om te gaan of je merkt al, dat iedereen die rafelige randen in het leven wel ervaren heeft. Door verlies, door verbroken relaties, door werk dat nooit is afgekomen of een opleiding die je nooit hebt afgemaakt. Kortom, niemand heeft zijn of haar leven zo op orde, dat er geen rafelige randen zijn. Zo is het leven.

Zo is ook het geloof. Als je gelooft in God, dan is dat een geloof met rafelige randen. Er is veel te veel wat je niet rond krijgt en wie dat wel pretendeert vind ik persoonlijk een irritante gelovige waar ik niet zoveel boodschap aan heb. Zelfs Jezus Christus kreeg het niet allemaal rond! Lees het verhaal maar over zijn lijden en sterven.

Zo’n zin, dat het leven rafelige randen heeft, kan ook een cliché worden en dan wordt het een dooddouner. Dat wordt het wanneer je er van alles en nog wat mee goed praat. Mij trof die zin ook niet omdat ik niets geprobeerd had om de vriendschap weer vlot te trekken. Ik had juist van alles geprobeerd en daarom trof die zin mij omdat het bevestigde wat ik wel moest accepteren: ik krijg dit niet rond.

Als theoloog ben ik opgeleid in een tijd, dat we vooral niet ergens in mochten berusten. We moesten opstandig zijn. Het leek wel alsof je beter je geloof kon verliezen dan “het maar te geloven”. De gelovigen moesten niet getroost en bemoedigd worden maar moesten vooral onrustig worden gemaakt. Ik vond het op zich een heilzame correctie op al te veel goedgelovigheid in een tijd, dat bijvoorbeeld bij mij thuis de liederen van Johannes de Heer door mijn moeder zingend vanachter het orgel over mij heen galmden. Daardoor leerde ik ze overigens wel kennen. Zo door en

door, dat ik in Zambia, over de vloer rollend van de malariakoortsen er verschillende ijlend van ten gehore bracht. Maar deze teksten pasten niet zo heel goed bij onze 'theologie van de opstandigheid'.

Aan die theologie houd ik nog steeds wel vast maar dan zeker met een gegroeid besef, dat beproefde berusting net zo voluit bij het geloof hoort als de 'goede strijd van de opstandigheid'. Want het leven heeft rafelige randen.

Ik vind het fijn om met de gemeente na de kerkdienst koffie te drinken. Dat koffiedrinken hebben we één keer per maand en wel op de eerste zondag. Maar dan ben ik er niet altijd, en ik kan er ook niet altijd op de eerste zondag van de maand zijn. Tegelijk is dat koffiedrinken zo'n belangrijk moment voor mij om over wel en wee te horen en met deze en gene even in gesprek te zijn. Pastoraal gezien vind ik het van onschatbare waarde. Ik ben blij, dat in overleg met de kerkenraad besloten is om het maandelijkse koffiedrinken niet altijd op de eerste zondag in te roosteren, maar in principe op één van de diensten in de maand dat ik voorga. Ik hoop van harte, dat het uw instemming heeft. Zo groot zijn de aanpassingen niet en al helemaal niet zo, dat het te dicht op elkaar valt.

Als u dit leest is het startweekend achter de rug. We gaan weer volop van start en ik geef hieronder in een apart overzicht de planning door van verschillende activiteiten en sluit dit af met een hartelijke groet aan u allen.

## **Activiteiten Seizoen 2019 - 2020**

**Bijbelcafé.** Samen in gesprek over een bijbelgedeelte rond de ‘werktafel’ en aan het eind nog ‘aan de bar’. Voor de kerst staan drie avonden gepland: 15 oktober; 20 november; 10 december. Telkens op dinsdagavond en we beginnen om 20.00 uur. Na de kerst ook weer drie avonden. De data daarvan worden later bekend gemaakt. Wat betreft de keuze voor het thema sluit ik me aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland en dat is voor dit seizoen “Een goed verhaal”. Tijdens de dienst op “Startzondag” (29 september) zijn vijf bijbelse verhalen verbeeld. Die verhalen komen alle vijf terug in het bijbelcafé, met nog één erbij. Dat wordt dan de volgende serie: 1. Jozef en de vrouw van Potifar; 2. De gelijkenis van de talenten; 3. David en Goliath; 4. De gelijkenis van de verloren zoon; 5. Jona onder de wonderboom; 6. Paulus onderweg naar Damascus.

**Geloofsoopvoeding.** Thuis is toch een van *de* plaatsen waar kinderen met de bijbel en met het geloof vertrouwd worden gemaakt. Ouders ontwikkelen daarbij hun eigen mogelijkheden en ervaringen en die kun je ook weer delen met anderen. Dit seizoen wil ik graag een viertal avonden geloofsoopvoeding organiseren. Bestemd voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 10. Omdat de ‘doelgroep’ hier in Sint Jacobiparochie nogal klein is, wil ik het combineren met de Protestantse Gemeente in Sexbierum. Daar werk ik ook en dat maakt een combinatie goed mogelijk. Op die manier is er ook meer uitwisseling mogelijk. Er zijn vier avonden gepland, twee voor de kerst, twee na de kerst. De data voor kerst zijn: 29 oktober en 26 november. Telkens op dinsdag en van 20.00 uur tot 22.00 uur. De eerste avond is in Sexbierum in De Terskflier (Tsjerk Hiddesstrj. 25-27) en dan verder om en om, waarbij de data voor na kerst later bekend worden gemaakt.

**Ontmoetingsavonden.** Verdeeld over de ‘wijken’ van de gemeente worden ‘huiskamer-ontmoetingsavonden’ georganiseerd. U wordt daarvoor individueel uitgenodigd. Op die avonden zijn we met elkaar in gesprek over de toekomst van kerk en dorp.

**En verder** - Dan gaat er nog meer aan activiteiten van start: kinderkerk, tienerkerk, de jeugdclubs en de 16+ groep. De leiding is er klaar voor en maakt ook wel bekend wanneer het precies begint. Voor wat betreft de 16+ groep: daar beginnen we 11 oktober mee om 19.30 uur in 't Beerdhuus. Deze eerste avond is vooral bedoeld om met elkaar te overleggen wie doorgaat en hoe we doorgaan, maar ik nodig individueel wel uit via de appgroep.

Ds. Douwe Visser

## **VAN DE KERKENRAAD**

### **Verslag van de kleine kerkenraad van 17 september 2019:**

Het is na een lange en fijne zomerperiode dat we weer officieel vergaderen en dat voelt goed.

Ds. Douwe Visser opent de vergadering met het lezen van een door de familie tijdens de vakantie in Frankrijk gelezen psalm – psalm 19 - over de overweldigende, maar ook onbeheersbare natuur die voor geluksmomenten en dankbaarheid kan zorgen, waarna hij ons voorgaat in gebed.

Op de agenda staan allerlei zaken die horen bij de start van een seizoen, van huishoudelijke zaken, tot mededelingen en plannen voor het komend jaar:

- \* We noemen ons Protestantse Gemeente van Sint Jacobiparochie en dat zien we graag terug op websites en bordjes.
- \* We spreken ons uit over de verkiezing van een nieuw classis lid en stemmen in met een kerkordelijke wijziging aangaande tijdelijke dienst en hulpdiensten.
- \* De zieken worden besproken en zaken van de ledenadministratie worden doorgespeeld naar waar ze horen, de kerkrentmeesters.
- \* Bijna alle acties van de afgelopen periode zijn uitgevoerd en dat stemt tot tevredenheid.
- \* De jaarrekeningen van kerk en diaconie 2018 zijn ter goedkeuring naar het classicaal college Behandeling beheerszaken de Dienstenorganisatie



Protestantse Kerk gestuurd en goedgekeurd, waarvan akte. U kunt de gegevens op de website van onze kerk vinden.

\* Dominee Visser heeft in de vakantie niet stilgezeten, want behalve een thema zijn de data voor de eerste avonden bijbelcafé al weer bekend: 15 oktober, 12 november en 10 december.

\* De 16+ groep krijgt een uitnodiging voor een eerste avond waarin ze samen gaan onderzoeken hoe ze verder zullen gaan.

\* In combinatie met de kerk van Sexbierum wordt er een start gemaakt met een groep geloofsopvoeding. Dit is bedoeld voor ouders met jonge kinderen in de leeftijdsgroep van ongeveer 0-9 jaar. De data zijn: 29 oktober en 26 november.

\* Er komt een appgroep voor de kerkenraad, zodat de lijntjes nog korter worden.

\* Dominee Visser heeft ervaren dat het koffiedrinken na afloop van de kerkdienst één van de goede momenten is om op de hoogte te blijven van wat er in de gemeente speelt. Dat is voldoende argument om het koffiedrinken voortaan niet meer standaard de eerste van de maand te laten plaatsvinden, maar te kiezen voor die zondagen waarop onze eigen predikant voorgaat. Koffiedrinken na de dienst: 8 december, 5 januari, 26 januari, 16 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei; u merkt het al we hebben meteen spijkers met koppen geslagen en een tijdje vooruit gepland. Wie wil, kan er alvast rekening mee houden.

\* De diaconie regelt het uitje en de broodmaaltijd in het kader van het startweekend.

\* De startdienst heeft nog een aantal mensen nodig die een rolletje spelen om het thema te verduidelijken. De kerkenraad wordt meteen gestrikt en aangevuld met mensen die nog gevraagd gaan worden. De commissie eredienst zou graag zien dat kerkleden gelegenheid krijgen om liederen op te geven die voor de dienst gezongen kunnen worden. Er moet wel bij vermeld worden waarom men dit lied graag gezongen wil hebben (de motivatie).

In de startdienst zal dit door dominee Visser toegelicht worden. We besluiten dat er tot aan kerst liederen aangedragen kunnen worden die Lideke Buurstra dan zal inpassen in het schema van januari 2020 tot juni 2020. Dan volgt een evaluatie en wordt besloten hoe verder te gaan.

Waar moet je aan denken bij het opgeven van een lied met motivatie?



- Je bent .....jaar getrouwd en zou in de dienst van ..... graag een bepaald lied willen zingen.

- Je vindt de melodie of tekst heel mooi en wil daarom graag een bepaald lied opgeven.

- Je hebt op school een mooi lied geleerd en wil dat in de kerk ook graag eens zingen. Lieder via youtube? Dat kan!

\* Trynke Buma gaat tweemaal op reis voor de zending. We wensen haar gezegende reizen!

\* Mevrouw L. Bloemhof neemt afscheid als kerkrentmeester en Marianne Hoekstra is bereid gevonden haar op te volgen.

\* We zijn als kerkenraad blij met mensen die op één of andere manier blijken te geven van betrokkenheid bij de kerk. We hopen dan ook dat u ingaat op de uitnodiging om aanwezig te zijn op de ontmoetingsbijeenkomsten die binnenkort weer plaats gaan vinden. We gaan daar in gesprek over het geloof en over de toekomst van de kerk hier in het dorp. Tot december zijn er drie momenten gepland: middagbijeenkomst op 8 oktober bij Tine Meindertsma 15.00 uur –16.30 uur voor een deel van de mensen van het Oosteinde, een avondbijeenkomst op 5 november van 19.30- 21.00 uur voor een deel van de inwoners van Broedertrouw (Binke Koopal), een avondbijeenkomst op 20 november 20.00 - 21.30 uur voor inwoners van de Westhoek (Eléne de Groot). Het zijn bijeenkomsten bij mensen thuis en daarom gaan we uit van een groep van ongeveer 8 personen. Mocht u niet uitgenodigd zijn, dan weet u hoe dat komt en dan wordt u gevraagd voor een bijeenkomst die in 2020 gepland wordt. U kunt u ook spontaan aanmelden bij genoemde personen! Dat zien we graag! Van elke bijeenkomst wordt een kort verslag gemaakt zodat we eind 2020 weten hoe gemeenteleden de toekomst van de kerk in het dorp zien. Dat nemen we dan weer mee in het beleidsplan 2021.

\* We denken nog na over “de puntjes op de i” qua aankleding van de kerkzaal.

Tot slot worden er nieuwe data gepland voor de kerkenraadsvergaderingen en dat zijn: woensdag 30 oktober (kleine kerkenraad) en woensdag 27 november (grote kerkenraad) waarna Lideke Buurstra de vergadering sluit met het voorlezen van “Dankgebed voor liefde van God en mensen om ons heen”.

## **VAN DE KERKRENTMEESTERS**

Binnen het bestuur van het college van kerkrentmeesters heeft mevr. Lenie Bloemhof-Paulusma te kennen gegeven aftredend te zijn. Zij heeft vele jaren deze functie bekleed en wil haar taak neerleggen. Het college respecteert dit en heeft in de vergadering van 24-09-2019 afscheid genomen van haar. Wij bedanken haar voor al het werk dat zij in de afgelopen jaren gedaan heeft.

Voor de vacature die ontstaan is, hebben we mevr. Marianne Hoekstra-Nauta bereid gevonden deze in te vullen. Daar is zowel de kerkenraad als het college zeer verheugd over. Het is altijd prachtig als nieuwe mensen een functie willen aanvaarden. Omdat zij kerkrentmeester wordt hoeft er geen bevestiging in het ambt plaats te vinden, dit is alleen noodzakelijk bij een ouderling-kerkrentmeester. Zij is in de vergadering van 24-09-2019 welkom geheten in het college en gaat de taken van mevr. Lenie Bloemhof overnemen.

Het college bestaat nu dus uit:

Renske Andringa-Elsinga (ouderling-kerkrentmeester) wnd. scriba

Douwe Wijbenga (ouderling-kerkrentmeester) wnd. voorzitter.

Gerlof Jensma (kerkrentmeester) scriba.

Marianne Hoekstra-Nauta (kerkrentmeester) lid.

Lideke Buurstra-Smits (ouderling-kerkrentmeester) voorzitter.

Klaas Braaksma (boekhouder en aanwezig bij de vergaderingen, maar geen lid van het college)

Lideke Buurstra

## OPBRENGST COLLECTEN



In het bloemenbusje zat het mooie bedrag van

### **VAN DE DIACONIE**

*Bijzondere collecten*

#### **Zondag 6 oktober 2019 Collecte Kerk & Israël**

##### **Leren door ontmoeting en dialoog**

De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk. Het gesprek in plaatselijke gemeenten met en over onze Joodse wortels wordt gesteund met inspiratiematerialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In het internetproject ‘De Uitdaging’ worden christenen uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met Joden en de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken.

Op 6 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk & Israël. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777, t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël.

#### **Zondag 20 oktober 2019 Collecte Werelddiaconaat**

##### **Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia**

In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een

ambitieuw project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten, als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en andere werelddiaconale projecten.

Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat Colombia.

### **Zondag 27 oktober 2019 Onderwijs voor groeiende kerk Zambia (zendingscollecte)**

In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok.

### **Zondag 3 november 2019 Bildtse minima.**

**Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?  
Hartelijk dank!**

Minke Stork

Beste mensen,

Het STARTWEEKEND met thema 'Een goed verhaal' waarmee ons nieuwe seizoen met alle kerkelijke activiteiten van start ging, ligt alweer achter ons. Het was een zeer geslaagd weekend!



Met een grote groep naar het Fries Natuurmuseum, wat hebben we daar veel gezien, gelachen, geleerd, gedaan en genoten. Het leverde vele mooie, goeie verhalen op. Vooral wat zag je met de virtual reality bril? Hoe was het om niets te zien? Dan moest je in de donkere kamer, spannend, en ook van alles voelen. En De Onder Water Safari is een aanrader! Zo mooi was dat gemaakt.

Terug in MFC 't Beerdhuus stond een lekkere maaltijd voor ons klaar, en was het heel gezellig met jong en oud nog even na te tafelen.

Zondag een gezinsdienst: de regen tikt tegen de ramen, en wij zaten daar zo gezellig bij elkaar; hartverwarmend. Ook dat ieder zijn steentje/talent... bijdraagt. Men kon de uitgebeelde verhalen raden, en dominee Visser had een heel goed verhaal om de boel aan elkaar te praten, er was film en muziek.

Voortaan staat er een brievenoos in de kerk, daarin kan men een wenslied doen, zodat we dat kunnen gaan zingen als lied voor de dienst. De kinderen kregen een prachtig doeboek. Bij de koffie met oranjeboek kwamen nog vele goede verhalen los.

Allemaal super bedankt namens de diaconie; Minke Stork, Trynke Buma en Anna Kuik, de commissie eredienst; Tine Meindersma, Hilly Meyer, en Yda de Groot.

## KERKELIJKE STAND

### De bloemengroet

Afgelopen maand is bij de volgende gezinnen een bloemengroet gebracht;



#### Open

Heer, open onze ogen,  
zodat we zien wie de ander is,  
de ander die ons nodig heeft.

Heer, open onze oren,  
zodat we horen naar de ander,  
de ander die ons zijn verhaal vertelt.

Heer, open ons hart  
zodat wij geraakt worden door de ander,  
de ander die zo'n pijn heeft.

Heer, zet onze benen in beweging,  
zodat wij naar de ander toe kunnen gaan,  
de ander die zo eenzaam is.

Heer, zegen onze handen,  
zodat wij de ander aan kunnen raken,  
de ander die ons zo nodig heeft.

Namens iedereen bedankt  
voor de bloemen en de  
bezoekjes,  
Tietie Klaver

## Huwelijksjubilea

**Verjaardagen 70+**

**Verhuisd**



## **Bedankt!**

Bêste minsken,

It is al wer eefkes lyn, mar wat hawwe wy in fatástysk feest hân, snein 23 juny ,doe't wy 25 troud wiene! In daalders plakje, allegearre fijne minsken, muzyk en foaral práchtich waar! In dei om tankber op werom te sjen....

Tank foar de kaarten dy't wy krigen hawwe, it fielt dan wol hiel 'écht'. Al dy 25 jaar/jier der op.... Bysûnder.



Johannes en Binke Koopal-Dijkstra

## **Kerkdiensten Zorgcentrum 'Beuckelaer'**

De diensten worden gehouden op zondag om 19.00 uur in het restaurant.

<b>datum</b>	<b>voorganger</b>	<b>kerkenraad</b>
6 oktober	Tj. Lolkema	Protestantse Gemeente
13 oktober	F. de Haan	Sint-Jacobiparochie
20 oktober	Ds. H.J. Helwig	Vrije Evangelie Gemeente
27 oktober	P. Knijff	Protestantse Gemeente

## **Uitzendrooster Radio Eenhoorn**

De diensten beginnen om 9.30 uur.

<b>datum</b>	<b>plaats</b>	<b>kerk</b>
6 oktober	Franeker	De Voorhof
13 oktober	Berlikum	Koepelkerk
20 oktober	Sexbierum	PKN
27 oktober	Sint-Jacobiparochie	Protestantse Gemeente

### **Naasteliefde is: praten over geld**

Over geld praat je niet. Het is een diepgewortelde fatsoensregel waar we ons ook in de kerk aan houden. Het taboe is zo groot dat zelfs mensen met ernstige financiële problemen niet of veel te laat over hun geldzaken praten. Zou je uit naasteliefde daarom niet juist in de kerkelijke gemeente over persoonlijke geldzaken moeten praten?

Daarom is in 2010 SchuldHulpMaatje opgericht. Een initiatief van de landelijke kerken. Zij werkt zowel lokaal als landelijk effectief samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties. Diverse fondsen en bijdragen maken het werk mogelijk.

Sinds bijna een jaar zijn wij, als SchuldHulpMaatje Waadhoeke, nu echt bezig met helpen van mensen in financiële moeilijkheden. Door deze schulden doen zich ook vaak psychische problemen voor. In de gemeente Waadhoeke zijn 10 SchuldHulpMaatjes actief. Allemaal uit een kerkelijke gemeente. Deze vrijwilligers maken het verschil in het leven van mensen die het niet meer zien zitten. Het is een vrijwilligerstaak die veel voldoening geeft.

Het blijkt dat er wel zeker een behoefte is aan onze diensten, die onze vrijwilligers belangeloos aanbieden. De hulpvragen komen uit alle hoeken van de gemeente Waadhoeke. Diaconieën en SchuldHulpMaatje kunnen samen werkelijk mensen helpen om hun financiële problemen de baas te worden.

Mocht er in uw gemeente iemand zijn met financiële moeilijkheden, dan kunnen wij, samen met u, hierbij steun verlenen. Dit, omdat wij als christenen de taak hebben onze medemens in moeilijkheden bij te staan.

U kunt altijd de website bezoeken voor meer informatie en contactgegevens. [www.schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl](http://www.schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl)



Beste lezers,

De voorkant is eindelijk passend bij de binnenkant; het liturgisch centrum van onze eigen plaats van samenkomst!

Een hartelijke groet van de redactie



***Creatieve ochtend***

We zijn weer van start!

Contactpersoon Marianne Hoekstra,  
tel. 0518 491450 of  
[mariannenauta@planet.nl](mailto:mariannenauta@planet.nl)

***Reserveringen*** van ruimtes kunnen gemaild worden. Belangrijk om door te geven: datum, tijd, aantal personen en koffie/thee, koek/cake, borrelhapje.

Hebt u vragen, tips, op- of aanmerkingen m.b.t. het gebruik van de kerkzaal, of vergaderruimtes:  
[mfc.stjacob@gmail.com](mailto:mfc.stjacob@gmail.com).



U wordt van harte uitgenodigd voor een ledenbijeenkomst van de PCOB afd. het Bildt op woensdag 16 oktober 2019 om 14.30 uur in de Bining te St. Annaparochie.

Op deze middag komt mevr. Roelie Woudwijk uit Opeinde over het leven als beeldhouwer vertellen.

Leden en gasten zijn van harte welkom.

Er wordt een bijdrage van € 3,- , incl. consumptie gevraagd.

Het bestuur

Soms zou je de tijd terug willen draaien  
Om bepaalde dingen opnieuw te beleven  
Maar helaas zo werkt het niet  
In ons bestaan en in ons leven  
De tijd komt niet terug  
Hij gaat maar door en door  
Dus probeer hem goed te gebruiken  
Ga daar elke dag opnieuw weer voor

Want de tijd die staat net stil  
En wachten doet hij zeker niet  
Leef je leven in het heden  
Lach, heb lief en geniet

Hoera weer een nieuwe dag  
Een nieuwe dag die je beleven mag  
Hoe ga je deze dag tegemoet  
Somber of met een glimlach  
Ga je hem invullen  
Met moeten of met willen  
Als je een kans zag  
Ook al is er geen zondag  
Zeg toch de wereld goeiendag  
Want vandaag is éénmalig

Hoera er is weer een nieuwe dag  
Een dag dat jij er wezen mag  
Geef jou dag een gouden rand

Aangedragen door een gemeentelid