

Kerkruijs 2019



**Informatieblad
van de
Protestantse Gemeente
te
Sint-Jacobiparochie**

september

Kerkelijke adressen

Pastoraat:	Ds. D. Visser, tel. 06 81107529 e-mail: visserdouwe97@gmail.com
Scriba:	T. Meindertsma, tel. 491882 e-mail: meindertsma.tine@gmail.com
Contactpersoon bezoekwerk:	H. de Haan-Bilker, tel. 491759 e-mail: hannekebilker@hotmail.com
Ledenadministratie:	Jettie de Jong, tel. 491323, e-mail: jettie74@gmail.com
<i>Koster september</i>	<i>Willem Beimers, tel. 491705</i>
Boekhouder:	K. Braaksma, tel. 491882
Protestantse Gemeente:	NL43 RABO 0151 3856 29
Prot. Gem. St. Jacobiparochie:	NL32 INGB 0000 8001 79
Diaconie:	NL31 RABO 0142 8108 51
Zendingscommissie:	NL67 RABO 0198 2877 04
Website:	www.pknsintjacobiparochie.nl
Beamerdienst:	liturgiepknsintjacob@gmail.com
Bloemendienst:	Tietie Klaver, tietie.klaver@hotmail.com tel. 491798

Het MFC is voor de bloemendienst open op zaterdag tussen elf en twaalf.

Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen

MCL:	H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Nieuw Mellens:	Borniastraat 32, 8934 AD Leeuwarden
Noorderbreedte Revalidatie:	Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden
Parkhoven:	Dorhoutstraat 2-24, 8933 CX Leeuwarden
De Batting:	Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen

Volgende Kerknijis

Het volgende Kerknijis verschijnt D.V. 5 oktober as. Kopij graag voor **vrijdagavond 26 september** inleveren bij Carien Mennegat-Zwaan, tel. 412770, of per mail: kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com.

Feliciteatie-/deelnemingskaarten

Berichten rond geboorte, huwelijk, jubilea, of overlijden van dorpsgenoten kunt u doorgeven aan Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718. Zij zorgen dan voor een felicitatie- of deelnemingskaart.

KERKDIENSTEN:

8 september	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. E.P. Muilwijk, Sint Anne A. Keizer-van Vaals 1 ^e JOP, 2 ^e Kerk
15 september	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. Tj. Bakker, Veenwouden T. Meindertsma Zending
22 september	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. T. v.d Meulen, Tytsjerk D. Wijbenga 1 ^e Vredeswerk, 2 ^e Kerk
29 september startzondag	10.00 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. D. Visser B. Koopal 1 ^e Werelddiaconaat, 2 ^e Kerk
6 oktober <i>Na de dienst koffiedrinken.</i>	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. E.P. Muilwijk, Sint Anne A. Keizer-van Vaals 1 ^e Kerk & Israël, 2 ^e Diaconie

Ingang

De ingang van de kerk is de gemeenschappelijke deur die toegang geeft tot school en kerk en alle andere ruimtes van 't Beerdhuus. Daar zijn de meesten van ons inmiddels wel aan gewend. Dat houden we dus zo.

Maar...

Mocht iemand wegens fysiek ongemak die route te lang vinden, dan is een berichtje naar de scriba voldoende om van de oude ingang gebruik te kunnen maken. Zij licht dan de koster in.

KINDERKERK



Het rooster ziet er als volgt uit:

wanneer	wat	door wie
8 september 1 Samuël 16:1-13	Uitgekozen Samuël krijgt van God de opdracht een koning te zalven. Hij gaat naar het huis van Isai en daar zijn zeven zonen. Maar zij zijn niet degenen die Samuël zoekt. Er is nog één zoon, buiten op het veld bij de schapen: David. Hij wordt gehaald. Hij is het en Samuël zalft hem.	Liesbeth Buurstra
15 september 1 Samuël 17:31-58	Waar vertrouw je op? Deze week vertellen we het verhaal van David en Goliat. Een kleine herdersjongen met een slinger en een paar steentjes neemt het op tegen een reus. David wint doordat hij op God vertrouwt.	Binke Koopal
22 september 1 Samuël 19:9-17	Wegwezen! Deze zondag horen we hoe koning Saul zijn speer naar David werpt. David weet hem maar net te ontwijken. De vrouw van David, die de dochter van koning Saul is, helpt hem op een slimme manier te ontsnappen!	Eléne de Groot
29 september	Startweekend	Zie pagina 8



TER OVERDENKING



Je kind kan in een periode zitten, dat je er als ouders wanhopig van wordt en je afvraagt wat ervan terecht moet komen. Ook wij hebben dat als ouders wel beleefd. In zo'n periode sprak mijn schoonmoeder wijze woorden: "Prijzen jullie hem wel genoeg?" Onze eerste reactie was enigszins verontwaardigd, dat er niet veel te prijzen viel in hem. Maar toen overdachten we die woorden eens met een eerlijk hart en moesten we ook tegen elkaar zeggen, dat we aan zijn fouten – en die waren er naar ons oordeel vele – grote aandacht besteedden maar dat we, als hij het eens goed deed, eigenlijk niets zeiden. Ons kind kreeg veel aandacht, maar alleen als hij het fout deed. Het was zaak voor ons om dat te veranderen.

Je komt dit in het leven veel tegen. Kritiek geven, commentaar leveren, iemand berispen, dat gaat vaak vanzelf. Dat iemand het goed doet, dat je tevreden met hem bent, dat lijkt haast vanzelfsprekend, daar hoeft je niets over te zeggen. Maar geen huwelijk houdt stand, tenminste op een aangename manier, wanneer je nooit eens tegen je vrouw zegt, dat ze er leuk uitziet of wanneer je aan je man laat merken, dat je gelukkig met hem bent. Als werkgever houd je een werknemer moeilijk vast wanneer je, tenminste als hij het ook goed doet, dat niet op zijn tijd eens zegt en ook verder zichtbaar laat blijken. Een goede baas kan zijn personeel van katoen geven als daar reden toe is wanneer hij ze ook op zijn tijd verwent als ze het prima doen. Je ziet ook wel bij bedrijven of instellingen, dat er bezuinigd moet worden en dat dan als eerste die dingen sneuvelen waarmee je de mensen wat extra kunt geven als daar reden toe is. Ik vermoed, dat voor zo'n bedrijf of instelling het einde nabij is. Wanneer je in zwaar weer de mensen niet meer kunt prijzen, lopen ze zo hard niet meer.

In de Bijbel lezen we, dat Jezus zijn leerlingen prijst wanneer ze twee aan twee rond zijn gegaan om in steden en dorpen het evangelie te verkondigen. Hij doet dat door ze als het ware een extra vakantie te geven: "Ga nu mee naar een eenzame plaats om een tijdje uit te rusten." (Marcus 6 : 31). En in de gelijkenis van de talenten is opvallend hoe de twee, die met hun talenten gewoekerd hebben geprezen worden. Dat is haast opvallender dan de bestraffing van degene, die zijn talent in de grond heeft gestopt. Zo laat Jezus de heer zeggen tegen de dienaar, die zijn vijf talenten verdubbeld

heeft: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar.” (Matt. 25: 21).

In de gemeente van Jezus Christus zijn vandaag de dag, ook in onze kleine Protestantse Gemeente te Sint-Jacobiparochie, veel mensen aan het werk. Dat gaat altijd maar door, zelfs in de zomer wanneer veel activiteiten stil liggen. Maar nu in september gaat ook veel *daarvan* weer beginnen, helemaal na het Startweekend op 28 en 29 september. We mogen in deze streek een nuchtere inslag hebben maar merkbaar dankbaar zijn voor wat we met elkaar toch ook maar weer telkens doen, dat geeft energie aan het werk. Want neem zo'n heer als waar Jezus het over heeft, die zijn dienaren de hemel in prijst: daar wil je wel met je talenten voor woekeren!

Omdat ik tot 1 september met vakantie ben, schrijf ik deze kopij voor het Kerknij's eind juli. De actualiteit is dus beperkt. Wat de kerkdiensten betreft sta ik op het rooster voor de eerste (1/9) en de laatste (29/9) zondag. Die laatste is de startzondag. Eigenlijk gaat het meer om een 'start-weekend', want ook voor de zaterdag is er een programma voor heel de gemeente. U vindt er vast meer over in dit nummer van het Kerknij's.

Ik heb plannen uitgewerkt voor activiteiten in het nieuwe seizoen en met de details hoop ik te komen in het startweekend. Ik ben, nu mijn vakantie nog niet eens begonnen is, nog te ver van de 'nieuwe tijd' maar het is altijd de juiste tijd om u vanuit Harlingen de hartelijke groeten te doen.

Douwe Visser

OPBRENGST COLLECTEN



Bidden leidt tot een zuiver hart;
een zuiver hart leidt tot liefde;
liefde zet je aan tot daden voor je naasten;
en deze inzet leidt op zijn beurt tot de
vrede van het hart.

Dus door het gebed hebben wij alles:
zuiverheid, vreugde, liefde, inzet en vrede!

Moeder Teresa

Hallo allemaal!!

28 en 29 september is het jaarlijkse **STARTWEEKEND**.

De start van het nieuwe seizoen met kerkelijke activiteiten.

Het thema voor het nieuwe seizoen is:

‘Een goed verhaal’.



Over het thema

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, tijdens catechisatie en club, bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud, maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf, maar deel je met anderen.

Dit jaar wordt het startweekend door de diaconie en commissie eredienst georganiseerd.

Zaterdag 28 september

Dit wordt een uitje voor alle gemeenteleden.

Om *13.00 uur* willen we afreizen naar het *Fries Natuurmuseum* in *Leeuwarden*. Jong en oud kunnen zich hier prima vermaken met exposities en de vernieuwde onderwaterwereld.

Wanneer we dan terugkomen in *'t Beerdhuus* willen we de middag afsluiten met een *broodmaaltijd* om ongeveer *18.00 uur*.

Voor dit uitje dient u zich wel op te geven. Dit kan door de aanmeldlijst in de hal in te vullen of te bellen of mailen met Anna Kuik; tel. 0518-490418/ 06-12226709, email: akuik02@hetnet.nl.

Dit uitje is rolstoelvriendelijk.

De diaconie,
Minke Stork,
Trynke Buma en Anna Kuik

Zondag 29 september

De dag zal om *10.00 uur* beginnen met een *gezinsdienst* onder leiding van ds. D. Visser met een goed verhaal. Er is muziek met een verhaal, en de kinderen blijven gezellig bij ons. Zij maken iets moois voor een goed verhaal.

Na de dienst ontmoeten we elkaar onder het genot van een kopje koffie, thee of fris met wat lekkers, en is het tijd voor goede verhalen aan elkaar.

Wij zijn benieuwd naar de verhalen, en hopelijk jullie ook ...

Tot dan!

Tine Meindertsma,
Hilly Meyer en Yda de Groot

VAN DE DIACONIE

Bijzondere collecten

Zondag 8 september 2019 - Collecte Jeugdwerk Kliederen in de kerk

Op zondag 8 september is de collecte bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig



Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een creatieve, missionaire vorm van kerk-zijn voor mensen van alle leeftijden, maar speciaal gericht op gezinnen. Jong en oud gaan samen op verrassende manieren aan de slag met een bijbelverhaal. In Kliederkerk kun je echt jezelf zijn: samen zingen, creatief bezig zijn, bidden en eten met elkaar.

JOP, Jong Protestant, onder-

steunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal.

Steun het werk van JOP. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte JOP september.

Zondag 15 september 2019 - Collecte Zending

Bouw de kerk van Syrië weer op

Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo'n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië.

Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren.

Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Daar helpen we graag aan mee! Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij de opbouw van hun kerk. Doet u mee? In de derde week van september organiseert Kerk in Actie een landelijke actieweek om mee te helpen aan de wederopbouw van de kerk in Syrië.

Geef aan de collecte op 15 september of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zending september.

Zondag 22 september 2019 - Collecte Vredeswerk Vrede verbindt over grenzen

De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend



conflict. In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica waarin Albanezen en Serviërs elkaar de hand weer reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfjes. Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk.

Zondag 29 september 2019 Collecte Werelddiaconaat Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen

Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Daarom staat de zorg voor ouderen centraal in de collecte op zondag 29 september. In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet voorhanden. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten van ouderen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor ouderen in Moldavië en andere werelddiaconale projecten.

Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat september

Zondag 6 oktober 2019 Collecte Kerk & Israël

Leren door ontmoeting en dialoog

De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk. Het gesprek in plaatselijke gemeenten met en over onze Joodse wortels wordt gesteund met inspiratiematerialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In het internetproject 'De Uitdaging' worden christenen uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met Joden en de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken.

Op 6 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk & Israël. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777, t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël.

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?

Hartelijk dank! Minke Stork

Ontmoetingsochtend voor vrouwen in de Skul (bij de R.K. Kerk), J.J. Costerstraat 1 te St. Annaparochie op D.V. woensdag 2 oktober 2019 van 9.30 uur - 11.30 uur.

Wij nodigen u/jou van harte uit voor de eerste ontmoetingsochtend van een nieuw seizoen. gaan samen zingen, samen praten en naar elkaar luisteren om zo elkaar in het geloof te bemoedigen en op te bouwen.

Mevrouw Julia Molenaar uit Leeuwarden zal deze ochtend een vrouw uit het oude testament met ons bespreken. Deze ochtend zal een interactief karakter hebben. Thema voor deze ochtend is:

"I will change your name!" (ik zal/ik wil je naam veranderen).

Vanaf 9.15 uur staat de koffie/thee klaar.

Wil je meer weten? Mina Kuiken (tel. 0518 462056) & Bea Zijlstra (tel. 0518 461350) willen u/jou graag te woord staan.

KERKELIJKE STAND

De bloemengroet

In de afgelopen maanden kregen de volgende mensen een bloemengroet van de gemeente:



Geniet van de dagen dat je licht
zon schijnt en bloemen kleuren
er komen nog dagen genoeg
dat je eenzaam zit te treuren.

Lach om somber regenweer
kijk dwars door grijze luchten
negeer je zwaarmoedige bui
in treurnis moet je niet vluchten.

Dans en vier feest iedere dag
probeer opgewekt en vrolijk te leven
en weet dat je er wezen mag
als je in de schepping is gegeven.

Namens iedereen bedankt
voor de bloemen en de
bezoekjes,
Tietie Klaver

Verjaardagen 70+

Bedankt!

Graag wil ik jullie bedanken voor de aandacht, kaarten, bloemen en telefoontjes tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuis, nogmaals dankjewel allemaal.

Groeten Douwe W.

Beste mensen we zijn intussen 8 weken verder na 'de val' en het gaat goed. Alles wordt op z'n plaats gehouden door tie-rips, plaat en schroeven. Wij willen jullie bedanken voor de kaarten, bloemen en fruit en de aandacht. We gaan weer trainen om de spieren weer op peil te krijgen.

Corrie en Peet

Kerkdiensten Zorgcentrum 'Beuckelaer'

De diensten worden gehouden op zondag om 19.00 uur in het restaurant.

datum	voorganger	kerkenraad
8 september	P. Glas	Nij Altoenae
15 september	Ds. H. Zijlstra	Amsterdam
22 september	H. van Twist-Posthuma	Protestants
29 september	Ds. G. Muilwijk	Protestants

Uitzendrooster Radio Eenhoorn

De diensten beginnen om 9.30 uur.

datum	plaats	kerk
8 september	Nij Altoenae	
15 september	Dronrijp	Âlde Wite
22 september	Nij Altoenae	
29 september	Dronrijp	Âlde Wite

UIT DE OUDE DOOS

Wordt vervolgd.



Beste lezers,

Voor de oplettende lezers onder ons is het misschien al wel opgevallen. Onder de kerkelijke gegevens is nu ook vermeld wie er de kosterdienst heeft. De kosteren doen dit bij toerbeurt. Vanaf dit nummer van Kerknijds bent u dus op de hoogte wie u in welke maand aan kunt spreken.

Deze keer een dunne uitgave en geen bijdrage in de rubriek Uit de oude doos. Maar, het *wordt vervolgd*.

U komt toch ook bijpraten op 28 en 29 september?!

Een hartelijke groet van de redactie

MFC
t Beerdhuus

Creatieve ochtend

We zijn weer van start!

Contactpersoon

Marianne Hoekstra,

tel. 0518 491450 of

mariannenaute@planet.nl

Reserveringen van ruimtes kunnen gemaild worden.

Belangrijk om door te geven: datum, tijd, aantal personen en koffie/thee, koek/cake, borrelhapje.

Hebt u vragen, tips, op- of aanmerkingen m.b.t. het gebruik van de kerkzaal, of vergaderruimtes:

mfc.stjacob@gmail.com.

De KMVH-Friesland* nodigt u en jou van harte uit voor een muzikale middag. De muziek wordt gemaakt door mensen *met* en *zonder* beperking en is bedoeld voor iedereen. Meindert Bosklopper, bekend vanwege o.a. zijn Overdagkoren, zal die middag een koor samenstellen met mensen uit de zaal! Verder treden vele mensen met en zonder beperking op.

Muziek verbindt en dat is ook precies het doel van de KMVH. Daarom wordt deze middag georganiseerd om mensen met elkaar in contact te brengen. En wie weet, wat daaruit voortkomt! Mensen die graag muziek maken of graag zingen, kerkenraadsleden, vrijwilligers in de kerk of in de zorg, iedereen is welkom! Opgave is niet nodig, wel als u/jij muziek wilt maken.

Zaterdag 2 november 2019 in De Hoeksteen aan de Middelwyk 148 te Drachten, aanvang 14.00 uur, sluiting 16.30 uur.

Kom en als u/jij muziek wilt maken geef je dan vóór 11 oktober op bij de secretaris: piethulshof@kmvhfriesland.nl of tel. 0516-842078.

Namens de KMVH-Friesland, Elske Veldhorst, voorzitter

* Kerken & Mensen met een Verstandelijke Handicap,
zie ook www.kmvhfriesland.nl.

Here God, wy wol Jo tankje
Foar elke nije dei
En wy freegje Jo
Gean Jo altyd mei us mei

Wol us helpe mei de dingen
Die wy haw te dwaan
En wol us as wy op paed gean
Dan Jo hillege segen jaan

Hear wol Jo us fuotten sette
Op 't ienichst goeie paed
Wol Jo ek us muolle weze
Sadat wy gjin minsken skaed'

Wol Jo ek us hannen stjoerre
En wol ek Jo leafde jaan
Lit us dan ek alle dagen
altyd wer ut goede dwaan

Aangedragen door een gemeentelid