

# Kerkruijs 2020



**Informatieblad  
van de  
Protestantse Gemeente  
te  
Sint-Jacobiparochie**

*februari*

## **Kerkelijke adressen**

Pastoraat:	Ds. D. Visser, tel. 06 81107529 e-mail: <a href="mailto:visserdouwe97@gmail.com">visserdouwe97@gmail.com</a>
Scriba:	T. Meindertsma, tel. 491882 e-mail: <a href="mailto:meindertsma.tine@gmail.com">meindertsma.tine@gmail.com</a>
Contactpersoon bezoekwerk:	H. de Haan-Bilker, tel. 491759 e-mail: <a href="mailto:hannekebilker@hotmail.com">hannekebilker@hotmail.com</a>
Ledenadministratie:	Jettie de Jong, tel. 491323, e-mail: <a href="mailto:jettie74@gmail.com">jettie74@gmail.com</a>
Koster februari	<i>Willem Keizer, tel. 491978</i>
Boekhouder:	K. Braaksma, tel. 491882
Protestantse Gemeente:	NL43 RABO 0151 3856 29
Prot. Gem. St. Jacobiparochie:	NL32 INGB 0000 8001 79
Diaconie:	NL31 RABO 0142 8108 51
Zendingscommissie:	NL67 RABO 0198 2877 04
Website:	<a href="http://www.pknsintjacobiparochie.nl">www.pknsintjacobiparochie.nl</a>
Beamerdienst:	<a href="mailto:liturgiepknstjacob@gmail.com">liturgiepknstjacob@gmail.com</a>
Bloemendienst:	Tietie Klaver, <a href="mailto:tietie.klaver@hotmail.com">tietie.klaver@hotmail.com</a> tel. 491798

Het MFC is voor de bloemendienst open op zaterdag tussen elf en twaalf.

## **Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen**

MCL:	H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Nieuw Mellens:	Borniastraat 32, 8934 AD Leeuwarden
Noorderbreedte Revalidatie:	Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden
Parkhoven:	Dorhoutstraat 2-24, 8933 CX Leeuwarden
De Batting:	Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen

## **Volgende Kerknijis**

Het volgende Kerknijis verschijnt D.V. 7 maart as. Kopij graag voor **vrijdagavond 28 februari** inleveren bij Carien Mennegat-Zwaan, tel. 412770, of per mail: [kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com](mailto:kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com).

## **Feliciteatie-/deelnemingskaarten**

Berichten rond geboorte, huwelijk, jubilea, of overlijden van dorpsgenoten kunt u doorgeven aan Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718. Zij zorgen dan voor een felicitatie- of deelnemingskaart.

## KERKDIENSTEN:

<b>2 februari</b>	<b>10.00 uur</b> Oud. van dienst Collecte	Dhr. T. van der Meulen A. Keizer-Vaals 1 <sup>e</sup> Werelddiaconaat, 2 <sup>e</sup> Kerk
<b>9 februari</b>	<b>10.00 uur</b> Oud. van dienst Collecte	Da. E.P. Muilwijk-Huis, S. Anne L. Buurstra-Smits 1 <sup>e</sup> Cath.&Educatie, 2 <sup>e</sup> Orgelfonds
<b>16 februari</b> <i>Na de dienst koffiedrinken.</i>	<b>10.00 uur</b> Oud. van dienst Collecte	Ds. D. Visser T. Meindertsma Kerk
<b>23 februari</b>	<b>10.00 uur</b> Oud. van dienst Collecte	Ds. Glashouwer, Harlingen D. de Haan 1 <sup>e</sup> Binnenlands diaconaat, 2 <sup>e</sup> Kerk
<b>1 maart</b>	<b><u>9.30 uur</u></b> Oud. van dienst Collecte	Joy for People D. Wijbenga Voorjaarszending

## AGENDA

<b>datum</b>	<b>aanvang</b>	<b>wat</b>
4 februari		Bijbelcafé
9 februari		Tienerkerk
11 februari	19.30 uur	Vergadering grote kerkenraad
19 februari	10.30 uur	Een mooie wereld voor iedereen
26 februari	20.00 uur	Geloofsopvoeding
3 maart		Bijbelcafé
8 maart		Tienerkerk
18 maart		Gemeenteavond

# KINDERKERK



Het rooster ziet er als volgt uit:

wanneer	wat	door wie
<p>2 februari</p>	<p><b>Niet zielig - Matteüs 5:1-12</b>                      Jezus vertelt zijn leerlingen over mensen die 'zalig' zijn. Dat is iets anders dan zielig en ook iets anders dan gezellig. Zalig betekent dat je belangrijk bent voor God.</p>	<p>Liesbeth Buurstra</p>
<p>9 februari</p>	<p><b>Waar ben je bang voor? – Exodus 1</b>                      Vandaag lezen we over de farao van Egypte. Hij wordt steeds bang voor de Hebreeën, het volk van Israël dat in zijn land leeft en steeds groter wordt. Hij bedenkt iets om de groei te stoppen en komt met een vreselijk plan...</p>	<p>Binke Koopal</p>
<p>16 februari</p>	<p><b>Waar hoop je op? – Exodus 2: 1-10</b>                      De farao van Egypte heeft bevolen dat alle Hebreeuwse jongetjes in de rivier gegooid moeten worden. Mirjam legt haar broertje in een biezen mandje tussen het riet bij de rivier. De dochter van de farao vindt het jongetje, laat hem voeden, neemt hem mee naar het paleis en noemt hem Mozes.</p>	<p>Evelyn Beimers</p>
<p>23 februari</p>	<p><b>Waar ben je thuis? - Exodus 2: 11-25</b>                      Mozes komt op voor een Hebreeër, iemand uit zijn eigen volk, en slaat een Egyptenaar dood. Hij moet nu vluchten uit Egypte en komt terecht in het land Midjan bij een priester, Jetro. Mozes voelt zich hier wel thuis.</p>	<p>Sita Buurstra</p>
<p><b>1 maart - Veertigdagentijd</b></p> <p>Het thema van de Veertigdagentijd is 'Een teken van leven'. God geeft het volk Israël een teken van leven in de woestijn. Mensen kunnen ook elkaar een teken van leven geven. Met de materialen van de veertigdagentijd gaan de kinderen hiermee aan de slag.</p>		

## TER OVERDENKING



*Leer ons zo onze dagen te tellen, dat wijsheid ons hart vervult.*

Psalm 90 vers 12

De grote kerkvader Augustinus, die leefde in de vierde/vijfde eeuw n.Chr. heeft ooit van de tijd gezegd, dat we allemaal wel weten wat dat is, maar dat we het niet meer weten zodra we erover nadenken. Je kunt niet echt over de tijd nadenken, omdat je er dan van op een afstand over na zou moeten denken. Buiten de tijd dus. Maar dat kan niet, want we leven in de tijd. Die tijd is voor ons ongrijpbaar, want geen enkel moment in de tijd kun je vasthouden. Soms zou je dat wel willen. Als iets heel fijn is. Soms zijn er van die momenten, die zo snel mogelijk maar weer voorbij moeten gaan.

Objectief gezien duurt de tijd voor iedereen even lang. Onze ‘tijdmeters’ registreren, mits goed afgesteld, voor ieder dezelfde hoeveelheid tijd. Een minuut is overal en altijd zestig seconden. Punt uit! Maar subjectief gezien is tijd een zeer rekbaar begrip. Soms vliegt de tijd, en soms kruipt de tijd langzaam voorbij. Het lijkt overigens wel alsof voor het besef van veel mensen de tijd snel gaat. Vaak hoor ik mensen met verbazing zeggen, dat er al weer een week of een maand voorbij is. Ik hoor het mezelf ook vaak zeggen. Ik heb eens gelezen, dat het gevoel, dat de tijd zo snel gaat, vooral hoort bij het ouder worden. Als je op leeftijd komt, is het meeste wat je meemaakt zo nieuw niet meer. Pas wanneer het leven een volkomen nieuwe wending maakt, lijkt ook de tijd weer veel langzamer te gaan. Net zoals met een vakantie de eerste dag ook veel langer lijkt te duren. Want dan ben je ineens uit de routine van alledag. Ik vond het wel een plausibele verklaring. Alleen merk ik, dat ook jonge mensen constateren dat de tijd vliegt voor hen. Vandaar dat een andere verklaring misschien beter is en wel, dat het moderne leven zoveel sneller gaat. Het vervoer is sneller, de informatiestroom, noem maar op. Dat brengt het hele leven in een versnelling. Immers een half uur wandelen duurt langer dan een half uur met de auto rijden. Als je niet in de file staat tenminste!

Het lijkt er wel eens op alsof tijd iets weg heeft van een hoop zand, dat je in de hand hebt. Het loopt je tussen de vingers door maar in het begin heb je nog genoeg in de hand. Dan echter wordt het hoopje steeds kleiner. Het

glijpt je tussen de vingers door. Je hebt er geen controle op. Zo kun je ook ervaren, dat de tijd je tussen de vingers door glijpt. Je bent je nauwelijks bewust van de tijd, die maar voortgaat. Om dat gevoel wat tegen te gaan, houd ik zelf al jaren een dagboek bij. Door van elke dag even wat op te schrijven heb je toch het gevoel, dat je wat meer controle hebt over de tijd die vliegt.

Intrigerend is de tekst uit Psalm 90, die hier boven staat. Aan God wordt gevraagd, dat we *zo* onze dagen mogen tellen, dat wijsheid ons hart vervult. In het verband van Psalm 90 hebben deze woorden natuurlijk hun eigen betekenis. Maar als je de tekst apart neemt en als een spreuk op zich beschouwt, passen de woorden wel bij het verlangen om bewust te leven, en maar niet zo te leven dat je eerder *geleefd wordt* dan dat je *leeft*. Bewust leven is concentratie op wat je doet. Het is ook vragen naar en nadenken over de zin van wat je doet en wat je overkomt. Het is intens genieten van het goede, dat je mag beleven en met hartstocht vechten tegen het kwaad in jezelf, in jouw bestaan en in de wereld om je heen. Het is zo leven, dat je levenservaring opbouwt en daarmee een wijs hart krijgt. Het is ook leven met God, die niet *mettertijd* weer verdwijnt maar er *altijd* is voor jou.

*En verder...*

Allereerst wil ik degenen, die ons een *kerstkaart* gestuurd hebben, daarvoor hartelijk dank zeggen. De kaarten zijn al lang weer weg want de kersttijd ligt al weer een eind achter ons maar deze eerste gelegenheid om U te bedanken wil ik graag benutten.

Op zondag 16 februari vieren we met elkaar het *avondmaal*. In die dienst hoop ik zelf voor te gaan. En verder zijn er in de maand februari voorgangers van elders en dat laat ook maar weer eens zien hoe goed de preekvoorzieners ervoor zorgen, dat er altijd maar weer voorgangers zijn in de kerkdiensten.

Net met z'n 80e verjaardag moest *Siem Vellinga* (Oosteinde) in het ziekenhuis worden opgenomen. Het ging even helemaal niet goed, maar goddank ging het toch redelijk snel weer beter en mocht hij naar huis.

Het *Bijbelcafé* gaat weer verder met de tweede helft van het seizoen 2019/2020. De data zijn: 4 februari, 3 maart en 31 maart. Telkens dus weer op dinsdag, om 20.00 uur en in het Beerdhuus. We gaan verder met de serie “Een goed verhaal” en concreet worden dat de volgende bijbelverhalen: David en Goliath; Paulus onderweg naar Damascus; Jona onder de wonderboom. Van harte welkom!

De serie *Geloofsopvoeding* krijgt een nieuwe start en wel op woensdag 26 februari om 20.00 uur in het Beerdhuus. Ik ga ‘gericht’ uitnodigen onder de ‘doelgroep’, maar dit is de algemene aankondiging.

En dan: “*Een mooie wereld voor iedereen*”. Daar kun je veel van maken. Bijvoorbeeld: mensen, dieren, bomen, bloemen, huizen... en nog wel meer. Je zou dat van klei kunnen maken. En dat kan op woensdag 19 februari van 10.30 uur – 12.30 uur in het Beerdhuus. De beeldend kunstenaar Jet Twijnstra uit Harlingen komt uitleggen hoe we dat kunnen doen en dan gaan we zelf aan de slag. Alle kinderen in de leeftijd van de basisschool zijn van harte welkom!

Op dit moment zijn kerkenraad en de meeste commissies voldoende bezet, maar dat is fragiel. Mensen willen wel weer eens ophouden en dat moet ook kunnen! Dus moeten we op zoek naar anderen en dan is de groep klein en komen we al gauw bij U. Natuurlijk kent iedereen zichzelf het beste en kan of moet het ook echt niet maar... ik hoop, dat de harten openstaan om, als het enigszins kan ja te zeggen wanneer u voor het een of ander in de kerk wordt gevraagd. Werken in de kerk is juist daarom ook zo mooi, omdat er zoveel mensen vrijwillig zoveel van hun tijd aan het werk voor de kerk geven!

Allen hartelijk gegroet!

Douwe Visser

## VAN DE KERKENRAAD

### Verslag kleine kerkenraad

Dinsdag 14 januari vergaderde de kleine kerkenraad voor het eerst weer in het nieuwe jaar 2020. Iedereen was aanwezig en onze predikant opende de vergadering met gebed en het lezen van een gedeelte uit Psalm 19.

<sup>2</sup> De hemel verhaalt van Gods majesteit,  
het uitspansel roemt het werk van zijn handen,  
<sup>3</sup> de dag zegt het voort aan de dag die komt,  
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.

<sup>4</sup> Toch wordt er niets gezegd, geen woord  
gehoord, het is een spraak zonder klank.

<sup>5</sup> Over heel de aarde gaat hun stem,  
tot aan het einde van de wereld hun taal.

We kunnen met dankbaarheid terugzien op de diensten van december. We hebben positieve reacties ontvangen op de inhoud van de diensten en ook het tijdstip van 21.30 uur van de kerstnachtdienst is goed bevallen. Dat tijdstip willen we erin houden voor 2020 en de daarop volgende jaren. We willen hierbij alle mensen die achter en voor de schermen meewerken aan alle activiteiten van kerk (en dorp) bedanken voor hun inzet en doorzettingsvermogen. Inspirerend!

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en allerlei zaken als begrotingen 2020, preekrooster 2020, data voor in het Kerknijds , lied voor de dienst, worden even onder de loep genomen. Loopt alles zoals het moet lopen en zijn er nog aanbevelingen? Als iedereen de te houden activiteiten tijdig doorgeeft aan Carien Mennegat of Tine Meindersma, dan krijgen we maandelijks een helder lijstje van activiteiten en is iedereen van alles op de hoogte.

Dominee Visser heeft verschillende bezoeken afgelegd en er worden ook namen genoemd van mensen die wel een bezoekje zouden kunnen ontvangen. Weet dat u ten allen tijde een bezoekje voor uzelf of een ander kunt vragen!



4 februari, 3 maart en 31 maart is er een vervolg op de Bijbelcaféavonden. Wat de geloofsopvoeding betreft komen we tot een lijstje van vier namen, een mooi groepje om mee te starten op plaatselijk niveau. De ontmoetingsbijeenkomsten worden wegens andere te regelen zaken even geparkeerd en zullen in februari weer opgepakt worden. Het startweekend 2020 zal plaatsvinden op 26 en 27 september. We denken weer aan een activiteit voor de gehele gemeente en een dienst op de zondag.

We hebben bij de commissie die de 4 mei herdenking organiseert, gevraagd of het mogelijk is dat er twee coupletten van het Wilhelmus gezongen worden in plaats van één, en zij heeft te kennen gegeven dat ze zich houdt aan het landelijke protocol van het zingen van het eerste couplet. Het staat ons natuurlijk vrij om er in de kerk aandacht aan te besteden en in het kader van 75 jaar bevrijding willen we dat doen in de zondagsdienst van 10 mei.

Om de jeugd goed te kunnen bedienen, zullen we de materialen - het JOP materiaal - bij Binke Koopal neerleggen, zodat zij aanspreekpunt is voor wie wat nodig heeft.

De diaconie heeft besloten om voortaan één keer per jaar de via post aangeleverde goede doelen te bekijken en dan te besluiten aan welke doelen er gegeven gaat worden.

De commissie van kerkrentmeesters heeft een goed overleg met het MFC gehad en ze zijn blij met de fijne samenwerking en alle punten die zijn ingebracht zijn naar tevredenheid besproken. Weet dat vele vrijwilligers er voor zorgen dat het Beerdhuus draait zoals het draait!

De commissie eredienst verwelkomt Neeltje Jensma-Rondaan in haar commissie en de familie Carien Mennegat – dat heeft u al kunnen opmerken - heeft de beamerdienst versterkt. Fijn om te merken dat mensen tijd vrijmaken om de lofzang gaande te houden - woorden van ds. Jan v.d. Boogaard zondag jl. - in ons dorp.

We vieren dit jaar een aantal jubilea en daar worden diverse afspraken voor gemaakt en acties op ondernomen. U zult daar via diverse kanalen en in de eredienst t.z.t. het nodige van merken.

Vanuit omliggende kerken worden zogenaamde meditatieve stilte-wandelingen georganiseerd en aan de oproep om op 29 maart gast-gemeente te willen zijn, geven wij graag gehoor. U hoort te zijner tijd meer van deze wandeling.

Anna Kuik sluit af met 'Wie alleen loopt'.

## **OPBRENGST COLLECTEN**



In het bloemenbusje zat een bedrag van € .

## **VAN DE DIACONIE**

### *Bijzondere collecten*

**Zondag 2 februari 2020**

**Werelddiaconaat, Oeganda - Goed boeren in een lastig klimaat.**

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame tech-nieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energie-zuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen.

Doe iets in de collecte, zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.



**Zondag 9 februari 2020**

**Catechese en educatie, relevant en modern trainingsaanbod**

In lokale kerken zijn allerlei mensen actief als ambtsdrager, predikant, jeugdleider of op andere terreinen. Zijn kunnen soms best een steuntje in de rug gebruiken op het gebied van kennis, ideeën en ondersteuning bij de invulling van hun taak.

De Academie van de Protestantse Kerk heeft een relevant en modern aanbod van trainingen voor professionals en vrijwilligers in de kerk. De ‘blended training’ Nieuwe Ambtsdragers, bestaat uit een interactieve e-learning en uit bijeenkomsten. Naast toepassing en verdieping is er altijd volop ruimte voor uitwisseling.

Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat de Protestantse Kerk meer trainingen op deze vernieuwende manier kan aanbieden.

Geef in de collectezak of maak uw bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Catechese en Educatie.

**Zondag 23 februari 2020**

## **Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren (Diaconaat NL)**

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet. Bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Geef u mee om al dit werk mogelijk te maken?



## **Zondag 1 maart 2020 - Voorjaarszending, 40 dagencollecte, de kracht van Bijbelverhalen**

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel.

Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling-methode: een succes-volle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw collectebijdrage!

**Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?**

**Hartelijk dank!**

Minke Stork

## KERKELIJKE STAND

### De bloemengroet

De afgelopen maand zijn de bloemen bij de volgende gezinnen gebracht.



Namens iedereen bedankt voor de bloemen en de bezoekjes,  
Tietie Klaver

Een heel gewone man, liep zomaar door de straten.  
Een ieder die Hem zag, kon zomaar met hem praten.  
Toch was Hij niet gewoon Men zei: Hij is Gods Zoon.  
De blinden liet Hij zien. Verlamden liet Hij weer lopen.  
Een ieder die Hij genas, ervoer Wie Hij werkelijk was.  
Oprecht en zo gewoon, een toonbeeld van Gods Zoon.  
Hij stierf aan 't kruis, stond op uit het graf,  
nam daarmee onze zonden af.  
Die heel gewone man, loopt niet meer door de straten.  
Maar een ieder die het wil, kan toch nog met Hem praten.

Uit: Licht verlangen

## TIENERKERK TIENERKERK TIENERKERK TIENERKERK

Hallo jongens en meiden,

Zondag 9 februari en 8 maart is er weer tienerkerk!  
Schrijf het op in je agenda en dan zien we jullie graag!

Groeten Douwe en Douwe

### **Bedankt!**

*Even bijpraten...*

Na veel wikken en wegen, heb ik besloten om mij te laten opereren. Ik heb links een heel nieuw schoudergewricht gekregen. Het is allemaal prima verlopen, en de pijn is weg!!

Ik ben nu bezig met oefenen om alles weer wat soepel te krijgen en wie weet ziet u mij binnenkort wel weer fietsen.

Beste mensen die met mij meeleeften; heel erg bedankt!

Gepke Veenstra

### **Verhuisd**

### **Verjaardagen 70+**

## Kerkdiensten Zorgcentrum 'Beuckelaer'

De diensten worden gehouden op zondag om 19.00 uur in het restaurant.

<b>datum</b>	<b>voorganger</b>	<b>kerkenraad</b>
2 februari	M. Elzenga	Vrije Evangeliegemeente
9 februari	A. de Grijs	Sint-Jacobiparochie
16 februari	Da. E.P. Muilwijk-Huis	Protestants
23 februari	Tj. Lolkema	Protestants
1 maart	P. Glas	Protestants

## Uitzendrooster Radio Eenhoorn - De uitzending begint om 9.30 uur.

<b>datum</b>	<b>plaats</b>	<b>kerk</b>
2 februari	Oosterbierum	PKN – Fryske tsjinst
9 februari	Ingelum	Protestantse Gemeente
16 februari	Sint Annaparochie	Verrijzenis des Heren
23 februari	Sexbierum	??
1 maart	Herbayum	Frysk Oekumenisk Wûrkverbân



Beste lezers,

Een nieuw jaar met nieuwe activiteiten. Lees erover in ons Kerksijs en kom ze meebeleven in het Beerddhuus.

Hartelijke groet, de redactie

**MFC**  
*t Beerddhuus*

### ***Creatieve ochtend***

We komen iedere 14 dagen op *maandag* bij elkaar. Deze maand op de 3<sup>e</sup> en de 17<sup>e</sup>.  
Contactpersoon Marianne Hoekstra,  
tel. 0518 491450  
of [mariannenauta@planet.nl](mailto:mariannenauta@planet.nl).

### ***Reserveringen*** kunnen gemaald worden.

Belangrijk om door te geven: datum, tijd, aantal personen, koffie, thee, koek/cake, borrelhapje.

Hebt u vragen, tips, op- of aanmerkingen m.b.t. het gebruik van de kerkzaal, of vergaderruimtes: [mfc.stjacob@gmail.com](mailto:mfc.stjacob@gmail.com).

Een lachend kind  
Een boom  
Een bloem  
Een aardig woord  
Een lief gebaar  
Een fijne brief  
Een glimlach  
Hier en daar  
De kleine dingen van de dag

Ik raap ze op  
En leg ze neer  
Behoedzaam  
Eén voor één  
In de schatkist  
Van mijn dag

En 's avonds voor het slapen gaan  
Bekijk ik mijn vergaarde schat  
En zeg  
Dank U wel, Heer U sprak tot mij  
In de kleine dingen van de dag