

## Rondzend- brief voor zondag 15 maart 2020 Derde zondag in de veertigdagentijd

### Vooraf

Deze rondzend- brief is geschreven omdat er in deze tijd vanwege het corona virus geen kerkdiensten zijn. Het is één van de manieren om elkaar als kerk toch te bereiken. En zolang als er geen diensten zijn wordt er elke week één geschreven en rond gebracht.

### Overdenking

*In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 2Zijn leerlingen vroegen: Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? 3 Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus, maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden.*

(Johannes 9 : 1-3)

De Here Jezus is onderweg naar Jeruzalem. Daar zal het allemaal gebeuren. Zijn dood aan het kruis maar ook Zijn opstanding. Onderweg gebeurt er van alles en al lezend daarover leren wij Jezus als de Zoon van God meer en meer kennen als onze Verlosser.

En zo is er deze ontmoeting met een man, die vanaf zijn geboorte al blind is. De leerlingen van Jezus vragen Hem of zijn blindheid een gevolg is van zijn eigen zonde of vanwege wat zijn ouders aan verkeerd hebben gedaan. Jezus verwerpt dat als een vraag, die er niet toe doet. Waar het om gaat is, dat wij zien hoe Gods werk juist door die blinde man zichtbaar wordt.

Het gaat hier helemaal om het woord 'zien', ook in het tegenovergestelde van zien namelijk 'blindheid'. Als je in die man alleen maar zonde ziet als oorzaak van zijn blindheid, dan zie je het verkeerd. Je zult dan moeten leren heel anders te kijken.

Ik schrijf deze rondzend- brief omdat we in deze weken geen kerkdiensten hebben. Dat heeft alles te maken met het corona virus en de maatregelen, die het kabinet genomen heeft om, uit zorg voor elkaar, ontmoetingen met elkaar zoveel mogelijk te beperken. Dat is ingrijpend. Nog nooit heb ik meegemaakt, dat er op zondag in 'mijn' kerk geen kerkdienst was.

Ik ben al wel de vraag tegengekomen waarom er deze uitbraak van het corona virus is. En ik weet, dat mensen zich ook afvragen of het ons misschien door God is opgelegd. De Here Jezus zelf zou dit antwoord verwerpen. Dat durf ik wel te concluderen op basis van zijn antwoord op de vraag van zijn leerlingen over het waarom van de blindheid van de man, die ze onderweg treffen. Maar zou het antwoord van Jezus ook van toepassing zijn op de situatie, die wij nu meemaken?

Dat de wereld getroffen wordt door het corona virus is erg: mensen zijn soms heel erg ziek, sommigen sterven, samenlevingen zijn ontwricht en veel mensen zijn bang, niet in minst voor hun ouders of hun kinderen. En wie dan de krant leest of naar de TV kijkt zou soms kunnen gaan denken, dat mensen vooral op een kwalijke manier reageren op de corona maatregelen: door te hamsteren, door vooral aan zichzelf te denken en ga zo maar verder.

Maar als je nou eens goed kijkt, als je anders *ziet* dan kun je vooral heel veel zorg voor elkaar zien. Mensen zetten een campagne op om anderen te helpen met boodschappen te doen. Kerken proberen van alles te doen om mensen creatief te bereiken nu er geen kerkdiensten zijn. Mensen hebben veel zorg voor elkaar en hopen en bidden, dat hun grootouders of hun ouders zoveel als maar mogelijk is beschermd worden. Werkers in de gezondheidszorg werken zich een slag in de rondte om mensen zoveel als maar mogelijk is noodzakelijke zorg te geven. En wetenschappers zijn dag en nacht bezig om een medicijn of een vaccin te vinden. Als je echt goed kijkt, echt je open opent dan zie je ongehooflijk veel liefde en zorg. Mag je dan het antwoord van Jezus hierop toepassen door te zeggen: ook in deze corona crisis zien wij de liefde van God zichtbaar worden? Ik durf daar ja op te zeggen. En het mag ons zeker inspireren om in onze zorg en in ons gebed voor elkaar betrokken te zijn in dat werk van Gods liefde. Ook wie weinig mogelijkheden meer heeft om volop in de samenleving actief

te zijn, kan bidden voor zijn of haar geliefden en voor zoveel mensen meer. Je kunt wat dat betreft ook zoveel creativiteit ontdekken en zien om juist in tijden waarin we elkaar fysiek misschien moeten mijden toch op elkaar betrokken te zijn.

Het is een heel gevecht tegen het corona virus om het kwaad, dat aangericht kan worden te boven te komen. De Here Jezus heeft zijn leven en zijn dood helemaal in het teken gesteld van het uiterste gevecht tegen het uiterste kwaad. Met uiteindelijk maar één doel: dat daarin de liefde van God zichtbaar wordt!

## **Gebed**

Here God, leer ons te zien hoe wij ook in deze dagen, in en door onze liefde uw liefde zichtbaar kunnen maken. Leer ons ook om te vertrouwen op U bij wie liefde en leven is. Leer ons telkens weer te beseffen, dat Jezus Christus alles gegeven heeft in de strijd tegen zonde en kwaad. Zo bidden wij voor elkaar, voor wie ons lief zijn, voor de wereld waarin wij leven. Wij bidden voor allen betrokken in de zorg voor anderen, in de strijd tegen het corona virus. Zo bidden wij ook voor onze bestuurders, dat ze wijsheid en moed hebben om noodzakelijke maatregelen te nemen. Doe ons zou beseffen, dat wij als uw Kerk zo in gebed verenigd mogen zijn.

Door Jezus Christus onze Heer en Heiland, AMEN

## **De Ierse reiszegen**

Moge de weg voor u een begaanbaar pad zijn,  
Moge de wind u steeds in de rug waaien,  
moge de zon met zijn warmte u in het gezicht schijnen,  
en de regen op milde wijze uw velden besproeien,  
en moge God u, tot wij elkaar opnieuw ontmoeten,  
bewaren in de palm van zijn hand.

Tenslotte

Voor de volgende rondzend- brief zijn suggesties welkom voor een gedicht, een gebed of een zegen. Verder is er veel op internet, op TV en radio aan kerkdiensten en inspirerende berichten. Ik kreeg voor nu al door een link voor ouders en kinderen in deze 'kerkdienstloze' weken:

<https://www.facebook.com/193937973958596/posts/3114312801921084/?sfnsn=mo>

Allen hartelijke gegroet,

Ds. Douwe Visser  
06 81107529  
[visserdouwe97@gmail.com](mailto:visserdouwe97@gmail.com)

*P.S. We kregen zojuist het bericht dat ds Visser 22 maart live op radio Eenhoorn te beluisteren is. Er is dan geen rondzendbrief.*