

# Kerkerijis 2020



**Informatieblad  
van de  
Protestantse Gemeente  
te  
Sint-Jacobiparochie**

*juni*

## **Kerkelijke adressen**

Pastoraat: Ds. D. Visser, tel. 06 81107529  
e-mail: [visserdouwe97@gmail.com](mailto:visserdouwe97@gmail.com)

Scriba: T. Meindertsma, tel. 491882  
e-mail: [meindertsma.tine@gmail.com](mailto:meindertsma.tine@gmail.com)

Contactpersoon bezoekwerk: H. de Haan-Bilker, tel. 491759  
e-mail: [hannekebilker@hotmail.com](mailto:hannekebilker@hotmail.com)

Ledenadministratie: Jettie de Jong, tel. 491323,  
e-mail: [jettie74@gmail.com](mailto:jettie74@gmail.com)

Koster juni *Willem Beimers, tel. 491705*

Boekhouder: K. Braaksma, tel. 491882

Protestantse Gemeente: NL43 RABO 0151 3856 29

Prot. Gem. St. Jacobiparochie: NL32 INGB 0000 8001 79

Diaconie: NL31 RABO 0142 8108 51

Zendingscommissie: NL67 RABO 0198 2877 04

Website: [www.pknsintjacobiparochie.nl](http://www.pknsintjacobiparochie.nl)

Beamerdienst: [liturgiepknstjacob@gmail.com](mailto:liturgiepknstjacob@gmail.com)

Bloemendienst: Tietie Klaver, tel. 491798  
e-mail: [tietie.klaver@hotmail.com](mailto:tietie.klaver@hotmail.com)

## **Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen**

MCL: H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden

Nieuw Mellens: Borniastraat 32, 8934 AD Leeuwarden

Noorderbreedte Revalidatie: Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden

Parkhoven: Dorhoutstraat 2-24, 8933 CX Leeuwarden

De Batting: Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen

## **Feliciteit-/deelnemingskaarten**

Berichten rond geboorte, huwelijk, jubilea, of overlijden van dorpsgenoten kunt u doorgeven aan Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718. Zij zorgen dan voor een felicitatie- of deelnemingskaart.

## **Volgende Kerknijis**

Het volgende Kerknijis (juli/augustus) verschijnt D.V. 4 juli as. kopij graag voor **vrijdagavond 26 juni** inleveren bij Carien Mennegat-Zwaan, tel. 412770, of per mail: [kerknijispknsintjacobiparochie@gmail.com](mailto:kerknijispknsintjacobiparochie@gmail.com).

## KERKDIENSTEN

*Noot van de redactie:* Er zijn deze maand nog geen diensten in 't Beerdhuus. Vanaf 5 juli komen we weer samen. In het stukje van dominee kunt u daar meer over lezen.



Beste lezers,

We hebben weer een Kerksijs! Een iets andere opzet dan u gewend bent, maar voor het zomernummer hopen we weer wat meer vulling te hebben..

Met een hartelijke groet van de redactie

## Lees de Bijbel op debijbel.nl

**De experts van het Nederlands Bijbelgenootschap hebben honderden onderwerpen geschreven over de tijd en cultuur van de Bijbel. Hier is jarenlang aan gewerkt – en dat blijven we de komende jaren ook doen.**



De Bijbel dichtbij, altijd en overal. Met [debijbel.nl](http://debijbel.nl) van het Nederlands Bijbelgenootschap vindt u razendsnel bijbelteksten op uw computer, tablet of smartphone. U ontdekt van alles over bijbelse onderwerpen, plaatsen en tijden. De wereld van de Bijbel komt tot leven!

Op [debijbel.nl](http://debijbel.nl) is het volgende te vinden:

- \* Verschillende vertalingen
- \* 4000+ aantekeningen bij de Bijbel
- \* 500+ onderwerpen met achtergrondinformatie bij de Bijbel
- \* 200+ historische tekeningen, kaarten, filmpjes en foto's

## KINDERKERK



Hallo allemaal,

Wat is het toch jammer hè dat we elkaar al zoveel weken niet meer kunnen zien in de kerk en in de kinderkerk. Missen jullie dat ook zo, dat we op zondagmorgen naar de kerk gaan, dat we even kunnen bijkletsen, dat we de verhalen lezen over God en Jezus en dat we ook even leuk kunnen knutselen of puzzelen?

Wij missen dat zeker wel én wij missen jullie! Maar gelukkig worden de coronaregels wat minder streng; jullie gaan inmiddels weer naar school en in de maand juli beginnen de kerkdiensten ook weer. **Op 5 juli hopen wij jullie dan ook allemaal weer te zien in de kinderkerk!** De zomervakantie is dan ook net begonnen, maar omdat er zólang geen kinderkerk is geweest willen we dan toch wél een kinderkerk organiseren.

De andere weken van de zomervakantie is er dan geen kinderkerk. Maar wel liggen dan achter in de kerk boeken, kleurplaten en potloden voor jullie klaar om tijdens de kerkdienst te lezen of te kleuren.

Na de zomervakantie willen we op **een heel bijzondere, feestelijke, manier starten** met het nieuwe seizoen van de kinderkerk. Jullie krijgen daarvoor nog een uitnodiging!

In juni gaan we nog door met de verhalen en knutsel/puzzelopdrachten voor jullie op papier bij de rondzendbrief, we hopen dat jullie daar thuis mee bezig zijn.

Tot ziens!

De kinderkerkleiding

## Voor de clubjeugd

En op eens werd alles anders. We hadden het er op club nog over gehad: corona. Eventjes later legde corona zo'n beetje heel Nederland plat, en wij moesten dus stoppen met al onze clubactiviteiten! Alle plannen voor de clubavonden konden in de ijskast. Erg jammer!

We hebben via de app contact willen houden; jullie een bericht gestuurd over Pasen en geprobeerd een opdracht met elkaar te doen, maar duidelijk is dat het toch veel mooier is om elkaar gewoon op de clubavonden te zien.

In juni verruimen de coronaregels gelukkig iets. Daarom kunnen en willen we dit bijzondere clubseizoen van de clubgroepen (tot 16 jaar) gaan afsluiten met een gezellige, sportieve, activiteit! Kunnen we elkaar weer eens zien!

We hopen en gaan ervan uit dat we ná de zomer weer gewoon de clubavonden kunnen houden, en dat jij daar dan ook bij bent! Maar eerst:

***woensdagavond 10 juni  
gezellige afsluiting van de club***

***Start om 18.45 uur***

***bij recreatiebedrijf de Blikvaart in St. Anna***

***De avond duurt tot 20.30 uur.***

***(Vanwege corona ieder met eigen vervoer.)***

De clubleiding

## TER OVERDENKING

“Kunnen we ook reserveren voor de kerstnachtdienst?”, vroegen mensen mij ooit. In de gemeente waar ik toen stond was de kerst-nachtdienst altijd volle bak. Regelmatig gingen mensen naar huis, omdat ze geen plaats hadden kunnen vinden. Maar mijn antwoord was heel simpel: “Nee, voor een kerkdienst kun je niet reserveren, die is altijd vrij toegankelijk.”



Dat ‘altijd’ klopt niet meer. Net zomin als er op zondag ‘altijd’ kerkdiensten zijn, want dat is al weken niet meer zo. In onze klerenkast hangt mijn toga met de paarse stola. De laatste keer, dat ik een toga droeg was 8 maart, tweede zondag in de veertigdagentijd. Die is al lang voorbij. De Paastijd ook, sterker nog: we hebben Pinksteren al gehad. En nog zijn er geen kerkdiensten. Ja op TV was er een dienst, bij Omrop Fryslân vanuit Franeker. Mijn collega’s daar hebben net als online winkels ineens een veel grotere omzet: van een paar 100 kerkgangers naar tienduizenden kijkers. Ik gun het ze graag en wat een zegen, dat die diensten er waren en werden uitgezonden. Alleen, kerkgangers ‘live’ waren er niet. Want nergens waren gewone kerkdiensten, ook in Franeker niet. Maar dat gaat veranderen. Omrop Fryslân stopt met de uitzendingen van de diensten na 28 juni want vanaf 1 juli zullen er weer kerkdiensten zijn.

Ook in Sint-Jacobiparochie, in ‘t Beerdhuus. Te beginnen dus op zondag 5 juli en ... reserveren is verplicht! Ja, u leest het goed. Je *kunt* niet alleen reserveren voor een kerkdienst, het *moet* ook. En net als bij de kapper krijg je ook nog een paar van die gezondheidsvragen. Het moet. ‘t Beerdhuus stelt die eis en we huren de kerkruimte nu eenmaal daar. Onze kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, adviseert het trouwens ook in de protocollen, die zijn opgesteld om weer met kerkdiensten te beginnen. Maar wat veel belangrijker is: het moet omdat kerkdiensten veilig moeten zijn zonder het risico op een nieuwe corona-uitbraak. En dus: reserveren vooraf per email en een coördinator bij de deur, die er voor zorgt, dat mensen met anderhalve meter afstand van elkaar de zaal ingaan, daar plaats nemen en er ook weer uitgaan. Uiteraard hoeven huisgenoten die afstand niet te bewaren ten opzichte van elkaar. Vandaar dat reserveren ook belangrijk is, want dan is bekend wie komt en kunnen de stoelen op basis van die reserveringen geplaatst worden.

Dan de diensten zelf. Die zullen anders van karakter zijn dan doorgaans op zondagmorgen. Het zullen diensten zijn met een meditatief karakter: stilte, gebed, bijbellezing, uitleg, muziek en wellicht een gedicht of een andere tekst. Samenzang is er niet. Ja, het zingen is de levensadem van de kerk maar - zo het nu lijkt - klinkt met die zang niet alleen het lied, maar wordt ook het risico op besmetting verhoogd. En dus wordt samenzang ten sterkste ontraden.

Reserveren, toewijzing van plaatsen, op afstand van elkaar, geen samenzang... moeten we d'r wel aan beginnen? Ja, want - heel simpel - we moeten een keer van start. Wachten tot het als vanouds weer veilig kan, dat duurt heel lang. Pas als er een vaccin is, dat dan ook nog eens 100% bescherming moet bieden. Zo lang kunnen we niet wachten, moeten we ook niet willen. Natuurlijk het volste begrip als u zegt: ik durf het risico (nog) niet te nemen. Ik verwacht ook niet het aantal kerkgangers zoals we gewend waren te zien voor de coronacrisis. Zou mooi zijn en kan ook veilig, maar kies er gerust voor thuis te blijven als u het voor uzelf niet aandurft.

En daarom is er een camera, die de kerkdienst registreert. Via internet is het dan te volgen. Via een TV kanaal zou mooier zijn maar die mogelijkheid hebben we niet.

Ja, het is allemaal heel anders maar als we eenmaal beginnen en als we daar op afstand van elkaar in alle rust en veiligheid zijn samengekomen, dan klinkt allereerst ons gebed tot God. Dan vragen we God om met Zijn Geest bij ons te zijn en dan valt hopelijk alles aan belemmering weg en zijn we met elkaar en met God verbonden. Dan komt de kerk ook in Sint-Jacobiparochie weer samen.

Het kerkblad is twee maanden niet verschenen. Er waren de rondzendbrieven met nu en dan een inlegvel met een aantal mededelingen. Nu komt er dus weer een Kerknijis en verschijnt het weer met de gebruikelijke frequentie. Dus volgende keer voor de twee zomermaanden juli/augustus. De rondzendbrieven gaan nog door tot en met zondag 28 juni. Daarop komt ook verdere noodzakelijke informatie over de kerkdiensten. Ik heb dus hierboven al wat geschreven, maar er is een klein team dat alles gaat

voorbereiden. Dan komt er ook concrete actuele informatie, die u via de rondzendbrief zal bereiken.

Het is goed om nu het kerkblad weer verschijnt ook weer wat meer op de hoogte te zijn van wat er binnen de gemeente is gebeurd. Gepke Veenstra moest kort naar het ziekenhuis. Ook Geertje de Jong moest worden opgenomen en zo ook Popkje de Haan. En, ach zo jammer, Marlies dochter van Simon en Lidwien Heeringa-Buurstra moest naar het ziekenhuis. Zo klein nog, zo kwetsbaar. En zo bidden we met elkaar voor elkaar!

Ik bel nog maar verder wat rond, op bezoek gaan wordt ons nog ontraden maar ik hoop wel, dat mensen in verpleeghuizen, die al lang geen bezoek mogen hebben, hun geliefden weer kunnen zien. En dan niet met Babbelbox of online verbinding, hoe mooi ook dat dit er is, maar gewoon helemaal 'live'. Voor mensen die alleen wonen, hakt het er allemaal wel erg in. Sowieso is iets fundamenteels weg van het menselijk samenleven. Wat zal het met ons doen, dat we zo lang de ander moeten mijden? Wij zagen pas, na lange tijd, onze kleinzoon van 9 maanden weer. Dat was al heel mooi maar een knuffel kon niet. Wat doet het met zo'n kleintje wanneer hij moet leren van pake en beppe / opa en oma, weg te blijven? Ik weet het niet, maar wel weet ik, dat de prijs voor de noodzakelijke voorzichtigheid hoog is. Vurig bid ik tot God, dat het leven weer de schoonheid van het echte samenleven mag hebben.

De hartelijke groeten,  
Ds. Douwe Visser

*De bedoeling van gebed is niet  
dat ik God zover krijg dat Hij doet  
wat ik vind dat gedaan moet worden,  
maar  
om me bewust te worden van wat God aan het doen is,  
zodat ik daarin kan participeren.*



## **KERKELIJKE STAND**

### **De bloemengroet**

De afgelopen maand zijn de bloemen bij de volgende gezinnen gebracht.



Namens iedereen bedankt voor de bloemen en de bezoeken, Tietie Klaver

Heer zie ons hier in  
wachttijd,  
Vierend in onze kamers,  
Hoor hoe we zingen  
En bidden bij een scherm,  
De één beluisterd 's morgens,  
De ander in de middag,  
Ook in de nacht en avond  
Bezielt U onze stem.

Wat zijn we sterk verbonden,  
Juist in Coronatijd,  
Gezegend heengezonden  
Als licht in donkerheid.  
Ziet U ons licht wel schijnen,  
Dan viert U ook in deze tijd  
In ons het Pinksterfeest.

**Verjaardagen 70+**

**Huwelijksjubileum**

## **SchuldHulpMaatje helpt ook in de coronacrisis**

**Veel mensen raken door de coronacrisis hun werk kwijt. Dat betekent meestal ook een forse achteruitgang in inkomen. Wie dat niet goed kan opvangen, komt al snel in financiële problemen. Veel mensen schamen zich zo daar zo voor, dat ze geen hulp durven te zoeken. Naar die mensen is SchuldHulpMaatje Waadhoeke op zoek.**

De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje denken mee hoe je kunt rondkomen van een lager inkomen. Ook als er nog geen schulden zijn. Wie al wel betalingsproblemen heeft, kan hulp krijgen van een Maatje om weer uit de financiële problemen te komen. De Maatjes zijn daar speciaal voor opgeleid. En die hulp kost niets.

### **Hulp in coronatijd**

Al duizenden mensen in Nederland zijn in de afgelopen jaren door een Maatje geholpen om hun geldzorgen weer onder controle te krijgen. In Waadhoeke hebben de negen Maatjes al negentien huishoudens bijgestaan, sinds ze eind 2018 met hun werk begonnen. Zij zijn professioneel opgeleid met financiële hulp van het Kansfonds en het Oranje Fonds.

Ook in deze coronatijd werkt SchuldHulpMaatje Waadhoeke door. Onder normale omstandigheden komt een Maatje bij de hulpvrager thuis, maar dat is in deze tijd van corona niet mogelijk. Gelukkig zijn er tal van andere mogelijkheden om contact te houden, zoals bellen, mailen, Whatsapp, een videoverbinding en natuurlijk de papieren post.

## Aanmelden

Geldzorgen veroorzaken veel stress. Hoe eerder mensen aan de bel trekken, hoe beter. Iedereen met (dreigende) financiële problemen mag contact opnemen, wat de oorzaak van de schulden ook is.

Aanmelden voor hulp bij financiële problemen is heel eenvoudig: vul het formulier in op [www.uitdeschulden.nu](http://www.uitdeschulden.nu) of bel (06) 282 321 90. De coördinator Adriaan Stap neemt dan contact met je op om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Wil je liever eerst zelf zien hoe je er financieel voorstaat, doe dan anoniem de test op [www.uitdeschulden.nu](http://www.uitdeschulden.nu). Binnen een paar minuten weet je of het nodig is om in actie te komen.



## Uitzendrooster Radio Eenhoorn

De uitzending begint om 9.30 uur.

wanneer	plaats	gemeente
7 juni	Oosterbierum	PKN
14 juni	Herbayum	Frysk Oekumenisk Wûrkverbân
21 juni	Vrouwenparochie	Bordena Kerk
28 juni	Franeker	Vrije Evangelische Gemeente

## Pinksterlied

Wij voelen ons nu allen saam  
Verbonden door Gods Geest  
Gemeente zijn wij in Zijn naam  
Juist op dit Pinksterfeest  
Gods Geest kwam eens in vuur en wind  
Een ongekende kracht  
Het is die Geest Die ons verbindt  
Die inspiratie bracht!

De Geest Die mensen telkens weer  
Gereed maakt en bereid  
Om werk te doen voor God de Heer  
Oprecht Hem toegewijd  
Oh Heer, wij hoorden naar Uw woord  
U spreekt een ieders taal  
Uw roepstem hebben wij gehoord  
U riep ons allemaal

Als gemeente vragen wij  
Om wijsheid, moed en kracht  
Om zo een licht te kunnen zijn  
In 's werelds donk're nacht