

Kerkruijs 2020



**Informatieblad
van de
Protestantse Gemeente
te
Sint-Jacobiparochie**

oktober

Kerkelijke adressen

Pastoraat:	Ds. D. Visser, tel. 06 81107529 e-mail: visserdouwe97@gmail.com
Scriba:	T. Meindertsma, tel. 491882 e-mail: meindertsma.tine@gmail.com
Contactpersoon bezoekwerk:	H. de Haan-Bilker, tel. 491759 e-mail: hannekebilker@hotmail.com
Ledenadministratie:	Jettie de Jong, e-mail: jettie74@gmail.com
Koster september	Brand de Haan, tel. 491856
Boekhouder:	K. Braaksma, tel. 491882
Protestantse Gemeente:	NL43 RABO 0151 3856 29
Prot. Gem. St. Jacobiparochie:	NL32 INGB 0000 8001 79
Diaconie:	NL31 RABO 0142 8108 51
Zendingscommissie:	NL67 RABO 0198 2877 04
Website:	www.pknsintjacobiparochie.nl
Beamerdienst:	liturgiepknstjacob@gmail.com
Bloemendienst:	Tietie Klaver, tietie.klaver@hotmail.com tel. 491798

Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen

MCL:	H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Nieuw Mellens:	Borniastraat 32, 8934 AD Leeuwarden
Noorderbreedte Revalidatie:	Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden
Parkhoven:	Dorhoutstraat 2-24, 8933 CX Leeuwarden
De Batting:	Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen

Volgende Kerknijs

Het volgende Kerknijs verschijnt D.V. 7 november as. Kopij graag voor **vrijdagavond 30 oktober** inleveren bij Carien Mennegat-Zwaan, tel. 412770, of per mail: kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com.

Feliciteatie-/deelnemingskaarten

Berichten rond geboorte, huwelijk, jubilea, of overlijden van dorpsgenoten kunt u doorgeven aan Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718. Zij zorgen dan voor een felicitatie- of deelnemingskaart.

KERKDIENSTEN

4 oktober	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	leesdienst B. Koopal 1 ^e Kerk en Israël, 2 ^e Diaconaat
11 oktober	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. L. Adema, Metslawier T. Meindertsma 1 ^e Diaconie, 2 ^e Kerk
18 oktober	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. P. Beintema, Dokkum D. Wijbenga Wereldvoedseldag
25 oktober <i>Startzondag</i>	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. D. Visser L. Buurstra-Smits 1 ^e Diaconie, 2 ^e Kerk
1 november	<u>10.00 uur</u> Oud van dienst Collecte	Ds. J. v.d. Boogaard, Hallum E. de Groot Najaarszending

AGENDA

datum	aanvang	wat
14 oktober	n.n.b.	Vervolg kinderactiviteit voorjaarsvakantie
20 oktober	20.00 uur	Bijbelstudieavond
25 oktober	9.30 uur	STARTZONDAG (zie pagina 15)
27 oktober	19.30 uur	Grote kerkenraad
17 november	20.00 uur	Bijbelstudieavond
15 december	20.00 uur	Bijbelstudieavond

VOOR DE KINDEREN

Het rooster voor de kinderkerk...

<p>4 oktober <i>Daniël 6:1-29</i></p> 	<p>Wie heeft de macht? In Babylon wordt een wet van kracht die bepaalt dat niemand een vraag mag stellen aan een god of een mens, behalve aan de koning. Daniël houdt zich daar niet aan. Hij bidt tot God, zoals zijn gewoonte is. Hij wordt in de leeuwenkuil gegooid en overleeft het.</p>	<p>Elène de Groot</p>
<p>11 oktober <i>Ezra 1,3:1-6</i></p> 	<p>Ik doe mee! Het volk Israël zit in ballingschap in Babylonië. De mensen krijgen de kans om terug te gaan naar Jeruzalem om daar de tempel te herbouwen.</p>	<p>Tjitske v.d. Wal</p>
<p>18 oktober <i>Ezra 3:10-4:5 en</i> <i>Ezra 4:24-5:5a</i></p>	<p>Huilen en juichen De herbouw van de tempel in Jeruzalem is begonnen. Mensen juichen, anderen huilen. Er is weerstand waardoor de bouw stil komt te liggen. Na een oproep van profeten gaat de bouw toch weer door.</p>	<p>Binke Koopal</p>
<p>25 oktober <i>Nehemia 7:72b - 8:18</i></p> 	<p>Een open boek Jeruzalem is herbouwd. Het hele volk verzamelt zich op het plein bij de Waterpoort, waar de priester Ezra voorleest uit het boek met de wet van Mozes. Ook wordt het Loofhuttenfeest ingesteld.</p>	<p>Yda en Famke de Groot</p>
<p>2 november <i>Matteüs 5:1-12</i></p> 	<p>Bij God in de hemel Jezus spreekt de mensen toe vanaf een berg (de 'bergrede'). Hij vertelt over mensen die zalig zijn. Mensen die zacht zijn, oprecht, vreedstichters.</p>	<p>Evelyn Beimers</p>

Eerder is ervoor gekozen (i.v.m. de coronaregels) om de kinderen van de kinderkerk tijdens de gehele dienst in de eigen ruimte te laten blijven. Omdat de kinderen nu ook weer gewoon naar school gaan, kunnen ze weer mee naar de kerkzaal en gaan ze alleen tijdens de kinderkerk naar de nevenruimte. Aanmelden is vooreerst nog wel fijn. Dan weet de leiding of er kinderen aanwezig zullen zijn. Dit kan via het centrale nummer **06-57393790 vóór vrijdagavond 20.00 uur.**

TER OVERDENKING



Corona zet veel op scherp. Wie altijd al opstandig was, die keert zich nu tegen beschermende maatregelen. Wie altijd al terughoudend was, die wordt nu extra voorzichtig. Je ziet dit in de maatschappij. En dus zie je dat ook in de kerk. Om het in termen van onze vaderlandse kerkgeschiedenis te zeggen: er zijn rekkelijken en er zijn preciezen. Extra moeilijk is, dat we hier niet te maken hebben met een korte en hevige crisis waarna alles weer voorbij is. Nee, we hebben te maken met een langdurige situatie, die op alle fronten begint te zeuren en te schuren. Iedere chronische zieke kan vertellen hoeveel moeilijker dat langdurige vaak is dan een weliswaar hevige maar ook weer voorbijgaande ziekte. Dat merkt men vooral ook in de aandacht, die anderen daarvoor hebben. Wie in het ziekenhuis belandt, een zware operatie ondergaat maar dan weer herstelt, die staat in het middelpunt van de aandacht, ook vanuit de kerk. Maar een chronische zieke of iemand met een handicap die niet overgaat, die vergeten de mensen soms. Niet moedwillig maar, nou ja het leven gaat door.

De Bijbel kent hier voorbeelden van, met name in de verhalen over genezingen door Jezus van verlamden, van blinden, van doven... Het wonder van de genezing is spectaculair, maar misschien is het nog wel belangrijker om te beseffen hoe moeilijk het is om lijden te ondergaan dat maar duurt.

En zo ook deze coronapandemie. Die duurt maar en is voorlopig echt nog niet voorbij. Ik kreeg de jaarlijkse oproep voor de grieprik en ik had daarbij het gevoel, dat we nou wel wat belangrijkers aan ons hoofd hebben dan bezorgd te zijn voor de griep. Onzin natuurlijk, want de griep komt, net als zoveel andere ziekten. En het is juist goed wanneer daar aandacht voor is en dat niet, zoals in het begin van de coronapandemie, de zorg voor andere ziekten verschaalt.

In het kerkelijk leven moet het duidelijk zijn, dat we ons strikt houden aan de beschermende maatregelen die de overheid ons oplegt. We mogen het allemaal weleens zat zijn en we mogen ook allemaal weleens twijfelen of alle maatregelen zo nodig en zo helder zijn, maar één ding willen we niet en dat is verantwoordelijk zijn voor kerkelijke activiteiten die ertoe bijdragen, dat het virus zich verspreidt. “Verspreid het Woord, niet het virus!”, zoals minister De Jonge dit voorjaar zei.

De kopij voor het vorige nummer was, vanwege mijn vakantie in augustus, al geschreven eind juli. In de afgelopen twee maanden is er natuurlijk van alles gebeurd. Met *Marlies*, dochter van Simon en Lidwien gaat het goed na de operatie. Samen hebben ze heel spannende tijden meegemaakt en dat heeft veel gevraagd. Om kracht voor hen bidden we. *Wietske Dijkstra* moest begin augustus plotseling in het ziekenhuis worden opgenomen. Grote schok voor haar en Luitzen, maar godzijdank kwam er redelijk vlug herstel en ook voor hen samen bidden we.

De kerkdiensten op zondagmorgen gaan weer door. Niet als vanouds. Dat is duidelijk. Al helemaal omdat we niet voluit met hart en ziel kunnen zingen. Maar er zijn mogelijkheden. Nu kiezen we ervoor, dat vier mensen op zondagmorgen vooraan kunnen zingen. Daar kan ieder zich voor opgeven om dat een keer of meerdere keren te doen. Voorwaarde is alleen maar, dat je graag zingt. Het gaat er niet om, dat we alleen ‘hooggeschoolde’ stemmen horen. Het is de ‘gemeentezang in het klein’. Kortom, schroom niet om mee te doen.

Naast de kerkdiensten gaan ook andere activiteiten weer van start. Kinderkerk, tienerkerk, clubs en dus ook de 16+ groep. Verder het Bijbelcafé, maar dan wel anders. Het café aspect maar beter even niet. En je moet je ervoor opgeven, zodat alles coronaproof kan worden klaargezet. Maar op een veilige manier kan het, al zie ik wel of er voldoende mensen zich ervoor opgeven. Dat voldoende is overigens al gauw bereikt want aarzeling om te komen begrijp ik heel goed. In elk geval willen we Bijbelstudie avonden op een veilige manier graag aanbieden. De data zijn: 20 oktober, 17 november, 15 december. Steeds om 20:00 uur in 't Beerdhuus. En alles natuurlijk onder het aspect van de onzekerheid, die deze tijden meer dan anders kenmerkt.

Maar we proberen van start te gaan en door te gaan. Daarom, zij het laat, ook een Startzondag en wel zondag 25 oktober. Het moet allemaal nog worden voorbereid maar hierbij dus alvast aangekondigd.

En tenslotte: in het voorjaar hebben ruim veertig kinderen met klei van alles gemaakt. Een ‘ark van Noach’ vol. Dat zou tijdens een dienst voor

jong en oud in maart getoond worden, maar toen waren er plotseling helemaal geen kerkdiensten meer. Hoogste tijd om de kinderen nu te laten zien wat ze gemaakt hebben en om dat ook mee te nemen. De kinderen worden daarvoor uitgenodigd en het zal zijn in de herfstvakantie op woensdagmorgen 14 oktober.

En vanuit Harlingen de hartelijke groeten,

Ds. Douwe Visser

VAN DE KERKENRAAD

In de maand september is de kleine kerkenraad tweemaal bijelkaar gekomen waarvan we u graag verslag doen.

Eerste septembervergadering:

Onze predikant begint de vergadering als vanouds met een warm welkom, het lezen van een bijbelgedeelte en gebed.

Na een vakantieperiode is het goed om even bij te praten en dat doen we dan ook als eerste in een rondje waarin wie dat wil kan vertellen over de afgelopen weken van leven, werken en vakantiehouden in coronatijd. We zijn blij dat iedereen gezond is.

Dan is het tijd om terug te kijken op en vooruit te kijken naar de diensten:

- In de dienst van 6 september wordt Hessel Faassen gedoopt en qua organisatie is er wel het een en ander dat geregeld moet worden (diaconie, koster en coördinator). De invulling van de doopdienst is al besproken met de doopouders en we besluiten er een echte doopdienst van te maken waarin de doop centraal staat. De dienst duurt zo'n 45 minuten en de kinderen blijven in de kerk. Onze predikant zal er een speels tintje (spel) aan geven. Sjoerd Koopal zal de streaming verzorgen!
- In de dienst van 27 september wordt het Heilig Avondmaal gevierd maar hoe doe je dat coronaproof? Anna Kuik komt met het idee om dit aan lange tafels te vieren die in een vierkant worden opgesteld.

Brood en wijn (in kleine bekertjes) staat dan op tafel (voor ieder gemeentelid) klaar. We omarmen dit idee.

- Nu corona al wat langer onder ons is en we de zomer zonder al te veel besmettingen zijn doorgekomen, wordt het voor veel mensen wat lastiger om de regels te blijven respecteren, maar de kerkenraad is verantwoordelijk en zal blijven uitdragen dat we op gepaste afstand en met inachtneming van de gemaakte afspraken onze kerkdiensten willen voortzetten.
- De predikant en dienstdoende ouderling lopen inmiddels ook de kerk weer binnen en er worden weer mededelingen gedaan. De kinderkerk kan haar oude ritme van starten in de kerkzaal om daarna naar de eigen ruimte te gaan, ook weer oppakken.
- Dominee Visser legt uit dat hij nadenkt over een kerkdienst in coronatijd: hoe doe je dat? We hanteren nu nog veelal het oude concept met veel zingen, dat nu luisteren naar of in stilte meezingen van is geworden, maar zou het niet heel anders moeten? Zou dit het moment kunnen zijn om de liturgie te vernieuwen? Op voorstel van onze predikant besluiten we dat we het mogelijk maken dat er op zondag een groepje zanglustige gemeenteleden (of een solist) enkele bekende liederen op het podium komt zingen. Voor de doopdienst wordt een viertal mensen gevraagd.
- In oktober worden diverse kerkelijke activiteiten weer opgestart, uiteraard coronaproof.
- I.v.m. een nieuw te beroepen predikant zou een cursus welkom zijn. Dominee Visser weet wel iemand die dat zou kunnen geven.
- Anna Kuik vraagt of het een idee is om de laatste zondag van het kerkelijk jaar een bijzondere invulling te geven nu we in deze bijzondere tijd leven.
- De kinderkaars van het afgelopen jaar ging naar Marlies Heeringa. Voor de grote kaars zoeken we nog een plekje.
- Er worden twee vergaderingen gepland:
 - * dinsdag 22 september 2020 19.30 uur kleine kerkenraad
 - * dinsdag 27 oktober 2020 19.30 uur grote kerkenraad

Tweede septembervergadering:

Passend bij de vredeszondag van afgelopen week leest dominee Visser Psalm 72 - de vredespsalm bij uitstek - en gaat voor in gebed.

Er zijn wel eens van die agendapunten die je eerst even in kleine kring bespreekt om ze daarna in de vergadering van de grote kerkenraad te bespreken en vanavond hebben we daarvan een aantal. Die punten zullen in het verslag van oktober meegenomen worden. Blijft over een klein aantal zaken:

* We zijn heel blij met hoe de erediensten bezocht worden - we zien elke week het aantal gemeenteleden toenemen - en hoe mensen bereid zijn zich te houden aan de geldende (corona)afspraken. We hopen dat onze kinderen na een eerste begin weer regelmatig van de partij zullen zijn. Ze worden gemist!

* In Sexbierum is een predikant beroepen en dat betekent dat onze predikant daar met ingang van december niet meer werkzaam zal zijn.

* We brengen elkaar op de hoogte van wat speelt bij onze gemeenteleden qua lief en leed.

* Doordat de coronabesmettingen weer oplopen zal onze predikant iets voorzichtiger zijn in het pastorale werk, en bellen zal daar waar nodig een onderdeel van contact zijn.

* Bijbelcafé, 16+ groep start binnenkort en de ontmoetingsavonden willen we in januari 2021 weer hervatten. Dat laatste is onderdeel van ons proces van nadenken over hoe we verder willen als gemeente wanneer dominee Visser stopt met zijn werk als predikant alhier.

* Terugkomend op de te starten activiteiten wordt gevraagd naar mogelijkheden van streaming zodat wie wil ook die activiteiten thuis kan meemaken. We laten ons eerst informeren over andere mogelijkheden van streaming dan nu (met een eenvoudig mobieltje) en binnen de kring van kerkrentmeesters zal dit punt dan verder besproken worden. Onze predikant is nu al enthousiast en mochten we over gaan tot investeren in streaming dan ziet hij allerlei mogelijkheden om - online - doordeweeks iets te verzorgen voor alle gemeenteleden.

* De diaconie is door Kerk in Actie gevraagd om haar medewerking te verlenen aan een huis-aan-huis collecte: - laatste week november -voor de vluchtelingen in Griekenland. Vanwege de oplopende coronabesmettingen vindt zij een huis-aan-huis collecte geen goed plan maar zal er in bredere

kerkelijke kring naar een verantwoorde manier van onder de aandacht brengen van dit doel worden gezocht.

* Kerk en dorp heeft al nagedacht over kerstactiviteiten buiten en binnen en een avond over verslaving, de jeugdouderlingen over een herfstactiviteit voor de kinderen, de commissie eredienst over een startzondag in oktober (25 oktober), de kerkrentmeesters hebben al een eerste vergadering gepland... actie alom dus.

* Er is een verzoek binnengekomen voor een bij ons te houden stap-voor-stap wandeling in maart 2021. Daar geven we graag onze medewerking aan!

* De avondmaalsdienst passeert de revue: Het accent van de dienst ligt op het avondmaal. De predikant zal aan de liturgietafel het brood breken en de wijn schenken maar dit niet uitdelen aan de gemeente. Zittend aan tafels - waar brood en wijn voor iedereen afzonderlijk klaarstaat - vieren we de maaltijd van brood en wijn. Deze keer gebruiken we druivensap omdat dat qua organisatie handig is. De diaconie tovert een 50-tal bekertjes afkomstig uit de Groate Kerk met twee dienbladen tevoorschijn en we besluiten dat we die – na het nodige poetswerk - gaan gebruiken.

* Anna Kuik sluit de vergadering met het voorlezen van een gedicht "Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt". In de gemeenschap loopt nooit iemand alleen! Laat dat ons motto zijn, in woord en daad voor de komende tijd!

OPBRENGST COLLECTES

VAN DE DIACONIE

Bijzondere collecten

Zondag 4 oktober 2020 - Israelzondag

Met de opbrengst van de collecte van de Israëlzondag wordt het werk van Kerk en Israël gesteund. Kerk en Israël wil mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen en het gesprek tussen Joden en christenen bevorderen. In Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap, gesteund. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Collecte Kerk en Israël.

Zondag 18 oktober 2020 - Wereldvoedseldag

Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda.

Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika's, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen we uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel. www.kerkinactie.nl/zustersrwanda

Zondag 1 november 2020 - Najaarszending

Sterke vrouwen opleiden op Papoea.

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en waar zij nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen

bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters. Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen!

Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Vrouwen kerk Papoea.

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Minke Stork

Dag gemeenteleden,

Het ponkje lopen is door de coronacrisis voorlopig van de baan. Zondag mogen we op 'gepaste afstand' elkaar weer ontmoeten in 't Beerdhuus, daar zal aan het einde van de dienst gecollecteerd worden door middel van 2 schalen die bij de uitgang staan.

Bent u liever niet aanwezig, maar u wilt toch een bijdrage geven, dan mag u deze rechtstreeks op de aangegeven rekeningnummers overmaken. Of doet u dat liever via de diaconie, dat mag ook en dan zorgen wij dat het bij het betreffende project terechtkomt.

Ons rekeningnummer is NL31 RABO 0142 8108 51

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente St. Jacobiparochie.

Wij mochten als diaconie al een aantal giften van gemeenteleden ontvangen, daarvoor onze hartelijke dank. Wij hebben deze aangevuld en ze aan de betreffende collectedoelen overgemaakt.

Hartelijke groet en mogen wij dit allen gezond doorstaan en elkaar gauw weer ontmoeten in 't Beerdhuus.

De diaconie, Anna, Trynke en Minke

KERKELIJKE STAND

De bloemengroet

De afgelopen maanden zijn de bloemen bij de volgende gezinnen gebracht.



Namens iedereen bedankt voor de bloemen en de bezoeken, Tietie Klaver

In bloei staan

*Gastvrijheid is:
Liefde die in bloei staat
In een huis waar aandacht
Voor de ander woont,
Het hele jaar door.*

*Een welkomstgroet,
Gedeelde vriendschap,
Een kop koffie
Met een zelfgebakken koekje
Of hete soep als het vriest,
- hoe simpel ook -
Zeggen meer dan woorden
Dat men je graag ziet.*

*Het huis waar gastvrijheid
Vanzelfsprekend is,
Woedt door de liefde
Tot haar domicilie gekozen,
Zij heeft daar haar
Vaste plaats aan tafel.*

Uit: Van harte/ Nellie Vermeulen



Beste lezers,

Een dankwoord voor degenen die iedere maand weer een bijdrage leveren!

Geniet van dit Kerknijs, lees het met aandacht, en laat eens weten wat u mist of juist overbodig vindt.

Hartelijke groet van de redactie.

Huwelijksjubilea

Verjaardagen 70+

Uitzendrooster Radio Eenhoorn - De uitzending begint om 9.30 uur.

datum	plaats	kerk
4 oktober	Rennie Schoorstra	Ternaard
11 oktober	Mw. Gort	Ried/Schingen
18 oktober	Dick Wolbers	privé
25 oktober	Majoor Freek v.d. Werf	
1 november	Ds. J. Lindeboom	Minnertsga

***** STARTZONDAG 2020 ** 25 oktober ** 10.00 uur *****

Het goede leven, bloeien in Gods licht.

Beste mensen,

Vorig jaar hadden we een prachtig uitstapje naar het museum, en daarna een hele gezellige maaltijd. Dit jaar is alles anders door corona, maar we kijken niet naar wat allemaal niet kan, maar wat nog wel kan!

Startzondag, de feestelijke aftrap van al het kerkelijk werk. Het thema? *Het goede leven, bloeien in Gods licht*. Het roept de vraag op hoe het leven er na de afgelopen maanden uitziet; voor velen meer doorbijten dan goed leven. Het thema nodigt uit om samen zoekend op weg te gaan, om het goede leven te ontdekken. En wanneer we sporen ontdekken is dit iets wat je niet alleen voor jezelf wilt houden, maar ook iets wat je wilt delen met de mensen in je omgeving, juist met je burens en dorpsgenoten.

De commissie Kerk en dorp zocht in februari de verbinding met school. Er werden toen door 40 kinderen beeldjes gemaakt voor De ark van Noach. En daar was een prijsvraag bij met kleurplaten. Deze worden in de dienst tentoongesteld.

We hebben muziek van een mooi klein koortje, en een verrassing uit de oude doos... Met, als het droog blijft, een heel verrassend einde...

Deze dienst vieren we met jong en oud, er is dan geen kinderkerk. Ieder moet zich wel aanmelden, via tel. 06-57393790 vóór vrijdagavond 20.00 uur.

We hopen iedereen te zien!

Met vriendelijke groet,

Tine Meindertsma, Hilly Meijer, Neeltsy Jensma en Yda de Groot

Dankdag

*Vandaag is een dag om te danken
Voor alles wat goed is gegaan
Vandaag is een dag om te danken
En om daar dan ook stil bij te staan*

*Vandaag is een dag om te danken
Want God is toch goed voor ons geweest
Vandaag is een dag om te danken
Al zijn we vaak heel erg bevreesd*

*Vandaag is een dag om te danken
Maar dat lukt ons niet altijd
Vandaag is een dag om te danken
Toch voel je van binnen zo'n strijd*

*Vandaag is een dag om te danken
Je bent van het tobben zo moe
Vandaag is een dag om te danken
O God, wilt U mij leren hoe?*

Hetty

Aangedragen door een gemeentelid