

# Kerkerknijs 2020



**Informatieblad  
van de  
Protestantse Gemeente  
te  
Sint-Jacobiparochie**

*september*

## **Kerkelijke adressen**

Pastoraat:	Ds. D. Visser, tel. 06 81107529 e-mail: <a href="mailto:visserdouwe97@gmail.com">visserdouwe97@gmail.com</a>
Scriba:	T. Meindertsma, tel. 491882 e-mail: <a href="mailto:meindertsma.tine@gmail.com">meindertsma.tine@gmail.com</a>
Contactpersoon bezoekwerk:	H. de Haan-Bilker, tel. 491759 e-mail: <a href="mailto:hannekebilker@hotmail.com">hannekebilker@hotmail.com</a>
Ledenadministratie:	Jettie de Jong, tel. ???, e-mail: <a href="mailto:jettie74@gmail.com">jettie74@gmail.com</a>
Koster september	Willem Beimers, tel. 491705
Boekhouder:	K. Braaksma, tel. 491882
Protestantse Gemeente:	NL43 RABO 0151 3856 29
Prot. Gem. St. Jacobiparochie:	NL32 INGB 0000 8001 79
Diaconie:	NL31 RABO 0142 8108 51
Zendingscommissie:	NL67 RABO 0198 2877 04
Website:	<a href="http://www.pknsintjacobiparochie.nl">www.pknsintjacobiparochie.nl</a>
Beamerdienst:	<a href="mailto:liturgiepknstjacob@gmail.com">liturgiepknstjacob@gmail.com</a>
Bloemendienst:	Tietie Klaver, <a href="mailto:tietie.klaver@hotmail.com">tietie.klaver@hotmail.com</a> tel. 491798

Het MFC is voor de bloemendienst open op zaterdag tussen elf en twaalf.

## **Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen**

MCL:	H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Nieuw Mellens:	Borniastraat 32, 8934 AD Leeuwarden
Noorderbreedte Revalidatie:	Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden
Parkhoven:	Dorhoutstraat 2-24, 8933 CX Leeuwarden
De Batting:	Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen

## **Volgende Kerknijis**

Het volgende Kerknijis verschijnt D.V. 3 oktober as. Kopij graag voor **vrijdagavond 25 september** inleveren bij Carien Mennegat-Zwaan, tel. 412770, of per mail: [kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com](mailto:kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com).

## **Feliciteatie-/deelnemingskaarten**

Berichten rond geboorte, huwelijk, jubilea, of overlijden van dorpsgenoten kunt u doorgeven aan Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718. Zij zorgen dan voor een felicitatie- of deelnemingskaart.

## KERKDIENSTEN

<b>6 september</b> <i>Dopen</i>	<b>9.30 uur</b> Oud. van dienst Collecte	Ds. D. Visser B. Koopal 1 <sup>e</sup> Werelddiaconaat, 2 <sup>e</sup> Kerk
<b>13 september</b>	<b>9.30 uur</b> Oud. van dienst Collecte	Da. A. Muilwijk-Huis, St. Anna D. Wijbenga 1 <sup>e</sup> JOP, 2 <sup>e</sup> Diaconie,
<b>20 september</b>		Da. De Jong-Wiersma, Tzum L. Buurstra-Smits Zending
<b>27 september</b> <i>Heilig Avondmaal</i>	<b>9.30 uur</b> Oud. van dienst Collecte	Ds. D. Visser E. de Groot 1 <sup>e</sup> Vredeswerk, 2 <sup>e</sup> Kerk
<b>4 oktober</b>	<b>9.30 uur</b> Oud van dienst Collecte	leesdienst B. Koopal 1 <sup>e</sup> Kerk en Israël, 2 <sup>e</sup> Diaconie

Beste lezers,



De zomervakantie ligt voor de meesten van ons weer achter ons. De voorbereidingen voor het nieuwe kerkelijke seizoen zijn hier en daar al weer van start. Met deze Kerknijds brengen we u alvast van enkele dingen op de hoogte, zoals de Kinderkerk en de clubs.

Hartelijke groet, de redactie

## VOOR DE KINDEREN

Het rooster voor de kinderkerk...

<p>6 september</p> <p>Matteüs 18:15-20</p> 	<p><b>Hoe groot maak jij het?</b></p> <p>Jezus vertelt aan de mensen wat zij moeten doen als iemand tegen hen zondigt: aanspreken onder vier ogen, aanspreken met getuigen en als het echt niet anders kan, hen behandelen als tollenaars of heidenen.</p>	<p>Yda en Famke de Groot</p>
<p>13 september</p> <p>Matteüs 18:21-35</p> 	<p><b>Hartelijk vergeven!</b></p> <p>Petrus vraagt aan Jezus hoe vaak hij iemand moet vergeven. Jezus antwoordt: 70 x 7 keer. Hij vertelt een verhaal over een man aan wie een grote schuld wordt kwijtgescholden, maar die daarna zelf niet zo netjes handelt...</p>	<p>Evelyn Beimers</p>
<p>20 september</p> <p>Daniël 1:1-21</p> 	<p><b>Hoe blijf je jezelf?</b></p> <p>Daniël en drie andere jongemannen uit Juda gaan naar het hof van koning Nebukadnessar van Baby-lonië. Ze komen in dienst van de koning, maar weigeren wijn te drinken en van de koninklijke tafel te eten. De vier jongens blijken wijzer dan de magiërs van Babylonië.</p>	<p>Sita Buurstra</p>
<p>27 september</p> <p>Daniël 2:1-2a.26-49</p> 	<p><b>Wat droom ik nou?</b></p> <p>Koning Nebukadnessar heeft een droom. Hij wil dat de wijzen zijn droom uitleggen, maar zegt niet wat hij gedroomd heeft. Dat moeten zij hem vertellen. Niemand is daartoe in staat, behalve Daniël. Hij vertelt dat de koning gedroomd heeft over een groot beeld dat verpulvert en hij legt uit wat dat betekent.</p>	<p>Klaske Faassen</p>



## Nieuws voor de kinderkerk en de clubs

Hallo allemaal,

We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad!! Hier en daar merkten we heus nog wat van de coronamaatregelen, maar gelukkig was er al weer veel meer vrijheid en was er weer veel mogelijk. Zo ook school, bijna iedereen is al weer begonnen, zij het met hier en daar nog steeds met regels en aanpassingen.

Afgelopen zondag was eigenlijk de feestelijke start van de kinderkerk, maar helaas was er geen opgave en blijft **de schat** nog verstopt! We hopen natuurlijk dat we die nog op een ander moment kunnen zoeken!!

Vanaf **zondag 6 september** is er voor de kinderen weer iedere week gelegenheid om naar de kinderkerk te gaan. We volgen dan weer het rooster van Kind op Zondag, wat ook in dit Kerknij is vermeld. Wel gaat ook de kinderkerk vooralsnog een beetje anders dan we gewend waren. De kinderen blijven gedurende de hele dienst in de eigen ruimte en het is wel belangrijk om van te voren even te laten weten wie en hoeveel kinderen er komen. Dit kan via het centrale nummer **06-57393790 vóór vrijdagavond 20.00 uur**. Het is fijn voor de organisatie en leiding om te weten hoeveel er in de kerkzaal en bij de kinderkerk aanwezig zullen zijn. We hopen natuurlijk allemaal dat dit weer snel overbodig zal zijn, maar we moeten nog even volhouden!

Natuurlijk willen we ook z.s.m. weer ‘gewoon’ de **clubavonden** gaan houden en we hopen dat er weer zoveel mogelijk jeugd bij kan zijn!! Bij de start wordt iedereen weer persoonlijk uitgenodigd en gaat er ook een uitnodiging mee via school.

We hopen van harte dat we samen de draad weer op kunnen pakken en een fijn seizoen tegemoet gaan!! Tot gauw allemaal!!

De kinderkerk- en de clubleiding

## TER OVERDENKING



In de ruim veertig jaar dat ik predikant ben, heb ik veel preken gemaakt. Maar uiteindelijk heb ik maar een fractie van de bijbel uitgelegd met mijn preken. Eindeloze variatie in tekstkeuze is nauwelijks mogelijk. Rond Kerst en Pasen ligt de ‘preekstof’ wel zo’n beetje vast en door het jaar heen kun je wel een ruime keuze maken maar je laat ook van alles links liggen. Om verschillende redenen. Soms omdat ik niet wist wat ik aan moest met een bepaald bijbelgedeelte. Bijvoorbeeld het verhaal over de vervloeking van de vijgenboom (Marcus 11 : 12-14 en 20-24). Daar wordt verteld, dat Jezus honger heeft. Hij ziet een vijgenboom, hoopt natuurlijk dat er vijgen aan zitten maar dat is niet zo. Alleen maar bladeren aan de boom. Dan vervloekt Jezus de boom: “Nooit ofte nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten.” Een dag later passeert Jezus samen met zijn leerlingen dezelfde vijgenboom. Die is verdord tot aan de wortels. Op zich al een vreemd verhaal maar echt bizar met de uitleg, die de evangelist Marcus geeft waarom de vijgenboom geen vruchten heeft: “... het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen.” (Marcus 11 vers 13) Hoe kun je nou aan een vijgenboom vruchten verwachten als het nog niet de tijd daarvoor is?

Het is wel verrassend hoe bijbeluitleggers met dit verhaal omgaan. Sommigen, meer of minder worstelend met het verhaal, proberen er een stichtelijke draai aan te geven, in de zin dat de Here Jezus er positief uitkomt. Mij overtuigt het niet. Ik blijf het zinloos vinden om een boom te vervloeken omdat er geen vruchten aanzitten terwijl het daar niet de tijd voor is. Ook niet overtuigend vind ik wanneer een bijbeluitlegger schrijft, dat dit natuurlijk niet echt zo gebeurd is. ‘Ja zeg’, denk ik dan, ‘iets komt je niet goed uit en dan is het niet gebeurd’.

Ik ga er volstrekt van uit, dat het zo gebeurd is. Zo’n verhaal als dit neem je als evangelist niet op, tenzij je er niet omheen kunt, dat het zo gebeurd is. Want ‘reclame’ maak je er niet mee voor de Heer. Jezus komt immers over als iemand, die geïrriteerd is, de smoor erin heeft en zich dan laat gaan. Lijkt vreemd maar bedenk, dat dit gebeurt in een voor Jezus wel heel spannende tijd. De dreiging van alles aan lijden en sterven hangt hem boven het hoofd. Iets kleins als een vijgenboom, die geen vruchten heeft, sterker nog, niet eens vruchten kan hebben, is zo ongeveer de druppel, die hem uit balans brengt.

Zo gaat dat met mensen. Ergens wel een opluchting, dat het zo ook met Jezus ging. Zo menselijk was hij dus. Het brengt hem voor mij althans wel heel dichtbij.

Als de veerkracht op is, wanneer je spannende tijden beleeft, dan hoeft er soms maar dat te gebeuren of je bent uit balans. Dan schop je ergens tegen aan, dan maak je iets kapot, fraai is het allemaal niet maar ja, kan gebeuren. Zo vind ik dat ook met die boom. Die is wel helemaal verdord, tot aan de wortels, zonde van die boom maar ja ... de Here Jezus liet zich gaan.

Petrus wijst Jezus erop en zegt: "Rabbi, kijk, de vijgenboom, die u vervloekt hebt, is verdord." (Marcus 11 vers 21) Dan antwoordt Jezus: "Heb vertrouwen in God." (vers 22) Dat komt maar zo ineens, lijkt het, alsof het niets met die dorre vijgenboom te maken heeft. Alsof Jezus daar maar over heen praat. Maar toch niet ... Je kunt je laten gaan, boos worden, iets kapot maken. Fraai is het niet, maar het lucht even op. Al kom je d'r ook niet verder mee. Want je moet doorgaan. Niet opgeven. Zeker niet het vertrouwen in God. Want daar kom je verder mee en kun je weer doorgaan.

Zo moesten we ook maar weer verder gaan als kerk. Een nieuw seizoen met niet de makkelijkste tijd achter ons en wellicht voor ons. Ik schrijf dit laatste week van juli, voor mijn vakantie. U leest het als die vakantie al weer voorbij is. We hebben het in de afgelopen maanden flink voor de kiezen gehad. Sommigen veel meer dan ik. Allerlei soorten emoties zullen wel boven zijn gekomen. Wellicht ook frustratie en boosheid. Jezus ziet het en herkent ons. Het is niet anders maar: geef niet op en vertrouw op God!

Zoals gezegd: tussen wanneer ik dit schrijf en wanneer u dit leest, zit ruim een maand. Daarom kort alleen over de kerkdiensten en activiteiten. Kerkdiensten staan gepland voor september. Ongetwijfeld nog met de beperkende maatregelen van afstand houden en niet zingen. Wat snak ik ernaar, dat het wel weer normaal kan. Wat dat betreft ben ik niet de enige! Dat gezegd hebbend ben ik blij, dat we weer samenkomen en dat dankzij de inzet van een team aan mensen uit de gemeente, die dit mogelijk maken. Zelf hoop ik dan in september voor te gaan op de eerste en de

laatste zondag (6/9 en 27/9). Wellicht de eerste van die twee een doopdienst, de laatste een avondmaalsdienst.

Ook verder gaan we van start als gemeente. Met alle onzekerheid en met in ieder geval de nodige voorzichtigheid worden de activiteiten voor jongeren gepland. Bijbelcafé staat weer op het programma en wellicht andere ontmoetingsmomenten. We denken om elkaar, we zijn voorzichtig maar we gaan wel door! Met vertrouwen in God.

**Ds. Douwe Visser**

## **VAN DE KERKENRAAD**

Beste gemeenteleden,

In juli zijn we weer voorzichtig met de fysieke kerkdienst begonnen. We startten met diensten onder leiding van onze eigen predikant ds. Douwe Visser en in augustus nam Peet Luehof twee diensten voor zijn rekening en op de laatste zondag van augustus zal Peter Glas uit Ens onze voorganger zijn. Voor degenen die niet naar de kerkdienst konden komen, was er de mogelijkheid om de kerkdienst thuis mee te beleven. Nadat u - meestal op zaterdag - de liturgie had ontvangen, werd u dan elke zondag uitgenodigd om mee te doen.

Aanvankelijk was het opstarten van de fysieke kerkdiensten best wel spannend, maar al snel blijkt je op je anderhalve meter zitplaats te wennen aan een kerkdienst waarbij je dan misschien niet luidop mag meezingen maar waar wel weer van alles te beleven valt. De beamer is nu wel een heel belangrijk instrument geworden, zo blijkt!

Vanaf september gaan we weer wekelijks de eredienst houden en we nodigen u van harte uit om te komen of het via streaming thuis mee te beleven.

Het is fijn om te zien dat ieder bezoeker van de eredienst zich bewust is van het feit dat we te maken hebben met coronamaatregelen en we



ontdekken dat we nu we niet samen mogen zingen er ook andere manieren zijn om de lofzang gaande te houden en de eredienst waardig te laten verlopen. Voorganger, organist, beamerdienst, wat een team en niet te vergeten de koster en de coördinator die dit samen in goede banen leiden. Het vraagt communicatie en actie en omdat er meerdere gebruikers van de kerkzaal zijn, moeten de stoelen elke week weer klaargezet worden. Mocht u vergeten zijn u aan te melden, weet dat u ook dan altijd welkom bent maar... ons verzoek blijft: **meld u aan voor de kerkdienst** en dat kan tot vrijdagavond 20.00 uur via telefoonnummer 06-57393790, want dan weten de coördinator en de koster hoe ze de kerkzaal moeten inrichten. We merken dat de animo om te bellen afneemt, daarom een paar suggesties uit de praktijk: U kunt zich ook voor een langere periode aanmelden, dan hoeft u niet elke week te bellen. U kunt ook zeggen dat u wekelijks komt en alleen dan belt als u een keertje niet komt.

Mocht u op enigerlei moment ook graag thuis de kerkdienst mee willen beleven, dan komt Klaas Braaksma u graag uitleggen en ook ondersteunen hoe dat in z'n werk gaat. Als u hem even belt (491882) of mailt ([kerkdienstsjacob@gmail.com](mailto:kerkdienstsjacob@gmail.com)) dan neemt hij contact met u op. We hebben ervaren dat we dat samen - met wat oefenen uit en thuis - wel onder de knie krijgen.

Het gemeentezijn kunnen we onderstrepen door er met en voor elkaar te zijn: bloemen, telefoontjes en kaartjes en andere contactmomenten, ze zijn gelukkig gebleven! Wat de eredienst betreft, kunt u iets aandragen dat onderdeel van de dienst kan zijn. Hebt u iets in gedachten - gebeds-intenties, lied, gedicht - laat het uw predikant weten. Hij is telefonisch en via de mail bereikbaar: Douwe Visser ☎ 06 81107529 [visserdouwe97@gmail.com](mailto:visserdouwe97@gmail.com).

Wat de praktische zaken rond de kerkdiensten zijn, blijven de volgende afspraken van kracht:

- \* U kunt zich **aanmelden** tot vrijdagavond 20.00 uur op **telefoonnummer 06-57393790**.

- \* We komen binnen via de officiële ingang. U loopt door naar de hal. U ontsmet daar uw handen. De jas gaat mee naar binnen.
- \* Bij de ingang van de kerkzaal staat een coördinator die vraagt naar uw gezondheid en u naar uw zitplaats(en) brengt. U kunt uw jas eventueel aan de rugleuning van de stoel hangen. Kinderen worden meteen naar hun eigen ruimte gebracht en blijven daar tot het einde van de dienst.
- \* Er is een collecte bij de uitgang. Bij het verlaten van de zaal kunt u uw bijdragen in de daarvoor bestemde schalen doen.
- \* We verlaten de kerk via de kortste route, de oude uitgang.
- \* We proberen met elkaar zo weinig mogelijk gebruik te maken van de toiletten. In het toilet staat een spray en er liggen doekjes om het toilet schoon te maken.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u die stellen als u naar het 06 nummer belt om u aan te melden, maar u kunt ook bellen met de scriba. tel. 491882.

Hartelijke groet van de kerkenraad

**OPBRENGST COLLECTES**

## VAN DE DIACONIE

### *Bijzondere collecten*

#### **Zondag 6 september 2020 - Werelddiaconaat**

#### **Ghanese kerk leert mensen lezen en schrijven.**

In afgelegen dorpen in Noord-Ghana gaan steeds meer kinderen naar school, maar zijn veel volwassenen nog analfabeet. De school was ver weg, ze moesten jong werken of ouders vonden onderwijs niet nuttig. De kerk in Noord-Ghana leert hen alsnog lezen en schrijven in hun eigen taal. James Neindow (24) geeft les in een van deze dorpen. Hij komt iedere dag op de fiets, die hij van de kerk kreeg. Het valt hem op hoe leergierig de mensen zijn. Waarom willen Suale en Mirjam zo graag leren lezen? Suale (32): “Dan kunnen mensen me niet zo makkelijk voor de gek houden.” Mirjam (27): “Ik wil de Bijbel lezen en leren over gezondheid.” Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Helpt u mee, zodat de Ghanese kerk meer mensen kan leren lezen? Wat kan Kerk in Actie doen met uw bijdrage?

**3,50 euro:** een bijbel in eigen taal

**17 euro:** een schoolbord

**250 euro:** training nieuwe docenten

Bedankt voor uw steun! Kijk op: [www.kerkinactie.nl/kerknoordghana](http://www.kerkinactie.nl/kerknoordghana).

#### **Zondag 13 september 2020 - JOP**

#### **Kliederkerk geeft hoop.**

'Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.' Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna een derde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa's en oma's maken dankzij kliederkerk kennis met Bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Collecteer mee om kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief

aan de slag gaan met Bijbelverhalen om samen in het voetspoor van Jezus te gaan.

Kijk voor meer informatie op [kliederkerk.nl](http://kliederkerk.nl).

## **Zondag 20 september 2020 - ZENDING**

### **Bouw de kerk in Syrië weer op.**

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn.

De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio's waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en blijven we trouw in onze steun aan zusters en broeders in Syrië.

Geef aan de collecte op 20 september of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Bouw de kerk in Syrië weer op, of doneer online. Hartelijk dank!

## **27 september 2020 - Collecte Vredeswerk**

### **Vrede verbindt verschil.**

De Protestantse Kerk steunt via Kerk in Actie en PAX vredesinitiatieven in Nederland en wereldwijd. Zoals in Nigeria, waar Kerk in Actie het werk van de Nigeriaanse kerken steunt om slachtoffers van het geweld te helpen hun trauma's te verwerken. Christenen en moslims verbeteren samen hun

situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In Nederland is er steun voor SKIN, de organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren. PAX steunt in Irak een organisatie die vecht tegen seksueel en gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen. Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk.



### **Zondag 4 oktober 2020 - Israelzondag**

Met de opbrengst van de collecte van de Israëlzondag wordt het werk van Kerk en Israël gesteund. Kerk en Israël wil mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen en het gesprek tussen Joden en christenen bevorderen. In Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap, gesteund.

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Collecte Kerk en Israel.

**Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?  
Hartelijk dank!**

**Minke Stork**

## **Dag gemeenteleden,**

Het ponkje lopen is door de coronacrisis voorlopig van de baan. Zondag 5 juli mogen we op ‘gepaste afstand’ elkaar weer ontmoeten in ’t Beerdhuus, daar zal aan het einde van de dienst gecollecteerd worden door middel van 2 schalen welke bij de uitgang op de tafel staan.

Bent u liever niet aanwezig, maar u wilt toch een bijdrage geven, dan mag u deze rechtstreeks op de aangegeven rekeningnummers overmaken.

Of doet u dat liever via de diaconie, dat mag ook en dan zorgen wij dat het bij het desbetreffende project terechtkomt.

Ons rekeningnummer is NL31 RABO 0142 8108 51

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente St. Jacobiparochie.

Wij mochten als diaconie al een aantal giften van gemeenteleden ontvangen, daarvoor onze hartelijke dank. Wij hebben deze aangevuld en ze aan de desbetreffende collectedoelen overgemaakt.

Hartelijke groet en mogen wij dit allen gezond doorstaan en elkaar gauw weer ontmoeten in ‘t Beerdhuus.

De diaconie,

Anna, Trynke en Minke

## **KERKELIJKE STAND**

### **Huwelijksjubilea**

### **Verbintenis en geboorte**

#### **De bloemengroet**

De afgelopen maanden zijn de bloemen bij de volgende gezinnen gebracht.



Namens iedereen bedankt voor de bloemen en de bezoekjes,  
Tietie Klaver

### **Met Open Armen**

*Soms loopt mijn leven anders dan ik dacht.  
Een hindernis komt altijd onverwacht.  
In tijden van ziekte en tegenslag  
Geloof ik da tik bij Hem schuilen mag.*

*Door ziekte, pijn en verdriet.  
U, Die mijn tranen ziet.  
Vechten tot mijn laatste strohalm breekt.  
En Hij mij lege handen geeft.*

*Elke dag geeft Hij mij nieuwe kracht.  
Hij vult mijn hand, ik bid heel zacht.  
Dat ik steeds op Hem mag bouwen.  
In geloof en vast vertrouwen.*

*Gebogen knieën en gevouwen handen.  
Hij houdt mij vast met liefdebanden.  
Hij draagt mij door alle zorgen heen.  
Zie in 't gebed op Hem alleen.*

*Hij wacht met open armen.  
Hij zal mijn hart verwarmen.  
Zijn liefde en kracht om mij heen.  
Dan ben ik veilig, bij Hem alleen.*

*Altijd blijft hij zorgen.  
Voor vandaag en morgen.  
Elke dag draagt Hij mij verder.  
Op de schouder van de Goede Herder.*

J. van der Wind-van Dam

### **Verhuizingen naar Sint Jacobiparochie**

Hendrik Marius Sijtsma is verhuisd van Oude Bildtdijk 833 naar Van Wijngaardenstraat 5.

Mw. M. Stienstra is verhuisd van Oudebildtdijk 974 Westhoek naar Gerben van Tuinenstraat 11.

Dhr. S. Spoelstra is vanuit Leiden op Westeinde 35 komen wonen.



### **Verhuizingen naar ander dorp**

Familie Wijnja - de Jong - van Alfen is verhuisd van Oosteinde 29 naar De Fisker 25 in Grou.

Familie J. van der Werf is verhuisd van Hofplein 10 naar Stinzelân 12 in Minnertsga.

### **Verjaardagen 70+**

### **Kerkdiensten Zorgcentrum 'Beuckelaer'**

De diensten worden gehouden op zondag om 19.00 uur in het restaurant.

<b>datum</b>	<b>voorganger</b>	<b>kerkenraad</b>
6 september	Ds. J.P. Lindeboom	Protestants
13 september	H. van Twist-Posthuma	Nij Altoenae
20 september	J. Helfferich	Protestants
27 september	Ds. E.P. Muilwijk-Huis	Protestants

### **Uitzendrooster Radio Eenhoorn - De uitzending begint om 9.30 uur.**

<b>datum</b>	<b>plaats</b>	<b>kerk</b>
6 september	Evangelist Dick Wolbers	Baptistengemeente Franeker
13 september	Ds. Ibo Pfeifer	Ysbrechtum
20 september	Haitze Wiersma	Sneek
27 september	Ds. Jeroen van Olffen	Menaldum

*In herinnering aan  
Henk Sijtsma  
\* 24 februari 1939 - † 27 juni 2020*



Hij kwam open en vriendelijk over. Genietend van het leven. Nog volop actief, regelmatig op de tennisbaan. En op gezette tijden, ook dit jaar nog, samen met zijn vrouw Hinke op reis naar Californië, op bezoek bij hun zoon en zijn gezin. Volop aanwezig en geliefd in de familie, als vader en als grootvader. Toen hij zijn verzekeringsbedrijf nog had kwam hij ook bedrijfsmatig veel met mensen in aanraking en wist hij een solide vertrouwen op te bouwen. En in de kerk zag ik hem niet over het hoofd. Zijn persoonlijkheid en gestalte maakten hem aanwezig. Bij het koffiedrinken vaak even een groet en een praatje. Kortom, volop in het leven. Dankbaar voor wat God hem gaf.

Ineens werd hij ziek en al snel bleek het ernstig te zijn. Levensbedreigend zelfs. Verdrietig. Maar hij en zijn vrouw konden er over praten en het ook aanvaarden. Maar een operatie scheen toch nog mogelijk, gaf misschien kansen. Hij ging ervoor. Besepte hoe kritiek het was en ging ook bewust van de situatie naar het ziekenhuis. Daarbij het houvast van het besef, dat God in zijn leven aanwezig was en dat hij zich aan de Heer kon toevertrouwen, ook als het niet meer goed kwam... Het kwam niet meer goed. Zaterdag 27 juni stierf Henk Sijtsma. Hij was 81 jaar oud.

Vrijdag 3 juli was de begrafenis in Midlum. Vooraf was er in de kerk de uitvaartdienst. De familie was samen gekomen. Ook vanuit Californië. Niet allemaal maar een directe beeldverbinding zorgde ervoor, dat de dienst ook daar te volgen was. Vanuit de familie werd Henk Sijtsma uitgebreid en indrukwekkend herdacht. In overdenking stonden we stil bij de woorden van Paulus uit de brief aan de Romeinen (14 vers 7):  
“Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf.” Na de dienst werd hij op het kerkhof in Midlum begraven.

Wij bidden om kracht voor Hinke, voor hun kinderen en kleinkinderen en moge de gedachtenis aan Henk Sijtsma tot zegen zijn.

ds. D. Visser

*In herinnering aan  
Popkje de Haan-de Vries  
\* 3 augustus 1953 - † 1 juli 2020*



Met haar dochter Johanna erop uit of samen iets maken. Op bezoek bij kinderen en kleinkinderen. Op kerstmorgen in elk geval zagen we haar in de kerk. Popkje de Haan wilde zoveel mogelijk haar leven beleven en zo min mogelijk zich door haar ziekte laten overwinnen. Als je op bezoek was had ze echt geen zin om alleen daarover te praten. Samen met Douwe, haar man en alle aanpassingen in huis was ze daar volop thuis.

Van beroep was ze kraamverzorgster. Dan kom je bij vaak onervaren moeders en vaders en dan moet je ook wel iets uitstralen van je ervaring en kennis. Nou, dat deed ze wel. Wat dat betreft had ze karakter genoeg. En ook stevige opinies. Prima natuurlijk, daar ben je ook authentiek mens door, maar dan kan het ook weleens botsen met anderen.

Het was heerlijk toen Douwe met pensioen kon gaan. Veel meer tijd voor elkaar maar een half jaar geleden ging het minder met Popkje en drong haar ziekte haar steeds meer beperkingen op. Ze moest naar het ziekenhuis. Er kwam nog enig herstel maar het kwam niet klaar. Dat wist ze. Ze aanvaardde, dat ze niet meer verder kon en ook niet meer verder wilde.

Popkje overleed woensdag 1 juli, 66 jaar oud. Met Douwe en hun kinderen bereidde ik in de dagen daarna de rouwdienst voor. Indrukwekkend om in de gesprekken haar beter te leren kennen. Er was ruimte voor dankbaarheid, verdriet, eerlijkheid en liefde. Met groot respect voor de mens, die Popkje was. Psalm 139 “Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken” stond geschreven boven de rouwkaart. Die Psalm was ook de lezing in de dienst op maandag 6 juli. Over de Here God, die Popkje kent, die haar deed weten, dat ze op Hem kon vertrouwen en tot Hem kon gaan.

Wij bidden om kracht voor Douwe en de kinderen. Moge de gedachtenis aan Popkje tot zegen zijn.

ds. D. Visser

God, maak mijn leven tot een licht  
dat altijd helder schijnt.  
Dat, waar ik ook mijn voeten richt,  
De donkerheid verdwijnt.

God, maak mijn leven tot een bloem,  
Die vreugd en troost verspreid,  
Die op haar eigen plaatsje bloeit  
En zich in U verblijdt.

God, maak mijn leven tot een staf,  
Waarop de zwakke leunt,  
Dat alles wat Uw hand mij gaf  
Mijn naaste zij tot steun.

God, doe mij leven tot Uw lof,  
Waar U mijn plaatst of leidt.  
Geef steeds weer nieuwe dankensstof,  
Uw naam tot heerlijkheid.

Aangedragen door een gemeentelid