

# Kerkruijs 2021



**Informatieblad  
van de  
Protestantse Gemeente  
te  
Sint-Jacobiparochie**

*februari*

## **Kerkelijke adressen**

Pastoraat:	Ds. D. Visser, tel. 06 81107529 e-mail: <a href="mailto:visserdouwe97@gmail.com">visserdouwe97@gmail.com</a>
Scriba:	T. Meindertsma, tel. 491882 e-mail: <a href="mailto:meindertsma.tine@gmail.com">meindertsma.tine@gmail.com</a>
Contactpersoon bezoekwerk:	H. de Haan-Bilker, tel. 491759 e-mail: <a href="mailto:hannekebilker@hotmail.com">hannekebilker@hotmail.com</a>
Ledenadministratie:	Jettie de Jong, e-mail: <a href="mailto:jettie74@gmail.com">jettie74@gmail.com</a>
Koster februari	Willem Keizer, tel. 491978
Boekhouder:	K. Braaksma, tel. 491882
Protestantse Gemeente:	NL43 RABO 0151 3856 29
Prot. Gem. St. Jacobiparochie:	NL32 INGB 0000 8001 79
Diaconie:	NL31 RABO 0142 8108 51
Zendingscommissie:	NL67 RABO 0198 2877 04
Website:	<a href="http://www.pknsintjacobiparochie.nl">www.pknsintjacobiparochie.nl</a>
Beamerdienst:	<a href="mailto:liturgiepknstjacob@gmail.com">liturgiepknstjacob@gmail.com</a>
Bloemendienst:	Tietie Klaver, <a href="mailto:tietie.klaver@hotmail.com">tietie.klaver@hotmail.com</a> tel. 491798

## **Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen**

MCL:	H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Nieuw Mellens:	Borniastraat 32, 8934 AD Leeuwarden
Noorderbreedte Revalidatie:	Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden
Parkhoven:	Dorhoutstraat 2-24, 8933 CX Leeuwarden
De Batting:	Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen

## **Volgende Kerknijs**

Het volgende Kerknijs verschijnt D.V. 6 maart as. Kopij graag voor **vrijdagavond 26 februari** inleveren bij Carien Mennegat-Zwaan, tel. 412770, of per mail: [kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com](mailto:kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com).

## **Feliciteatie-/deelnemingskaarten**

Berichten rond geboorte, huwelijk, jubilea, of overlijden van dorpsgenoten kunt u doorgeven aan Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718. Zij zorgen dan voor een kaartje vanuit de gemeente.

## KERKDIENSTEN



**Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt maar wordt niet moe, hij rent maar raakt niet uitgeput.**

Er zijn voorlopig *geen* kerkdiensten..

Mochten er in februari weer kerkdiensten mogelijk zijn, dan wordt dat in de rondzendbrieven aangegeven en zal onze eigen predikant voorgaan.

Houd dus de rondzendbrief in de gaten!

De kerkenraad

## TER OVERDENKING



Ik begin met mezelf te citeren. Uit een preek over Genesis 2 vers 7. Wanneer God Adam de adem de neus inblaast en de mens begint te leven. In die preek zei ik: “Een protestantse gemeente de zang ontnemen, ja dat is zoiets als haar de levensadem ontnemen.” Ik heb die preek een paar jaar geleden gehouden. Ik kon volstrekt niet vermoeden, dat onze protestantse gemeente ooit nog eens de zang zou worden ontnomen. En niet alleen onze gemeente. Het geldt voor zo ongeveer alle kerken. Er zijn dezer dagen nauwelijks kerkdiensten. Die er zijn kennen - op een paar na - geen gemeentezang. De zang is ons ontnomen. Om precies te zijn hebben we daartoe zelf besloten. Uit voorzorg. Daarover geen discussie. Maar: geen gemeentezang, dat hakt erin. Het is wel zoiets als dat ons als gemeente de levensadem ontnomen is.

Christenen uit alle kerken vinden in grote meerderheid het 't ergst, wat betreft hun geloofsbeleving, dat ze niet meer samen als gemeente/parochie kunnen zingen. Ik deel dit. Ik preek graag. Ik mis intens de 'horende gemeente'. Maar ik mis het meest de zang. Wat dat betreft vond ik die diensten met '30 max' in de kerk niet meevallen. Ik kon wel preken. U kon wel luisteren maar we konden niet zingen. De organist deed z'n best om mooi te spelen. Maar je voelde 't kriebelen in heel je lijf. Je wilde meezingen. We konden liederen streamen op het scherm. Met koor - en gemeentezang van Nederland zingt. Mooi hoor, maar voor mij voelt het alsof ik uitgehongerd kijk naar anderen, die van een copieuze maaltijd genieten en ik mag zelf niet mee eten. De gemeentezang is onvervangbaar. Dat wordt breed, heel breed, gevoeld. Zo bleek pas uit een onderzoek. Het gaf me ook in positief opzicht weer te denken, dat dit zo Kerk-breed wordt gevoeld. Uiteindelijk maakt het ook niet zoveel uit bij welke van de vele kerkgenootschappen je hoort. We zijn allemaal verbonden door de vurige wens om weer te kunnen zingen. Dat is toch ook maar weer een verbindende eenheid over de grenzen van de kerkmuren heen. Zijn we niet veel meer met elkaar verbonden dan we gescheiden zijn? We moesten die verbondenheid maar vasthouden en verdiepen wanneer we straks weer van alles kunnen. Hopelijk nadert de tijd 'na-Corona' wanneer we weer kunnen zingen als 'voor-Corona'. Zou het niet mooi zijn om als alle

Kerken in Nederland dat bevrijdende moment te vieren door op zondagmorgen in alle vieringen één en hetzelfde lied te zingen? Om zo in verbondenheid God de lof toe te zingen. Ik droom ervan!

### ***Vanuit de gemeente***

Er is natuurlijk best het een en ander in de gemeente gebeurd. *Sijbren Damstra* en *Corrie Luehof* zijn overleden. Verderop in het Kerknijts vindt u voor beiden een In Memoriam.

Van *mw. Hemrica* (Zuideinde) hoorde ik, dat haar schoonzoon is overleden. Een groot verlies. We bidden voor *mw. Hemrica*, voor haar dochter *Anneke*, die haar man moest verliezen en voor hun kinderen.

*Gepke Veenstra* moest worden opgenomen in het ziekenhuis.

*Willem Beimers* wacht op een operatie.

En verschillende gemeenteleden waren getroffen door het coronavirus. Gelukkig was er ook weer herstel.

Zelf hebben we het thuis ook meegemaakt. *Antoinette* was positief getest begin december en we leefden tien dagen hier in huis in strikt isolement van elkaar.

Geen kerkdiensten, geen kerkelijke activiteiten. We zien elkaar weinig en ik voel de afstand. Omdat ik ook al niet in het dorp woon. Door te bellen en eventueel (maar dat strikt beperkt) op bezoek te komen wil ik blijven proberen de pastorale band te onderhouden.

Wat bidden voor elkaar betreft, een kaartje of een telefoontje, afstanden kunnen overbrugd worden en meeleven met elkaar is in deze tijden zeer belangrijk!

### ***Kerkdiensten***

Eind november was de laatste keer, dat ik kopij schreef voor Kerknijts. Van alles kondigde ik aan wat de kerkdiensten betrof. Niets vond plaats zoals toen vermeld, omdat alle kerkdiensten werden afgezegd. Want half december gingen we in lockdown. Sinds 23 januari zelfs met een avondklok. Qua duur staat alles gepland tot 9 februari. Dan zouden misschien versoepelingen mogelijk zijn. Nu ik dit schrijf (29 januari) lijkt het daar niet op. Ik schrijf dus maar niet over komende kerkdiensten. Met uiteraard de wens, dat we toch over niet al te lange tijd weer samen kunnen komen!

### ***En verder***

Online wordt het een en ander georganiseerd. Door de jeugdwerkers voor de jeugd binnenkort. Vanuit de kinderkerk wordt al steeds materiaal aangeleverd voor de rondzendbrief.

Zelf wil ik beginnen met online Bijbelstudie. Een uur maximaal. Via Zoom. Wie mee wil doen, meldt zich aan op mijn e-mailadres ([\*\*\*visserdouwe97@gmail.com\*\*\*](mailto:visserdouwe97@gmail.com)) en krijgt dan de inlogcode. De eerste keer wordt maandag 8 februari om 20:00 uur. Het is, zoals gezegd, proberen. Ik zie wel hoe het gaat. Wie zich aanmeldt, krijgt wat materiaal per mail om het beter te kunnen volgen. Kun en wil je meedoen, meld je maar aan!

### ***Tenslotte***

Dit keer eindig ik met een Bijbelvers:

*‘Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde,  
’s nachts klinkt een lied in mij op,  
een gebed tot de God van mijn leven.’ (Psalm 42:9)*

Allen de hartelijke groeten!

Douwe Visser

## **Bijbel-ontdekkingstocht, podcast en blogs over bijbellezen**

Voor wie aan de slag wil met de Bijbel is er het leesplan *Op ontdekkingstocht met de Bijbel*.

Daarnaast is er de podcastserie *Bijbelbekentenissen*. Bekende Nederlanders vertellen over hun worsteling met de Bijbel en welke inspiratie ze eruit halen.



**Link:** <https://debijbel.nl/leesjebijbel/podcast-bijbelbekentenissen>

## VAN DE KERKENRAAD

In december gingen de online vergaderingen voornamelijk over wat qua Kerstvieringen verantwoord/-misschien mogelijk zou zijn, niet meer mogelijk was en tenslotte over wat dan wel mogelijk en uitvoerbaar zou zijn. Dat mondde uiteindelijk uit in het afblazen van alle vieringen en kerkdiensten en dat er gekozen werd voor het weer oppakken van de rondzendbrieven (20 december 2020) en dat onze predikant aan de slag ging met een boekje rond Kerst en de jaarwisseling. De commissie Kerk en dorp maakte voor iedereen een prachtige Kerstgroet en zegenwens voor het Nieuwe Jaar. Ook klonk de oproep om op kerstavond een licht te ontsteken, het Ere zij God te laten klinken en de woorden van dominee Visser luidop uit te spreken om zo toch een gevoel van samen te kunnen ervaren.



Nu in de eerste maand van het nieuwe jaar 2021 zitten we nog in de situatie dat onze fysieke kerkdiensten niet doorgaan (dat zal voorlopig in ieder geval tot 9 februari het geval zijn en mocht 14 februari weer een dienst mogelijk zijn dan zal onze eigen predikant de voorganger zijn) en dat de maatregelen aangescherpt zijn. Tot er weer fysieke kerkdiensten zijn, zullen er rondzendbrieven verschijnen en zullen we - willen we een kerkdienst meemaken - aangewezen zijn op internet en tv.

We spreken af dat er in de rondzendbrieven ook weer aandacht zal zijn voor onze kinderen en dat er naast aandacht in de rondzendbrieven ook materiaal naar de kinderen thuis zal gaan. De jeugdouderlingen nemen die taak graag op zich.

We denken na over onze activiteiten en brainstormen over het online oppakken van bijbelcafé en club- en jongerenactiviteiten. Dominee Visser en de jeugdouderlingen in samenwerking met de leiding van de clubs, zullen de uitwerking voor hun rekening nemen. Wellicht vindt u dit in dit Kerknijls al geconcretiseerd en uitgelegd.

In deze tijd van corona met weinig toevallige contactmomenten, is het heel fijn om als predikant en kerkenraad op de hoogte te blijven van wat er in de gemeente/het dorp speelt. We zijn dan ook heel blij met mensen die

even bellen, mailen of schriftelijk berichten, ons op straat staande houden om ons te vertellen over een situatie waarvan zij denken dat die aandacht verdient. Wij vragen u daar vooral mee door te gaan, want alleen dan lukt het ons om van ons te laten horen. Denk nooit dat uw bericht onbelangrijk is, want wij waarderen elk bericht en betreuren het als we iets niet wisten wat we graag hadden willen weten. Elke vergadering bespreken we het wel en wee van de gemeente en tussendoor mailen en appen we naar elkaar om elkaar op de hoogte te houden. Weet dat dominee Visser, mocht het nodig zijn, met een werkgeversverklaring op zak, ook op avond bij u kan komen.

In deze tijd van geen fysieke kerkdiensten, is het fijn om van de diaconie te horen dat alle goede doelen hun geld kunnen ontvangen, omdat u gewoon geld blijft storten op het rekeningnummer van de diaconie.

In deze tijd van voorzichtigheid betrachten, is er toch de actie Kerkbalans. De kerkrentmeesters (en hun hulptroepen) hebben brieven rondgebracht die inmiddels grotendeels al weer zijn opgehaald. We hopen dat de actie, net als de vorige keer, een succes zal worden.

In deze tijd van het vaak niet doorgaan van lopende zaken, is het toch goed om te blijven nadenken over hoe verder te gaan als dominee Visser per 1 oktober stopt als predikant van onze gemeente. Daar wilden we u als gemeente in meenemen - hoe ziet u de toekomst van de kerk in ons dorp? - en dat deden we op de ontmoetingsmomenten die zo mooi per straat bedacht en in 2020 in gang werden gezet. Ondanks het feit dat die ontmoetingen nu niet kunnen plaatsvinden, zal de kerkenraad zich buigen over deze kwestie. We zullen als kerkenraad in dezen allereerst de praeses van de classis, ds. W. Beekman, uitnodigen om de vragen die er n.a.v. de vergaderingen van de combinatie St. Annaparochie, Froubuurt en St. Jacobiparochie ontstaan of gebleven zijn, aan hem voor te leggen zodat we precies weten wat onze mogelijkheden zijn. Als we weten wat mag, kunnen we nadenken over wat we als wenselijk zien voor onze kerkelijke gemeente. Hopelijk is er tegen die tijd wat meer mogelijk en kunnen we de ontmoetingsmomenten met u weer oppakken om dan uiteindelijk met een voorstel te komen, dat breed gedragen wordt.



In deze tijd van aangescherpte maatregelen met zelfs bij online kerkdiensten geen solozang meer en zelfs een avondklok, is het goed om te bedenken dat het beter wordt en dingen te bedenken die bij deze betere tijd horen.



Marieke Lucas Rijneveld schreef dat heel mooi in een gedicht in Trouw waarvan ik u enige coupletten niet wil onthouden:

## *Avondklok*

Niet meer de straat op mogen, niet meer de ziel leeglopen en het hart voller, het plantsoen liefkozen, niet meer een bezoek aan een nachtvriend en samen besluiten dat het beter wordt, het wordt beter,

denk je buiten, denk de wind door je haren, de regen, denk de zomer aan je zijde, denk de dagen langer en niet versomberen, denk aan hoe je straks terugkijkt op deze tijd, aan hoe bijzonder dat we met zijn allen binnen en er doorheen zijn gekomen, denk je bij iemand die warm en zacht, denk je de avond en steeds langer licht.

Omdenken, je buiten denken, denken aan hoe we erdoor heen gekomen zijn om dan ooit weer te genieten van alles wat eens zo gewoon was, maar vanaf dan heel bijzonder zal zijn.

### **Van de kerkrentmeesters**

Geachte gemeenteleden,  
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de kerkdiensten bij te wonen en toch een financiële bijdrage willen doen voor de kerk dan kan dat t.n.v. Prot. Gemeente Sint-Jacobiparochie op rekeningnummer NL 53 RABO 0184 3086 07 met de mededeling 'collecte'.

Namens de Kerkrentmeesters, Douwe Wijbenga

*De kerkenraad kreeg de volgende (enigszins ingekorte) brief van onze classispredikant. We willen de inhoud graag met u delen.*

Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd

Onze regering heeft deze week aangegeven dat de verspreiding van het coronavirus nog altijd reden geeft tot grote behoedzaamheid. Daarom blijven de beperkingen zoals die sinds de afgelopen maand golden, ook voor de komende weken van kracht. Met name de verwachte toename van besmettingen met de zogenaamde Britse mutatie van het virus, dat een hogere besmettelijkheid heeft, geeft reden tot grote voorzichtigheid.

Het moderamen van de Generale Synode heeft inmiddels het advies van de werkgroep overgenomen en doet met klem het verzoek aan de gemeenten om met ingang van heden tot vooralsnog 9 februari alle zang, ook voorzang, achterwege te laten. Als Breed Moderamen van de Classis Fryslân sluiten wij ons bij deze klemmende oproep aan.

De verdere regelingen in het coronaprotocol van onze kerk blijven vrijwel ongewijzigd. Het Breed Moderamen van onze classis blijft u dringend adviseren geen fysieke kerkdiensten te houden, en vieringen alleen online aan te bieden.

Gemeenten die deze mogelijkheid niet hebben, wijzen we op de vieringen die Omrop Fryslân 's zondagsmorgens om 10.00 uur en om 12.00 uur voor de televisie uitzendt. Op de website van de Omrop kunt u die de gehele week terugzien. Ook willen wij u nogmaals dringend vragen ook andere fysieke bijeenkomsten zoveel mogelijk achterwege te laten. Indien mogelijk kunt u ze uitstellen of online houden. Alleen bij strikte urgentie zou u fysiek bij elkaar kunnen komen in de kleinst mogelijke samenstelling.

Laten wij bidden en hopen dat de maatregelen van onze overheid en de mogelijkheden die de komst van vaccins ons bieden, ons binnen afzienbare tijd weer de gelegenheid zullen geven elkaar van aangezicht tot aangezicht onbevangen te ontmoeten. Mogen ook degenen die rechtstreeks getroffen zijn door het virus in hun gezondheid of in hun bedrijf en inkomen, in onze gebeden en gedachten zijn. Moge God ons behoeden en bewaren in deze bewogen tijden. En mogen wij elkaar in het oog hebben en houden, in het bijzonder de kwetsbaren in ons midden.

De stilte zingt U toe, o Here,  
in uw verheven oord.

Wij zullen ons naar Sion keren  
waar Gij ons bidden hoort. (Psalm 65:1b)

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân, Wim Beekman, classispredikant

## **VAN DE DIACONIE**

### *Bijzondere collecten*

#### **Zondag 7 februari - Werelddiaconaat Bangladesh**

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

#### **Zondag 14 februari - Noodhulp Ethiopië**

Niet langer afhankelijk van voedselhulp;

In het zuidoosten van Ethiopië heeft men last van klimaatverandering. Doordat er steeds minder regen valt, mislukken oogsten vaker. Kerk in Actie zette met onder andere de Ethiopische kerk in acht dorpen een succesvolle proef op, zodat mensen geen voedselhulp meer nodig hebben. Ieder dorp krijgt landbouw met irrigatie, gewassen die tegen droogte kunnen, spaargroepen, een restaurant en winkel. Door deze nieuwe bronnen van inkomsten zijn mensen minder afhankelijk van de oogst.

Restaurant en winkel;

In elk dorp krijgen tien vrouwen een startkapitaal: vijf runnen er samen het restaurant, vijf de winkel. Muntaha (23) verkoopt in haar winkel rijst, aardappels, tomaten en uien van boeren uit haar dorp en suiker, bakolie, zeep en meel uit de grote stad. Meymuna (25) serveert in haar restaurant injera's en koffie. In een half jaar tijd hebben ze ieder al 200 euro verdiend. Meymuna: "Een deel investeren we weer in ons restaurant. Van de rest heb ik twee koeien gekocht om vet te mesten, en een stuk grond. Mijn man bouwt daar een huis, waar we kamers willen verhuren." Extra inkomsten maakt dromen waar en helpt het hele dorp vooruit.

Helpt u mee om meer dorpen zo'n kans te bieden?

- voor 30 euro leert een vrouw een restaurant of winkel starten
- voor 663 euro kunnen vijf vrouwen een restaurant beginnen in hun dorp

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Ethiopië. Kijk voor meer informatie op [www.kerkinactie.nl/ethiopie](http://www.kerkinactie.nl/ethiopie). Bedankt voor uw steun.



### **Zondag 21 februari - Werelddiaconaat (Moldavië 40-dagentijd)**

Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Moldavië februari.

### **Zondag 28 februari - Missionair werk (40-dagentijd)**

Voor iedereen een kerk

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en doordeweeks, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn.  
Geef in de collecte of maak uw gift over via NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. missionair werk februari.

### **Zondag 7 maart - Voorjaarszending Libanon**

Theologisch onderwijs in het Midden-Oosten

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten!

Met de opbrengst van deze zendingscollecte steunt Kerk in Actie Willem van Saane en zijn predikanten in opleiding in Beiroet. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. onderwijs Libanon.

**Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?  
Hartelijk dank!**

**Minke Stork**

### **OPBRENGST COLLECTES**



## **Dag gemeenteleden,**

Het ponkje lopen is door de coronacrisis voorlopig van de baan. We zitten in een lockdown en daardoor is er ook geen ontmoeting mogelijk in 't Beerdhuus. Hopelijk is dit binnenkort wel weer mogelijk. Dan zal er aan het einde van de dienst gecollecteerd worden door middel van 2 schalen welke bij de uitgang op de tafel staan.

Bent u liever niet aanwezig, maar wilt u toch een bijdrage geven, dan mag u deze rechtstreeks op aangegeven rekeningnummers overmaken. Doet u dat liever via de diaconie, dat mag ook. Dan zorgen wij dat het bij het desbetreffende project terechtkomt.

Ons rekeningnummer is NL31 RABO 0142 8108 51 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente St.Jacobiparochie.

Wij mochten als diaconie al een aantal giften van gemeenteleden ontvangen, daarvoor onze hartelijke dank. Wij hebben deze aangevuld en ze aan de desbetreffende collecte overgemaakt.

Hartelijke groet en mogen wij dit allen gezond doorstaan en elkaar gauw weer ontmoeten in 't Beerdhuus.

Anna, Trynke en Minke

De diaconie, Anna, Trynke en Minke



# **Kerstactie voor de minima 2020 op “het Bildt”**

De kerstdagen liggen al weer achter ons en de kalender staat inmiddels op 2021. Het waren voor iedereen memorabele kerstdagen waar we waarschijnlijk nog wel eens aan terug denken. Maar ondanks de Covid 19 problematiek hebben we de gezamenlijk Kerst Actie wel kunnen organiseren.

We hebben door uw giften weer vele mensen blij kunnen maken. Er zijn in totaal 125 aanvragen binnengekomen waarvan we enkele niet in behandeling konden nemen, omdat deze aanvragers niet onder de doelgroep vielen. De actie is speciaal bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering of AOW ontvangen. Daarnaast moeten ze in het voormalige “Bildt” wonen of aangesloten zijn bij een “Bildtkerk”.

Dit jaar konden we door het virus geen maaltijd organiseren. Maar naast een gevulde envelop konden we de mensen ook verblijden met een heerlijke kerststol aangeboden door Albert Heijn.

We willen iedereen die deze kerstactie mogelijk heeft gemaakt van harte bedanken.

**De gezamenlijke Kerken op het “Bildt”**

## KERKELIJKE STAND

### De bloemengroet

De afgelopen maanden zijn de bloemen bij de volgende gezinnen gebracht.



Namens iedereen bedankt voor de bloemen en de bezoeken, Tietie Klaver

### Loslaten

Loslaten is leven  
Houden van vergeven  
En in stilte beven  
Om een liefde die verwart.

Loslaten is loven  
Houden van geloven  
En het scheuren in mij doven  
Door een liefde die mij tart.

Loslaten is laven  
Houden van een haven  
Waar ik angsten kan begraven  
Om de liefde in het hart.

Uit : Heimwee naar morgen



## Verjaardagen 70+



## Verhuisd

De fam. Douwe Wijbenga is verhuisd van het Westeinde naar hun nieuwe adres in Beetgum. Zij wonen op it Tiltsje 4, 9044 NW.

Het gezin Spoelstra-Stork is verhuisd van It Apelfhof 10 naar Noordermiedweg 13 in Hallum.



**Uitzendrooster Radio Eenhoorn** - De uitzending begint om 9.30 uur.

<b>Datum</b>	<b>plaats</b>	<b>wie</b>
7 februari	Menaldum	J. van Olffen
14 februari	Ternaard	R. Schoorstra
21 februari	Franeker	A. van der Meer
28 februari	Leeuwarden	F. v.d. Werf

*In herinnering aan  
Sijbren Damstra  
\* 23 april 1943 - † 12 december 2020*



Zaterdag 12 december overleed Sijbren Damstra. Hij was 77 jaar. Sijbren was 54 jaar getrouwd met Jet Damstra-Kooistra.

Op de rouwkaart staan de woorden: “Wat syn eagen seagen makken syn hannen”. Hij was handig. Dat was hij in zijn werk als torenkraan machinist. Maar nog veel meer blijkt dat uit wat hij deed aan renovatie en uitbreiding van de woning aan de Oudebildtdijk. Een man van veel woorden was Sijbren niet. Meer een man van aanpakken en bezig zijn.

Maar al geruime tijd geleden kwamen al die bezigheden tot stilstand. Twee keer een hersenbloeding betekende, dat hij uiteindelijk niet meer plek van leven had dan een bed in de woonkamer. Hij had zeer intensieve zorg nodig. Dat hij thuis kon blijven mag een wonder heten. Een wonder dan van niet aflatende, liefdevolle zorg door zijn vrouw Jet. Natuurlijk ook met (professionele) hulp van buiten maar het was vooral Jet, die ervoor ging en zo was het voor Sijbren het beste. Zijn glimlach als je hem opzocht, sprak wat dat betreft boekdelen. Neemt natuurlijk niet weg, dat zijn leven zeker in de laatste tijd zeer zwaar was.

Over zijn geloof sprak Sijbren nooit veel, maar samen met zijn vrouw luisterde hij naar muziek en zang en een geestelijk woord. En zo klonk, wat ooit de trouwtekst was, in de afscheidsdienst op vrijdag 18 december: “Geeft de Here uw hand” (2 Kronieken 30 vers 8). Deze dienst vond plaats in Damwoude waar Sijbren ook begraven is.

Wij bidden om Gods nabijheid voor Jet en voor de kinderen en kleinkinderen. En moge de gedachtenis aan Sijbren Damstra tot zegen zijn.

Douwe Visser

*In herinnering aan  
Corrie Luehof-Woudstra  
\* 31 maart 1944 - † 13 januari 2021*



## **Corrie Luehof-Woudstra**

Woensdag 13 januari overleed Corrie Luehof. Zij was 76 jaar. Corrie was 56 jaar getrouwd met Peet Luehof.

Afgelopen najaar werd Corrie ziek. Opname in het ziekenhuis in Groningen was noodzakelijk. Aanvankelijk leek er nog mogelijkheid van langzaam herstel maar rond kerst werd duidelijk, dat ze niet meer beter kon worden. Moedig aanvaardde ze dit bericht. Ze bereidde zich op het einde voor. Thuis met haar man. De kinderen kwamen op bezoek. Vrij snel is ze na het definitieve onheilsbericht overleden.

Corrie was een vrouw, die niet direct zo op de voorgrond trad. Maar dienend en zeer actief. Samen met Peet in onze gemeente op bezoek bij mensen van de kerk. Meelevend met lief en leed. Jarenlang voorleesmoeder op school. Actief in haar gezin waar ze de regie in handen hand. En voor haar kleinkinderen een super beppe.

Corrie was ook zeer sportief. Het meest in het oog springend was de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella, samen met haar man Peet. Een geweldige belevenis, die in hun beider leven een grote plaats kreeg. Maar verder ook jaarlijks de vierdaagse van Nijmegen samen met een van haar kleinkinderen. En we hoorden hem zo mooi daarover vertellen tijdens de uitvaartdienst.

Ja, Corrie was een doorzetter. Ernstig ziek in 2016 toen ze met stamceltherapie behandeld moest worden. Corrie pakte het leven daarna weer op en ging ook weer wandelen.

Op bezoek bij haar, zei ze, dat ze geloofde, dat God op haar wachtte. In dat vertrouwen ging ze verder op het laatst van haar levenspad.

Maandagavond 18 januari was de afscheidsdienst in Andringastate (Marsum). Samen met Peet en de kinderen Marian, Harold en Karel had ik de dienst voorbereid. Marian vertelde over het leven van Corrie. Joost sprak namens de kleinkinderen. We zagen foto's en zelfs een mooi filmpje

van een dansende Corrie en Peet. Oh wat vond ik dat mooi om te zien!  
De tekst voor de overdenking was: “Uw Woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad” (Psalm 119:105). We lazen ook over Jezus, die  
zijn eerste leerlingen riep waaronder Jakobus (zo verbonden met Santiago  
de Compostella). Jakobus volgt Jezus zonder voorbehoud. Corrie zelf had  
ooit, nog eerder dan Peet, zonder voorbehoud besloten de tocht naar  
Santiago te ondernemen.

Wij bidden om Gods nabijheid voor Peet en voor de kinderen en  
kleinkinderen. En moge de gedachtenis aan Corrie Luehof tot zegen zijn.

Douwe Visser

***Neem tijd om te knielen  
Spreek dikwijls met God  
Stort uit uwe zielen  
Hij stuurt gans uw lot***

***Leer biddend geloven  
Waarheen Hij ook leidt  
Uw Vader daarboven  
Hij helpt op Zijn tijd***



Secretaris SchuldHulpMaatje Waadhoeke zwaait af

## **‘Wie hulp vraagt bij geldproblemen is juist krachtig’**

**„Het is géén falen om hulp in te moeten roepen voor je financiën. Integendeel: het is een teken van kracht als je durft toe te geven dat je het alleen niet redt. Als je er op tijd bij bent, heb je bovendien de meeste kans dat je snel weer zonder sores verder kunt. Gewoon doen dus!”**

Met een hartgrondige oproep aan mensen die moeite hebben om rond te komen, neemt Liesbeth Muilwijk-Huis uit Sint Annaparochie afscheid van SchuldHulpMaatje Waadhoeke. Vanaf het prille begin in 2016 was ze secretaris van het bestuur van stichting Lyk is Ryk, zoals de lokale afdeling van de landelijke vrijwilligersorganisatie officieel heet. Met het pensioen van haar echtgenoot en een waarschijnlijke verhuizing in het verschiet, heeft ze haar taak overgedragen aan Anneke Politiek uit Franeker.

„Het was een hele onderneming, met name omdat je als bestuur continu op zoek bent naar voldoende inkomsten om de ondersteuning door de landelijke organisatie, de opleiding en bijscholing van de Maatjes te kunnen bekostigen. Nu de gemeente Waadhoeke een mooie subsidie heeft toegezegd, komen we wat dat betreft in wat rustiger vaarwater. Dus in die zin neem ik op een goed moment afscheid”, zegt Liesbeth.

„Ik ben er trots op dat we een stichting op poten hebben gezet met een mooi aantal Maatjes, die goed zijn toegerust om mensen die het niet redden te helpen. Daarmee zijn we van toegevoegde waarde voor bijvoorbeeld diaconieën. Diakenen staan van oudsher in nauw contact met mensen die hulp nodig hebben. En vaak zijn ze heel goed in staat om acute problemen op te lossen, of in ieder geval te verlichten, met een gift of hulp in natura. Een voedselpakket, een nieuwe wasmachine desnoods. Maar achter die calamiteit zit vaak een dieper probleem. Een situatie van structureel niet rondkomen en daardoor schulden opbouwen. Je kunt niet van diakenen verwachten dat ze bekwaam zijn om hulpvragers dáármee te helpen. Maar helemaal met lege handen staan ze niet, want ze kunnen nu altijd aanbieden om een Maatje voor ze in te schakelen.”

### **Preventie**

Sinds de Maatjes aan het werk zijn – de eerste vier haalden in het voorjaar van 2018

hun certificaat, inmiddels zijn er tien – weten diaconieën coördinator Adriaan Stap nog niet heel goed te vinden. Van de 41 hulptrajecten die de afgelopen drie jaar werden opgestart zijn slechts vier te linken aan een diaconie. Met de meeste hulpvragers – negentien - legde Adriaan contact nadat zij zelf een noodkreet hadden geuit via een van de landelijke websites van SchuldHulpMaatje. Verder kwamen er nog zestien aanmeldingen via de gebiedsteams van de gemeente Waadhoeke en twee via de Regiobank.

Liesbeth noemt het positief dat veel mensen zelf aan de bel trekken, maar ze noemt het jammer dat hun situatie meestal al erg problematisch is. „SchuldHulpMaatje focust in de landelijke voorlichting erg op preventie. Als je bijvoorbeeld weet dat je baan binnenkort ophoudt, zou je eigenlijk meteen moeten vragen of een Maatje mee wil kijken hoe je met minder geld rond kunt komen. Maar dat gebeurt niet of nauwelijks. Ik snap dat wel, mensen denken toch vaak ‘ik zal het wel redden’. En er kómt op dat moment nog wel geld binnen. Pas als ze écht thuis zitten, in de ww of de bijstand, wordt de ernst van de situatie duidelijk.”

### **Consumptiemaatschappij**

Als bestuurslid kreeg Liesbeth – zonder dat er namen werden genoemd – van Adriaan en de Maatjes wel het een en ander te horen over de problemen waar hulpvragers mee kampen. In veel gevallen gaat het om mensen die simpelweg heel weinig te besteden hebben, doordat ze al jaren in de bijstand zitten. Maar er zijn er ook die best een goed inkomen hebben, maar toch in de schulden zijn beland omdat ze teveel op krediet hebben gekocht.

„Dat is een symptoom van de consumptiemaatschappij. Al die reclames, maar ook berichten als ‘De gemiddelde Nederlander geeft 109 euro uit aan Sinterklaascadeautjes’, ze wekken de suggestie dat je er pas bij hoort als je veel geld uitgeeft aan spullen. Daar zijn mensen gevoelig voor. En het wordt ze ook wel héél gemakkelijk gemaakt om meer geld uit te geven dan ze hebben. Wij konden vroeger niet anders dan sparen voor wat we wilden kopen. We kregen dat ook van huis uit mee. Maar als een internetwinkel van alles aanbiedt voor ‘een tientje per maand’, dan moet je echt sterk in je schoenen staan om daar niet op in te gaan. Want wat is nou een tientje?”

### **Geduld**

Liesbeth vindt het bewonderenswaardig dat de Maatjes geen oordeel uitspreken over de oorzaak van de problemen. En ook dat ze de hulpvrager niet alles uit handen nemen om het op te lossen. Mensen moeten zélf aan de slag om bijvoorbeeld toeslagen aan te vragen of betalingsregelingen te treffen, het Maatje geeft alleen suggesties en houdt de vinger aan de pols. „Ik vrees dat ik daar het geduld niet voor zou hebben.”

In een nieuwe woonplaats zal ze zich dan ook niet snel als Maatje aanmelden bij de lokale SchuldHulpMaatje-afdeling, verwacht ze. „Laat mij dan maar liever dozen inpakken bij de Voedselbank bijvoorbeeld. Als Maatje zou ik waarschijnlijk teveel gaan pushen, of heel snel zeggen: ‘laat mij maar even’. Daar help je mensen natuurlijk niet écht mee.”

### **Vraag hulp!**

Heeft u zelf te maken met (dreigende) schulden? Vraag hulp! Bel of mail met coördinator Adriaan Stap via (06) 282 32 190 of [coordinator@schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl](mailto:coordinator@schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl). Of ga naar [www.uitdeschulden.nu](http://www.uitdeschulden.nu) voor tips om zelf aan de slag te gaan.



Beste lezers,

Soms lijkt het erop dat het Kerknijds even in elkaar gezet moet worden, en het lukt maar niet.

Soms lijkt het erop dat het een hele klus gaat worden om alles weer overzichtelijk te plaatsen en is het zomaar voor elkaar.

U begrijpt, het is iedere keer weer een uitdaging om alle aangeleverde stukken tot een goed leesbaar Kerknijds te verwerken en de eventuele witte stukken te vullen met iets van toegevoegde waarde.

Hartelijk dank aan alle trouwe toeleveranciers die iedere keer weer op tijd zijn met het aanleveren!

Met een zonnige groet van de redactie.

## **TIJD**

Neem tijd om na te denken  
Dat is de bron van kracht  
Neem tijd om te lezen  
Dat is de basis van wijsheid

Neem tijd om te spelen  
Dat is het geheim van jong blijven  
Neem tijd om stil te zijn  
Dat is je kans om God te vinden

Neem tijd om je op de hoogte te stellen  
Dat is je kans om anderen te helpen  
Neem tijd om lief te hebben en te worden bemind  
Dat is Gods grootste gift aan ons

Neem tijd om te lachen  
Dat is de muziek voor de ziel  
Neem tijd om vriendelijk te zijn  
Dat is de weg naar het geluk

Neem tijd om te dromen  
Daar is de toekomst op gebouwd  
Neem tijd om te bidden  
dat is de grootste kracht op aarde