

**Rondzendbrief voor zondag 28 februari 2021**  
**Tweede zondag in de veertigdagentijd**

***Ter overdenking***

... *U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen.*  
Matteüs 8 vers 8

Een aantal gemeenteleden hebben toch maar een mooi veertigdagen tasje samengesteld. Als het goed is hebt U het allemaal gekregen. In dat tasje zit de veertigdagen kalender van het Dienstencentrum in Utrecht van de Protestantse Kerk. Een waardevolle kalender met voor elke dag iets om over na te denken. Het doet goed deze kalender dagelijks te gebruiken. Maar vandaag (23 februari 2021) las ik iets wat niet klopt. Het gaat over de genezing van de schoonmoeder van Petrus en dan staat er: "Wat we lezen in *alle* genezingsverhalen, is dat Jezus de zieke eerst aanraakt." Maar dat klopt niet. Het gaat op voor de meeste genezingsverhalen maar niet voor *alle*.

Een genezingsverhaal waar het niet voor opgaat is het verhaal over de genezing van de slaaf van de centurio in Kafarnaüm. In dit verhaal (Matteüs 8: 5-13) geneest Jezus op afstand. Hij gaat het huis van de centurio niet binnen. Jezus wil dat wel maar de centurio vindt, dat hij het niet waard is, dat Jezus 'onder zijn dak komt'. Voor de centurio hoeft Jezus het genezende woord maar te spreken en zijn slaaf zal genezen zijn.

Het is een bijzonder verhaal. De centurio, dat was een militair in het leger van de Romeinen. Hij voerde het commando over 100 soldaten. In het Romeinse leger was het woord van de bevelhebber wet. Elke ongehoorzaamheid werd zeer zwaar bestraft. Verder gold in het leger een strakke rangorde. Tussen de verschillende rangen was de afstand groot. Hoger geplaatsten verwaardigden zich niet met lager geplaatsten om te gaan. En daarom wilde de centurio niet, dat Jezus bij hem binnen kwam. Dat zou, naar zijn mening, afbreuk doen aan de waardigheid van Jezus.

De centurio denkt in termen van gezag. Ik vermoed, dat daarom dit verhaal minder populair en bekend is bij de moderne (Nederlandse) bijbellezers. Zelfs daar op het Dienstencentrum van de PKN. Zou dat komen omdat het te kil is? Te veel op afstand? Teveel gezag en orde? Niet zo passend bij de Nederlandse cultuur van zo gewoon mogelijk zijn? Het valt mij op, dat het kabinet daar zo zijn best voor doet bij het Catshuis beraad op de zondagen voor een persconferentie over weer nieuwe Corona maatregelen. De dresscode voor de mannen is jeans. De premier lijkt telkens zorgvuldig te regisseren, dat hij fietsend in beeld komt met zijn jack en afgelopen zondag zelfs een hoodie. De Romeinse centurio zou zich daar absoluut niet bij thuis voelen. Hij zou zich voor die 'hoger geplaatsten' wellicht schamen. Tegelijk nemen deze hoger geplaatsten maatregelen, die zeer ingrijpend zijn voor heel ons maatschappelijk leven. Die desnoods met fors gezag worden afgedwongen. Ze kunnen niet anders vinden de meeste mensen. Maar ingrijpend is het wat daar over ons wordt beslist. De ontspannen vrijetijdskleding staat daarmee in contrast.

Het is prachtig hoe Jezus omgaat met de centurio. Dat maakt het voor mij in elk geval een zeer warm verhaal. Want tegen de centurio zegt Jezus (Matteüs 8 vers 13): "Ga naar huis, zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren." Het ontzag, dat de centurio voor Jezus heeft, laat Jezus in zijn waarde. Hij haast zich niet om tegen de Romeinse militair te zeggen, dat hij niet zo over Hem moet denken alsof Hij een van zijn bevelhebbers is. Die hele militaire cultuur, die voor de centurio zo wezenlijk is, die laat Jezus staan. Hij speelt het spel mee. Omdat Hij bij de centurio iets ziet wat uiteindelijk bij die man veel dieper gaat dan gezag en ontzag. Hij ziet allereerst de liefde en zorg van die centurio voor zijn ... ja 'slaaf' staat er in onze vertaling. Maar dat woord staat er niet in het Grieks. De centurio gebruikt een woord, dat letterlijk 'jongen' betekent. Hij heeft het over 'mijn jongen'. Wellicht was die wel zijn slaaf maar die centurio met al zijn denken in termen van hoger en lager geplaatsten, had toch wel een hele bijzondere band met zijn slaaf. Die was eigenlijk geen slaaf meer. Het was 'zijn jongen'. En hij toont in elk geval intens veel medelijden met en bezorgdheid over 'zijn jongen'. Want die ligt verlamd op bed en lijdt hevige pijn. Dat houdt die jongen niet vol. Dat moet afgelopen zijn. Dat ziet Jezus en Hij deelt het: dat moet afgelopen zijn, die jongen moet beter worden.

Jezus ziet ook, dat het ontzag van de centurio voor Hem niet maar een dun vernisje is, window dressing. Jezus ziet een man, die diep ontzag heeft voor iemand in wie hij gelooft. Daarom zegt Jezus ook: “Zoals u het *geloofd* hebt, zal het gebeuren.”

In de herziene bijbelvertaling wordt God, en daarmee ook Jezus, weer aangeduid met een hoofdletter. Het is nu hij en hem. Het wordt (weer) Hij en Hem. In veel kritische reacties daarop wordt gezegd, dat God met die hoofdletter teveel als man wordt aangeduid. Maar anderen zijn dankbaar voor de verandering omdat de hoofdletter meer aansluit bij hun respect en ontzag voor God. De centurio lijkt mij een man, die voor de hoofdletter gaat. Maar misschien niet eens. Hij gaat voor ontzag en respect omdat hij gaat voor liefde en geloof. Alle respect voor hem!

Ik heb maar een reactie gestuurd naar het Dienstencentrum met mijn waardering voor de mooie kalender maar toch ook gewezen op dat unieke verhaal over de centurio waarin Jezus niet geneest met aanraking maar met een woord op afstand, dat tegelijk die afstand overbrugt door de kracht van gezang. Dat Jezus ook voor ons die afstand met zijn woord maar mag overbruggen.

### *En verder*

- Ik had even wat app verkeer met de 16+ groep. Wat zou ik ze graag weer eens zien. Wat zou ik U allemaal graag weer eens zien. Straks is er weer een persconferentie. Ik kwam de kapper tegen, die ook zo ongeveer mijn buurman is en heb al een afspraak zodat de schaar in de ‘Coupe Corona’ kan maar verder kan er nog niet veel. “We zijn zo klaar met Corona” was het eensluidende refrein van de jongeren (en van mij). Ja, wat zijn we er klaar mee ... Ik kan en wil het niet mooier maken.
- Volgende week geen rondzendbrief want dan komt Kerknij's weer bij U in de bus.
- Gedichten of teksten, altijd welkom, stuur maar op.
- Verder geen mededelingen en groet ik U weer hartelijk!

Ds. Douwe Visser  
06 81107529  
[visserdouwe97@gmail.com](mailto:visserdouwe97@gmail.com)