

Kerkerknijs 2021



**Informatieblad
van de
Protestantse Gemeente
te
Sint-Jacobiparochie**

april

Kerkelijke adressen

Pastoraat:	Ds. D. Visser, tel. 06 81107529 e-mail: visserdouwe97@gmail.com
Scriba:	T. Meindertsma, tel. 491882 e-mail: meindertsma.tine@gmail.com
Contactpersoon bezoekwerk:	H. de Haan-Bilker, tel. 491759 e-mail: hannekebilker@hotmail.com
Ledenadministratie:	Jettie de Jong, e-mail: jettie74@gmail.com
Koster april:	Brand de Haan, tel. 491856
Boekhouder:	K. Braaksma, tel. 491882
Protestantse Gemeente:	NL43 RABO 0151 3856 29
Prot. Gem. St. Jacobiparochie:	NL32 INGB 0000 8001 79
Diaconie:	NL31 RABO 0142 8108 51
Zendingscommissie:	NL67 RABO 0198 2877 04
Website:	www.pknsintjacobiparochie.nl
Beamerdienst:	liturgiepknstjacob@gmail.com
Bloemendienst:	Tietie Klaver, tietie.klaver@hotmail.com tel. 491798

Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen

MCL:	H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Nieuw Mellens:	Borniastraat 32, 8934 AD Leeuwarden
Noorderbreedte Revalidatie:	Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden
Parkhoven:	Dorhoutstraat 2-24, 8933 CX Leeuwarden
De Batting:	Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen

Volgende Kerknijs

Het volgende Kerknijs verschijnt D.V. 1 mei as. Kopij graag voor **vrijdagavond 23 april** inleveren bij Carien Mennegat-Zwaan, tel. 412770, of per mail: kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com.

Feliciteatie-/deelnemingskaarten

Berichten rond geboorte, huwelijk, jubilea, of overlijden van dorpsgenoten kunt u doorgeven aan Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718. Zij zorgen dan voor een kaartje vanuit de gemeente.

VAN DE KERKENRAAD

Houd de nieuwsbrieven in de gaten, want daar zal vermeld worden of de **diensten** wel of niet doorgaan.

Deze keer geen verslag van een kerkenraadsvergadering maar het **jaarverslag 2020**. Dit ontvangt u als bijlage bij het Kerknijfs toegevoegd. Veel leesplezier!

Pasen 2021

In de kerk zullen we elkaar ook dit jaar niet ontmoeten. Pasen vieren we thuis. We hadden eventueel een kerkdienst kunnen hebben met 30 kerkgangers maximaal, maar ook dan hadden we niet kunnen zingen. En hoe moeilijk is het om Pasen te vieren zonder te zingen. Begin daarom de Paasdag met een Paaslied. Alleen voor jezelf, of samen met je huisgenoten. Uit 't hoofd, of uit het Liedboek. Een lied van internet. Meezingen met 'Nederland zingt'. Hoe dan ook, zing een lied. Laat een toon juichen. Een stem klinken.

Steek dan een kaars aan en zeg daarbij:

De Heer is opgestaan!

Hij is waarlijk opgestaan!

Daarna kun je dit lezen *ter overdenking*:

Wat is opstanding? De 15e eeuwse Italiaanse schilder Piero della Francesca wist het antwoord wel. Op een door hem gemaakte muurschildering klimt Christus met het kruisvaan in Zijn hand uit Zijn graf.



De wachten liggen er compleet laveloos bij. De Opgestane is half-naakt. De doodswonden zijn goed zichtbaar. Maar de blik in de ogen is fier. Het kruisvaan is het symbool van de overwinning. Het is duidelijk wat opstanding is: de gestorvene leeft weer. Jezus is er weer helemaal bij.

Wat is opstanding? De oude kerk vond in het Oude Testament allerlei ‘voorbeelden van opstanding’. De verhoging van Jozef in Egypte waar hij als slaaf aankwam en zelfs in het diepe duister van de gevangenis wordt gegooid. Maar uit dat onderaardse verblijf staat hij op en regeert als tweede in het land. En wat te denken van Jona en zijn verblijf van drie dagen en drie nachten in het binnenste van de walvis waarna hij op het droge wordt gespuwd? Voor Jezus zelf was dat verhaal al vol symboliek van Zijn opstanding en in de oude kerk was dit het oudtestamentische opstandingsverhaal bij uitstek. Maar zelfs een relatief onbekend verhaal over Simson, die in de Filistijnse stad Gaza was opgesloten maar in de nacht de zware deuren uit de hengsels van de stadspoort lichtte, deze op zijn schouders nam en zo de vrijheid inliep. Zelfs dit verhaal was al een typisch opstandingsverhaal, vond men in de oude kerk.

Wat is opstanding? Al die oudtestamentische verhalen geven al wel zoveel aan van de opstanding, dat wie de Schriften kent ook werkelijk weet, dat de Christus op moest staan. Over opstanding spreek je in verhalen en zo begint het te dagen wat opstanding is. Over opstanding spreek je in beelden. Zoals dat ene beeld, door Jezus zelf vertelt, over de graankorrel, die in de aarde wordt gezaaid, sterft en zo veel vrucht draagt. Of het beeld van de doop. In de diepte, maar uit het water getrokken: opgestaan. Of met het licht van de paaskaars, die wordt aangestoken in een rouwdienst. En de dominee doet om zijn toga een witte stola, want al moet het van heel ver komen, dwars door alle lagen van het verdriet heen: doodgaan is opstanding. Zo, met verhalen, met beelden, met contrasten begint het te dagen wat opstanding is.

“Opstanding is de lege plek”, schreef Karel Deurloo. Zoals je God niet

kunt verbeelden, zo kun je eigenlijk de Opgestane niet verbeelden.

Want Hij is altijd oneindig meer dan elke afbeelding. De plaats van de Opgestane hier op aarde blijft leeg, even leeg als de plaats van een ieder, die gestorven is. Leeg omdat elke plaats hier op aarde te beperkt is voor de volheid van het eeuwige leven. Maar dat leven doet zich voelen.

“Pasen is, dat de ogen je voor de tweede keer opengaan”, las ik ergens. Wij krijgen met Pasen van God geen andere ogen, wij zien dezelfde werkelijkheid als die er altijd was. Maar wij zien, dat deze werkelijkheid hoopvol is en hoopvol blijft. Christus is waarlijk opgestaan. Halleluja!

En tot slot ook dit jaar een gedicht van Ida Gerhardt (1905-1997). Haar gedichten zijn mij zeer lief.

Pasen

*Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag.
Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula's verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het 's nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.*

Gezegende Paasdagen!

Ds. Douwe Visser

VAN DE DIACONIE

Bijzondere collecten

4 april - 1^e Paasdag - Werelddiaconaat

Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die hen helpt met huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Er worden ook jongerenkampen georganiseerd. Zo leren de jongeren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.



Deze collecte is onderdeel van de 40dagentijdcampagne 2021.

Meer informatie vindt u op kerkinactie.nl/40dagentijd.

25 april - Binnenlands Diaconaat

Vrolijkheid in asielzoekerscentra; Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc's wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen. Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc's worden de workshops afgesloten. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het Vakantie KunstLab voor kinderen en jongeren in azc's. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte De Vrolijkheid.

2 mei - JOP, Kerk als thuisplek voor jongeren

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de PKN, ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrij-willigers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. Steun het jeugdwerk, geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jong Protestant 2 mei.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Minke Stork

Dag gemeenteleden,

Het ponkje lopen is door de coronacrisis voorlopig nog van de baan. Wanneer er geen dienst is, of wanneer u niet aanwezig bent, maar u wilt toch een bijdrage geven, dan mag u deze rechtstreeks op de aangegeven rekening-nummers overmaken. Doet u dat liever via de diaconie? Dat mag ook.

Ons rekeningnummer is NL31 RABO 0142 8108 51 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente St.Jacobiparochie.

Wij mochten als diaconie al een aantal giften van gemeenteleden ontvangen, daarvoor onze hartelijke dank. Wij hebben deze aangevuld en ze aan de desbetreffende collecte overgemaakt.

Hartelijke groet van de diaconie, Anna, Trynke en Minke

UIT DE GEMEENTE

Wat had ik graag nog één keer voor willen gaan in een Paasdienst. Het zou mijn laatste keer zijn geweest want ik ben en blijf vastbesloten om na mijn emeritaat niet meer in kerkdiensten voor te gaan. Dus wat ik had graag gewild om nog één keer met ‘mijn gemeente’, met u dus, Pasen te vieren. Nou ja, corona geeft veel verdriet en dan is dit maar een kleine teleurstelling, want Pasen vieren we! Dat kan thuis ook.

U zult al wel hebben gehoord van het overlijden van *Josefien Kooistra*. Ze overleed donderdag 18 maart, 72 jaar oud. Ze was al een aantal jaren ziek. Toch, dapper als ze was, ging het toch nog wel enige tijd goed. Maar nu kreeg de ziekte de overhand en moest ze het opgeven. Josefien en haar man Jan zijn in het dorp zeer bekend, deden ook van alles en Jan liet vaak via Facebook weten hoe het thuis was. Dat gaf ook veel meeleven. Een bevriende predikant heeft Josefien en Jan pastoraal begeleid deze laatste tijd en heeft ook de uitvaartdienst geleid. Maar Jan belde me op toen Josefien was overleden en ik kon vertellen hoe ook in de gemeente is meegeleefd en voor hen is gebeden. Aan God is Josefien toevertrouwd en wij bidden om kracht voor Jan, de kinderen en kleinkinderen.

Albert Sijtsma kwam door een naar ongeluk in het ziekenhuis terecht. Is donderdag 25 maart geopereerd. Van ganser harte hopen en bidden we, dat de operatie geslaagd is en mag leiden tot goed herstel. We wensen Albert Gods zegen toe!

We hebben geen *kerkdiensten*, maar er is wel van alles gedaan om de kerk present te laten zijn. Er was het veertigdagen tasje. Tjitske v.d. Wal heeft de filmpjes van het kinderkerk project online gezet. De commissie Pastoraat en Eredienst heeft de liturgie voor de Witte Donderdag verzorgd. Onze scriba drukt altijd de rondzendbrief. Zoveel anderen zijn ook actief in de gemeente en het doet altijd goed dat te beseffen.

Tot slot iets over *pastoraat* in deze tijd. Dat vind ik niet meevallen. Een spontaan bezoek kan niet, sterker nog het is sowieso raadzaam om met mate elkaar te ontmoeten al kan het wel natuurlijk en ook nog wel veilig. Maar veel vaker dan anders gaan de contacten per telefoon. En veel vaker dan anders weet ik veel minder van wat er in de gemeente omgaat. Geen kerkdiensten waar je wat hoort. Geen koffiedrinken waar je iemand kunt aanspreken. En dan woon ik ook nog eens op afstand en heb dus geen deel

aan het leven in het dorp. Kortom, meeleven is moeilijker. Als u dat wel best vindt en ik het van u ook niet hoeft te weten, dan is dat zo. Maar als u wel iets laat horen, dan weet ik het en is het contact gelegd.

Hartelijke groeten vanuit Harlingen!

Douwe Visser

De bloemengroet

De afgelopen maanden zijn de bloemen bij de volgende gezinnen gebracht.



Namens iedereen bedankt voor de bloemen en de bezoeken, Tietie Klaver

Al gaat het kwaad in volle vaart

Al gaat het kwaad in volle vaart,
Een dief met snode plannen,
Straks komt de dag dat hij vergaat
En nooit meer dreigend voor je staat -
Voor altijd uitgebannen!

Al sluipt hij stil als virus rond,
De hele wereld over,
Al spaart hij longen, hart, noch mond,
Al steelt hij mensen, kerngezond -
God arresteert die rover!

Al weet geen sterveling wanneer
En hoe dat zal gebeuren,
Ons harde lot neemt eens een keer:
Geen stad op slot, geen maskers meer -
Wijd open alle deuren

Al geef ik toe dat ik soms beef:
Zo talrijk de gevaren -
Als ik aan God mij overgeef
Klinkt nu al: Kind, zowaar ik leef,
Jouw ziel zal ik bewaren!

Andre F. Troost

Verjaardagen 70+



Uitzendrooster Radio Eenhoorn - De uitzending begint om 9.30 uur.

Datum		plaats	wie
2 april	Goede Vrijdag	Menaldum	ds. J. van Olffen
4 april	1 ^e Paasdag	Franeker	A. v.d. Meer
11 april		Sneek	ds. A.E. de Jong-Wiersema
18 april		Franeker	Dick Wolbers
25 april		Ternaard	Rennie Schoorstra



Beste lezers,

De Heer is waarlijk opgestaan! Gezegende Paasdagen gewenst en een hartelijke groet van de redactie.

Via een gemeentelid kregen we het volgende bericht:



Yn grut betrouwen op God en op in libben nei dit libben, is ús alderleafste mem, beppe en oerbeppe

Sjoerdje Andringa-Struiksma Sjoeke

út it libben weirekke.

* Tsjummearum,
26 desimber 1925

† Sint Anne,
27 febrewaris 2021

Sûnt 26 desimber 1995 widdo fan Tjeerd Andringa.

Ús mem hat 65 jier organiste west en is yn april 2002 keninklik ûnderskieden as Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wy binne tankber dat wy har sa lang yn ús midden hawwe mochten, mar sille har wol hiel bot misse.

Korrespondinsjeadres:
Netarisappel 18, 9076 LB St.-Annaparochie

It ôfskie fynt yn besletten rûnte plak op sneon 6 maart om 13.30 oere yn de Gideonkerk te Sint Anne en is te folgjen fia <https://www.kerkmroep.nl/#/kerken/21917>



*Hoor! 't Orgel speelt - en een fontein van klanken
Sproeit overal zijn gouden druppels in het rond;
Muziek hecht zich aan koop'ren kronen, banken
En dringt in 't hart van mensen waar ze antwoord
vond.*

*Eén groot orkest van vele orgelpijpen,
Alsof er eng'len spelen op hobo en fluit,
Alsof viool, cymbaal en harp elkaar begrijpen,
En ieder zingt met eigen stem zijn blijdschap uit;
Een stem die alle talen van het hart kan spreken,
Een melodie die hemelhoog en aardediep
De hardste muren om het mensenhart kan breken;
Hoor! 't Orgel speelt - een stem, die riep.*

Nel Benschop

**ZORGEN MOET
JE DOEN**

NIET MAKEN

Loesje

't Is vaak niet te verklaren
Hoe God de dingen doet
Totdat je toch uiteindelijk
Zijn Vaderarm ontmoet
Hij troost je en bemoedigt
Als alles duister lijkt
Weet, wat er ook gebeuren mag
Zijn liefde nimmer wijkt

Hij gaat soms wond're wegen
Dan vragen wij ons af
Of Hij voor ons zal dragen
Het kruis dat Hij ons gaf
Maar dan zie wij Zijn armen
Vast om ons heen gelegd
Bemerken wij Zijn aandacht
Zoals Hij heeft gezegd