

# Kerkruijs 2021



**Informatieblad  
van de  
Protestantse Gemeente  
te  
Sint-Jacobiparochie**

*mei*

## **Kerkelijke adressen**

Pastoraat:	Ds. D. Visser, tel. 06 81107529 e-mail: <a href="mailto:visserdouwe97@gmail.com">visserdouwe97@gmail.com</a>
Scriba:	T. Meindertsma, tel. 491882 e-mail: <a href="mailto:meindertsma.tine@gmail.com">meindertsma.tine@gmail.com</a>
Contactpersoon bezoekwerk:	H. de Haan-Bilker, tel. 491759 e-mail: <a href="mailto:hannekebilker@hotmail.com">hannekebilker@hotmail.com</a>
Ledenadministratie:	Jettie de Jong, e-mail: <a href="mailto:jettie74@gmail.com">jettie74@gmail.com</a>
Koster mei:	Willem Keizer, tel. 491978
Boekhouder:	K. Braaksma, tel. 491882
Protestantse Gemeente:	NL43 RABO 0151 3856 29
Prot. Gem. St. Jacobiparochie:	NL32 INGB 0000 8001 79
Diaconie:	NL31 RABO 0142 8108 51
Zendingscommissie:	NL67 RABO 0198 2877 04
Website:	<a href="http://www.pknsintjacobiparochie.nl">www.pknsintjacobiparochie.nl</a>
Beamerdienst:	<a href="mailto:liturgiepknstjacob@gmail.com">liturgiepknstjacob@gmail.com</a>
Bloemendienst:	Tietie Klaver, <a href="mailto:tietie.klaver@hotmail.com">tietie.klaver@hotmail.com</a> tel. 491798

## **Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen**

MCL:	H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Nieuw Mellens:	Borniastraat 32, 8934 AD Leeuwarden
Noorderbreedte Revalidatie:	Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden
Parkhoven:	Dorhoutstraat 2-24, 8933 CX Leeuwarden
De Batting:	Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen

## **Volgende Kerknijs**

Het volgende Kerknijs verschijnt D.V. 5 juni as. Kopij graag voor **vrijdagavond 28 mei** inleveren bij Carien Mennegat-Zwaan, tel. 412770, of per mail: [kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com](mailto:kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com).

## **Felicite-/deelnemingskaarten**

Berichten rond geboorte, huwelijk, jubilea, of overlijden van dorpsgenoten kunt u doorgeven aan Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718. Zij zorgen dan voor een kaartje vanuit de gemeente.

## KERKDIENSTEN

**We hopen vanaf 23 mei weer fysieke diensten te houden.**

**Via de rondzendbrief houdt de kerkenraad u op de hoogte.**

**23 mei 9.30 uur ds. D. Visser**

**30 mei 9.30 uur ds. J. Bakker, Veenwouden**

### **Hij is ten Hemel opgevaren**

Hij is ten Hemel opgevaren,  
zit aan des Vaders rechterhand.  
Hij zal ons in Zijn trouw bewaren,  
en is voor ons een onderpand,  
om ons te redden van de zonden,  
en te behoeden voor de dood.  
Wij zijn mee opgestaan ten leven,  
danken Hem voor Zijn goedheid groot.

Melodie Ps:118

Laat ieder 's Heren goedheid loven.

Bron: [www.dichters.nl](http://www.dichters.nl)

## TER OVERDENKING

*Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.*

Hebreeën 11:1



De assistente van de huisarts belde ons op. Alhoewel van de generatie 65-69 jaar en dus niet de doelgroep, was er voor ons nu ook in de praktijk mogelijkheid met AstraZeneca gevaccineerd te worden. Op zich raar natuurlijk. Het was bedoeld voor kwetsbare mensen beneden de 60 jaar en voor de generatie 60-64 jaar. De eerste groep mag niet meer met AstraZeneca worden gevaccineerd en in de tweede groep zitten nogal wat mensen, die het niet meer vertrouwen en met een ander middel willen worden gevaccineerd.

Het woord ‘vertrouwen’: wat heb ik dat vaak gehoord de laatste weken. Minister Hugo de Jonge vindt *vertrouwen* heel belangrijk in het proces van vaccinatie. En in de vorming van een nieuw kabinet is het belangrijkste dat er weer herstel van *vertrouwen* komt.

Uiteraard is vertrouwen heel belangrijk. Mijn hele leven is op vertrouwen gebaseerd. Concreet voor mij: het vertrouwen op God. Dat is de dragende kracht van alles. Het is niet altijd makkelijk om op God te vertrouwen. Soms is het een flinke worsteling. Vaak ook maak ik met al mijn twijfel dat vertrouwen op God helemaal niet waar.

Het vertrouwen op God betekent ook vertrouwen hebben in je medemensen. Dat kan niet naïef, want mensen beschamen het vertrouwen dat anderen in hen hebben. Daarom heeft God ook leefregels aan de mens gegeven, zoals de Tien Geboden. En mensen hebben op dat spoor allerlei wetten en regels opgesteld, die in een rechtstaat ervoor zorgen dat mensen elkaar kunnen vertrouwen wanneer ze zich aan de wet houden. In een democratisch land is de grondwet de meest basale wet. Je daar niet aan houden, dat kan niet. Dat maakt het vertrouwen in elkaar kapot. Politici, die zich daar niet aan houden, die moeten weg.

Vertrouwen is vooral belangrijk wanneer iemand aan jouw lichaam komt. Of iets in jouw lichaam stopt. Ik dank God voor de wetenschap, die met

gedegen onderzoek en een transparante presentatie van feiten het mogelijk maakt te vertrouwen op een vaccin met afweging van alle risico's.

Ik vertrouw op tromboseartsen, die het verantwoord achten met AstraZeneca te vaccineren, ondanks een heel klein risico.

Ik vertrouw op hen, omdat ik op God vertrouw. Ik zie om me heen mensen die het belachelijk vinden in een God te geloven, maar geloof hechten aan weet ik wat voor kletspraat over vaccins. Geloven in God helpt me om niet in van alles en nog wat aan onzin te geloven!

Ds. D. Visser



## **NBV21 vanaf nu te bestellen**

Bijbellezers in Nederland en België kunnen vanaf nu intekenen op de NBV21, de nieuwe, verbeterde editie van de Nieuwe Bijbelvertaling.

'Wie nu een exemplaar reserveert, krijgt dat geleverd zodra de NBV21 in oktober verschijnt', aldus Stefan van Dijk, manager Ontwikkeling en Uitgeven van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).

Intekenen kan via de boekhandel en het NBG.

*Meer weten over de NBV21?*

*Kijk op [NBV21.nl](http://NBV21.nl) of schrijf je in voor de [NBV21-nieuwsbrief](#).*

## VAN DE KERKENRAAD

Vrijdagavond, 23 april kwam de **kleine kerkenraad** voor het eerst sinds lange tijd weer fysiek bij elkaar in 't Beerdhuus voor een vergadering: heerlijk om elkaar even niet via ZOOM, maar in het echt te ontmoeten en elkaar weer in de ogen te kunnen kijken.

Om half acht *opende* de voorzitter, dominee Douwe Visser de vergadering met het lezen van enkele verzen uit Hebréeën 11, waarin voorbeelden van geloof door de geschiedenis heen, beschreven worden. Geloven in God is ook vertrouwen op God en door zich te houden aan de leefregels van God - de Tien Geboden - wordt het mogelijk gemaakt elkaar te vertrouwen. Daarna gaat hij voor in *gebed*.

Er is deze keer weer een *agenda* die we nauwgezet volgen.

Allereerst buigen we ons over de vraag hoe we denken over het weer *oppakken van activiteiten* van onze kerk. We zijn het er snel over eens dat 23 mei, Pinksteren een mooi moment zou kunnen zijn om weer fysiek naar de kerk te gaan. Dan resten ons nog enige weken waarin mensen gevaccineerd kunnen worden en de coronabesmettingscijfers naar beneden kunnen gaan, zodat het verantwoord voelt om weer te starten. Dat is met de hoge besmettingscijfers van nu nog niet het geval.

Als we DV 23 mei weer naar de kerk kunnen, dan houden we ons uiteraard aan de dan geldende regels voor ontmoetingen. Hoe die er precies uitzien, is nu nog niet helemaal te zeggen. Maar aanmelden, het dragen van een mondkapje en de anderhalve meter, het niet zingen zullen waarschijnlijk wel blijven gelden. We vermelden daarom nu al weer het telefoonnummer waar u zich kunt aanmelden. En weet dat u veilig naar de kerk kunt en van harte welkom bent. U kunt zich *aanmelden tot vrijdagavond 20.00 uur* op telefoonnummer 06-57393790. Ook blijft de mogelijkheid bestaan, thuis via streaming de dienst mee te beleven. Dan graag een berichtje naar tel. 491882 of [kerkdienstsintjacob@gmail.com](mailto:kerkdienstsintjacob@gmail.com).

*Onze predikant* heeft gebeld met gemeenteleden, maar is ook weer voorzichtig op bezoek gegaan. Fijn dat mensen ook zelf het initiatief nemen om contact met hem te zoeken. Dat wordt zeer gewaardeerd.

Dominee Visser is ook bij een *clubavond* geweest om te vertellen over wat kerk-zijn betekent voor de praktijk van alledag.

Als de *16+ groep* weer compleet is, zal ook met hen fysiek worden afgesproken. Nu verlopen de contacten via de app.

De diaconie heeft de afgelopen tijd enkel digitaal vergaderd, maar zal binnenkort haar fysieke *vergaderingen* hervatten. Dat geldt ook voor de kerkrentmeesters. De financiële stukken bekijken, vraagt nl. om fysiek contact.

Fijn dat de boekhouder kan meedelen dat de actie *Kerkbalans* laat zien dat de vrijwillige bijdrage bijna door iedereen is ingevuld en dat de inkomsten daaruit nagenoeg gelijk zijn gebleven met die van de vorige keer (van drie jaar terug). Dat stemt tot dankbaarheid en geeft energie.

Ook is de lijst van mensen die *Kerknijs* ontvangen, doorgenomen en hier en daar aangepast.

Alhoewel de prijs van een boeket bloemen is gestegen, is dit voor de diaconie geen reden iets aan de *bloemengroet* te wijzigen. De commissie kan deze fijne gewoonte dan ook gewoon continueren.

De *commissie eredienst* heeft de kaarsen van het afgelopen jaar, het Paasboeket en een mantelzorgmand naar de afgesproken plaatsen van bestemming gebracht en de reacties waren heel positief. De grote kaars ging naar de familie Luitzen en Wietske Dijkstra, de kleine kaars ging naar Ava Boterhoek, het Paasboeket naar P. Luehof en de mantelzorgmand was deze keer voor L. Buurstra.

Het *preekrooster van 2021* wordt bekeken en op een enkele onzekerheid is alles ingepland. Nu maar hopen dat corona geen roet meer in het eten gooit en dat alle inspanningen van Carien Mennegat niet tevergeefs zijn geweest.

Op 1 oktober neemt onze predikant *afscheid* en de contouren worden voorzichtig uitgezet. Gaandeweg hoort u daar meer van.

De *kerkenraad van St.- Annaparochie* heeft te kennen gegeven dat ze graag nog verder wil praten over een mogelijke vorm van samenwerking binnen de combinatie St. Anna, Vrouwbuurt en St. Jacob nu er vacatures (zijn) ontstaan. De kerkenraad kan daar op dit moment niets over zeggen, want dit hebben we intern en ook met u als gemeenteleden nog niet besproken. Ze zal zich in dezen dan ook eerst zelf - met hulp van een neutrale buitenstaander - beraden op de toekomst van onze gemeente. We zijn weliswaar een kleine, maar levensvatbare gemeente. We denken dat we ruimte hebben voor een 50% predikantsfunctie. Uw mening zal daarin zeker meegenomen worden en ook de vraag in hoeverre mensen bereid en in staat zijn actief mee te werken aan ons gemeente zijn. De gehouden ontmoetingsavonden hebben al wat richting gegeven, maar niet iedereen heeft zich kunnen uitspreken. Hoe we dat zich kunnen uitspreken over wat we voor onze gemeente willen, gaan vormgeven, daar gaan we ons over beraden. U hoort weer van ons.

Er is een lijst gemaakt met actuele informatie wat *vacatures* betreft. De kerkrentmeesters weten zich al weer compleet maar voor andere geledingen zullen vacatures ontstaan. Als onze predikant stopt, zullen we op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter. In de diaconie ontstaat een vacature en het beroepingswerk vraagt ook om bezetting.

De kerkenraad is blij dat de boekhouder voortaan de *ledenadministratie* wil doen, want vanuit Grou dit ter hand blijven nemen, bleek toch niet zo handig. We willen Jettie de Jong ook vanaf deze plek ontzettend bedanken voor al het gedane werk en haar trouw om zelfs vanuit een andere woonplaats deze taak te blijven uitvoeren tot er een opvolger was gevonden.

In de *rondvraag* passeren nog enkele punten die we in de volgende vergadering mee zullen nemen, want het is bijna half tien en de avondklok is onverbiddelijk.

De *volgende vergadering* waarin ook de financiële verslagen zullen worden gecontroleerd, wordt gepland op 18 mei (kleine kerkenraad) en dan rest Tine de vergadering te *besluiten* met het gedicht "Ik geloof" uit Woorden van geloof, hoop en liefde, PKN 2011.



## VAN DE DIACONIE

### Bijzondere collecten

#### 2 mei - JOP, Kerk als thuisplek voor jongeren

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de PKN, ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. Steun het jeugdwerk, *geef in de collecte* of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jong Protestant 2 mei.

#### 9 mei - Noodhulp, Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meesten terechtgekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de economische crisis en de coronapandemie is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaarder. Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten wereldwijd.

*Geef aan de collecte* of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Syrische vluchtelingen.



### **23 mei - Pinksterzending**

#### *Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert bijbellezen*

In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens een groot festival op verschillende plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijv. een geïllustreerde bijbel. Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd.

*Geef aan de collecte* of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending.

### **30 mei - JOP, Jong in Actie: kennismaken met diaconaat**

Jongeren en diaconaat, dat is een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze ook diaconaal aan de slag. Deze activiteiten zijn onderdeel van een groter programma dat door Jong Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld en jongeren bewust maakt van het belang van diaconaat. Daarnaast geeft het programma gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden.

Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. *Geef aan de collecte* of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jong Protestant 30 mei.

**Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?**

**Hartelijk dank!**

**Minke Stork**

## **Dag gemeenteleden,**

Het ponkje lopen is door de coronacrisis voorlopig nog van de baan. Wanneer er geen dienst is, of wanneer u niet aanwezig bent, maar u wilt toch een bijdrage geven, dan mag u deze rechtstreeks op de aangegeven rekening-nummers overmaken. Doet u dat liever via de diaconie? Dat mag ook.

Ons rekeningnummer is NL31 RABO 0142 8108 51 t.n.v.  
Diaconie Protestantse gemeente St.Jacobiparochie.

Wij mochten als diaconie al een aantal giften van gemeenteleden ontvangen, daarvoor onze hartelijke dank. Wij hebben deze aangevuld en ze aan de desbetreffende collecte overgemaakt.

Hartelijke groet van de diaconie, Anna, Trynke en Minke

## **UIT DE GEMEENTE**



## **PKN SINT JACOBIPAROCHIE**

De maand mei is dit jaar de maand van Hemelvaartsdag (donderdag 13 mei) en Pinksteren (23 en 24 mei). Ik schrijf dit nog in april, voor de week waarin woensdag 28 april versoepeling komt van de coronamaatregelen. Tegelijk zijn de besmettingscijfers hoog. En liggen de ziekenhuizen ook vol met coronapatiënten. Zo vol, dat belangrijke operaties en behandelingen moeten worden uitgesteld. Tot groot verdriet natuurlijk van de mensen die het betreft. Verder werken heel veel mensen in de zorg zich nu al heel lang een slag in de rondte. We weten het allemaal en het is een deel van het slechte nieuws, kort samengevat. Het goede nieuws is wel, dat steeds meer

mensen gevaccineerd zijn en alom in de wereld zien we, dat waar veel mensen gevaccineerd zijn de corona-uitbraak zeer terugloopt. Ik schrijf 'alom in de wereld' maar zo is het maar ten dele, want in veel landen is nog nauwelijks gevaccineerd. Het is ongelijk verdeeld.

Nou ja, dit allemaal onder het kopje 'uit de gemeente' en dan gaat het met mijn schrijfsels alle kanten op, maar ook weer niet echt want ook in onze gemeente zijn inmiddels veel mensen gevaccineerd, vooral ouderen maar het zet nu door. Laten we hopen en bidden, dat het ons herstel van normaal leven geeft en dus ook van een normaal kerkelijk leven.



Laten we hen en anderen noemen in onze gebeden en uiteraard is meeleven met elkaar een belangrijk teken van gemeente-zijn.

Wat betreft het weer beginnen met de kerkdiensten: ik schrijf dit met een kerkenraadsvergadering nog voor me. Voorzichtigheid gaat samen met de durf om weer een volgende stap te zetten. U hoort ervan!

Ik was aanwezig bij één van de jeugdclubs. Niks geen Zoom maar echt met elkaar. Ik genoot ervan!

Met mijn naderende emeritaat per 1 oktober is er al een bezinning gaande wat betreft de toekomst van de gemeente. Uiteraard doe ik daar niet concreet aan mee. Ik begon met vertrouwen en daar eindig ik mee: met vertrouwen laat ik de toekomst van de gemeente over aan God, Die u door de Heilige Geest daar wel in zal leiden.

Hartelijke groeten,

Ds. Douwe Visser

## De bloemengroet

De afgelopen maanden zijn de bloemen bij de volgende gemeenteleden gebracht.



Namens iedereen bedankt voor de bloemen en de bezoeken, Tietie Klaver

### Jezus Hij gaat voor

*Als je levensweg  
Het eindpunt heeft bereikt  
Wees dan niet bang  
Want Jezus gaat je voor.*

*Hij neemt je bij de hand  
Ga dan maar rustig mee  
Naar het nieuwe Vaderland  
Met de glazen zee.*

*Daar is geen moeite meer  
Geen eenzaamheid of pijn  
Daar mag je samen met de Heer  
En met jouw geliefden zijn.*

**JE MOET  
DE WAARHEID  
NIET VERWARREN  
MET DE MENING VAN  
DE MEERDERHEID**

*Loesje*

## Verjaardagen 70+

## Verhuizingen



**Uitzendrooster Radio Eenhoorn** - De uitzending begint om 9.30 uur.

<b>Datum</b>	<b>plaats</b>	<b>wie</b>
2 mei	Leeuwarden	Majoor Freek v.d. Werf
9 mei	Minnertsga	ds. Jelte Lindeboom
13 mei	Franeker	evangelist Dick Wolbers
16 mei Hemelvaart	Franeker	evangelist Dick Wolbers
23 mei Pinksteren	Scharnegoutum	ds. Haitze Wiersma
30 mei	Menaldum	ds. Jeroen van Olfen



## Vaccineren

Met deze brochure biedt de NPV u handvatten om na te denken over het thema vaccinatie. Zij zetten de belangrijkste argumenten rondom vaccinatie voor u op een rij. De woorden ‘voorzienigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid’ zijn de rode draad in deze brochure.

Te downloaden of te bestellen via [www.npvzorg.nl/webshop/vaccinatiebrochure/](http://www.npvzorg.nl/webshop/vaccinatiebrochure/).

**Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God, mijn Heer!  
Op U zo wil ik bouwen,  
verlaat mij nimmermeer!  
Dat ik toch vroom mag blijven,  
uw dienaar te aller stond,  
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt.**



Beste lezers,

Vertrouw op God en wees geborgen!

We leven in onrustige tijden en ondervinden allemaal wel op de één of andere manier de gevolgen van wat corona en de coronamaatregelen met ons doen. Laat u niet ontmoedigen, want Jezus zegt: '... houdt moed, Ik heb de wereld overwonnen' (Joh. 16:33).

Een hartelijke groet van de redactie.

## Openbaring 1:17

Hij legde Zijn rechterhand op mij!  
Ik voelde Zijn krachten, Zijn rust mij doorstromen.  
Hij is als de Levende tot mij gekomen.  
Hij ging in de dood, maar voor eeuwig is Hij  
de levende Heiland, Die stierf ook voor mij.

Hij legde Zijn rechterhand op mij.  
Nee niemand die mij aan Zijn hand kan onttrekken,  
Hij blijft met Zijn liefd' en genade mij dekken.  
Hij steunt mij, geeft antwoord op 't smekend  
gebed.  
Ja, Hij heeft Zijn zegel op mij gezet.

Hij legde Zijn rechterhand op mij!  
Door 't werk van Zijn Geest ben ik wedergeboren,  
in Christus, mijn Heer ben ook ik uitverkoren.  
Van eeuwigheid af heeft mijn God dit beslist,  
Hij die niet kan liegen, Zich nimmer vergist.

Hij legde Zijn rechterhand op mij.  
Die hand zal mij leiden, mij veilig bewaren  
te midden van stormen, van alle gevaren.  
De hand die voor mij is doorboord op het kruis,  
die hand brengt mij veilig bij God eenmaal Thuis.