

# Kerkrniss 2021



**Informatieblad  
van de  
Protestantse Gemeente  
te  
Sint-Jacobiparochie**

*juni*

## **Kerkelijke adressen**

Pastoraat:	Ds. D. Visser, tel. 06 81107529 e-mail: <a href="mailto:visserdouwe97@gmail.com">visserdouwe97@gmail.com</a>
Scriba:	T. Meindertsma, tel. 491882 e-mail: <a href="mailto:meindertsma.tine@gmail.com">meindertsma.tine@gmail.com</a>
Contactpersoon bezoekwerk:	H. de Haan-Bilker, tel. 491759 e-mail: <a href="mailto:hannekebilker@hotmail.com">hannekebilker@hotmail.com</a>
Ledenadministratie:	Klaas Braaksma, tel. 491882
Koster juni	
Boekhouder:	K. Braaksma, tel. 491882
Protestantse Gemeente:	NL43 RABO 0151 3856 29
Prot. Gem. St. Jacobiparochie:	NL32 INGB 0000 8001 79
Diaconie:	NL31 RABO 0142 8108 51
Zendingscommissie:	NL67 RABO 0198 2877 04
Website:	<a href="http://www.pknsintjacobiparochie.nl">www.pknsintjacobiparochie.nl</a>
Beamerdienst:	<a href="mailto:liturgiepknstjacob@gmail.com">liturgiepknstjacob@gmail.com</a>
Bloemendienst:	Tietie Klaver, <a href="mailto:tietie.klaver@hotmail.com">tietie.klaver@hotmail.com</a> tel. 491798

## **Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen**

MCL:	H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Nieuw Mellens:	Borniastraat 32, 8934 AD Leeuwarden
Noorderbreedte Revalidatie:	Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden
Parkhoven:	Dorhoutstraat 2-24, 8933 CX Leeuwarden
De Batting:	Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen

## ***Volgende Kerknijs - LET OP!!***

*Het volgende Kerknijs verschijnt D.V. 26 juni as. Kopij graag voor **zondagavond 20** inleveren bij Carien Mennegat-Zwaan, tel. 412770, of per mail: [kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com](mailto:kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com).*

## **Feliciteatie-/deelnemingskaarten**

Berichten rond geboorte, huwelijk, jubilea, of overlijden van dorpsgenoten kunt u doorgeven aan Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718. Zij zorgen dan voor een felicitatie- of deelnemingskaart.

## KERKDIENSTEN

<b>6 juni</b> <i>Heilig Avondmaal en bevestiging</i>	<b>9.30 uur</b> Oud. van dienst Collecte	Ds. D. Visser L. Buurstra-Smits Kerk
<b>13 juni</b>	<b>9.30 uur</b> Oud. van dienst Collecte	Drs. J.C. Dondorp E. de Groot 1 <sup>e</sup> Missionair werk, 2 <sup>e</sup> Kerk
<b>20 juni</b>	<b>9.30 uur</b> Oud. van dienst Collecte	Ds. D. Visser T. Meindertsma 1 <sup>e</sup> Noodhulp, 2 <sup>e</sup> Kerk
<b>27 juni</b>	<b>9.30 uur</b> Oud. van dienst Collecte	Ds. J. v.d Wiel, Leeuwarden B. Koopal-Dijkstra 1 <sup>e</sup> Diaconie, 2 <sup>e</sup> Kerk

## VOOR DE KINDEREN - EN HUN OUDERS

### Mag een kind aan het avondmaal?

Ds. Peter Sinia ‘verrast door traditie van de kerk

*Het liefst zou hij kinderen vanaf hun 8e dag al toelaten tot het avondmaal. De Nederlands-gereformeerde predikant Peter Sinia uit Ede promoveerde vrijdag 20 april op een onderzoek naar ‘kinderen aan het avondmaal’.  
“Laat je verrassen door wat wel en niet de traditie van de kerk is.”*

Peter Sinia kwam in Rijsbergen, zijn eerste gemeente, voor het eerst in aanraking met het gebruik om kinderen toe te laten aan het avondmaal. Rond 1960 ging die gemeente ertoe over. Het leidde bij de jonge predikant tot “nadenken, studeren en uiteindelijk tot een diepgravend onderzoek”.

### Letterlijk Christus’ lichaam

In de eerste eeuwen van de kerk namen kinderen gewoon deel aan het avondmaal, constateert Sinia in zijn proefschrift. De discussie of dat goed

was, begon pas in de 13e eeuw toen de wijn en het brood meer en meer letterlijk als lichaam van Christus werd gezien. “Je ziet dat de leeftijd dan verschuift.”



*Hoe was dat na de Reformatie?*

“Volgens Calvijn konden kinderen van 10 jaar al deelnemen. Inconsequent, vonden de ‘dopersen’ uit zijn tijd, die dachten daarmee Calvijn en andere reformatoren van de kinderdoop af te brengen. De reformatoren bewogen echter in geen enkel opzicht.”

### **Catechisatie op je 5e**

De eerste Nederlandse kerk van na de Reformatie, de vluchtelingengemeente in Londen, nam Calvijns adviezen min of meer over, vertelt Sinia. Kinderen kregen vanaf hun 5<sup>e</sup> catechisatie en mochten op hun 13<sup>e</sup> belijdenis doen en aan het avondmaal deelnemen. “Pas in de 19<sup>e</sup> eeuw zie je die minimumleeftijd stijgen. In bevindelijke kringen komt daar ook nog eens avondmaalsmijding bij.”

*Worden kinderen nu niet later volwassen?*

“De volwaardige deelname aan de maatschappij verschuift inderdaad, door een langere scholing bijvoorbeeld. Tegelijk is het maar zeer de vraag of kinderen nu inderdaad later volwassen worden.

*In veel kerken doe je eerst belijdenis en ga je daarna aan het avondmaal.*

“Belijdenis doen is voor kinderen geen toegang tot hun doop of tot het avondmaal. Met dat zij opgroeien, groeit het geloof mee. Pas als iemand op volwassen leeftijd geen belijdenis wil doen, kun je vragen gaan stellen over zijn avondmaalsgang.”

**Lees verder op: <https://visie.eo.nl/artikel/2018/04/mag-een-kind-aan-het-avondmaal>.**

**Bron:** Reinald Molenaar, Redacteur Visie Magazine (20 april 2018)

## TER OVERDENKING



Na het Pinksterfeest, met de uitstorting van de Heilige Geest, krijgt de gemeente van Jezus Christus meer en meer gestalte. Het leven van die eerste gemeente wordt ‘mooi’ beschreven met het beeld van een groep mensen, die alles met elkaar delen. Verkoopt iemand iets dan wordt de opbrengst daarvan met iedereen gedeeld. Ik heb het woord mooi tussen aanhalingstekens gezet omdat het mij bij eerste lezing te mooi lijkt. Het zal wel zo zijn geweest maar het heeft niet lang geduurd. Dat houden mensen niet lang vol om alles met elkaar te delen.

Het is een ideaal, dat maar zelden werkelijkheid wordt en dan hooguit voor korte duur. Zo ook in de Bijbel. Want in Handelingen 4: 32-37 horen we van dat mooie leven van de eerste gemeente. *Maar* dan gaat het in Handelingen 5: 1-11 verder met het verhaal over Ananias en Saffira, die een stuk grond verkocht hebben, de opbrengst daarvan met de gemeente delen ... *maar* ze delen niet alles: een deel van de opbrengst houden ze achter voor zichzelf. De apostel Petrus berispt hen beiden maar dat is nog niet het ergste: ze vallen ook beiden dood neer. Een nogal straf verhaal.

Wellicht dat menigeen denkt: “Dit verhaal had er om mij wel uit gemogen!” Opvallend is, dat er daarna niets meer te horen is over een vroege kerk waarin mensen alles met elkaar delen. Daarmee wordt de gemeente van Jezus Christus een stuk minder ideaal maar wel veel menselijker. Dat hebben Ananias en Saffira toch maar bereikt, dat het er in de kerk een stuk realistischer aan toegaat.

Opvallend is wat Petrus tegen Ananias zegt: “Je had het stuk grond immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde?” (Handelingen 5 vers 4) Met deze zin wordt zomaar ineens duidelijk, dat het mooie leven van de eerste gemeente waarin iedereen alles met elkaar deelde, helemaal berustte op de vrijheid om zo met elkaar te leven. Door dat principe van vrijheid zijn die aanhalingstekens van mij onzin. Het was echt mooi, dat mensen alles met elkaar deelden, want iedereen deed het spontaan. Ananias en Saffira maken dat mooie kapot door er een plicht van te maken. Dat doen ze door

hun gehuichel, want ze houden stiekem een deel achter en zo verdwijnt de vrijheid om te geven en de vrijheid om niet te geven.

Dat dood neervallen van Ananias, en dan ook nog eens van Saffira, is aangrijpend. Te moeilijk om te rechtvaardigen. Dat wil ik ook niet doen.

Maar het is wel duidelijk: God heeft de zondaar lief, maar haat gehuichel. Huichelen maakt een kerk vromer dan ze is. Een kerk vol huichelaars is veel erger dan een kerk met alleen maar onvolmaakte mensen. Aan het eerste gaat de kerk kapot. Aan het tweede ontleent de kerk zo ongeveer haar bestaansrecht. Trouwens: er is in de wereld zoveel gehuichel en zoveel daarvan blijft ongestraft, dat je daar meer moeite mee kunt hebben dan met het moeilijke verhaal over Ananias en Saffira.

Ds. D. Visser

## **UIT DE GEMEENTE**

Met Pinksteren was er weer een *kerkdienst* in 't Beerdhuus. Na een onderbreking van bijna een half jaar. Het was goed om weer te beginnen en we besloten de dienst met samenzang, wel buiten, met gepaste afstand *maar*, we zongen! Hopelijk zal er steeds meer mogelijk zijn en hebben we over niet al te lange tijd weer kerkdiensten waarin we voluit samen kunnen komen en voluit samen kunnen zingen. Het zal een goed teken zijn, want dat betekent, dat de samenleving als geheel weer opengaat.

Zondag 6 juni zal Douwe de Haan *bevestigd* worden in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. We zijn verheugd, dat hij dit wil gaan doen. En we danken Renske Andringa, die op zondag 6 juni *afscheid* neemt als ouderling-kerkrentmeester.

De kerkenraad is al druk doende zich te bezinnen op de *toekomst*, wanneer ik met emeritaat ben gegaan. Uiteraard moet en zal heel de gemeente daarbij betrokken worden. Zelf onthoud ik me natuurlijk van iedere betrokkenheid.

*Albert Sijtsma* is nog steeds voor revalidatie in Leeuwarden (Noorderbreedte).

Ik hoop in de komende maanden hier en daar nog langs te gaan. Bezoek is weer meer mogelijk al vraag ik uiteraard eerst telefonisch of het kan. Ik heb nog drie maanden tot aan het emeritaat en ben zeer verheugd, dat ik nog een aantal keren in kerkdiensten voor kan gaan.

Ik zie u graag weer en voor nu de hartelijke groeten!

**Ds. Douwe Visser**

## **VAN DE KERKENRAAD**

*Verslag van de kerkenraadsvergadering van de kleine kerkenraad, dinsdag 18 mei 2021.*

Dinsdagavond 18 mei was een memorabele avond, want na lang via ZOOM en app vergaderd/gecommuniceerd te hebben, was het moment daar om elkaar fysiek te ontmoeten in een vergadering in 't Beerdhuus. Dat in een week waarin ook de eerste fysieke kerkdienst weer zal plaatsvinden! Het geeft een bijzonder gevoel en zo opent onze voorzitter, dominee Douwe Visser dan ook de vergadering.

Hij heet iedereen van harte welkom en heeft als bijbelfragment gekozen voor een gedeelte uit Lucas 8 "De gelijkenis van de zaaier." *Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen.* Niet al het zaad kwam goed terecht maar wat wel goed (in vruchtbare grond) terechtkwam, deed het geweldig. Het zaad is het woord van God. Het kan verschillend terechtkomen. Wat de kerk in dezen betreft: durf en spontaniteit geboden! Na lezing en toelichting, gaat onze predikant voor in gebed.

Daarna volgen we de agenda waarbij we het punt 'afscheid van dominee Douwe Visser' naar het eind van de vergadering verplaatsen. Wel zo handig voor een zaak waarin een vleugje verrassing gewenst is.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd, zodat we meteen van start kunnen gaan met zaken die er nu toe doen.

Als eerste bespreken we de hervatting van de kerkdiensten: we zijn unaniem blij dat we weer gaan starten. We volgen het protocol en dat betekent dat we zo rond de dertig gemeenteleden kunnen ontvangen. Tot nu toe hebben we nooit mensen hoeven teleurstellen, dus blijf vooral komen en denk niet op voorhand dat uw aanwezigheid voor anderen betekent dat ze niet kunnen komen. We kunnen nog niet samen zingen en zullen dat uit solidariteit met de jongeren (zij zijn nog niet gevaccineerd) voorlopig ook niet doen. Maar... wat wel zou kunnen is dat we een keertje aan het eind van de dienst buiten zingen (liedboek klaarleggen bij uitgang, zodat het meegenomen kan worden).

In deze dienst zal ook de nieuwe Paaskaars (door de koster weer keurig geplaatst) onder de aandacht worden gebracht. Fijn dat de kinderkerk er als vanouds weer bij zal zijn. De aanwezige kerkenraadsleden doen verslag van pastoraat, vergaderingen en plannen en zo horen we dat:

\* er aandacht is voor onze zieken in de gemeente.

Terwijl ik dit schrijf, heb ik de ervaring van afgelopen zondag nog vers in het geheugen: hoe we aan het eind van de dienst een liedboek pakken en samen naar het (binnen)plein van de school lopen. Daar zongen we onderstaand lied:

*1 't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest,  
wij staan in vuur en vlam,  
want Hij, Die bij ons is geweest,  
werkt verder aan Zijn plan.*

*2 Wij weten het nu zonneklaar:  
al ging Hij van ons heen,  
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;  
wij zijn niet meer alleen.*

*3 Wij gaan op weg, de wereld rond,  
er is geen houden aan.  
De woorden gaan van mond tot mond,  
voor ieder te verstaan.*

*4 De wonderen zijn om ons heen  
ze waaien op de wind.  
't is feest vandaag, voor iedereen:  
een nieuwe tijd begint.*

Het was een kippenvelmoment en om het bijzondere moment kracht bij te zetten, kregen we van onze diakenen een prachtige roos met Pinkstergroet uitgereikt.



\* er landelijk *veranderingen* op komst zijn:

- Predikanten gaan meer en meer werken in teamverband. Dat is aan de ene kant meegaan met je tijd, maar aan de andere kant heeft het ook te maken met het feit dat vooral jonge predikanten het solo-werken in een gemeente lastig vinden en graag samenwerken met collega-predikanten.
- Het takenpakket van de kerkelijk werker wordt waarschijnlijk uitgebreid. Wat dat precies gaat inhouden, is nu nog een kwestie van afwachten. Dominee Visser merkt op dat een predikant toch de allrounder blijft met theologische kennis.

\* er ook in de kerk *digitaal* een grote sprong gemaakt is door corona. Daar kan de kerk ook in de toekomst haar voordeel mee doen. Anna Kuik denkt aan een landelijk of regionaal contactpunt waar mensen (bijv. de jeugd) ook door de weeks contact mee kunnen zoeken.

\* *de diaconie* nog niet heeft vergaderd maar dat daar spoedig verandering in komt.

In die vergadering zal de vacaturevraag meegenomen worden. Eerst zal aan de zittende leden gevraagd worden wat hun wensen zijn wat aanblijven/aftreden betreft. Als er vacatures ontstaan, dan zullen er personen worden benaderd met de vraag of ze ervoor voelen om mee te doen met het prachtige werk van de diaconie.

\* *de kerkrentmeesters* een vergadering hadden gepland op 17 mei, maar deze datum hebben afgestaan aan de grote kerkenraad die zich buigt over de vraag: “Hoe gaan we verder als we straks geen predikant meer hebben?” Nu is er een vergadering op dinsdag 25 mei: de financiële verslagen zullen dan toegelicht, besproken en gecontroleerd worden. Als de handtekeningen zijn gezet, kunnen de verslagen online worden gezet en daarmee is dan aan alle officiële verplichtingen voldaan.

\* *Kerk en dorp* op 28 april vergaderde met mensen die betrokken zijn bij de vesper die gepland staat op 25 juli. Uiteindelijk is er besloten dat de vesper - nu het niet groot kan - niet door zal gaan. De kerkenraad betreurt

dit toch wel. Klein kan in haar ogen ook goed genoeg zijn. Wat te denken van een kleine wandeling voor het dorp? Het al gecontracteerde duo 'Eaglefield' zou dan alsnog kunnen optreden. Dominee Visser gaat dit met 'Kerk en dorp' bespreken.

De commissie 'Kerk en dorp' is al weer druk bezig met nadenken over de organisatie van de kerst. Ze ziet zichzelf als een kerngroep en zou graag mensen erbij willen betrekken die eenmalig hun medewerking verlenen en zich bezighouden met praktische zaken. Men verwacht dat het eenmalige karakter zorgt voor bereidheid om mee te doen met dit toch voor deze voor het dorp traditionele, maar belangrijke viering.

\* er op 4 juli een *afscheid* staat gepland voor een aantal kinderen van *de kinderkerk*. Ook voor de kinderen van de jeugdclubs wordt nog gewerkt aan een afsluitende activiteit van dit seizoen waarin men de schaarse momenten van weer bij elkaar kunnen zijn, heeft benut.

\* *de commissie eredienst* de afgelopen tijd veel plannen heeft bedacht die door corona niet uitgevoerd konden worden. Dat maakt dat ze voorzichtig is in het maken van plannen. Inmiddels hangen de spandoeken voor de examenkandidaten weer bij de uitvalswegen van het dorp.

De kerkenraad stelt **22 augustus vast als datum voor de startdienst**. Een nieuw seizoen. Dominee Visser kan dan nog mooi onze voorganger zijn! De diaconie wil weer graag meedenken en meehelpen. Via de app zal de eerste vergadering worden gepland.



In deze vergadering horen we dat onze oud-predikant *ds. Grosheide* per 1 juli met *emeritaat* zal gaan. Er wordt een bijdrage van onze kerk gevraagd (verhalen, foto's) en dat gaat met hulp van gemeenteleden die hem goed gekend hebben, wel lukken. Als u het fijn vindt om een groet te brengen aan ds.

Grosheide dan kan dat via het volgende adres: mevrouw M. Damsma, Kanunikensven 38, 5646 JE Eindhoven. Alle kaartjes en berichten worden verzameld in een 'feestbundel'.

In deze vergadering gaat de kerkenraad akkoord met een nieuw *printadres* van ons *kerkblad*: de fam. Ynema uit Sint Annaparochie zal het drukwerk

verzorgen. Dat betekent voor ons dat de kopij eerder dan gebruikelijk zal moeten worden aangeleverd maar dat gaat ons vast en zeker wel lukken. Carien Mennegat zal in dit Kerknijds de veranderde inleverdata vermelden.

Tot slot spreken we af dat we op 22 juni als kleine kerkenraad weer gaan *vergaderen* en dat we dan afspreken wat de volgende vergadering (in juli) zal zijn.

Als er in de *rondvraag* geen zaken meer worden genoemd, sluit Elène de Groot de vergadering af met een gebed over verandering en met God als kompas een leven lang op weg zijn.

Nu onze predikant huiswaarts is gegaan, kunnen we nog even brainstormen over zijn **afscheid op 3 oktober. Wat we al hebben vastgelegd is dat de afscheidsdienst 's middags zal plaatsvinden in de Groate Kerk en dat er daarna activiteiten zijn in 't Beerdhuus.** Er worden op dit wat late tijdstip nog wat ideeën geopperd die nader onderzocht zullen worden op uitvoerbaarheid. (Door corona moeten we rekening houden met beperkingen en aanpassingen.) Ook worden er afspraken gemaakt over een te plannen eerste 'echte' vergadering. Dat doen we met dezelfde commissie die eerder zijn 40 jarig - niet doorgegangene - jubileum heeft voorbereid. Na de zomer hopen we wat openheid van zaken te kunnen geven. Als u als gemeentelid een idee wilt aandragen, dan stellen we dat zeer op prijs. Minke Stork, Anna Kuik, Binke Koopal en Tine Meindertsma zullen uw idee meenemen in de komende vergadering(en).

## **OPBRENGST COLLECTES**

Via de bank zijn er verschillende giften [REDACTED] binnengekomen voor de kerk.

De Pinksterzendingscollecte van 23 mei heeft [REDACTED] opgebracht.

## VAN DE DIACONIE

### *Bijzondere collecten*

#### **13 juni 2021 - Missionair werk, Dorpskerken**

##### **Dorpskerken willen van betekenis zijn**

Vandaag is de landelijke collecte bestemd voor ondersteuning van dorpskerken. Teruglopende ledenaantallen, minder financiële middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn. Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te



blijven voor elkaar én voor het dorp.

De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken bij het uitwisselen van ervaringen en organiseert regio-bijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken.

Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk voor kleine dorpskerken. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Dorpskerken.

Meer informatie op [www.kerkinactie.nl/collecte](http://www.kerkinactie.nl/collecte) en [www.protestantsekerk.nl/dorpskerkenbeweging](http://www.protestantsekerk.nl/dorpskerkenbeweging)

#### **20 juni 2021 - Noodhulp**

##### **Griekenland - Opvang voor gestrande vluchtelingen**

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht, op zoek naar veiligheid en een betere toekomst. Mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran komen via Turkije terecht in Griekse vluchtelingenkampen. Ze verblijven in gammele tenten, en er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Men wacht een moeilijke en onzekere tijd, vanwege lange procedures.

Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen hen met voedsel, gezondheidszorg en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen.

Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor de opvang van gestrande vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten wereldwijd. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Griekenland.

Meer informatie op [www.kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos](http://www.kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos)



#### **4 juli 2021 - Binnenlands Diaconaat, actie vakantietas**

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.

**Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?  
Hartelijk dank!**

**Minke Stork**

## KERKELIJKE STAND

Voor wie een kaartje wil sturen



### De bloemengroet

De afgelopen maanden zijn de bloemen bij de volgende gezinnen gebracht.



Namens iedereen bedankt voor de bloemen en de bezoekjes, Tietie Klaver

### Verhuisd



God, geef me  
Kalmte om te aanvaarden  
Wat ik niet kan veranderen  
Moed om te veranderen  
Wat ik kan veranderen  
Wijsheid om tussen deze twee  
Onderscheid te maken.

Uit: In stilte gezegd

### Verjaardagen 70+



### **Oproep voor versterking bloemencommissie**

Wij, als dames die de bloemen verzorgen voor in de kerk, en ze wegbrengen, zoeken iemand die ons team komt versterken. Mw. Coba Boersma gaat verhuizen en dan zijn er nog maar 3 dames over.

Graag willen we er een vierde bij., want dan hoeft je maar 1 x per maand.

We bedanken mevrouw Boersma voor haar inzet, en wensen haar en haar man straks veel woonplezier in hun nieuwe woonplaats.

Is er iemand die zich geroepen voelt om ons te helpen?  
Dan graag een telefoontje naar Tietie Klaver, tel.nr: 491798.

### **Bedankt**

Wij zijn zeer dankbaar en blij u te kunnen melden dat de operatie goed geslaagd is en alles verwijderd is. Er volgen nog wel enkele onderzoeken naar het functioneren van de schildklier.

We willen iedereen bedanken voor het medeleven in welke vorm dan ook; in gebed, kaarten, telefoontjes en bloemen. We voelen ons versterkt en verbonden met deze gemeente.

Nogmaals hartelijk dank.

Willen en Ida Beimers

### **Uitzendrooster Radio Eenhoorn - De uitzending begint om 9.30 uur.**

6	Majoor Freek v/d Werf	Leeuwarden
13	Ds. Rennie Schoorstra	Ternaard
20	Ds. Froukje de Hoop	Tzum
27	Ds. Jeroen van Olffen	Menaldum

## **VAN DE LEDENADMINISTRATIE**

**Klaas Braaksma heeft aangeboden om de ledenadministratie van mij over te nemen.**

Vorige jaar zijn we verhuisd naar Grou. Ik heb de ledenadministratie meegenomen. Toch heb ik besloten om te stoppen. Langs deze weg wil ik Klaas bedanken voor het overnemen van deze taak.

**Een klein beetje over jaren dat ik de ledenadministratie heb gedaan**

Sinds een jaartje of 20 heb ik de ledenadministratie van onze kerk gedaan. Er is veel veranderd. Toen ik begon, had ik een kast met mappen en kreeg ik de aanlevering via de brievenbus, door de deur.

Die zette ik dan handmatig in een programma, om op die manier lijstjes te kunnen draaien en de bezoekdames en -heren te kunnen voorzien van naam en adres. Die vulden zij dan weer aan met hun eigen aantekeningen. Allemaal zonder internet.

We zijn samengevoegd en heten officieel Sint-Jacobiparochie - Wier. We zijn officieel een PKN -kerk

Inmiddels kunnen we niet meer zonder internet. Ook de ledenadministratie wordt gedaan via internet en kan dus altijd en overal. Eigenlijk gaat niets meer op papier.

Verhuizingen krijgen we via de gemeente binnen. Daarnaast krijgt de ledenadministratie de veranderingen in burgerlijke staat evenals overlijdensberichten.

Raar maar waar: geboortes worden niet doorgegeven. Het is dus belangrijk om die altijd zelf door te geven aan de ledenadministratie.

Twijfel je of de gegevens van je kinderen in de ledenadministratie staan, stuur dan even een mailtje (adres staat voorin).

Bedankt voor de jaren van samenwerking!

Hartelijke groet,  
Jettie de Jong



**Save the date: Friese Kerkendag 2021 op 24 oktober in Joure.**

De Raad van Kerken in Fryslân wil de oecumenische dialoog bevorderen. Een oecumene die kan bijdragen aan 'een bewoonbare wereld'. Sinds Simmer 2000 wordt eens in de vier jaar aan een plaatselijke Raad van Kerken gevraagd om een provinciale Friese Kerkendag te organiseren.

Een dag waar rondom een thema activiteiten georganiseerd worden die mensen tot nadenken wil brengen.

Vorig jaar is reeds de keuze op Joure gevallen. De plannen moesten een jaar worden uitgesteld in verband met corona.

De Friese Kerkendag 2021 wordt gehouden op 24 oktober 2021 in de kerken van de Protestantse Gemeente, de Heilige Christoffelparochie en de Doopsgezinde Gemeente te Joure en in twee scholen.

Een keur aan bekende sprekers belicht een aantal onderwerpen, waaronder 'Groen Geloven', 'De kerk van morgen' en 'Kerkbeheer'. Ook is er een programma voor jongeren.

Dit bericht en de digitaal bijgevoegde poster zijn bedoeld als een 'save the date'. Na de vakantieperiode hoort u meer van ons!

Hoewel de website nog niet helemaal definitief is, treft u daarop meer informatie: [www.friesekerkendag.nl](http://www.friesekerkendag.nl).

Telefonische informatie via contactpersoon Ben Hogeterp, 06 5788 2997.

*Gepke Veenstra en Jitske Krol hebben samen de kerkzaal in Pinksterstijl aangekleed met prachtige bloemen uit de berm!*



### SchuldHulpMaatje, iets voor jou?

SchuldHulpMaatje Waadhoeke helpt in samenwerking met diaconieën van acht protestante gemeentes en de gebiedsteams van de gemeente Waadhoeke mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Schulden hebben een enorme impact. Als vrijwilliger bij SchuldHulpMaatje kun je het verschil maken in iemands leven die het door schulden niet meer ziet zitten. Je geeft iemand weer hoop dat het goed kan komen. Dat lucht op en maakt dat iemand weer beter na kan denken. Hoe je dat doet? Je brengt overzicht in de inkomsten en uitgaven en de onbetaalde rekeningen. Daarna maak je samen een plan voor een oplossing. Maar zeker zo belangrijk is dat je er voor iemand wilt zijn. Persoonlijke aandacht en luisteren naar iemands sores, dat alleen al betekent heel veel.

#### **Je staat er niet alleen voor**

Als maatje ga je pas aan de slag na een gratis opleiding. Deze bestaat uit een pre-learning en een driedaagse 'SchuldHulpMaatje-training'. Ook volg je jaarlijks een digitaal bijscholingsprogramma. Je weet dus goed waar je mee bezig bent. Daarnaast maak je deel uit van ons maatjeteam en krijg je begeleiding van ons coördinator.

#### **Ben jij ons nieuwe maatje?**

Herken je jezelf in het profiel van een maatje? Of wil je meer informatie? Kijk dan op [www.schuldhulpmaatje.nl](http://www.schuldhulpmaatje.nl) of meld je aan voor een kennismakingsgesprek via [coordinator@schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl](mailto:coordinator@schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl) of 06-282 321 90.

Beste lezers,

Sommige dingen gaan gewoon zo zijn gangetje en zijn voor iedereen zo vanzelfsprekend als wat; er is een deadline, het wordt verzameld en tot een Kerknijds gemaakt, het wordt gedrukt, het wordt bezorgd, het is geldig voor een bepaalde periode, en dan gaan we weer van voren af aan. Maar,.... er gaat zo het een en ander veranderen in deze vanzelfsprekendheid.



Aangezien onze 'huisdrukker' Van Leer & De Jong er mee stopt, wordt ons Kerknijds op een ander adres gedrukt en dat brengt zo het één en ander met zich mee. De deadline en bezorging veranderen o.a., en wel m.i.v. deze maand.

Natuurlijk vind u de informatie over het aanleveren van uw berichten ook iedere keer op de binnenkant van ons Kerknijds onder het kopje 'Volgende Kerknijds'. In het onderstaande overzicht alvast de data voor de rest van dit jaar.

Wij als redactie waarderen uw trouw in het tijdig aanleveren van uw bijdrage, en/of het bezorgen en hebben er alle vertrouwen in dat dit zo zal blijven.

Nummer	Deadline - ZONDAG	Verschijnt - zaterdag
Juli/aug.	20 juni	26 juni
September	22 augustus	28 augustus
Oktober	19 september	25 september
November	24 oktober	30 oktober
Dec./januari	21 november	27 november

Met een hartelijke groet van de redactie.

*'s Avonds voor het slapen gaan.  
vouw ik mijn handen samen.  
In gedachten ga 'k ze na,  
noem dan zacht de namen.*

*Al degenen waar 'k van hou  
breng ik voor Zijn aangezicht.  
O God, bewijs ze Uw trouw,  
Uw liefde en Uw licht.*

*Ook jouw naam noem ik zacht,  
want ik weet van je moeite en strijd.  
Hoe je op genezing wacht,  
nu al een hele tijd.*

*'k Weet van je angst en zorgen,  
'k leg alles voor Zijn troon.  
Bij Hem ben je geborgen.  
Ook Hij bidt, 's Vaders Zoon.*

*Hij bidt voor al de Zijnen.  
't Staat duidelijk in Zijn woord;  
Hij zegt, je bent de Mijne,  
kind dat bij de Vader hoort.*