

Kerkruijs 2021



**Informatieblad
van de
Protestantse Gemeente
te
Sint-Jacobiparochie**

september

Kerkelijke adressen

Pastoraat:	Ds. D. Visser, tel. 06 81107529 visserdouwe97@gmail.com
Scriba:	T. Meindertsma, tel. 491882 meindertsma.tine@gmail.com
Contactpersoon bezoekwerk:	H. de Haan-Bilker, tel. 491759 hannekebilker@hotmail.com
Ledenadministratie:	K. Braaksma, tel. 491882 adm.pkn.sintjacob@gmail.com
Koster september:	Willem Beimers, tel. 491705
Boekhouder:	K. Braaksma, tel. 491882
Protestantse Gemeente:	NL43 RABO 0151 3856 29
Prot. Gem. St. Jacobiparochie:	NL32 INGB 0000 8001 79
Diaconie:	NL31 RABO 0142 8108 51
Zendingscommissie:	NL67 RABO 0198 2877 04
Website:	www.pknsintjacobiparochie.nl
Beamerdienst:	liturgiepknstjacob@gmail.com
Bloemendienst:	tietie.klaver@hotmail.com , tel. 491798

Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen

MCL:	H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Nieuw Mellens:	Borniastraat 32, 8934 AD Leeuwarden
Noorderbreedte Revalidatie:	Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden
Parkhoven:	Dorhoutstraat 2-24, 8933 CX Leeuwarden
De Batting:	Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen

Volgende Kerknijfs

Het volgende Kerknijfs verschijnt D.V. 25 september as.

Kopij graag uiterlijk **zondag 19 september** inleveren bij Carien Mennegat-Zwaan via kerknijfspknsintjacobiparochie@gmail.com.

Feliciteatie-/deelnemingskaarten

Berichten rond geboorte, huwelijk, jubilea, of overlijden van dorpsgenoten kunt u doorgeven aan Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718. Zij zorgen dan voor een felicitatie- of deelnemingskaart.

KERKDIENSTEN

29 augustus <i>Pas op; gewijzigde aanvangstijd!</i>	<u>9.30 uur</u> Oud. van dienst Collecte	Ds. Joh. Bakker, Stiens T. Meindertsma 1 ^e Diaconie, 2 ^e Kerk
5 september	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	D. de Haan, <i>preeklezen</i> A. Keizer-van Vaals 1 ^e Werelddiaconaat, 2 ^e Kerk
12 september	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	P. Luehof, <i>preeklezen</i> T. Meindertsma 1 ^e Missionair werk, 2 ^e Kerk
19 september <i>Viering Heilig Avondmaal</i>	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. D. Bochove, Akkrum D. Wijbenga Kerk
26 september	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. J.P. van Olffen, Menaldum B. Koopal-Dijkstra Zending

Bron: site van de Protestantse Kerk Nederland

Hoe belangrijk is een gemeenschap voor geloven?

De coronatijd is ontegenzeggelijk een crisis met een blijvende invloed op kerkgemeenschappen. Het gevoel deel uit te maken van een geloofsgemeenschap blijkt lastig vast te houden, zo bleek in gesprekken met predikanten, kerkenraadsleden en gemeenteleden uit dorpskerken. Hoe belangrijk is een gemeenschap eigenlijk voor geloven?

Na ruim een jaar maatregelen tegen het coronavirus begint de behoefte aan ontmoeting en samenzijn in de kerk steeds meer te groeien. Althans voor die mensen voor wie het gemeenschappelijk beleven en uiting geven aan het geloof als belangrijk ervaren wordt, want dat is nog niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. De samenleving is veel individualistischer geworden en die beweging is ook aan kerkleden niet voorbijgegaan. Hoe belangrijk is een gemeenschap eigenlijk voor geloven? En als deze al belangrijk is, wat voor soort gemeenschap streven we dan na? Met alleen een kopje koffie na de dienst, hoe gezellig en belangrijk ook, houden we de gemeenschap niet bij elkaar.

Lees verder op pagina 11.....

Beste mensen,

De Startzondag om samen het nieuwe kerkelijk seizoen te starten, ligt alweer achter ons.

Met open handen stilstaan bij de aarde, naar wat God ons geeft en te doen geeft. Dit was het thema met teksten uit Psalm 8.

Het was dit jaar iets eerder dan doorgaans het geval is, zodat dominee Visser er nog bij kon zijn.

De diaconie deed ook mee, het zaterdag uitje kon i.v.m. de covidbeperkingen beter nog niet.

Dus zondag een langer gezellig samen zijn. Koffie met oranje-koek een mooie dienst met van alles te zien en horen.

De picknick werd vanwege de regen binnen gehouden, maar met de zonnebloemboeketten, en de zonnige stemming van iedereen was het een fijn samen zijn. En wat super dat zoveel mensen wat lekkers hadden gemaakt, dat was genieten.

Het eten wat over was, is naar overbuurvrouw Anneke en haar tiental gebracht die waren er blij mee.

Allemaal bedankt en tot ziens!

Hilly Meyer, Tine Meindertsma, Anna Kuik
en Yda de Groot

TER OVERDENKING



Een predikant gaat niet met pensioen, maar met emeritaat. Hij of zij is dan ook geen gepensioneerde, maar een emeritus. Wat is het verschil? Het ene woord - pensioen - verwijst meer naar je inkomen waarvan je, ook al werk je niet, kunt blijven leven. Het andere woord - emeritaat - verwijst meer naar het feit, dat je uitgediend bent. Het komt op hetzelfde neer. Je werkt niet meer, maar voor de rest van je leven heb je inkomen. Een gevarieerd inkomen. De AOW is in principe voor iedereen gelijk, maar het pensioen daarbovenop is heel verschillend.

Een tekst, die me wel aanspreekt, is Lucas 17 vers 10 en dan in de Statenvertaling: “Wij zijn onnutte dienstknechten; want wij hebben maar gedaan, wat wij schuldig waren te doen.” Jezus zegt dat tegen hen, die in dienst van Hem werken. Ik heb gedacht, deze woorden als tekst te nemen voor de afscheidsdienst op 3 oktober, maar zie er toch vanaf. Het klinkt te veel naar valse bescheidenheid. Maar toch is het zo. Ik heb niet meer gedaan dan mijn werk waartoe ik mij geroepen voelde.

Het principe van het emeritaat is, dat ik die roeping niet meer hoef te voelen. Ik mag me geroepen voelen tot van alles en nog wat maar niet meer om predikantswerk te doen. En daarom houd ik er ook helemaal mee op. Ik voel me niet meer geroepen om te preken. Of om wat voor bijzondere dienst ook te doen. Veel emeritus collega's zien het anders en preken volop in het rond. Dat is natuurlijk hun goed recht. Maar ik beschouw mezelf als uitgediend. Het is voorbij.

En zo is dit ook de allerlaatste keer dat ik voor een kerkblad schrijf. Welke gemeente ik ook diende, er was altijd een kerkblad. En altijd elke maand een bijdrage. Een overdenking, berichten uit de gemeente en een vooruitblik op de kerkelijke activiteiten van de komende maand. En, als er iemand overleden was, een In Memoriam. Vooral de berichten uit de gemeente vond ik niet meevallen. Wie noemde je wel en wie niet? Wat schreef je over iemand en wat hield je onder de pet? Nog ver voor de privacy wetgeving vond ik het ongepast om al te veel prijs te geven van iemands gezondheidstoestand. Ik grossierde in zinnen als ‘verdere behandeling lijkt noodzakelijk’. Sommige collega's hadden daar veel minder schroom in en kwamen soms met wat ik dan weer een soort van medisch bulletin vond. En menigmaal was de kritiek op mijn spaarzame mededelingen, dat men zo ook

wel weinig op de hoogte was van het wel en wee van de gemeente. Neemt niet weg, dat ik het kerkblad liefheb. Een prachtmiddel voor de onderlinge binding in de gemeente. Alle digitale ontwikkelingen ten spijt, kan geen kerk zonder papieren kerkblad.

Wie ook maar een beetje perfectionisme in zich heeft, die is nooit echt tevreden. Die vindt, dat het altijd beter kan. Ligt soms wakker van zelfkritiek en helemaal van kritiek van anderen. Mij is het lang niet altijd gelukt om volkomen ontspannen mijn werk te doen. En toch als het heel spannend werd, - en dat is het weleens geweest - als ik het echt verprutst had, - en dat is weleens gebeurd - dan zei ik als een soort van mantra die woorden van Jezus, dat ik slechts een onnutte dienstknecht ben. Jezus bedoelde dat om te zeggen, dat je geen dankbaarheid moet verwachten. Maar de woorden bevrijden je ook van de gedachte, dat je geen fouten mag maken. Die maak je, want je bent slechts een onnutte dienstknecht. Zo blijkt maar weer, dat de woorden van de Here Jezus echt bevrijdend zijn!

En hier laat ik het bij. Geen terugblik, geen vooruitblik! Ik ga weer verder en jullie ook. Daarbij wens en bid ik de Protestantse Gemeente van Sint-Jacobiparochie Gods zegen toe!

ds. Douwe Visser



Wie wil in een kleine commissie de taak om te speuren naar passende overdenkingen op zich nemen, zodat de lezers van Kerknij's 10 keer per jaar iets hebben om over na te denken/praten?

U kunt zich opgeven bij de scriba, maar als niemand zich meldt, komen we het wellicht aan u vragen.

We hopen in het volgende Kerknij's de namen bekend te maken van deze kleine maar o zo belangrijke commissie.

VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de grote kerkenraadsvergadering van 4 augustus jl.

Woensdag 4 augustus kwam de grote kerkenraad bijeen om te vergaderen. De voorzitter kon iedereen - behalve Minke Stork die met kennisgeving afwezig was - verwelkomen en dat was heel bijzonder, zo midden in vakantietijd. Deze vergadering is de laatste met onze predikant, ds. Douwe Visser in ons midden en hij vertelt heel toepasselijk over zijn eerste kerkenraadsvergadering in Zeeuws Vlaanderen. Net als nu was de predikant, zij het automatisch, ook voorzitter. Wat heel anders was, was dat de kerkenraad bijna geheel uit mannen bestond, voornamelijk akkerbouwers; ook werd er flink gerookt. Heel gebruikelijk in die tijd. Hij herinnert zich nog zijn eerste preek, die over Korintiërs 2 ging waarin Paulus schrijft "Ik heb er alle vertrouwen in dat U allen in mijn vreugde zult delen." Dat was meteen ook het thema van de preek.

2 ¹ Ik had mezelf dus voorgenomen u niet opnieuw zo'n verdrietig bezoek te brengen. ² Want als ik u verdriet doe, wie moet mij dan blij maken? Toch alleen u - en u zou nu juist verdriet door mij hebben. ³ Dat is ook precies wat ik u geschreven heb: ik wilde niet dat ik bij mijn bezoek verdriet van u zou hebben, terwijl u mij juist blij had moeten maken. En ik had er alle vertrouwen in dat u allen in mijn vreugde zou delen. ⁴ Toen ik u schreef was ik terneergeslagen en bedrukt en stonden de tranen in mijn ogen. Ik wilde u geen pijn doen, maar u laten weten hoezeer ik u liefheb.

Deze zomer is voor onze predikant anders dan anders en dat heeft alles te maken met het gegeven dat er voor het nieuwe seizoen geen voorbereidingen hoeven worden getroffen, iets wat standaard in de zomertijd plaats-vond. Dat blijft vreemd maar het geeft ook een gevoel van rust en ont-spanning en dat is iets wat we hem van harte gunnen.

Met een gebed om vertrouwen wordt de opening voor deze vergadering voltooid.

We volgen de agenda:

De *notulen* van de vorige vergadering worden goedgekeurd en omdat er geen agenda toevoegingen zijn, beginnen we aan het derde punt van de agenda: de *kerkdiensten* van augustus en september.

We zijn blij dat de diensten in Beuckelaer sinds kort (voor ongeveer 30 personen) hervat zijn en Douwe Wijbenga zal daar namens onze gemeente 8 augustus ouderling van dienst zijn.

Ds. Visser komt erachter dat hij niet 15 maar 8 augustus onze voorganger is - it kin de master misse - en we zijn onze preeklezers Peet Luehof en Douwe de Haan heel erkentelijk voor het feit dat ze het preeklezen hebben hervat/gaan hervatten. Douwe de Haan gaat 5 september voor en Peet Luehof de twaalfde september.

Wat de Startzondag betreft: het voorstel van de commissie eredienst /diaconie om te starten met koffiedrinken, daarna de viering te laten plaatsvinden om na afloop te gaan picknicken, wordt omarmd.

19 september zal ds. Bochove onze voorganger zijn en dan vieren we het heilig Avondmaal. Er gaat nog even een berichtje naar de betreffende predikant. Dan gaan we ook vragen of er nog vervoer geregeld moet worden. We blikken ook terug op de afgelopen diensten en zijn verheugd - al missen we toch wel een aantal gemeenteleden - dat de vieringen goed bezocht worden. Samen wat vaker koffiedrinken maakt dat de banden weer wat aangetrokken worden. Dat voelt goed.

Het vierde punt van de agenda betreft *mededelingen van de predikant* en dan gaat het veelal over het wel en wee van de gemeente. Ds. Visser vertelt over het overlijden en de afscheidsdienst van Hilda Bouman. Heel verdrietig, maar tegelijkertijd heel indrukwekkend. Anna Kuik vertelt hoe je door deze dienst iemand die je vrijwel niet kent, toch denkt te kennen. Dat alleen door de inhoud van de dienst die veel indruk op haar gemaakt heeft. Ds. Visser was kort geleden bij Hilda geweest. Dat had ze zelf gevraagd en het was ook haar wens - zo stond in de afscheidsbrief - dat hij de rouwdienst zou leiden. Voor de familie, en in het bijzonder voor haar kinderen zal het zwaar zijn, zo zonder haar.

Resten nog enkele weken om bezoekjes te brengen, diensten voor te bereiden, waaronder de startdienst van 22 augustus. Ook de overdenking, het in memoriam en andere zaken komen nog uit zijn pen.

Wat de *overdenkingen* betreft, zal er geprobeerd worden een kleine commissie te vormen van gemeenteleden die het aardig vinden om te speuren naar passende overdenkingen. We denken aan twee à drie gemeenteleden die deze taak samen op zich willen nemen. Op internet is genoeg materiaal te vinden

De diaconie gaat de commissie eredienst helpen met het klaarzetten van de kerkruimte voor de startzondag.

Het zesde punt van de agenda is voor de *kerkrentmeesters*. Er is vergaderd en de commissie wil graag het twee ogen principe - het tellen van collectes met twee personen - onder de aandacht van de kerkenraad brengen. Door corona en het feit dat het collectegeld niet wekelijks naar de bank wordt gebracht, is dat principe wat uit het oog verloren. Dat moet even weer aangescherpt worden: het tellen van collectes zal voortaan meteen na de dienst gebeuren door een lid van de diaconie en de ouderling van dienst. Aldus besloten.

De kerkrentmeesters bezinnen zich over een overstap naar de Regiobank, de enige bank in St. Annaparochie waar je nog fysiek terecht kunt. Het is even afwachten of we als kerk daar een rekening (we hebben er nog spaar-rekeningen) kunnen openen.

De commissie laat weten dat het storten van collectegelden per keer € 7,50 bedraagt en dat ze het handig zou vinden als zoveel mogelijk mensen collectebonnen zouden willen gebruiken. Zie elders in Kerknijds.

Met het MFC is gesproken over lopende zaken en in de volgende vergadering komt men op enkele zaken terug. Douwe de Haan is vanaf nu de secretaris.

In het volgende punt blikken we terug op de afsluitende activiteiten van de *jeugd*, die goed zijn verlopen. Ds. Visser gaat zelf iets met de 16+ groep regelen nu iedereen zo'n beetje terug is op het nest. We kijken vooruit naar de start van het jeugdwerk. Dat zal zijn na de startzondag.

Ook uiten we onze waardering voor de *commissie Kerk en Dorp* die onlangs toch maar even een mooie dienst voorbereide met Peter Glas met als thema "Onderweg met God". De inzet van Peter Glas, het optreden van Willeke en de verrassingen van Hilly Meijer en Binke Koopal maakten de dienst tot een bijzonder gebeuren dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Het laatste punt van de vergadering gaat over de aanpassing van het *beleidsplan* van de kerk, het updaten van de diverse taakbeschrijvingen waar al een voorzetje van gegeven is maar wat in de komende twee weken haar definitieve vorm moet krijgen. Er worden afspraken gemaakt - wie doet wat - en voor 3 oktober zal het één en ander naar de scriba gestuurd worden, zodat het in de vergadering van 12 oktober besproken en vastgesteld kan worden.

In deze vergadering willen we het beleidsplan af hebben zodat we in de startblokken staan voor het beroepingswerk.

Wat het *consulentschap* betreft: Binke Koopal gaat bij de werkgemeenschap van predikanten informeren naar mogelijke predikanten die consulent zouden kunnen zijn. We hebben nl. iemand nodig die ons bijstaat in het beroepingswerk.

Wat de *vervanging van ds. Visser* betreft: we hebben voor de komende tijd iemand nodig die vervangend werk in de gemeente wil doen. Wat houdt dat in? Dat zijn de pastorale werkzaamheden die je niet zelf kan doen: uitvaartdiensten, bijbelcafé, jongerenwerk, bepaalde avonden. We denken aan een 20% factor = 1 dag in de week. Preekbeurten horen daar niet bij. Dat kan zowel een predikant als een kerkelijk werker zijn. Een vervangend predikant zou ook als consulent kunnen optreden. De kerkenraad gaat op verkenning uit en ook dit punt zal in de komende vergadering(en) aan de orde komen.

Tenslotte spreken we data af voor *kerkenraadsvergaderingen* (21 september kleine kerkenraad en 12 oktober grote kerkenraad) en het voorbereiden van de afscheidsdienst (twee keer in augustus) van ds. Visser.

Trynke Buma *sluit* de vergadering met een bijdrage - een zegebede - uit 'Medemens'.

Vervolg van pagina 3;

Wat maakt ons ten diepste gemeente van Christus? En is het misschien zo dat de maatschappelijke crisis die wij nu ervaren ook een crisis in de geloofsgemeenschap - een gebrek aan echte gemeenschap - blootlegt? Dúrvan wij in dit seculiere tijdperk werkelijk een gemeenschap van Christus te zijn? En zo ja, welke wegen kunnen wij daarvoor bewandelen?

Verder lezen? Het hele artikel vindt u op: www.protestantsekerk.nl/verdieping/hoe-belangrijk-is-een-gemeenschap-voor-geloven/

Voor de jeugd



En dan is de zomervakantie al weer voorbij. Wat gaat dat snel hè!
Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad.
Gelukkig speelde deze zomer de corona veel minder een rol dan vorig jaar. We konden de zomervakantie dan ook weer iets gemakkelijker vieren dan vorig jaar. Wij zijn benieuwd naar jullie verhalen daarover!



Wij gaan weer beginnen!

Zondag 22 augustus hebben we met elkaar de startzondag gevierd. We hadden een bijzondere kerkdienst en daarna was het heel gezellig met drankjes en hapjes en zelfs een heerlijke lunch! Deze startzondag is het begin van alle activiteiten van onze kerk.

Want nu de vakantie voorbij is, beginnen we weer met de kinderkerk op zondag 29 augustus.

Voor de clubavonden krijgen jullie over enige tijd een uitnodiging. En ook komt er binnenkort een uitnodiging voor de tienerkerk.

We hopen jullie daar allemaal weer te zien!

Hartelijke groeten van,
de jeugdouderlingen en de jeugdcentrale

KINDERKERK

Het rooster is nog niet bekend, maar wel weten we al wie er de leiding heeft.
Jij bent er toch ook bij?!

29 augustus - Liesbeth Buurstra

5 september - Elene de Groot

12 september - Tjitske vd Wal

19 september - Yda de Groot

26 september - Evelyn Beimers

Dag gemeenteleden,

Het ponkje lopen is door de coronacrisis voorlopig van de baan.
Zondag mogen we op ‘gepaste afstand’ elkaar weer ontmoeten in ’t
Beerdhuus, daar zal aan het einde van de dienst gecollecteerd
worden door middel van 2 schalen die bij de uitgang staan.

Bent u liever niet aanwezig, maar u wilt toch een bijdrage geven,
dan mag u deze rechtstreeks op de aangegeven rekeningnummers
overmaken. Of doet u dat liever via de diaconie, dat mag ook en
dan zorgen wij dat het bij het betreffende project terechtkomt.

Ons rekeningnummer is NL31 RABO 0142 8108 51

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente St. Jacobiparochie.

Wij mochten als diaconie al een aantal giften van gemeenteleden
ontvangen, daarvoor onze hartelijke dank. Wij hebben deze
aangevuld en ze aan de betreffende collectedoelen overgemaakt.

Hartelijke groet en mogen wij dit allen gezond doorstaan en elkaar
gauw weer ontmoeten in ‘t Beerdhuus.

De diaconie, Anna, Trynke en Minke

VAN DE DIACONIE

Bijzondere collecten

Zondag 5 september 2021 - Werelddiaconaat

Voor het werk van de kerk in Noord-Ghana.

De start van een nieuw seizoen betekent dat weer veel jongeren in Nederland een nieuwe studie gaan oppakken. In Ghana is doorleren voor veel jongeren minder vanzelfsprekend. Vooral jongeren uit afgelegen dorpen in het noorden van het land, hebben geen diploma en komen maar moeilijk aan werk. Velen trekken daarom naar de grote steden in het rijkere zuiden. In Ghana moeten veel jongeren dat op eigen kracht doen. Dat valt niet altijd mee. Niet iedereen redt het daar. De kerk in Noord-Ghana wil juist jongeren uit de achtergestelde dorpen leren hoe ze een goede ondernemer zijn en een vaktraining bieden in hun eigen omgeving. Elisha leert voor kleermaker, Priscilla leert weven, Monica leert het kappersvak. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Via deze collecte van Kerk in Actie steunt u de Ghanese kerk om jongeren een vakopleiding te bieden. Dank u wel! Voor meer informatie kijk op: www.kerkinactie.nl/kerknoordghana.

Zondag 12 september 2021 - Collecte Missionair Werk

Jong en oud ontdekken de kliederkerk.

Op zondag 12 september is de collecte bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. 'Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop'.

Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair werk september.

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Minke Stork

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Voor die gemeenteleden die niet altijd in de gelegenheid zijn om de diensten te bezoeken willen wij u de laatste wijzigingen binnen het College van Kerkrentmeesters niet onthouden.

Het *college* ziet er op dit moment *als volgt* uit:

De voorzitter is Lideke Buurstra- Smits (ouderling kerkrentmeester).

De penningmeester is Douwe Wijbenga (ouderling kerkrentmeester), die tevens in het bestuur van het MFC zit.

De notulist in het college is Douwe de Haan (ouderling kerkrentmeester).

Lid en vervangend notulist is Tamme de Groot (kerkrentmeester).

Lid van het college en in het bestuur van het MFC Marianne Hoekstra-Nauta (kerkrentmeester).

Toegevoegd aan de vergaderingen is onze boekhouder Klaas Braaksma, maar deze is dus geen kerkrentmeester.

Onlangs hebben we vergaderd en hebben we *afscheid* genomen van Gerlof Jensma. Gerlof was kerkrentmeester en daarom wordt er in een kerkdienst geen extra aandacht besteed. Toch wilden we dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Hij heeft ons vele jaren als notulist gediend en daar zijn we dankbaar voor.

Collecte(bonnen)

Al vele jaren zijn in onze kerkelijke gemeente collectebonnen te verkrijgen en een aantal gemeenteleden maakt hier ook al jaren gebruik van. Het storten van geld bij de bank kost geld, daarom willen graag meer met bonnen werken om de kosten bij de bank te drukken.

Mocht u bonnen willen aanschaffen, dan kunt u die verkrijgen bij Douwe de Haan en Douwe Wijbenga. Het bedrag van de kosten kunt u via de bank overmaken. U kunt dan het collectegeld (het bedrag van de aangeschafte bonnen) gebruiken als aftrekpost bij de belastingaangifte.

Na de zondagsdienst kunt u bij ons terecht om collectebonnen aan te schaffen.

Namens de kerkrentmeesters,
Douwe de Haan en Douwe Wijbenga

OPBRENGST COLLECTES



In het **bloemenbusje** zat een mooi bedrag van 



Beste lezers,

Fantastisch dat iedereen zijn/haar bijdrage weer geleverd heeft voor het vullen van dit Kerknijs! Reageren op een vraag, of gewoon een bijdrage leveren, kan door de vraagsteller een antwoord te sturen, of door een berichtje te sturen aan de redactie.

Hartelijke groet!

IN MEMORIAM

*In herinnering aan
Hilda Bouman
† 15 juli 2021*



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ds. Douwe Visser

KERKELIJKE STAND

De bloemengroet

De afgelopen maanden zijn de bloemen bij de volgende gezinnen gebracht.



Namens iedereen bedankt voor de bloemen en de bezoeken, Tietie Klaver

Geloven

Geloven is vreugde
En vriendschap met
God
Is vallen
En opstaan
Is struikelen
En strijden
Is biddend
Belijden:
Geloven is vreugde
En vrede met God.

Vertrek

Durk Born, Oosteinde 92 heeft
zich aangesloten bij de
Doopsgezinde Gemeente te
Leeuwarden.



Bedankt!

DANK JE WEL!

Voor de kaarten en goede wensen die ik kreeg tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in Noorderbreedte.

Fijn dat er zoveel mensen aan me hebben gedacht.

Hartelijke groet van *Albert Sijtsma*

Verjaardagen 70+

Uitzendrooster Radio Eenhoorn - De uitzending begint om 9.30 uur.

Vanwege de onzekere tijd waarin de kerken en het team van Radio Eenhoorn leven, is er besloten de kerkdiensten voorlopig voort te zetten vanuit de studio in Menaam.

29 augustus	ds. J. van Olffen, Menaldum
5 september	ds. F. de Hoop, Tzum
12 september	ds. J. Lindeboom, Minnertsga
19 september	ds. J. Wielinga, Dronrijp
26 september	ds. W. v.d. Heide, Sexbierum

Diensten Beuckelaer, Sint Annaparochie

29 augustus	J.J. Korf, Protestants
5 september	ds. H. Zijlstra, Protestants - Heilig Avondmaal
12 september	J. Helfferich, Nij Altoena
19 september	ds. J. van Twist, Protestants
26 september	A. Dijkstra, Protestants

Omzien naar elkaar

**Elkaar vasthouden
in vreugde en pijn
Elkaar steunen
er voor elkaar zijn
Elkaar zien
en blij begroeten
Elkaar brengen
aan Jezus voeten.**

**Elkaar bemoedigen
Als het moeilijk is
Elkaar bijlichten
in de duisternis
Elkaar omarmen
hé, ik geef om jou
Elkaar verwarmen
te midden van de kou.**

**Zo'n kring van mensen
heet gemeente
Zo'n kring van harten
laat je weten
Dat God een God
van liefde is
Te midden van tekorten,
zonde en gemis.**

**Wilt U, Heer,
het centrum zijn
van deze kring.
Begin maar klein
en laat het groeien
hecht en vast
zodat we doen
wat bij U past:**

***Barmhartig zijn
Geduldig zijn
Liefdevol zijn
Genadig zijn
Respectvol zijn
Transparant zijn
Getuigen zijn
Christen zijn.***