

2023

Kerkruijs



Informatieblad

van de

Protestantse Gemeente

te

Sint-Jacobiparochie

maart 2023

KERKELIJKE ADRESSEN

Pastoraat	Ds. Liesbet Geijlvoet, tel. 06 206 13 138 lgeijlvoet@gmail.com
Scriba	T. Meindertsma, tel. 491882 meindertsma.tine@gmail.com
Bezoekwerk	H. de Haan-Bilker, tel. 491759 hannekebilker@hotmail.com
Ledenadministratie en boekhouding	K. Braaksma, tel. 491882 adm.pkn.sintjacob@gmail.com
Collectebonnen	D. de Haan, 06 3847 1864
Koster maart	Willem Beimers, tel. 491705
Rekeningnummers	
Protestantse Gemeente	NL43 RABO 0151 3856 29
Diaconie en Zending	NL91 RBRB 0791 6372 20
Protestantse Gemeente	NL62 RBRB 8835 8415 34 (<i>collectebonnen</i>)
Website	www.pknsintjacobiparochie.nl
Beamerdienst	liturgiepknstjacob@gmail.com
Bloemendienst	tietie.klaver@hotmail.com , tel. 491798
Redactie	kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com

Een kaartje van de kerk

De kerk laat graag van zich horen en stuurt een kaartje bij ziekte, zorg, overlijden van dorpsgenoten, geboorte, huwelijk en jubilea. Dit wordt verzorgd door Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718.

Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen

MCL:	H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Noorderbreedte Jabikshof: (voorheen Nieuw Mellens)	Hoyteslân 8, 9084 AJ Goutum
Noorderbreedte Revalidatie:	Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden
Parkhoven:	Dorhoutstraat 2-24, 8933 CX Leeuwarden
De Batting:	Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen

KERKDIENSTEN

26 februari <i>Koffiedrinken en kaarten schrijven (zie blz. 14,15)</i>	10.00 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. Joh. Bakker, Stiens D. de Haan 1 ^e Zending, 2 ^e Kerk
5 maart Biddag voor gewas en arbeid <i>koffiedrinken</i>	<u>9.30 uur</u> Oud. van dienst Collecte	Dhr. T. van der Meulen, Tietjerk B. Koopal 1 ^e Ghana, 2 ^e Kerk
12 maart	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. B. Bloemink, Beetgum E. de Groot 1 ^e Binnenlands diaconaat, 2 ^e Kerk
19 maart <i>koffiedrinken</i>	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. L. Geijlvoet D. de Haan 1 ^e Missionair werk, 2 ^e Kerk
26 maart	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. W. Heeren-Jöhlinger, Oenkerk T. Meindersma 1 ^e Werelddiaconaat, 2 ^e Diaconie

AGENDA

26 februari	10.00 uur	Paasgroetenactie <small>shutterstock.com · 1209294013</small>
9 maart	20.00 uur	Inzage boekhouding
16 maart	19.45 uur	Gemeenteavond
26 maart	14.00 uur	Stap voor stap wandeling
27 maart	20.00 uur	Bijbelcafé



Het 40-dagen project



Verander je mee?

26 februari - Liesbeth Buurstra - Matteüs je nee tegen?

Jezus is veertig dagen en nachten in de woestijn. Hij wordt door de duivel op de proef gesteld, maar geeft niet toe aan de verleidingen. Daarna laat de duivel hem met rust en komen er engelen om hem te dienen.



4:1-11 Waar zeg

woestijn. Hij



5 maart - Yda de Groot - Matteüs 17:1-9 Straal jij al een beetje?

Jezus gaat met drie leerlingen een hoge berg op. Jezus gaat er anders uit zien: zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren worden wit als het licht. Mozes en Elia verschijnen aan hem en er klinkt een stem uit de hemel: 'Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde.'

12 maart - Evelyn Beimers - Johannes 4:5-26 Bijzondere ontmoeting

Jezus raakt in gesprek met een Samaritaanse vrouw. Hij vraagt haar om water, terwijl joden normaal niet met Samaritanen omgaan. Jezus vertelt deze vrouw over het levend water. Hij maakt haar duidelijk dat hij de Messias is, die komen zou.



19 maart - Sita Buurstra - Johannes 9:1-39 Open je ogen

Jezus geneest iemand die al vanaf zijn geboorte blind is. De omstanders kunnen hun ogen niet geloven: is dat echt die man die blind was? Sommigen zeggen dat hij het niet kan zijn, maar dat hij er wel op lijkt. Een paar farizeeën zeggen dat Jezus niet van God kan komen, omdat hij dit op sabbat gedaan heeft.

TER OVERDENKING

Vergeving en ons dagelijks brood

We gaan de lijdenstijd in; de 40 dagen van verstillings- en aandacht. Deze 40 dagen voor Pasen reizen we in gedachten, gebed en



liederen mee met Jezus. Hij is op weg naar Jeruzalem, waar Hij zal sterven. Onderweg naar de hoofdstad van Israël ontmoet Jezus zoveel verschillende mensen. Hij onderwijst hen over de liefde van God voor mensen. En Hij leert hun dat de weg van God gaan, een weg is van aandacht voor mensen.

Deze veertig dagentijd beginnen we op Aswoensdag met Mattheüs 6. Het gaat over het vasten. Wat Jezus hier vertelt over het vasten, komt meteen achter het Onze Vader. Hij leert de omstanders in één onderwijzing over vasten, vergeving en het dagelijks brood.

Wat is dat, ons dagelijks brood? Is dat vooral het eten op ons bord? Of is het dagelijks brood dat we nodig hebben ook het vergeven? Vergeving van de ander, wat die ons misdeed. En vergeving voor onszelf, voor de dingen waarin wij zelf tekortschoten. Hoe kunnen we hier naar hongeren. En de pijn die we voelen, door het tekortschieten van de wereld in medemenselijkheid en onze onachtzaamheid voor de schepping. Hoe kunnen we tot verzoening komen voor de dagelijkse grote problemen in onze wereld? Daar worstelen we mee. Het is een honger naar gerechtigheid.

In de vastentijd denken we niet alleen aan wat we dagelijks nodig hebben voor een gezond lichaam. Maar we zoeken juist ook naar brood voor ons hart: geestelijk brood. En waar ons hart naar hongert kunnen we soms het beste vinden door een tijd van eenvoud te houden. Eenvoudige maaltijden, of op andere manier een matige levensstijl. Veel mensen doen dit tegenwoordig op eigentijdse manieren. Door 40 dagen hun mobiele telefoon alleen te gebruiken om te bellen. Of 40 dagen lang iets anders na te laten wat ons erg in beslag kan nemen. In de ruimte die we zo in ons bestaan inbouwen, is er meer plaats voor stilte. Zodat we kunnen luisteren naar wat ons hart ons vertellen wil. Je hart laten spreken, als het ware.

Is dit ook niet de plek waar we Jezus terug kunnen vinden? In ons hart? De woorden die hij sprak hebben wij toch in ons hart bewaard? Kunnen we ze nog horen in ons drukke bestaan, of is het geworden tot een stil gefluister? En zijn er ook andere hartsgeheimen die we daar verstopt hebben? Verlangens of juist verdriet en spijt?

De tafel der armen

*Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon, op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.*



*Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,
dat wij elkaar bevrijden en doen leven,
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.*

*Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven?
En die in weelde zwelgen en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?*

*Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen,
heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.*

Een lied van Huub Oosterhuis

Zouden we verleerd hebben om dit dagelijks brood van de stilte en het luisteren naar de Woorden van Jezus te zoeken? Zouden we verleerd hebben om dankbaar te zijn voor de eenvoudige gaven in ons bestaan? De gaven van vriendschap, tijd met elkaar. De gave van tijd samen in de kerk op zondag of dagelijks een moment voor God in ons drukke bestaan?

Hoe maak je ruimte voor jezelf in deze 40 dagen naar Pasen? Sommigen doen dit door het lezen van een Bijbelse dagkalender. Anderen luisteren juist graag naar muziek. Of soms schrijven mensen zelf, houden een dagboek bij. Zo voeden we onszelf. We voeden ons hart met stilte en ruimte.

Veertig dagen van verstillig. Van een eenvoudige levensstijl: van vasten. Zodat we mogen ontvangen wat we zo broodnodig hebben. Ruimte voor een hernieuwing van ons geloofsleven. En ruimte voor vergeving van elkaar en van ons zelf. De honger te stillen, door vergeven mensen te zijn. Ruimte te maken voor God, en het wonder van Pasen.

Zo is het dagelijks brood, en het vasten, de stilte en de vergeving met elkaar verweven.

Liesbet Geijlvoet

VAN DE KERKENRAAD

13 februari was er weer **een vergadering van de kerkenraad**. Deze keer was iedereen weer uitgenodigd omdat onze nieuwe predikant er ook bij zou zijn. Een goed moment om elkaar nog beter te leren kennen en vertrouwd te raken met elkaar en het werk en de commissies in onze kerkelijke gemeente. Het was een fijne avond.



Omdat Anna Kuik moest werken, was de leiding deze keer in handen van Anneke Keizer. Zij zorgde ervoor dat alle zaken op de agenda besproken werden en we rond kwart voor 10 huiswaarts konden keren. Na haar welkom, nam Douwe de Haan het woord om ons te verrassen met een openingswoord uit **de profeet Habakuk**. Een vrij onbekende profeet. Het fragment gaat over de vraag **hoe we zorgelijke omstandigheden het hoofd kunnen bieden**. Douwe refereert aan de coronaperiode van de afgelopen twee jaar en de nasleep daarvan in levens van mensen. Ook de recente aardbevingen in Turkije en Syrië stellen mensen voor die vraag. Ds. Liesbet Geijlvoet kan er helaas over meepraten. Haar schoonfamilie in Syrië is Godzijdank nog in leven, maar de huizen van hun dorp zijn bijna allemaal verwoest en onbewoonbaar. Habakuk leefde in een tijd van honger, armoede, oorlog en er was geen huis zonder rouw. Hij beklagt zich er over bij God. Hoe kan het dat dit mensen overkomt? Hoe moeten wij, hoe moet ik verder? Deze vragen hebben wij ook. Waar leef ik voor? Hoe...? Boven zijn klacht en verdriet uit, formuleert hij een gebed: Al zou er ... (wat een mens aan rampspoed kan overkomen). En toch zal ik juichen voor de God Die mij redt. Kracht van boven voor mensen hier beneden, kracht van de Heilige Geest van God gezonden. Daar willen we elkaar ook vanavond en vanaf deze plek graag aan herinneren. Zelf kunnen we af en toe ook zo'n kracht zijn voor elkaar. Douwe sluit de opening af met het uitspreken van een gebed waarin hij God aanroept en vraagt om een zegen voor het werk van Liesbet. Een zegen ook voor de samenwerking van haar en de kerkenraad en voor alles wat er deze avond besproken zal worden.



Sinds de vorige vergadering gaan we na het welkom en de opening acht (vaste) punten van de agenda bespreken alvorens er koffie of thee wordt geschonken. Dan zijn we een flink eind onderweg en smaakt het bakkie des te lekkerder.

De punten van deze avond zijn:

Naar aanleiding van de *notulen* van de *vorige vergadering*:



* **Aftredende kerkenraadsleden** krijgen nu een boeket bloemen. Zo staat het genoteerd in het nieuwe beleidsplan. De diaconie vindt dit toch wel summier en zou graag zien dat het vergezeld zou gaan van een aandenken van de wereldwinkel (in de vorm van een cadeaubon), zodat er thuis altijd een herinnering staat aan de periode van het kerkenraadslid zijn. De kerkenraad kan zich hier wel in vinden en de scriba zal het beleidsplan op dit punt aanpassen.

* Op **de gemeenteavond** zal worden besproken of de leeftijdsgrens van 70 ook een aanpassing zou moeten krijgen en naar 75 zou kunnen gaan, wil men bezoek krijgen van het bezoektteam dat met een bloemetje of boeket langskomt. We gunnen alle 70-plussers hun bloemetje, maar is er ook bij iedereen behoefte aan zoiets en is deze steeds groter wordende hap uit het diaconiebudget nog te verantwoorden?



Andere agendapunten:

* Dominee Geijlvoet is gestart met **het bezoeken van gemeenteleden**. De planning wordt door kerkenraadsleden gedaan. Hoe gaat het kennismaken? Het loopt heel goed en wordt erg gewaardeerd. Er worden nieuwe data (21 februari, 7 en 23 maart) aangeleverd en de jeugd-ouderlingen gaan de planning voor deze drie data maken. De scriba mailt een nieuwe lijst. Na deze planning van de jeugdouderlingen, nemen de pensionado's de planning weer over.

* **Ziekenbezoek**: we zijn gewoon de namen van zieken via de app of mail aan elkaar en de predikant door te geven, met de vraag aan laatstgenoemde of een bezoekje tot de mogelijkheden behoort. Soms lukt het meteen een bezoekje te brengen en soms lukt dat niet. Liesbet Geijlvoet geeft aan dat het doorgeven van namen heel handig is. Dat houden we er dus in!

* De meeste **commissies** hebben niet vergaderd in januari (starten allemaal in februari) en hebben dus geen nieuws.

* **De diaconie** laat weten dat er naar **een opvolger** voor Anna Kuik wordt gezocht. Anna blijft kerkenraadslid maar wil de taak van voorzitter van de

kerkenraad verdiepen en heeft daar dan haar tijd voor nodig. Wel zal ze de nieuwe diaken inwerken en een tijd blijven begeleiden tot hij/zij aangeeft dat het zonder kan.

* De **collecte** van 15 januari bedroeg het mooie bedrag van € 503,45 en dat bedrag is overgemaakt naar het **Rode Kruis**.

* De **Avondmaalscollecte** van zondag 19 februari is bestemd voor de opbouw en de ondersteuning van het dorp van de schoonfamilie van ds. Liesbet Geijlvoet.

* Elène de Groot is als jeugdouderling naar de regiovergadering geweest. Daar blijkt dat veel kerken worstelen; men heeft weinig **jeugd** of men heeft wel jeugd maar weinig leiding. Ook zie je dat er veel leuke dingen voor de jeugd worden georganiseerd maar dat het inhoudelijke deel naar de achtergrond of soms zelfs helemaal verdwijnt. Wij prijzen ons gelukkig dat er én jeugd én leiding is en dat de bijeenkomsten naast ontspanning, spelletjes en knutselen ook een inhoudelijke kant hebben. De jeugdouderlingen zijn ook betrokken bij de voorbereiding van sommige onderdelen van het jeugdwerk. Binnenkort zullen ze met Liesbet Geijlvoet kijken naar de mogelijkheden van een inhoudelijke bijdrage aan een clubavond van haar kant. Als er animo is, zal het jeugdwerk graag meedoen aan de survivaltocht georganiseerd door de kerk van Sexbierum en ook zal ds. Liesbet Geijlvoet met St. Anne bespreken dat er van onze kant animo is om aan te haken bij de voorbereiding en organisatie van jeugddiensten. Samen kun je meer!

* Tjitske van de Wal doet de aansturing en de projecten van de **kinderkerk**. Zo is er al weer een mooi lijstje van activiteiten voor de veertigdagentijd en Pasen. Het is wellicht een goed idee om op een evaluatiemoment van het jeugdwerk eens te bespreken op welke momenten de kinderkerk vrijaf zou moeten hebben. Dat is nu, zoals in de meeste kerken gebruikelijk is, in de zomervakantie en rond Kerst en oud- en nieuw. Als het vrijaf zijn dan is besproken, kan het worden vastgelegd en bekend worden gemaakt, zodat iedereen ervan op de hoogte is.

* De **commissie kerk en dorp** heeft momenteel geen activiteiten, maar misschien zou er richting de zomer weer eens wat voor het dorp georgani-

seerd kunnen worden. Dominee Geijlvoet geeft aan dat ze momenteel druk is met het inwerken in de gemeentes. Het is belangrijk om eerst kennis te nemen van wat er speelt en wie wat doet. Dat zal betekenen dat er voor 2024 een echt jaarprogramma gemaakt kan worden al is er tussendoor wel ruimte voor eenmalige of kleine projecten (gemeenteavond, inloopavond, jonge ouders, club en Bijbelcafé).

* De **commissie eredienst** zal deze week nog vergaderen en als het thema bekend is zal dit met de nieuwe predikant gecommuniceerd worden, zodat er een doorgaande lijn in de diensten van Pasen komt. De scriba zal de communicatie in dezen voor haar rekening nemen. Yda de Groot zal elders in Kerknijds alvast een tipje van de sluier oplichten.

* Via de mail namen we kennis van het fenomeen ‘de verhalenverteller’. De scriba zal informeren of dit duo het ziet zitten om voor de **schoolkinderen** van St. Jacob te spelen. Bij een positief antwoord gaat ze het aan het Twinerteam voorleggen en aanbieden als een gebaar van de kerk voor de kinderen van het dorp.

* Door de kerkenraad is in overleg met de predikant **een werkplan** opgesteld waarin de taken (en het daarvoor bestemde uren-aantal) zijn vermeld die we graag uitgevoerd willen zien. Het betreft een officieel document dat verplicht is als je een predikant beroept, maar de toekomst zal leren of het een reëel plan is. Dat hangt onder meer af van het aantal activiteiten en de omvang ervan en ook de voorbereiding mag niet vergeten worden. Daarvan zijn we ons bewust maar zo’n plan is wel een houvast en een richtlijn voor kerkenraad en predikant.

* Deze week zal de zogenaamde **inloopavond** plaatsvinden en we zijn benieuwd of en welke ideeën er leven in de gemeente wat samenwerking met de burens betreft. De maandag na de inloopavond vergadert dan de zogenaamde combinatie en gaan we de ideeën meenemen en horen wat de anderen inbrengen.

* Is het een idee om nog iets met **het jaarthema** ‘Aan tafel’ te doen? Liesbet Geijlvoet vindt van wel en zal de **Bijbelcafé**-avonden hiervoor gebruiken. Ze zal dit elders in Kerknijds toelichten. Bijbelcafé start maandag 27 maart om 20.00 uur.

* Bij de rondvraag aangekomen, besluiten we met Pinksteren iedereen een **Elisabethbode** aan te bieden (kan bij Kerknij's juni).

* Zondag 26 februari is er de zogenaamde **Paasgroetenactie**. U kunt dan tijdens het koffiedrinken een bemoedigende groet schrijven aan een gevangene ergens in Nederland. De scriba zal het in de kerkdienst nog toelichten en het verzenden van de kaarten voor haar rekening nemen.

* Wat fijn dat er zo nu en dan gemeenteleden zijn die voor iets bij de koffie willen zorgen! Dat is verrassend en hartverwarmend!

* De **boekhouder** wordt gevraagd nog even wat zakelijke dingen te bespreken en te regelen met de financiële verantwoordelijke van de kerk van St. Anne.



* 13 maart is er weer een **vergadering** (kleine kerkenraad en bij Lideke Buurstra thuis).

* Zodra het **financiële eindrapport** binnen is bij de boekhouder, zal er een moment gezocht worden om de boeken te controleren. Kerkrentmeesters, diaconie en kerkenraad moeten daarbij vertegenwoordigd zijn. Dat gaat wel lukken, want op 16 maart zal dit ook op de gemeenteavond onderwerp van gesprek zijn en dan voor alle de daar aanwezige gemeenteleden.

* Bij het Kerknij's van maart vindt u een **jaarverslag en een overzicht van de financiën**. Het betreft een los boekje. Veel leesplezier en mocht u vragen hebben, aarzel niet om ze te stellen op de **gemeenteavond van 16 maart**. Als u dan het boekje ook even meeneemt, hebt u alle informatie bij de hand.

Liesbeth Buurstra **sluit** de vergadering af met het voorlezen van een gebed voor allen die getroffen zijn: “Als de aarde schudt op haar grondvesten, bent U onze toevlucht en kracht” (zie kader).

Zo kan het gebeuren dat opening en afsluiting naadloos in elkaar overlopen wat thema betreft.

Schepper en Onderhouder van ons leven,

*Als de aarde schudt op haar grondvesten,
bent U onze toevlucht en kracht.*

*Wij bidden voor allen die getroffen zijn
door de aardbevingen in Turkije en Syrië.*

*Geef hen moed om deze tijd te doorstaan,
troost als zij treuren om het verlies van geliefden,
en vertrouwen dat er leven mogelijk is na deze ramp.*

*Zegen alle reddingswerk, praktische steun,
medische, psychische en geestelijke zorg.*

*Mogen haat en verdeeldheid in de regio
plaatsmaken voor solidariteit, gastvrijheid en vrede,
zodat de samenleving opnieuw kan bloeien.*

In de naam van onze Redder, Jezus Christus,

Amen



VAN DE DOMINEE

Kennismaken Gemeente

Om de gemeente te leren kennen heb ik met de kerkenraad afgesproken om dit op verschillende manieren te doen.

Kennismaking en bezoekerwerk

Voor **individuele kennismaking** zijn de ouderlingen begonnen afspraken voor mij te maken met mensen in hun wijken. Omdat zij in de verschillende wijken op de hoogte zijn van wie het eerst bezoek van de dominee behoeft. Maar uiteraard mag u zelf ook een afspraak met mij maken als u mij eerder op bezoek zou willen. Maar natuurlijk is het dan ook fijn als uw wijkcontactpersoon ervan op de hoogte is. Dan maken ze geen dubbele afspraken.

Bijbelcafé

Ook gaat het **Bijbelcafé** weer van start. Het onderwerp zal het jaarthema zijn: 'Aan tafel'. Op maandagavond 27 maart, 17 april en 22 mei van 20:00 uur tot 21:30.

Bereikbaarheid van uw dominee

Ik ben bereikbaar op nummer: 06 206 131 38.



Neem de dominee mee

Een derde manier voor kennismaken heb ik de naam: '**neem de dominee mee**' gegeven. Als er bijzonderheden in het dorp plaatsvinden, waarvan u denkt dat het goed zou zijn voor de dominee om dit eens mee te maken? Zoals een concert van een muziekvereniging of een speciale bijeenkomst van een groep of club? Of in de zomer een wedstrijd van uw kaatspartoer? Laat het dan weten, dan komt de dominee mee.

Zo hoop ik meer met de gemeente op de hoogte te raken.

Hartelijke groet, en tot ziens.

Ds. Liesbet Geijlvoet

PAASGROETENACTIE 2023

Samen met gedetineerden in de vrouwengevangenis van Nieuwersluis ontwierp justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk voor de cover van de paasgroetenkaart. “Als de handen bezig zijn, ontstaat het (geloofs)gesprek aan tafel als vanzelf.”

Pastoraal atelier

Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de nieuwe paaskaarten. In het ‘pastoraal atelier’, onderdeel van het stiltecentrum in de gevangenis, gingen ze samen aan tafel. Terwijl hun handen bezig zijn, ontstaat het (geloofs)gesprek als vanzelf. “Je hoeft elkaar niet in de ogen te kijken terwijl je bezig bent”, vertelt Zuidersma. “Dat geeft een stukje veiligheid voor vrouwen die vaak met geweld in aanraking zijn gekomen. Ze moeten opnieuw leren vertrouwen.”



De afbeelding op de paasgroetenkaart 2023: 'het graf is opengebroke, Jezus leeft'

In de dorre vlakte

Zuidersma werkt als kunstenaar graag met organische materialen. Vooral in de gevangenis - waar mensen niet veel van de natuur en de seizoenen zien - vindt ze dat belangrijk. Dit keer koos ze ervoor om met kastanjes aan de slag te gaan, een vrucht van het najaar. “De stekels van de kastanjes staan voor de ruwe kanten van het leven. Voor gedetineerden is het leven ontdaan van alle franje, ze bevinden zich in een dorre vlakte. Het leven geeft pijn en verdriet, en er lijkt geen uitweg.” Alles verandert als die werkelijkheid wordt opengebroke, ervaart Zuidersma in haar werk in de gevangenis. “De liefde van Christus wordt zichtbaar. Daarna kan de onderlinge ontmoeting plaatsvinden en ontstaat er wederzijds begrip. Dat werkt voor de vrouwen bevrijdend, en voelt als een stralend gouden licht. In dit kunstwerk hebben we dat samen afgebeeld.”

Gemeente binnen de muren

Tijdens de creatieve middagen zijn de vrouwen bezig met het contact met 'buiten' dat ze op deze manier leggen. Zuidersma: "De eerste beweging voor deze kaartenactie begint hier bij ons in de gevangenis, door het ontwerpen van de voorkant van de kaart. De vrouwen gaan op deze manier als het ware met kerkleden in het land 'aan tafel', hoewel hun werkelijkheid heel anders is." De bijeenkomsten in het pastoraal atelier zijn waardevol voor Zuidersma. "Gedetineerden hebben het vaak niet getroffen in het leven. Door samen te praten komen ze - soms voor het eerst in hun leven - in aanraking met verbondenheid, veiligheid en persoonlijke aandacht. Daarom is de gemeenschap binnen de muren zo belangrijk. Vrouwen kunnen zich eraan warmen."



Bemoedigende groet doet goed

De Paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie, waarbij gedetineerden in Nederlandse gevangenissen en

Nederlanders in buitenlandse gevangenissen een bemoedigende groet met Pasen ontvangen vanuit protestantse gemeenten uit heel Nederland.

Een paasgroet doet gedetineerden goed, weet Harma Zuidersma. Vrouwen zeggen me: "Harma, hoe kan dat nou?

Die vrouw die dat geschreven heeft, kent mij helemaal niet. Dit is zo bijzonder!"

Als iemand iets aardigs, iets warmes krijgt, is daar veel waardering voor. Het voelt alsof God ook binnen de muren van de gevangenis hen nabij is. Het is een echte bemoediging. Het is goed dat gemeenteleden - buiten de muren - dat weten.



Beste allemaal,

Pasen valt dit jaar vroeg in april - 9 en 10 - daarom is de werkgroep hier al mee bezig.

Het thema 'Aan tafel' gaat door met 'uit liefde voor jou' ontvangen en delen.

De dienst van *Witte donderdag* is met medewerking van de jeugdclubs o.a. over het Pesachmaal. De collecte via Kerk in Actie is dan bestemd voor Moldavië i.v.m. de opvang die daar gegeven wordt aan Oekraïners. Moldavië is een vergeten land waar veel mensen wegtrekken en wie er over zijn bieden opvang.

Goede vrijdag verteld het lijdensverhaal met bijpassende muziek.

Paaszondag komen De Bliidboadskipsjongers uit Berlikum hun medewerking verlenen, dan gaat onze eigen dominee, Liesbet Geijlvoet voor.

De *kinderkerk* volgt het 40 dagen project. Daaraan verbonden hebben Tjitske en Sita bijpassende activiteiten bedacht.

Thuis heeft u *de veertigdagentijdkalender* ontvangen die elke dag nieuwe inspiratie bied, om zo bewust toe te leven naar Pasen.

We nodigen u van harte uit aan tafel om **SAMEN PASEN** te vieren.

Commissie Erediensten

Tine Meindertsma, Hilly Meyer, Neeltje Jensma en Yda de Groot

Inzage

De boekhouding van de kerk over 2022 ligt bij mij thuis ter inzage op donderdag 9 maart vanaf 20.00 uur.

Klaas Braaksma, Oosteinde 68

VAN DE DIACONIE

Bijzondere collecten

5 maart - Biddagcollecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat

Ghana - Een beter inkomen voor boerinnen

Noord-Ghana is een droge regio. Het is moeilijk om hier rond te komen met de opbrengsten van de landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Eén van die manieren is het verzamelen en verwerken van kariténoten. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit zo goed mogelijk te doen en de beste prijs voor hun noten en boter te krijgen.

Meer weten?

www.kerkinactie.nl/boeringhana

Dit werk steunen? U kunt een bijdrage overmaken op rekening NL89ABNA 0457 457 457 o.v.v. collecte Biddag.



12 maart - 40dagentijdcollecte Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat

Omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om toe te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar



gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

Meer weten?

www.kerkinactie.nl/40dagentijd

Dit werk steunen? U kunt dit doen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89ABNA 0457 457 457 o.v.v. Collecte Diaconaat maart.

19 maart - 40dagentijdcollecte Protestantse kerk - Missionair Werk
Ontdekken in Kliederkerk

Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekt. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Meer weten? www.kerkinactie.nl/40dagentijd

Dit werk steunen? Maak dan uw bijdrage over op rekening NL10 ABNA 0444 444 777 o.v.v. Collecte Missionair werk maart.

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?
Hartelijk dank, Anneke Keizer-van Vaals

Bestemming Avondmaalscollecte 19 februari 2023

De familie van ds. Liesbet Geijlvoet in Syrië is getroffen door de aardbeving. In het dorp hebben ze een noodfonds en omdat alle huizen en gebouwen zijn ingestort is hulp erg welkom. Er is geen water, gas, elektra en op primitieve wijze proberen ze te overleven.

De kerkenraad heeft besloten de opbrengst van de Avondmaalscollecte (19 februari jl.) over te maken naar het noodfonds van het dorp.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage te kunnen geven maar wilt u dit wel graag dan kan dit via de Diaconie NL 91 RBRB 0791 6372 20 o.v.v. Syrië. Wij zorgen dan dat het geld naar het noodfonds wordt overgemaakt.



OPBRENGST COLLECTES



In onze kerk doen we mee aan de Paasgroetenactie 2023. Dat doen we in de kerkdienst van 26 februari. Tijdens het koffiedrinken kan er dan een kaart geschreven worden. De kaarten worden na afloop verzameld en naar een centraal adres gestuurd waarna de kaarten verspreid worden onder de gedetineerden. Lees ook het stukje op bladzijde 14 en 15.

Zaterdag 9 april om 17.10 uur op NPO 2 is er een uitzending van Petrus in het land te zien over dit onderwerp.

KERKELIJKE STAND

De bloemengroet

In de afgelopen tijd werd er bij de volgende mensen een bloemetje gebracht:



Mw. E. Hoogerhuis-Jansen, Middelweg west 245

Mw. J. Sijtsma-Kamstra, Geert Veenhuizenstraat 55

Fam. A. Dorst-Kamstra, Westeinde 11

Mw. J.P. Nonnekes-de Valk, Hartman Sannesstraat 22, St. Annaparochie

Hartelijke groet, Tietie Klaver

Als kinderen zo vrolijk
zo wil ik ook zijn o God
Om van U te zingen
En blij te worden
Tot heel diep
In mijn hart
Waar U woont.

Als kinderen zo open
Zo wil ik ook openstaan
Voor U God
Omdat U er voor mij bent
Iedere dag weer opnieuw
Die gedachte maakt mij blij
En houdt mij staande

Als kinderen zo vrij
Zo vrij mag ik mij voelen
Als ik tot U kom o God
In mijn gebed tot U
Dan mag ik al mijn gedachten
Met U delen
En even heel dicht bij U zijn.

Uit: Gesprekjes met God,
Suzanne Hoogendoorn

Jubilea

Verjaardagen 70+



Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden.
Dank God in alles. Want dit is de wil van God in
Christus Jezus voor u.

1 Thessalonicenzen 5:16-18 (HSV)



Uitnodiging gemeenteavond 16 maart

De kerkenraad nodigt jou/u van harte uit voor de gemeenteavond op donderdag 16 maart as.

We beginnen om *kwart voor acht* in de kerkzaal van 't Beerdhuus.
Wilt u het boekje met de verslagen meenemen?

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening en welkom
2. Vaststellen van de agenda
3. Verslagen (ontvangen bij het Kerknijts van maart)
4. Pauze
5. Zaken die spelen inloopavond, samenwerking, bezoeken,
 nieuwjaarsdag en wat verder ter tafel komt
6. Rondvraag
7. Sluiting met een lied

Stap voor Stap wandeling 26 maart

Op 26 maart houden we weer onze voorjaarswandeling in de serie Stap-voor-Stap. We doen dat weer samen met gemeenteleden uit de regio Menaam, Dronryp e.o., Bitgum c.a., Berltsum en Ried-Skingen c.a. Ook de gemeenteleden van onze gastgemeenten uit Sint-Jacobiparochie en Sint Annaparochie zijn hierbij van harte uitgenodigd. Weet u welkom!



We beginnen om **14.00 uur in kerk van Ingelum** met een korte viering.

Daarna wandelen we in de mooie omgeving van Ingelum.

Tijdens de eerste helft van de wandeling willen we met elkaar kennismaken en/of bijpraten. Tijdens het tweede gedeelte van de wandeling willen we in stilte ons bezinnen op een tekst met bezinningsvragen en het derde gedeelte van de wandeling willen we elkaar deelgenoot maken van onze gedachten en ervaringen tijdens het bezinningsmoment.

We sluiten het geheel af met een kopje koffie/thee.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp e.o. en Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a., alistork67@gmail.com of 0518 462009/06 226 203 17.

We hopen op een mooie en inspirerende wandeling.

Met vriendelijke groet,



ds. Jeroen van Olfen, Menaam
Ali Stork, kerkelijk werker



Deadline

Kerknijs april

zondag 19 maart.

Diensten Beuckelaer, Sint Annaparochie



wanneer	wie	kerkenraad
26 februari	F. de Haan	Protestants
5 maart	A. de Grijs	Protestants
12 maart	J. Helfferich	Nij Altoenae
19 maart	M. Elzenga	Vrije Evang.
26 maart	Tj. Lolkema	Protestants

Uitzendrooster Radio Eenhoorn

De uitzending begint om 9.30 uur.

Vanuit de studio in Menaam.



wanneer	wie
26 februari - <i>1e lijdenszondag</i>	ds. A.E.de jong-Wiersema Sneek
5 maart - <i>2e lijdenszondag</i>	ds. Piet Speelman, Folsgeare
12 maart - <i>3e lijdenszondag</i>	ds. Rennie Schoorstra, Ternaard
19 maart - <i>4e lijdenszondag</i>	ds. Rob Bergsma, Berlikum
26 maart - <i>5e lijdenszondag</i>	ds. Haitze Wiersma, Scharnegoutum

Biddag

D	M	B	I	B	S	A	W	E	G	R	A	A	N	L
O	D	A	D	O	A	D	I	E	B	R	A	V	G	E
O	V	O	A	E	O	T	O	P	P	M	A	T	S	V
R	A	A	J	R	O	O	V	E	W	R	A	T	V	E
B	N	R	G	E	T	N	E	L	K	W	E	E	W	N
S	E	J	T	N	O	O	B	E	I	Z	R	E	P	S
L	D	A	W	K	K	S	N	T	B	B	I	B	N	O
E	D	E	O	O	E	S	L	I	O	V	I	E	E	N
P	I	I	R	O	V	O	D	U	I	J	E	I	N	V
P	B	E	T	L	F	D	W	D	T	U	A	R	E	E
A	N	R	E	B	A	E	N	E	I	E	O	R	G	R
D	E	E	L	G	N	A	N	E	T	S	G	O	O	H
R	S	N	E	S	E	J	T	W	R	E	P	O	D	O
A	I	D	N	E	T	R	O	O	S	L	O	O	K	U
A	M	E	L	K	P	R	O	D	U	C	T	E	N	D

- AARDAPPELS
 ANDIJVIE
 ARBEID
 BIDDAG
 BIDDEN
 BIETEN
 BOERENKOOL
 BROOD
 DOPERWTJES
 EIEN
 GEVEN
 GEWAS
 GRAAN
 GROEIEN
 KOOLSOORTEN
 KOREN
 LENTE
 LEVENSONDERHOUD
 MAART
 MELKPRODUCTEN
 OOGSTEN
 SPERZIEBOONTJES
 STAMPOT
 TARWE
 UIEN
 VARKENSVLEES
 VERBOUWEN
 VOORJAAR
 WITLOF
 WORTELEN

Oplossing

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Biddag vieren

Veel protestantse gemeenten vieren in het voorjaar op de tweede woensdag in maart Biddag voor Gewas en Arbeid, ook wel kortweg biddag genaamd. Biddag is een Nederlandse christelijke feestdag in de protestantse traditie, die verbonden is met de dankdag voor gewas en arbeid in het najaar.

In 2023 valt biddag op 8 maart, hoewel sommige plaatsen en gebieden bid- en dankdag op afwijkende data vieren. In veel kerkelijke gemeenten die zich verbonden weten met de hervormde en gereformeerde tradities in de Protestantse Kerk in Nederland worden op biddag een of meerdere erediensten gevierd. Sommigen nemen een hele dag vrij van hun werk om deze diensten bij te wonen, andere nemen 's avonds na hun werk deel aan een dienst. Overige gemeenten vieren op de zondag die volgt op biddag een speciale gebedsdienst, waarin de nadruk ligt op bidden en danken. Maar wat wordt er eigenlijk gevierd en beleden op biddag? En waar komt biddag vandaan?

Bidden en danken met traditie

Het vieren van bid- en dankdag heeft zijn oorsprong in de middeleeuwse bededagen. De zogenaamde quateremper- en kruisdagen (*rogationes minores* of *litaniae minores*) worden als de voorlopers van de Nederlands-protestantse bid- en dankdag beschouwd. Dit waren dagen van bezinning, gebed, vasten en boetedoening, aan het begin van elk van de vier seizoenen (quateremperdagen) en in tijden van nood en gevaar (kruisdagen). Tijdens de kruisdagen was het gebruikelijk om te bidden om Gods zegen voor de vruchten van de aarde in een processie (openbare belijdenis van het geloof in een plechtige rituele optocht), waarbij de priester met een kruis door de velden trok. Toen vanaf de zestiende eeuw de Reformatie vorderde, heeft een deel van de reformatorische kerken in Nederland de traditie van de bededagen overgenomen.



Vaste dagen en lokale gebruiken

Op de Synode van Dordrecht is besloten dat er in tijden van oorlog, honger en andere rampen zoals watersnood massaal gebeden en gedankt zou worden. De overheid kondigde aan wanneer een bid- of dankdag gehouden werd. Naarmate de samenleving in de negentiende eeuw steeds meer industrialiseerde, veranderde ook de liturgische praktijk van de dankdag voor gewas naar een dankdag voor gewas én arbeid. Daarnaast werd tegenover dankdag in het najaar ook een vaste dag om te bidden in het voorjaar ingesteld. Tot op heden wordt er op bid- en dankdag gebeden gedankt voor Gods zegen voor de oogst en het werk, hoewel er in de hedendaagse postindustriële samenleving ook meer in het algemeen wordt stilgestaan bij het welzijn van de familie en gemeente, de economie en de (politieke) ontwikkelingen in de wereld. Tegenwoordig worden bid- en dankdag voor gewas en arbeid landelijk op respectievelijk de tweede woensdag in maart en de eerste woensdag in november gevierd, hoewel plaatselijke en provinciale gebruiken hiervan kunnen afwijken.

Biddag voor Gewas, Arbeid en Visserij

Verschillende plaatsen kennen lokale tradities waarmee bid- en dankdag worden vormgegeven. Zo wordt er in diverse oorspronkelijke vissersdorpen, zoals Katwijk aan Zee en Arnemuiden, in (hervormde) gemeenten ook gebeden en gedankt voor Gods zegen voor de visserij. Men spreekt in deze gemeenten ook wel van Bid- en Dankdag voor Gewas, Arbeid en Visserij. In het vissersdorp Urk wordt sinds de negentiende eeuw vanwege het seizoen van de visserij biddag al op de tweede woensdag in februari gevierd, en dankdag op de laatste dag van het jaar. In het verleden kwamen de vissers rond het kerstfeest naar huis, waarna de schepen ongeveer zes weken in de haven bleven liggen. De Zuiderzee was gedurende de wintertijd immers veelal dichtgevroren, waardoor weinig tot niets gevangen kon worden. Het ontbreken van verdiensten en de bittere armoede die hiervan het gevolg waren vormden aanleiding voor het ontstaan van de 'biddag voor de visserij' die na de magere winterperiode aan het begin van het nieuwe visseizoen in februari werd gevierd. Ook tegenwoordig blijft tijdens 'bidweek' (de week rondom biddag) de gehele Urker vissersvloot aan wal liggen, en wordt er niet gevist maar worden er slechts reparaties aan de schepen verricht tijdens de weekdays buiten biddag. In de omgeving van Ouddorp worden de diensten voor bid- en dankdag ook gehouden op de zondag die volgt op deze dagen, om de vissers de mogelijkheid te geven om de diensten bij te wonen.

Bidden en danken voor Zijn genade en zegen

Wat wordt er op biddag gevierd en beleden? Biddag is een dag waarop traditioneel in het voorjaar speciaal gebeden wordt om Gods zegen voor de oogst en het werk, maar in bredere zin ook voor het welzijn in de familie en gemeente, de economie, de samenleving en de wereld.

Het vieren van biddag is God vragen om Zijn zegen voor jouw leven en werk, en dat van anderen. Je belijdt op deze dag dat Hij de bron van al het goede in de wereld is, en dat wij mensen afhankelijk zijn van Zijn genade. Het is zodoende ook een moment van bewustwording. Je getuigt op bid- (en dankdag) van Zijn genade, door stil te staan bij de goede dingen die Hij je heeft gegeven in je persoonlijke leven en aan deze wereld, waarvoor wij mensen dankbaar mogen zijn. Je vraagt God in je gebed om ook in het

komende jaar weer Zijn genade te schenken aan deze wereld. Maar je herkent daarnaast ook dat bijvoorbeeld de welvaart en veiligheid van de samenleving waarin je leeft niet vanzelfsprekend zijn, en niet op alle plaatsen in de wereld in gelijke mate gegeven zijn. Velen in deze wereld leven in armoede en onzekerheid en ervaren onrecht, en je vraagt God in je gebed op biddag daarom ook om gerechtigheid voor allen in deze wereld en voorspoed voor de minderbedeelden.

Veel kerkelijke gemeenten organiseren in de periode van bid- en dankdag daarom ook acties waarbij gaven gegeven kunnen worden ten nutte van de minderbedeelden of mensen die onrecht ondervinden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het doneren van kleding, voedsel of andere goederen, of door een financiële bijdrage te geven ten behoeve van een goed doel.

Ook hierdoor kun je getuigen van Zijn genade, omdat Hij je in staat heeft gesteld als welvarend mens te kunnen geven aan anderen. Daar waar mensen barmhartig zijn en liefde naar elkaar tonen wordt immers het Koninkrijk van God zichtbaar. Bid daarom op biddag én op alle andere dagen in het jaar om Gods zegen en genade voor allen in deze wereld.

Bron: www.protestantsekerk.nl

Gebed voor een werkdag

Laat al mijn werk gezegend zijn
en geef mijn arbeid zin.

Laat in mijn huis uw vrede zijn
en zegen mijn gezin.

Geef mij vandaag de rust en kracht
voor elke taak die op mij wacht.

Dat ik mij niet voor niets vermoei;
breng alles wat ik doe tot bloei.

Laat al mijn werk tot zegen zijn
voor mensen om mij heen.

Laat in mijn hart uw vrede zijn
en werk zelf door mij heen.

Maak mij als zout dat smaak verspreidt.

Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt,
tot ieder woord en elke daad
mijn Vaders liefde tastbaar maakt.

Laat al mijn werk geheiligd zijn,
een dienst tot eer van U.

Laat mij oprecht, integer zijn;
een spiegelbeeld van U.

Werk door uw Geest met kracht in mij,
tot uw karakter groeit in mij.

Voltooi het werk dat U begon,
tot aan de dag dat Christus komt.

Sela