

Kerkruijs 2023



Bron: www.nl.dreamstime.com

Informatieblad
van de
Protestantse Gemeente
te
Sint-Jacobiparochie

april 2023

KERKELIJKE ADRESSEN

Pastoraat

Ds. Liesbet Geijlvoet, tel. 06 206 13 138
lgeijlvoet@gmail.com

Scriba

T. Meindertsma, tel. 491882
meindertsma.tine@gmail.com

Bezoekwerk

H. de Haan-Bilker, tel. 491759
hannekebilker@hotmail.com

Ledenadministratie en boekhouding

K. Braaksma, tel. 491882
adm.pkn.sintjacob@gmail.com

Collectebonnen

D. de Haan, 06 3847 1864

Koster april

Brand de Haan, tel. 491856

Rekeningnummers

Protestantse Gemeente
Diaconie en Zending
Protestantse Gemeente

NL43 RABO 0151 3856 29
NL91 RBRB 0791 6372 20
NL62 RBRB 8835 8415 34 (*collectebonnen*)

Website

www.pknsintjacobiparochie.nl

Beamerdienst

liturgiepknstjacob@gmail.com

Bloemendienst

tietie.klaver@hotmail.com, tel. 491798

Redactie

kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com

Een kaartje van de kerk

De kerk laat graag van zich horen en stuurt een kaartje bij ziekte, zorg, overlijden van dorpsgenoten, geboorte, huwelijk en jubilea. Dit wordt verzorgd door Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718.

Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen

MCL: H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Noorderbreedte Jabikshof: Hoyteslân 8, 9084 AJ Goutum
(voorheen Nieuw Mellens)
Noorderbreedte Revalidatie: Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden
Parkhoven: Dorhoutstraat 2-24, 8933 CX Leeuwarden
De Batting: Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen

KERKDIENSTEN

26 maart	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Leesdienst, dhr. P. Luehof T. Meindertsma 1 ^e Werelddiaconaat, 2 ^e Diaconie
2 april <i>Palmzondag</i>	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Leesdienst, dhr. D. de Haan L. Buurstra-Smits 1 ^e Kinderen/jongeren, 2 ^e Orgelfonds
6 april <i>Witte Donderdag</i>	19.30 uur Pesachmaaltijd	Commissie Eredienst
7 april <i>Goede Vrijdag</i>	19.30 uur	Commissie Eredienst
9 april <i>Pasen, koffiedrinken</i>	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. Liesbet Geijlvoet T. Meindertsma 1 ^e Werelddiaconaat, 2 ^e Kerk
<i>m.m.v. Bliid Boadskip Sjongers</i>		
16 april	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Dhr. P. Glas, Ens L. Buurstra-Smits 1 ^e Diaconie, 2 ^e Kerk
23 april <i>koffiedrinken</i>	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. Joh. Bakker, Stiens B. Koopal 1 ^e Eigen Jeugdwerk, 2 ^e Diaconie

AGENDA

26 maart	14.00 uur	Stap voor stap wandeling Ingelum
27 maart	20.00 uur	Bijbelcafé
18 april		Kleine kerkenraad vergadert



het
40-dagenproject



Verander je mee?

Projectlied - Verander je mee?

Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.

Met de verhalen van het goede leven zal God ons hoop en licht en liefde geven.

Vier met ons mee dat alles anders kan.

Kom als je blij bent, kom met je verdriet.

Kom met geluk en kom ook met je vragen.

God wijst de weg in deze veertig dagen.

2 april - Palmpasentok maken

Sita Buurstra en Evelyn Beimers

9 april - Pasen

In de kerk staat voor jullie een knutseltafel klaar.

Hier kun je bij binnenkomst gaan zitten.

16 april - Johannes 20:19-23(31)

Yda de Groot

23 april - Johannes 21:1-14

Tjitske v.d. Wal

Zondag 30 april - Geen kinderkerk



TER OVERDENKING

De maaltijd in Emmaüs

Lucas 24: 30; 'Toen Hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: 'Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?'

Als Jezus is begraven, gaan na het Pesachgebeuren in de stad Jeruzalem, enkele leerlingen naar huis. Ze gaan op weg, nadat de vrouwen die bij het graf waren, teruggekeerd zijn. En vertellen dat het graf leeg is. Ze zijn vroeg op weg gegaan. En hebben geen idee wat er geschiedde in de Paasnacht. Ongemerkt voegt Jezus zich bij hen. En vraagt hen naar hun verdriet en teleurstelling. Hij vertelt niet wie Hij is. En ook vertelt Hij niet over het wonder dat die nacht is gebeurd.

De leerlingen zijn met hun gedachten bij alle lijden en het verdriet. Ze kunnen er niet boven uitstijgen. Hun blik is naar beneden gericht, op de stoffige weg. Hun voeten die bewegen. Ze letten niet echt op Degene naast hen.

Kunnen wij het wonder van Pasen wel bevatten? Dit jaar is de Passion in Harlingen. Een bijzondere gelegenheid. Veel mensen zullen daarheen gaan om het lijdensverhaal van Jezus mee te krijgen. Maar natuurlijk gaat Pasen over de opstanding. Dat God het laatste woord heeft over het leven en lijden van Jezus. Het lijden van Hem is intens en gruwelijk. Maar de betekenis van het leven ligt in een kracht die verder rijkt dan wat wij mensen elkaar aan kunnen doen aan geweld of vernederende situaties. Het ligt in de waarheid die boven ons menselijk oordeel uitstijgt. Dat het licht van God niet verduisterd kan worden door alles wat donker is in de wereld. Kunnen wij zo ver kijken? Zien we het licht van Pasen al?

Pasen is een bijzondere tijd in de kerken. De opstanding van Jezus uit de dood. En de openbaring dat hij de Messias is, wordt breed uitgedragen. Het is glorieus, de dood is weggedaan. Met de steen die van het graf wegrolde, is er een nieuwe tijd aan gebroken. Dan komt Jezus bij de leerlingen in Jeruzalem binnen en laat zich zelfs aanraken.

Maar deze leerlingen die al weggegaan waren, wisten dit niet. Zo vol teleurstelling onderweg naar Emmaüs. Hun verhaal spreekt mij in de Paastijd vaak

het meeste aan. Niet in de eerste plaats omdat de menselijke teleurstelling en het verdriet hun blik vertroebelt. Hoewel dat ook zo herkenbaar is, dat verdriet je blik zo klein kan maken. Maar vooral omdat ik hun plotselinge inzicht, bijna fysiek, voel. Alsof je hart een slag overslaat en in je schoenen zakt.

‘Hij is het! Hij is het’; in het breken van het brood herkennen ze Hem. Door hun ervaring blijft Pasen opeens niet meer alleen beperkt en verbonden met dit moment in het voorjaar. Maar verbindt zich met alle momenten waarop we in de kerk en daarbuiten dit gebaar van breken en delen maken.

Pasen vieren, wordt opeens ook Pasen leven en dienen en delen. Hun vermoeidheid van alles wat ze meemaakten en de dagreis te voet, valt van hen af. En ze gaan nu ook op weg, om de blijde boodschap te vertellen.

Dit jaar is het jaarthema ‘Aan Tafel’ en ik vind dat de avondmaaltijd in Emmaüs daar ook een belangrijke plaats inneemt. Een tafel van breken en delen. Dan is Christus opeens in ons midden. En roept in ons de blijdschap omhoog van de goede Boodschap voor alle mensen.

Ds. Liesbet Geijlvoet



GODUNLIMITED
GOSPEL GROEP

Zondag 2 april
Aanvang: 10 uur
Gideonkerk
Sint Annaparochie

THEMADIENST:
DE KRACHT VAN
VERTROUWEN

VAN DE KERKENRAAD

13 maart vergaderde de *kleine kerkenraad* bij Lideke Buurstra thuis. Iedereen die verwacht werd, was aanwezig en deze keer opende Anna Kuik de vergadering met een overdenking rond het jaarthema 'Aan tafel'. Ze sloot af met een erbij passend gebed.



Nadat er nog enkele punten aan de agenda zijn toegevoegd, starten we met de *notulen* van de vorige vergadering. Enkele punten worden er uitgelicht omdat er nog iets verduidelijkt moet worden. Dan worden ze goedgekeurd en gaan we verder met de andere punten van de agenda.



Ds. Liesbet Geijlvoet kreeg op een van de *kennismakingsbezoeken* de vraag of ze wel eens van de zangavonden in de kerk van Minnertsga had gehoord. Dat was niet het geval en daarom was ze ervoor in om als er daar op zo'n avond ook een mooi koor aanwezig zou zijn, een uitnodiging te ontvangen. Dat was al snel het geval en zo kwam het dat ze aanwezig was toen daar het Chr. Bildts mannenkoor optrad. Het was een geweldige ervaring en de zang en de muziek tilden je als het ware op, zo vertelde ze. Die kennismakingsbezoeken gaan nog even door in maart en zullen rond Pasen even stilliggen om daarna weer hervat te worden.

Een aantal *gemeenteleden* heeft te kampen met ziekte en zorgen en laten we hen niet vergeten in ons gebed, onze aandacht in welke vorm dan ook. Fijn, dat we van elkaar horen als er ergens iets speelt.

Op de *inloopavond* (ging over de samenwerking tussen de kerken van de combinatie) was gelukkig een mooi groepje gemeenteleden aanwezig en zo konden de punten die daar aan de orde kwamen, meegenomen worden naar de vergadering van de combinatie. Iedereen was het erover eens dat samenwerking moet groeien en rustig opgebouwd moet worden. Elders in Kerknijds (pag. 14, 15) vindt u een verslag van deze vergadering.

De *kerkrentmeesters* hadden op hun eigen vergadering weer de nodige punten besproken. Er zijn nog enkele achterstallige VVB's die aandacht vragen en op een regiovergadering bleek dat het systeem Fris – dat is een programma waarin de financiële zaken ingevuld horen te worden alvorens ze verstuurd kunnen



worden naar de bureaus die daarover gaan - veel gemeenten kopzorgen geeft. In onze kerk speelt dit niet, want onze boekhouder weet zich er wel raad mee. Al kost zo'n systeem wel weer tijd en energie.

De collecte voor Syrië is door de *diaconie* aangevuld tot 250 euro. De  diaconie heeft niet zelf vergaderd maar was aanwezig op een zgn. IDO vergadering. Daar hoorden ze dat iemand van het IDO een lezing zou kunnen geven over dementie. Iemand opperde dat het ook een onderwerp voor Commissie Kerk en Dorp zou kunnen zijn. Hoe ga je als kerk, als dorp om met bewoners die dementie hebben? We houden dit onderwerp als mogelijkheid voor een thema avond 'Kerk en dorp' in onze gedachten.

Elène de Groot heeft een scheur in haar schouder en is even uit de roulatie. Binke Koopal is er wel en zal even met Elène bespreken of ze tijdelijk iets moet overnemen.

In het kerkblad van Nij Altoenae stond een goede samenvatting van een volgens dominee zeer leesbaar boek 'Samen jong'. Zou ook iets voor ons kerkblad kunnen zijn. Tine gaat informeren of wij dat verslag mogen gebruiken voor Kerknijds. (Zie pag. 22 e.v.)

De *commissie eredienst* is bezig met het voorbereiden van de diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag. In het vorige Kerknijds heeft Yda de Groot hier al iets over verteld. Op dit moment is nog niet duidelijk of er ook clubkinderen naar de Passion in Harlingen gaan, maar wat al wel zeker is dat er ook een aantal van hen bij de viering op Witte Donderdag aanwezig zal zijn. Hun aanwezigheid is heel bijzonder en zij zullen een actieve bijdrage aan de viering leveren. Op de er aan voorafgaande clubavonden wordt er al aan het thema gewerkt.

Op *Witte Donderdag* horen we hoe eens Pesach gevierd werd en wat al het op tafel aanwezige betekent. Zelf zullen we - net als Jezus op die laatste avond voor Pasen - druivensap en matses tot ons nemen.

Op *Goede Vrijdag* zijn er veel indrukwekkende lezingen en zullen we ook zingen en luisteren naar muziekfragmenten.

Op *Paaszondag* gaat ds. Liesbet Geijlvoet voor en dan wordt ook het Paasproject van de kinderkerk afgesloten. De kinderen blijven die zondag in de



kerk. De gospelgroep De Bliidboadskip Sjongers zal het feestelijke karakter van de dienst versterken en na afloop is er koffie met een betekenisvolle traktatie.

In de zomer van 2024 hebben we een aantal *gezamenlijke zomerdiensten*. (Zie verslag van de combinatievergadering). Dit jaar hebben we ook een gezamenlijke dienst en wel met Pinksteren. Het betreft een gezamenlijke



dienst met buurkerk St. Anne. Die dienst is in onze eigen kerk. Froubuurt had ook graag aanwezig willen zijn, maar had al een eigen dienst gepland die ze, heel begrijpelijk, niet af wilden zeggen. In Froubuurt wordt nl. niet meer wekelijks, maar tweewekelijks een viering op zondag georganiseerd. Dat bevalt

heel goed en het meest bijzondere is dat er nu meer mensen in de dienst aanwezig zijn. U begrijpt het al, één van die tweewekelijkse vieringen was die van Pinksteren.

De preekroosters van 2024 zijn wat gezamenlijke diensten betreft daarom nu al op elkaar afgestemd zodat dan iedereen die dat wil erbij kan zijn.

Wat gaan we naast alle verslagen bespreken op de *gemeenteavond*? Dat zijn wat ons betreft in ieder geval de volgende zaken:

- * Eerste zondag van januari: zullen we er een speciale dienst van maken?
- * Een bloemetje voor iedereen van zeventig jaar en ouder? Of zullen we de leeftijdsgrens wat oprekken?
- * Een inloopavond of is een moment na de dienst ook een optie om de samenwerking met de buurgemeenten te bespreken?
- * Er komt weer een Bijbelkring!

Wat fijn dat Tjitske al weer heeft aangeboden de beamer te verzorgen op de gemeenteavond. Dan hoeven we haar alleen nog even de stukken te sturen.

In de rondvraag horen we dat er in Bildt.nu een interview komt met onze predikant. We wachten in spanning af en de kerkrentmeesters zullen zich buigen over een financiële bijdrage voor dit blad dat ook aandacht besteed aan zaken georganiseerd door Commissie Kerk en Dorp.



18 april hopen we als kleine kerkenraad weer te vergaderen, zelfde tijd, zelfde plaats. Dan buigen we ons in ieder geval over visie en missie en de plaatselijke regeling.

GEMEENTEAVOND



Op donderdag **16 maart** hadden we onze gemeenteavond waarop we naar goede gewoonte bijeenkomen om de verslagen van het afgelopen jaar en andere actuele zaken met elkaar te bespreken.

De voorzitter, Anna Kuik kan een dertigtal - buiten de 3 gemeenteleden die de moeite genomen hebben zich af te melden - mensen *verwelkomen*: wat een opkomst! Hartverwarmend voor iedereen die er bij is. Die fijne en openhartige sfeer is de hele avond aanwezig en daardoor wordt het een vlotte, interessante en samenbindende bijeenkomst.

Anna *begint* de avond met gebed en met het voorlezen van enkele verzen uit Matthëus 6, passend bij het jaarthema van de PKN 'Aan tafel'; *Jezus zei tegen Zijn leerlingen: "Daarom zeg Ik jullie: maak je nergens zorgen over. Niet of je wel eten en drinken zal hebben. Ook niet of je wel kleren zal hebben om aan te trekken. Het leven is toch belangrijker dan het eten? En het lichaam is toch belangrijker dan de kleren? Kijk eens naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet en ze bewaren geen voorraden in schuren. Jullie hemelse Vader geeft ze te eten. Jullie zijn toch veel belangrijker dan de vogels? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken, ook maar één centimeter groeien of ook maar één dag langer leven? En waarom maken jullie je zorgen over kleren? Kijk eens naar de bloemen in het gras. Kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. Maar Ik zeg jullie dat zelfs koning Salomo met al zijn rijkdom er niet zo schitterend uitzag als die bloemen. Het gras staat er maar één dag, want morgen wordt het als brandstof in de oven gegooid. Toch kleedt God dat gras zó mooi met bloemen aan. Dan zal Hij jullie toch zeker óók aankleden? Wat is jullie geloof toch klein! Wees dus nergens bezorgd over. Pieker niet: 'Wat moeten we eten?' Of: 'Wat moeten we drinken?' Of: 'Wat moeten we aantrekken?' De mensen van de andere volken doen dat wél. Maar jullie hemelse Vader weet dat jullie deze dingen nodig hebben. Geef het Koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven. Dan zal Hij jullie al deze dingen geven. Maak je dus geen zorgen over de volgende dag. Want de volgende dag zal weer zijn eigen zorgen met zich meebrengen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen."*

Daarna is er een korte *overdenking* over het thema Samen aan tafel: eten brengt ons samen en verbindt ons met elkaar, de schepping en de Schepper.

We zijn afhankelijk en kwetsbaar. De mens kreeg de opdracht de aarde te bewerken en te bewaren. Dat is een daad van geloof. Wij vertrouwen erop dat de aarde ons voedt. Bij de maaltijd kunnen we dat ervaren: vertrouwen en liefde. Jezus gaf zich aan ons. Wij mogen hem volgen in onze relatie met elkaar en de aarde.

Na de opening *zingen* we met de beamer mee het lied ‘God die leven hebt gegeven’. De *presentielijst* wordt uitgedeeld en terwijl die rondgaat, komen de verslagen aan de orde. Het *jaarverslag* in boekjesvorm behoeft geen toelichting, maar de *financiële verslagen* zijn altijd gebaat bij uitleg en dat doen Klaas Braaksma en Anneke Keizer vakkundig.

Enkele zaken die aan de orde komen

Baten kerk:

- * Totaalbedrag VVB's gaat iets omlaag en dat komt doordat er wel adressen wegvallen (door overlijden en verhuizing), maar niet bijkomen.
- * Door corona waren er in 2021 meer giften dan in 2022.
- * Rente: bedrag is hoger en dat komt omdat het MFC - die het gebouw van ons kocht - nog een bedrag van ons leent en hierover rente betaalt.

Lasten kerk:

- * We hadden geen kosten qua traktement omdat we geen predikant hadden, maar we hadden wel kosten omdat dpminee Bakker pastorale zorg verleende. Vandaar dat daar een bedrag is vermeld.
- * Kosten eredienst: koffie (1x per maand voor het MFC en 1x per maand voor onszelf), aanschaf Paaskaarsen, koren enz.
- * Diverse kosten: aanschaffen van lectuur en andere zaken.
- * Bankkosten: De begroting voor 2023 is flink hoger dan die van de voorafgaande jaren en dat heeft te maken met het fenomeen ‘Beheerd beleggen’. We hadden altijd voornamelijk aandelen van Shell, maar Shell ligt niet alleen qua fossiele activiteiten lastig, ook speelt dat het niet verantwoord is om al je aandelen bij één partij onder te brengen. Daarom heeft het college van kerkrentmeesters het beleggen uit handen gegeven aan de Rabobank. Men verwacht met Beheerd beleggen een goed rendement te kunnen behalen.
- * Ledenregistratiesysteem: als mensen zich uitschrijven, krijgen ze vanuit Utrecht een brief en dat brengt kosten met zich mee.
- * Onderhoud inventaris: iets opknappen in de kerkzaal (nieuwe afsluitbare deur bij de geluidsapparatuur). Ook schrijven we af op liturgische tafel, geluidsinstallatie en beamer.

* Waterschapslasten: wat de kerk betreft is het zo geregeld dat eigenaar en pachter elk de helft van het bedrag betalen. Wat de diaconie betreft is het zo geregeld dat de diaconie het ene jaar en de pachter het andere jaar het volledige bedrag betaalt.

* Grafonderhoud: De tarieven gingen omhoog en het afgelopen jaar betaalden we voor 3 jaar vooruit, vandaar het verhoogde bedrag.

* Huur: ging omhoog vanwege de stijgende energiekosten.

De boekhouder concludeert dat we weliswaar een tekort op de begroting hebben, maar dat dat geen reden is voor zorg. We hebben voldoende geld om de komende jaren vooruit te kunnen.

Diaconie:

* De kerk heeft 1 bankrekening voor het innen van de VVB's. De diaconie heeft er nu nog 2 (Rabobank en Regiobank), maar zal er binnenkort nog eentje hebben en wel bij de Regiobank. Het hebben van zo weinig mogelijk bankrekeningen drukt de kosten.

* Iemand vraagt wat we moeten betalen voor het afstorten van contant geld? Dat is eigenlijk niet aan de orde omdat veel mensen overgegaan zijn op het aanschaffen van collectebonnen. Het bedrag aan contant geld wat nog binnenkomt, wordt bijgehouden en verantwoord in een logboek en vervolgens door Anneke Keizer van haar rekening naar die van de Regiobank gestort.

* VVB zending is in 2022 nagenoeg gelijk aan die van 2021 met dank aan alle trouwe gevers.

* Bedrag bloemen is hoger geworden door de stijgende kosten van planten. Er wordt geprobeerd de bosjes niet te groot te maken. Dit punt zal later op de agenda weer aan de orde komen.

* Net als de bloemen zijn de kerstattenties ook iets duurder uitgevallen. Dat is geen probleem, want er is nog een spaarpotje voor dergelijke zaken.

* Overige kosten: het dit keer hogere bedrag heeft te maken met het uitje en de maaltijd bij het startweekend.

Anneke Keizer vraagt of iemand van de gemeenteleden een idee heeft voor een goed doel waar het hele jaar voor gespaard kan worden. Dat doen veel kerken en onze eigen diaconie zou dat ook graag doen. Een uitnodiging voor iedereen om iets aan te dragen.

De voorzitter bedankt iedereen voor het maken en toelichten van de verslagen.

Dan is het tijd voor koffie met wat lekkers en even bijpraten. Van dat laatste wordt gretig gebruik gemaakt tot de voorzitter laat weten dat we verder gaan met de agenda.

Na de pauze bespreken we de volgende punten:

* *Inloopavond* rond ‘samenwerking met de burens’: de eerste bijeenkomst vond plaats op avond. De vraag van vanavond is, of dit een juist moment is of is het misschien een idee om dit eens na afloop van een dienst te doen en dan bv. bij de koffie. Dan kan iedereen iets inbrengen en vangen we twee vliegen in één klap. We besluiten om dit inderdaad de volgende keer na de viering tijdens het koffiedrinken te laten plaatsvinden.

* Zullen we van de *eerste zondag van het nieuwe jaar* een speciale dienst maken? Laagdrempelig, een korte overdenking of een vertelling, een samenbindende activiteit, misschien een opdracht voor de jeugd of voor jong en oud. In Sexbierum doen ze dat één keer per maand en er wordt besloten dat wij gaan voor die speciale dienst op de eerste zondag van het nieuwe jaar. Tijd: van ongeveer 10.30 uur tot 11.15 uur. Dat tijdstip moet dan wel even aan de preekvoorzitter worden doorgegeven.

* Is het een idee om eens te praten over de *verjaardagsboeketten*? Het is best een flink bedrag dat eraan uitgegeven wordt. Er wordt geopperd dat afhankelijk van het seizoen er ook voor een mooi plantje kan worden gekozen als de bloemen schaars zijn. De keuze van een boeket of een plantje laten we aan het bezoektteam over. Wel proberen we iets te kopen voor rond de € 7,50. Het gaat uiteindelijk om het gebaar! Op de vraag of we de leeftijdsgrens van 70 jaar ook los moeten laten, reageert Lideke Buurstra met een verwijzing naar wat er deze week in de kranten te lezen stond ‘Geld niet oppotten maar mensen laten delen in de middelen’. Er volgt applaus en zo weten we als kerkenraad dat iedereen van 70 jaar en ouder een boeket of plantje op zijn of haar verjaardag blijft krijgen.

Bij de *rondvraag* vraagt mevrouw Vellinga of het Bijbelcafé ook op een ander moment dan de avond kan. We hebben afgelopen jaar koffieochtenden georganiseerd, maar dat was geen succes. Het Bijbelcafé blijft dus op avond, maar als er ideeën zijn of wensen voor iets op de ochtend of middag, dan horen we dat graag!

Ane Pieter Machiela staat op en neemt plaats achter de microfoon. Hij bedankt iedereen voor de fijne avond. Hij heeft ervan genoten en is heel dankbaar voor alles. Dat hij gezond is en dat wij hier zo zitten terwijl veel kerken hun gebouwen moeten sluiten. Dat we op zondagochtend geregeld koffiedrinken en met elkaar rond de tafel kunnen bijpraten. Hij besluit z'n indrukwekkende ontboezeming met de zin 'Met 'n ander kin alles!'

Iemand vraagt of de oudejaarsavonddienst iets later kan beginnen omdat er dan ook iets door het MFC georganiseerd wordt. Dan moet je de mensen er bijna uitsturen vanwege de kerkdienst of oppert iemand "moeten we de oudejaarsavonddienst afschaffen en die laatste zondag van het jaar bestempelen als oudejaarsdienst, nu we geen viering meer hebben op nieuwjaarsdag?" De kerkenraad neemt dit punt mee voor haar vergadering.

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

Tekst: Jeremiah Rankin – 'God be with you till we meet again'

Tot slot zingen we staande Ga met God en hij zal met je zijn.

Kort verslag vergadering combinatie Bildtse parochies d.d. 20 februari 2023.

Aanwezig: Ds. Liesbet Geijlvoet, Anna Kuik, Tine Meindertsma, Ida Blokland, Frans van der Mossel, Harry Halma, Foppe de Haan, Jaep van der Wal

Tine opent de vergadering met het lezen van Mattheüs 6. Kort gezegd draait het daar om de vraag wat een mens gelukkig maakt. Aansluitend leest Tine over Gandhi, die bij het instappen in de trein één van zijn schoenen verliest. Tot verwondering van zijn metgezellen doet hij ook zijn andere schoen uit en

gooit die naar buiten. Op hun verwonderde vraag naar het waarom, antwoordt Gandhi dat zo degene die de ene schoen ziet mogelijk ook de andere vindt en dan gelukkig kan zijn met een paar schoenen die bij elkaar passen. (Ter aanvulling: Gandhi verloor de schoen omdat hij snel op een trein moest stappen die slechts wat afremde. De trein stopte alleen als er blanken op het perron stonden).

Nadat Tine is voorgegaan in gebed, zingen we twee coupletten van lied 146.

Nadat we een rondje hebben gemaakt door elkaar te vertellen hoe het in de respectievelijke gemeenten gaat, komt o.m. het volgende ter tafel:

- We kijken met tevredenheid terug op de mooie intrededienst op 15 januari.
- Dominee Liesbet vertelt dat ze druk bezig is met de kennismaking. Afspraken met deze en die, om zo goed mogelijk de gemeenten te leren kennen. Ze houdt kantoor in 't Beerdhuus en achter in de Gideonkerk.
- Afgesproken wordt dat er dit jaar een gezamenlijke dienst is in 't Beerdhuus op 1^e Pinksterdag, 28 mei. Voorganger is dan ds. Liesbet.
- Voor 2024 wordt afgesproken dat er 1^e Pinksterdag, 19 mei een gezamenlijke dienst is in Vrouwenparochie (voorganger ds. Liesbet). Op 6 oktober 2024 is er dan een gezamenlijke dienst in St.-Annaparochie.
- We denken na over wat we meer gezamenlijk zouden kunnen doen. Uitgangspunt daarbij is dat de weg van de geleidelijkheid beter is dan de snelweg. Maar we zouden elkaar in ieder geval via de kerkbladen op de hoogte kunnen houden van bijzondere zaken. Op de volgende vergadering komen we op dit punt terug.

- Wat betreft de zomerdiensten van 2024 gaat de vergadering akkoord met het voorstel op de agenda.

datum	dienst in	
21-7-2024	Kerk tussen de Dijken	Nij Altoenae
28-7-2024	Bordenakerk	Vrouwenparochie
4-8-2024	t Beerthús	St.-Jacobiparochie
11-8-2024	Vrije Evangelische gemeente	Oudebildtzijl
18-8-2024	Gideonkerk	St.-Annaparochie
25-8-2024	Meinardskerk	Minnertsga

- We rouleren voortaan wat betreft vergaderplaats en daarmee ook van voorzitter en schrijver.

Ida sluit de vergadering met een 'Gebed voor onderweg' uit de bundel Medemens.

Jaep van de Wal

UIT DE GEMEENTE

Zondag 19 maart staken we in de eredienst voorafgaand aan de voorbeden kaarsen aan en mochten we als gemeente iets of iemand noemen die licht kan gebruiken. Weet dat u/jij genoemd bent.

Gepke Veenstra is opnieuw opgenomen geweest in het ziekenhuis. Deze keer met een akelig virus dat haar conditie en weerstand flink heeft aangetast. Alhoewel ze weer thuis is, heeft ze nog veel zorg nodig want de wond op haar been is nog niet dicht en ook het lopen vlot niet. Fysiek en mentaal is het zwaar, ook voor haar man Johannes. Vertrouwen en hoop houden, dat lukt niet altijd en dat is heel menselijk. Maar, zo vertelde ze, het meeleven uit de gemeente is van onschatbare waarde.

Jet Damstra van de Oudebildtdijk is thuisgekomen na twee keer opgenomen geweest te zijn in het ziekenhuis. Nu wacht ze op een operatie waarbij één van haar nieren verwijderd zal worden. We hopen dat de operatie goed zal verlopen en dat ze kracht krijgt om er door heen te komen.

Elène de Groot is gestruikeld en heeft daarbij een scheur in haar schouder(kom) opgelopen. Dat betekent veel pijn en een arm die in een mitella moet. We wensen haar veel sterkte en alle herstel toe.

Voor iedereen uit de gemeente die op wat voor manier zorgen heeft; in het kader een gebed bij het thema van afgelopen zondag in de hoop dat het tot steun mag zijn.

Bij Psalm 23 en Johannes 9:1-13

God, Bron van licht,

**Het duister wint zo vaak
in de wereld, in ons leven.
En hoe graag we ook willen
dat het licht doorbreekt,
soms zijn we ziende blind.**

**Heer, U bent toch het licht,
U bent toch degene
die blinden zicht geeft,
die ogen opent,
die nacht verdrijft
en een nieuwe
dag laat aanbreken.**

**Leid ons aan Uw hand
door de donkere dalen
tot er weer licht is,
begaanbare wegen.**

**Open ook onze ogen.
Breng licht in duisternis
tot de nieuwe morgen aanbreekt
en het nooit meer nacht wordt.**

door Annemieke Bosman-Mohrmann

VAN DE DIACONIE

Bijzondere collecten

26 maart - 40dagentijdcollecte Kerk in Actie

Werelddiaconaat - Bangladesh - Kansen creëren voor jongeren

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken.

Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leerwerktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.

Meer weten? kerkinactie.nl/40dagentijd

Dit werk steunen? Maak dan uw bijdrage over op rekening NL89ABNA 0457 457 457 o.v.v. 40dagentijdcollecte maart.



2 april - 40dagentijdcollecte Kerk in Actie

Kinderen en jongeren - PaasChallenge: Terug in de tijd van de Bijbel

Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in de karakters uit het paasverhaal in. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus' dood en opstanding en denken ze na over het einde van het kwaad en de duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend.

Meer weten? protestantsekerk.nl/40dagentijd

Dit werk steunen? Maak dan uw bijdrage over op rekening NL52 ABNA 0414 141 415 o.v.v. collecte kinderen en jongeren Palmпасen.

9 april - Paascollecte Kerk in Actie

Werelddiaconaat - Moldavië - Kerk helpt kwetsbare mensen

Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben,



willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt naar twee kanten: zo zijn jong én oud wat minder alleen!

Meer weten?

kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie

Dit werk steunen? Maak dan uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. collecte werelddiaconaat Pasen.

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?

Hartelijk dank, Anneke Keizer-van Vaals

OPBRENGST COLLECTES



Hartelijk dank voor de gaven.



KERKELIJKE STAND

De bloemengroet

In de afgelopen tijd werd er bij de volgende mensen een bloemetje gebracht:



Mw. G. Veenstra -Schoorstra Gerben van Tuinenstraat 47
Mw. J. Damstra-Kooistra, OudeBildtdijk 1170
Fam. A. Steensma, Kadal 25
Mw. P. Machiela, Gerben van Tuinenstraat 6d

Hartelijke groet, Tietie Klaver

Liefde is je sterkste wapen

Liefde is je sterkste wapen,
in je onrecht en je strijdt.
Tegen onrecht, leugens, pijnen,
Als de Here God je leidt.
Ga met Hem maar moedig voorwaarts,
Ook al zie je het soms niet meer.
Leg maar biddend al je zorgen,
In gebed tot God, je Heer.

En Hij zal je steeds geleiden,
Op het smalle ruwe pad,
Van je moed'loosheid bevrijden,
Kom je straks in de Hemelstad.
Daar word je door Hem ontvangen,
Kom maar binnen lieve kind,
Nu hoef je niet meer te lijden,
Wordt voorgoed door Mij bemind.

Petra Groeneveld

Verjaardagen 70+



Jubilea

Bedankt

Potjanhinnekont, wat most ik dut keer fan feer fortkomme en wat hadden de meesten der 'n hard hoofd in at ik, na myn darde revalidâsy in Beetsterzwaag, wel weer thúsweune kon.

Jawis kon dat want al jim prachtige kaarten, de besoekeys, de mooie bossen blommen en de bemoedigende woorden, niet allenig foor mij maar seker ok foor myn Anne'tsje, gaven mij fleugels, moed en kracht.

Ik kin gelukkig weer staan en loop met hulp weer klaine stikkys achter de rollator. De fysiotherapeut komt twee keer in 'e week del om myn kracht nag

wat meer op te bouwen soadat ik met 't mooie weer, weer met myn Bildtse motermuzen op paad kin.

Foor in 'e huus krij ik 'n elektrische rolstoel die't de dingen krekt wat makkeliker foor mij maakt want ok ik mot 't enersjyknoppy wat leger sette. Allegaar,heel,heel hartelik dank foor alles.

Ik hew in Lyndenstein trakteert op kroketten doe't ik fort gong en sait dat drie keer skeepsrecht waar.

Punt!!

Groetsys fan Anne en Betty Drost-Kamstra

Thys fietst voor Bretels!

Oncologieverpleegkundige *Thys Tuinstra* uit Bitgum (opgegroeid in Sint Jabik) zal van 13 t/m 20 mei in z'n eentje door vier Europese landen fietsen. Doel is hierbij om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Stichting Bretels (www.stichtingbretels.nl), een stichting die zich inzet voor jonge gezinnen waarvan een ouder komt te overlijden of overleden is.

Thys verloor zelf in 1994 zijn mem na een ziekbed van vijf jaar (Ankie werd slechts 44 jaar oud) en weet hoeveel impact een dergelijk verlies heeft op een jong gezin.

Vorig jaar werd het idee opgevat om een solo-sponsortocht van 1000 km te gaan fietsen. Het begin- en eindpunt is woonplaats Bitgum.

Er blijft niets aan de strijkstok hangen, Bretels maakt nagenoeg geen overheadkosten.

Mocht je Thys en daarmee natuurlijk vooral Stichting Bretels willen steunen, dan is ieder bedrag welkom op rekeningnummer: **NL90INGB0004484456 t.n.v. T. Tuinstra te Bitgum o.v.v. "Bretels"**. Alvast heel hartelijk dank!!!

Zie ook www.frieschdagblad.nl onder regionieuws van 21 maart.

Deadline voor het Kerknijis van mei is zondag 23 april.

Samen Jong – kernwaarden van een kerk met alle generaties

In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. (1 Korinthe 12: 7)



[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



(Bronnen: Samen jong- Sabine van der Heijden, Vincenza la Porta, Jan Wolsheimer en Martine Versteeg. Ouderlingenblad voor pastoraat en gemeenteopbouw februarinumner 2023. Samen Jong - werkboek Youth for Christ)

**Diensten Beuckelaer,
Sint Annaparochie**



zorgcentrum
het Bildt
WIIS met GRIIS

wanneer	wie	kerkenraad
26 maart	Tj. Lolkema	Protestants
2 april	R. Dragstra	Vrouwenparochie
7 april, Goede Vrijdag	Ds. J.F. Kroon H.A.	Protestant
9 april, Pasen	P. Luehof	St. Jacobiparochie
16 april Dijkstra	P. Glas	Protestants
23 april	D. de Haan	Protestants
30 april	Ds. R. Bergsma	Protestants

Uitzendrooster Radio Eenhoorn

De uitzending begint om 9.30 uur.

Vanuit de studio in Menaam.



wanneer

26 maart

2 april Palmпасen

7 april Goede Vrijdag

9 april Pasen

16 april

23 april

30 april

wie

Ds. Haitze Wiersma Scharnegoutum

Ds. Marco Roepers Achlum/Hitzum

Majoor Freek v.d. Werf Leeuwarden

Majoor Freek v.d. Werf Leeuwarden

Ds. Jeroen van Olffen Menaldum

Ds. Roger Dragstra Leeuwarden

Ds. Rennie Schoorstra Ternaard

Dringende oproep - Dringende oproep - Dringende oproep

Aan broeders en zusters van alle kerkelijke gemeenten in Waadhoeke e.o.

Zoals u misschien weet zendt Radio Eenhoorn elke zondagmorgen van 8.00 uur tot 13.00 uur geestelijke programma's uit, zoals gospelmuziek, kerkdiensten en Glorieklangen. En elke vrijdagavond is er in samenwerking met Radio Stad Harlingen van 19.00 uur tot 20.00 uur het programma Horizon met nieuws uit de kerken.

Ons team is door omstandigheden erg krap geworden en willen wij deze programma's in de lucht houden, dan hebben we versterking nodig van **technici**; mannen/vrouwen die de **mengtafel** bedienen. We zijn dringend op zoek naar jou om ons team te komen versterken als technicus. Jij zorgt ervoor dat onze programma's de ether in blijven gaan. Een korte interne opleiding wordt verzorgd door eigen technici.

Voor informatie kunt u bellen of mailen naar Ale Bosch,
0517 452606 of 06 23139090, alebosch777@gmail.com.

Namens het geestelijk team van Radio Eenhoorn

Opstanding

Als Jezus niet was opgestaan had ons leven geen zin.

Dan zetten wij ons tevergeefs voor Gods koninkrijk in.

Dan had Zijn Woord in ons bestaan geen enkele zeggingskracht.

Omdat Zijn stem toch door de dood tot zwijgen werd gebracht.

Als Jezus niet was opgestaan zou God onvindbaar zijn.

Dan stonden wij totaal alleen in onze angst en pijn.

Dan was er voor de mens in nood geen enkele reddingskans.

Dan bleek de boodschap van het heil ontdaan van alle glans.

Als Jezus niet was opgestaan dan liep ons leven stuk.

Omdat er geen herstel meer was, geen hoop op nieuw geluk.

Dan was er wel een kruis geweest maar het had zijn doel gemist.

God had Zijn kunnen overschat, zich in Zijn plan vergist.

Als Jezus niet was opgestaan... Maar... Jezus is dat wel!

De dood werd op de derde dag onttroond op Gods bevel.

Zijn daad tot redding en behoud werd daar een tastbaar feit,

Het leven kreeg opnieuw een kans. En...dit keer voor altijd!