

Kerkruijs 2023



Informatieblad
van de
Protestantse Gemeente
te
Sint-Jacobiparochie

juli/augustus 2023

KERKELIJKE ADRESSEN

Pastoraat	Ds. Liesbet Geijlvoet, tel. 06 206 13 138 lgeijlvoet@gmail.com
Scriba	T. Meindersma, tel. 491882 meindersma.tine@gmail.com
Bezoekwerk	H. de Haan-Bilker, tel. 491759 hannekebilker@hotmail.com
Ledenadministratie en boekhouding	K. Braaksma, tel. 491882 adm.pkn.sintjacob@gmail.com
Collectebonnen	D. de Haan, 06 3847 1864
Koster mei	Willem Keizer, tel. 491978
Rekeningnummers	
Protestantse Gemeente	NL43 RABO 0151 3856 29
Diaconie en Zending	NL91 RBRB 0791 6372 20
Protestantse Gemeente	NL62 RBRB 8835 8415 34 (<i>collectebonnen</i>)
Website	www.pknsintjacobiparochie.nl
Beamerdienst	liturgiepknstjacob@gmail.com
Bloemendienst	tietie.klaver@hotmail.com , tel. 491798
Redactie	kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com

Een kaartje van de kerk

De kerk laat graag van zich horen en stuurt een kaartje bij ziekte, zorg, overlijden van dorpsgenoten, geboorte, huwelijk en jubilea. Dit wordt verzorgd door Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718.

Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen

MCL:	H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Noorderbreedte Jabikshof: (voorheen Nieuw Mellens)	Hoyteslân 8, 9084 AJ Goutum
Noorderbreedte Revalidatie:	Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden
Parkhoven:	Dorhoutstraat 2-24, 8933 CX Leeuwarden
De Batting:	Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen

KERKDIENSTEN

25 juni koffiedrinken	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. L. Geijlvoet D. de Haan Werelddiaconaat
2 juli	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	T. van der Meulen, Tietjerk E. de Groot 1 ^e Werelddiaconaat, 2 ^e Kerk
9 juli koffiedrinken	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. Joh. Bakker, Stiens L. Buurstra-Smits 1 ^e Diaconaat, 2 ^e Kerk
16 juli Viering Heilig Avondmaal	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. L. Geijlvoet T. Meindertsma Avondmaalscollecte
23 juli	<u>11.00 uur</u> Oud. van dienst Collecte	Ds. A. Elverdink, Reitsum B. Koopal 1 ^e Diaconie, 2 ^e Kerk
30 juli koffiedrinken	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Zangdienst E. de Groot 1 ^e Orgelfonds, 2 ^e Kerk
6 augustus	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. A.M. Roest, Leeuwarden D. de Haan Kerk
13 augustus koffiedrinken	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. J. van den Boogaard-Bongers T. Meindertsma Zending
20 augustus	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. J. Bakker, Veenwouden A. Keizer-Vaals Diaconie
27 augustus koffiedrinken	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. Joh. Bakker, Stiens T. Meindertsma Kerk

KINDERKERK



25 juni - Liesbeth Buurstra

Matteüs 10:16-33 - Schreeuw het van de daken

De leerlingen van Jezus worden eropuit gestuurd



om het goede nieuws te gaan vertellen. Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar God zal hun de goede woorden geven. Wat zij in het oor gefluisterd krijgen, mogen ze van de daken schreeuwen.

2 juli - Evelyn Beimers

Matteüs 10:34-42 - Kan ik iets doen?

Als Jezus zijn leerlingen eropuit stuurt om het goede nieuws te vertellen, vertelt hij ook iets over andere mensen. Zij kunnen ook iets doen om te helpen: als ze de leerlingen van Jezus ontvangen, ontvangen ze Jezus zelf. Als je de deur opendoet voor Jezus, doe je tegelijk de deur open voor God.



9 juli - Tjitske v.d. Wal



Matteüs 11:25-30 - Kom tot rust

Jezus zegt dat iedereen die vermoeid is en onder lasten gebukt gaat, bij hem mag komen. Bij hem vind je werkelijk rust, want zijn juk is zacht en zijn last is licht.

16 juli - Evelyn Beimers

Deze zondag is de laatste voor de vakantie, Dus een speciale kinderkerk.

Wij wensen jullie een fijne vakantie toe, en graag zien wij jullie weer in september!

Bronnen:

Voorpagina - Facebook - Vakantie woningruil Christenen

Pagina 21 – www.mijnkerk.nl

OVERDENKING

De barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37)

Daar kwam een wetgeleerde naar Hem toe om Hem op de proef te stellen. 'Rabbi,' zei hij, 'wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?' Hij zei tegen hem: 'Wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest u dat?' Hij gaf ten antwoord: 'U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.' Hij zei tegen hem: 'Juist geantwoord! Doe dat en u zult leven.'

Maar hij wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: 'Ja maar, wie is mijn naaste?' Jezus nam weer het woord en zei: 'Op reis van Jeruzalem naar Jericho viel iemand in handen van rovers. Ze schudden hem uit, mishandelden hem en lieten hem halfdood achter. Toevallig kwam er een priester langs die weg; hij zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Ook een Leviet die voorbijkwam en hem zag, liep in een boog om hem heen. Toen kwam er een Samaritaan langs die op reis was; hij zag hem en was ten diepste met hem begaan. Hij ging naar hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze. Toen zette hij hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg, waar hij hem verder verzorgde. De volgende ochtend haalde hij twee denariën tevoorschijn en gaf ze aan de waard. "Zorg voor hem," zei hij, "en als u nog meer kosten moet maken, zal ik ze u op mijn terugreis vergoeden." Wie van die drie is naar uw mening de naaste geweest van de man die in handen van de rovers was gevallen?' Hij zei: 'Hij die hem barmhartigheid heeft bewezen.' Jezus zei tegen hem: 'Doe dan voortaan net als hij.'

Er was een geleerde man op weg van Jeruzalem naar Jericho. Een weg die daalt en daalt, door rotsachtige gebieden. Hij was van de heilige stad op weg naar een grote wereldse stad. Wat hij daar ging doen dat vertelt het verhaal niet. Meestal horen we van mensen die de weg andersom lopen. Naar Jeruzalem toe. Om daar de dienst aan God te volbrengen. Naar de tempel om te bidden en te offeren. En wellicht nieuwe ideeën over het geloof te horen, nieuwe spiritualiteit voor straks, als je weer thuis bent.

Misschien was hij daar geweest en nu op weg naar huis? Of was hij net als Jona op weg om zijn roeping te ontlopen? Weg van God? Op weg naar zijn eigen belang en plezier? Wij weten het niet.

Laten we zeggen: misschien was hij in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en offers te brengen. Hij was een geleerde man. Hij had vast met

veel mensen over de wet gediscussieerd en ook veel spirituele ervaringen opgedaan. Nu ging hij op weg, de wereld in.

En net zoals wij na een kerkdienst, ging hij ook de wereld tegemoet. Misschien liep hij te denken over hoe hij alles wat hij had ervaren en gehoord, een plekje in zijn dagelijks leven te geven. Maar in plaats van dat hijzelf de woorden in praktijk bracht, leerde hij de betekenis van het geloof, door de daden van een ander. Namelijk, de barmhartigheid die aan hem werd betoond, door een vreemdeling.

En ook het tegendeel, hoe een priester en ook een Leviet aan hem voorbijgingen en hem niet hielpen.

Het is een gelijkenis, een verhaal, van Jezus. Die het als voorbeeld geeft aan deze wetgeleerde. Met alle respect, maar wel met een opdracht. ‘Als je straks weer uit Jeruzalem naar huis gaat, denk er dan om dat het om je daden gaat’. Op reis naar huis kun je soms heel snel vergeten wat het woord van God was. En de opdracht die er aan ons mensen bij hoort. Om de liefde van God te laten blijken in de daden voor onze medemens.

Nu we de zomer tegemoet gaan, wens ik iedereen die op reis gaat een goede en inspirerende tijd toe. Maar ook een tijd om te denken over wie we zijn, wat we geloven en wat dit voor ons dagelijks leven betekent. En ook voor de mensen die thuisblijven. Geef jezelf de tijd en aandacht voor ontspanning en ook voor gebed en mooie kerkdiensten. En geef deze tijd en aandacht ook aan elkaar. Want de zomer is de tijd bij uitstek om extra aandacht te geven aan de mensen die je door de dag heen ontmoet. Aandacht voor je naasten. Ik ben benieuwd wie dit vandaag voor jou mogen blijken te zijn. Of, voor wie jij vandaag een naaste mag zijn.

Ds. Liesbet Geijlvoet

Deadline
voor het Kerknis van september
is zondag 20 augustus.

UIT DE GEMEENTE

Iedereen die *examens* heeft gedaan, geslaagd is of nog even aan de bak moet, we hebben met je meegeleefd en blijven dat doen. (Spandoeken gezien?!) We hopen dat het lukt wat je voor ogen hebt en wensen jullie het allerbeste toe voor nu en de toekomst! Geniet van de vrije zomer!



Voor hen en voor u allen het volgende lied:

*Leer mij om te dansen
als ik niet kan bewegen.
Leer mij om een weg te gaan
als er geen weg meer is.*

*Leer mij om met niets
toch alles te geven.
Leer mij te verlangen
naar wat onverklaarbaar is.*

*Ik moet nog leren
om niet alles uit te leggen.
Want het gaat niet om de woorden,
het gaat om wat we doen.*

*En er zijn nog zoveel grenzen te verleggen,
Ik wil voorbij mezelf gaan,
Ik weet alleen niet hoe.*

*Dus leer mij om te vliegen,
als mijn vleugels zijn gebroken.
Leer mij om te geloven
in wat ik niet verklaren kan.*

*Leer mij lief te hebben,
al is mijn hart gesloten.
Leer mij om te doen wat ik niet kan.
Leer mij om te doen wat ik niet kan*

Leer mij (een lied van Stef Bos, geïnspireerd op Lied 426)

VAN DE KERKENRAAD



30 mei vergaderde de **grote kerkenraad** in 't Beerdhuus. Helaas door vakantie, ziekte en afzeggingen waren er maar vier kerkenraadsleden aanwezig, maar besloten werd om de vergadering toch door te laten gaan.

Douwe *opent* de vergadering met een meditatie; Adem ons tot leven n.a.v. Handelingen 2: 1-14. Ds. Geke Westra vertelt over wat er gebeurt op het Pinksterfeest en hoe wij daar nu nog door gevoed worden. Het vuur van Gods liefde kleurt ons leven. Ook in deze tijd. Het is een kaartje sturen naar elkaar, een telefoontje. Het is bidden voor elkaar. Het is de vraag: Hoe gaat het met jou?! Het is gemeente zijn, zo mogelijk binnen de muren van de kerk, maar niet minder ook daarbuiten. Als een zuchtje wind, weldadig op een hete dag. Ja, God ademt ons tot leven! Hierna leest Douwe het lied: "Geest van God, zo vol van liefde", en gaat daarna voor in gebed.

De *notulen* van de vorige vergadering worden goedgekeurd en sommige punten komen terug op de vergadering van vandaag.

Uit de gemeente - Ds. Liesbet is niet op de vergadering aanwezig, maar er is wel vooraf telefonisch contact geweest. Zij is nog druk bezig met de kennismakingsbezoekjes en heeft hier hele mooie gesprekken met de gemeenteleden. Er wordt lief en leed besproken uit de gemeente en ook uit het dorp. We vinden het belangrijk om als kerk zichtbaar te zijn en dat doen we door de bloemengroet - ook voor dorpsgenoten die niet lid zijn - te bemoedigen met een boeket bloemen. Als u iemand weet die in aanmerking komt voor de bloemengroet laat dat dan maar weten aan Tietie Klaver of iemand van de kerkenraad.

De *kerkrentmeesters* zijn in april naar een bijeenkomst geweest voor pachters om eventueel te beleggen met pachtgrond. Omdat wij maar een klein aantal hectares grond hebben, is dit voor ons niet van toepassing. Met alle ontwikkelingen rond de landbouwtransitie van het kabinet willen de kerkrentmeesters en diaconie zich wel op de hoogte laten stellen van wat dit eventueel voor pachters inhoudt. Zij hebben namelijk beide grond welke verpacht wordt.

Diaconie - Nu de coronaperiode achter ons ligt hebben we gekeken in welke

vorm we voortaan het Heilig Avondmaal gaan vieren. Wat blijft is dat we uit kleine bekertjes de wijn en druivensap blijven drinken. Samen met Ds. Geijlvoet wordt bekeken wat een fijne vorm is.

De diaconie maakt hier een protocol voor wat voortaan gebruikt wordt. Dit moet ook gecommuniceerd worden met de gastpredikanten. We proberen er met het invullen van het preekrooster zoveel mogelijk rekening mee te houden dat onze eigen predikant voorgaat in de avondmaalsdienst.

Jeugdouders - Er is een leuke afsluiting geweest van het clubseizoen. De 16+ moet voor volgend jaar hoog op de agenda. Mogelijk kan dit samen met Sint Anne en dat dominee Liesbet hier een rol in heeft. Dit jaar is die groep er bij ingeschoten en dat is jammer.

Er is nog geen opvolging voor Binke en Elène. Hun termijn zit erop en zij zouden graag zien dat er één of meer mensen hun werk voort willen zetten. Dit blijkt nog niet zo'n gemakkelijke opgave en er wordt dan ook gekeken of we hun taken kunnen splitsen in meerdere kleine taken. Als er iemand in de gemeente is die hier ideeën voor heeft dan horen zij dat graag.

De *zanggroep* heeft een dienst voorbereid voor 30 juli. Ook liggen er twee diensten klaar voor als er op het laatste moment een voorganger uitvalt. Het is fijn te horen dat dit een enthousiaste groep is die weer mooie liederen heeft uitgezocht.

De *gezamenlijke Pinksterdienst* met Sint Anne was een mooie dienst. Er waren ongeveer 85 kerkbezoekers. De meesten uit Sint Anne en die kwamen op de fiets. De reacties achteraf waren erg positief.

De verzorgde *dienst* van de *Regenbooggroep* uit Dokkum was ook mooi. De kosters hebben hier nogal wat tijd in moeten steken en worden hier dan ook langs deze weg hartelijk voor bedankt.

Op de site van onze gemeente is het verplicht om de *Plaatselijke regeling/beleidsplan 2021-2024* te evalueren. U kunt hem daar zelf lezen en wij hebben hem in de vergadering besproken. Er zijn altijd weer puntjes die aangepast moeten worden en na het doorspreken gaan Tine en Anna het plan weer aanpassen. Ook staan hier afspraken in wie waar verantwoordelijk voor is en binnen de kerkenraad wordt er ook regelmatig gesproken over dingen die goed gaan en zaken die nog wat beter kunnen. Het is en blijft mensenwerk.

We plannen onze *volgende vergadering* weer als vanouds op maandag en wel op 10 juni en hopen dan als kleine kerkenraad weer volledig aanwezig te zijn.

Anneke *sluit* de vergadering met een gebed: “Help ons U te vinden”

Anna Kuik



Oproep voor de weggeefkast NWC De Opstap, Oosteinde 49

De gezamenlijke diaconieën van Waadhoeke, IDO genaamd, hebben afgesproken dat er in ieder dorp een weggeefkast is voor mensen die producten willen schenken aan mensen die producten gratis mogen weghalen.

Wij als diaconie St. Jacob sponseren de weggeefkast die in NWC de Opstap, Oosteinde 49 staat. Naast mensen uit het dorp wordt er ook volop gebruik van gemaakt door mensen uit de omgeving (o.a. AZC).

Wilt u als gemeentelid ook producten geven dan kan dit door deze zelf naar de Opstap te brengen, maar het mag ook via Anneke Keizer, Dooitzen de Bildtstraat 11.

Wat het meest nodig is: wc papier, allerlei soorten houdbare ontbijtproducten, houdbare melk, shampoo en doucheproducten.

De grote verpakkingen worden verdeeld in kleinere hoeveelheden. zodat er nog meer mensen geholpen kunnen worden.

**Wilt u meehelpen, zodat de weggeefkast goed gevuld blijft?
Alvast bedankt.**

VAN DE DIACONIE

Bijzondere collecten

25 juni - Kerk in Actie - Werelddiaconaat Colombia - Perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela

**Kerk
in Actie**

Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De Colombiaanse organisatie Renacer geeft jongeren, met steun van Kerk in Actie, voorlichting en begeleidt hen, zodat ze niet in de handen van mensenhandelaren vallen. De jongeren krijgen ook een vakopleiding, zoals een koksopleiding, zodat ze hun eigen inkomen kunnen verdienen.

Meer weten? kerkinactie.nl/vluchtelingcolombia

Dit werk steunen? Maak dan uw bijdrage over naar rekening NL89 ABNA 0457 457 457 collecte Werelddiaconaat juni.

2 juli - Kerk in Actie - Werelddiaconaat Indonesië - Pastorale en praktische hulp voor migranten

De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel. De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers.



Meer weten?

kerkinactie.nl/migrantenindonesie

Dit werk steunen?

Maak dan uw bijdrage over; NL 89 RABO ABNA 0457 457 457 o.v.v. collecte Werelddiaconaat juli.

13 augustus - Kerk in Actie - Zomerzending

Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in contacten met moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.

Meer weten? kerkinactie.nl/kerknoordghana

Dit werk steunen? Maak dan uw bijdrage over naar rekening NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. collecte Zomerzending.



Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?

**Hartelijk dank,
Anneke Keizer-van Vaals**

OPBRENGST COLLECTES



Hartelijk dank voor de gaven.



KERKELIJKE STAND

De bloemengroet

Mw. B. Dorst-Groothof, Westeinde 2
Mw. J. Damstra-Kooistra, Oudebildtdijk 1170
Mw. A. Jongsma, Prof. J.C. Dorststraat 2a
Dhr. H. Krol, Van Wijngaardenstraat 56



Hartelijke groet, Tietie Klaver

Vader

Ik wil U danken voor mijn vrienden.
Ik zegen hen in de naam van Jezus
Met Zijn genade en vrede;
Dat zij van U mogen ontvangen
Wat ze nodig hebben
En Uw zegen zullen ervaren.
En help mij om een deel van die zegen
Voor hen te zijn. Amen

Uit; Zij lacht. Gebedenboek, 100
gebeden voor elk moment

Jubilea

Verjaardagen 70+

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

~~GEFELICITEERD~~ GEFELICITEERD GEFELICITEERD
GEFELICITEERD GEFELICITEERD GEFELICITEERD



In de zomer denken we als predikant, kerkenraad en commissies na over welke activiteiten we zullen organiseren in het nieuwe seizoen. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij waar de behoeftes liggen. Als iemand ideeën heeft voor het nieuwe seizoen, dan horen wij dat graag!

Wat de **startdienst** betreft: op dit moment is er nog weinig bekend over hoe we starten. Alleen de datum staat vast: **3 september**. Hoe laat we starten en hoe de dienst eruit gaat zien, dat hoort u nog van ons. De datum kunt u al vast in uw agenda zetten!



Vanaf september 2023 is het jaarthema van de Protestantse Kerk **'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'**.

Met dit jaarthema worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. Scriba René de Reuver: "De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Ik wil gemeenten daarom uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven."

Ga mee, bid mee, zing mee

Het jaarthema 'Ga mee!' daagt uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. De Reuver "Het is een uitnodiging om mee te gaan of je mee te laten nemen in de ene beweging van Gods liefde en ontferming (Missio Dei), oftewel om daar te zijn waar Jezus zich laat vinden."

Lied 969 uit het Liedboek hoort bij dit jaarthema.

*In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn
troost,
de wereld door zijn woord.*

*Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden
koord
dat allen samen bindt.*

*Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.*

*Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.*

Dat je groeien mag!

Allerlei culturele ontwikkelingen maken het 'leren geloven' van jongeren vandaag de dag een ingewikkeld proces. Ondanks de uitdagingen leren ook in 2023 jongeren nog geloven, blijkt in het nieuwe onderzoeksrapport 'Dat je groeien mag'. Jongeren en hun opvoeders noemen daarin vijf verschillende groeibevorderende factoren.



Onderzoek

In het onderzoek, dat is uitgevoerd door de Protestantse Kerk in Nederland, de Protestantse Theologische Universiteit en Hogeschool Windesheim, werd onderzocht in welke praktijken leren geloven plaatsvindt, welke verlangens jongeren en hun opvoeders ten aanzien van leren geloven hebben, en hoe deze praktijken en verlangens zich verhouden tot theologische en pedagogische literatuur. Middels een casestudy in een protestantse gemeente waarin verschillende wijkgemeenten intensief samenwerken is in verschillende focusgroepen zowel met jongeren en jongvolwassenen (van 10-25 jaar), als met opvoeders gesproken.

Leren geloven

Jongeren blijken binnen tal van praktijken te leren geloven. Opvallend vaak noemden jongeren christelijke kampen en events als de belangrijkste plek hiervoor. Ook thuis is een belangrijke plek, vooral voor jonge tieners. Het jeugdwerk noemden zij ook vaak. Het is een plek waar zij zich over het algemeen thuis voelen en waar ze vriendschappen sluiten. De laatste plek die zij veel noemden was de kerkdienst. Met name oudere jongeren waren hier juist heel kritisch op. Het was een plek waar ze volgens henzelf zouden moeten leren geloven, maar allerlei factoren belemmeren die geloofsgroei.

Aansluiten bij belevingswereld

Uit het onderzoek bleek dat vijf factoren de geloofsgroei stimuleren. Ten eerste hebben jongeren aansluiting bij hun belevingswereld nodig. Ten tweede vragen ze om leerstof die verder brengt, ten derde om exploratieruimte. Leren geloven kan alleen als er een leeromgeving is waarbinnen jongeren zich veilig voelen. Dit is de vierde factor.

Ten slotte hebben jongeren opvoeders nodig die verschillende opvoedrollen inzetten: volwassenen die jongeren zien en waarderen, die een voorbeeld zijn

in woord en daad, die de exploratie begeleiden, die kennis en expertise inbrengen en die jongeren stimuleren deel te nemen aan leerprocessen waar leren geloven aandacht krijgt.

Vuurtje brandend houden

Corina Nagel-Herweijer, onderzoeker en medewerker van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, denkt dat deze factoren behulpzaam zijn voor opvoeders in de kerk en thuis. “Met Pinksteren vieren we hoe Gods Geest mensen in vuur en vlam zet en hoe het goede nieuws van Gods bevrijdende liefde zich als een lopend vuurtje over de wereld heeft verspreid. Diezelfde Geest raakt ook nu, in het ontkerkelijkt Nederland, nog harten van jongeren aan en houdt dat vuurtje brandend. Opvoeders mogen houtjes aan dat vuur toevoegen. Iedere groeibevorderende factor is wat mij betreft zo’n houtje.”

Bron: Protestantse kerk

Podcast Leren geloven, kan dat? -

<https://open.spotify.com/episode/1Hrni6kffVVq0Skun0Rh3y>

Dorina Nauta over tieners en de Bijbel

Gezocht: rolmodellen voor tieners

Door Peter Siebe

Tieners zijn open en nieuwsgierig – ook naar Jezus en de Bijbel. Wereldwijd zegt 59% van de tieners meer over Jezus te willen weten. Maar dat geldt voor slechts 27% van de Nederlandse tieners. En bijna driekwart van hen weet niets van de Bijbel. ‘Tieners moeten vaker merken: “Hé, die Bijbel gaat over *mij!*”’, vindt theoloog en voormalig jeugdwerker Dorina Nauta.

‘Tieners zijn volop in ontwikkeling. Dat vind ik fascinerend,’ zegt Nauta. Ze was projectleider bij World Vision van een onderzoek in 26 landen onder tieners van 13-17 jaar, dat recent verscheen onder de titel The Open Generation. Een wereldwijd onderzoek uitgevoerd door Barna in opdracht van onder andere World Vision en Alpha. ‘Tieners zijn bezig zichzelf en het leven te ontdekken en denken na over wat ze geloven. Ze hebben daarvoor tijd, ruimte en gesprek nodig. Anders dan vroeger groeien tieners van nu – Generatie Z – meestal op in een niet-gelovige omgeving. Dus zitten christelijke tieners met vragen als: Wat doe ik met mijn geloof als ik de enige ben in mijn vriendengroep die gelooft?’

Z.O.Z.

Niet-christelijke meerderheid

Het onderzoek werd gedaan om kerk- en jeugd-leiders te helpen bij het begeleiden van deze jongeren: hoe ziet de leefwereld van tieners eruit, hoe is het met hun gevoelsleven en wat is hun kijk op geloven. Nauta: 'De opvallendste conclusie is dat de tieners in al die 26 landen een open en inclusieve houding hebben. Dat komt, denk ik, doordat de diversiteit in de samenlevingen sterk is toegenomen. Tieners moeten zich daartoe verhouden. Nederland is enorm veranderd door secularisatie, ontzuiling en individualisering. 28% van de Nederlandse tieners, zegt dit onderzoek, hebben een connectie met het christelijk geloof, 72% niet. Van die 28% heeft 6% bewust voor Jezus gekozen; de overige 94% geeft vooral aan dat ze niet zo goed weten wat ze van Jezus vinden. Ik zie dat als een effect van secularisatie. En ze zijn nog erg jong, de keuze voor Jezus kan ook later nog komen.'



Jezus aan het werk?

72% van de Nederlandse tieners is niet-christelijk. Ze zijn positief over Jezus maar zien Hem niet actief aan het werk in de wereld, blijkt uit het onderzoek. 'Dat herken ik,' breng ik in. 'Er is zoveel aan de hand in de wereld dat ook ik me weleens afvraag hoe het zit met Jezus' uitspraak "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde" uit Matteüs 28:18.' Nauta erkent die spanning. 'Laten we juist daarom onszelf samen met jongeren de vraag stellen: Hoe kunnen we dan toch hoop putten uit het evangelie? Als God goed nieuws brengt, wat betekent dat dan voor de tijd van nu? Ikzelf kan niet zonder hoopgevende verhalen en ervaringen. Wat mij helpt is dat de Bijbel veel zegt over recht en onrecht. De Bijbel nodigt ons *als mens* uit om recht te doen – dat verbindt christenen en niet-christenen. Wat mij ook helpt is het besef dat Gods koninkrijk al wel begonnen is, maar nog lang niet klaar is.'

(Niet) Bijbellezen

Van de Nederlandse tieners komt 71% nooit met de Bijbel in aanraking. Dat geldt ook voor 29% van de christelijke tieners. Nauta: 'Ik zie hier een effect van de ontleding en van hun korte spanningsboog. Je kunt een Bijbelboek niet doorscrollen zoals een TikTokfilmpje.'

Wat hebben tieners nodig? 'Ruimte voor hun eigen zoektocht', zegt Nauta. 'En rolmodellen! Het is zó belangrijk dat er in hun omgeving mensen zijn van wie ze kunnen leren wat Bijbellezen is en hoe je geloof in praktijk brengt. Ik roep alle oudere generaties in de kerk op: zorg dat je zo'n rolmodel bent.'

Plezier beleven met de Bijbel, dat hebben christelijke Nederlandse tieners veel minder dan in andere landen. Nauta: 'Misschien hangt dat samen met andere onderzoeksresultaten: dat Nederlandse tieners minder uitgesproken zijn en hun sociale verbanden lager waarderen. Misschien vinden ze de jeugdclub saai, of missen ze aansluiting. Jeugdgroepen zijn kleiner dan vroeger, dus is er meer kans dat het niet klikt.'

Verloren zoon

Nederlandse tieners geven veel minder vaak aan dat ze in de kerk 'wijsheid opdoen over wat de Bijbel met hun leven te maken heeft,' aldus het onderzoek. Nauta: 'Wat zou ik graag willen dat ze in de kerk en op de jeugdclub merken: "Hé, dit gaat over *mij!*" Maar dat is dus niet altijd zo. Weten predikanten wel wat tieners bezighoudt? Is er een jeugdraad waar ze dat ruiken en waar ze hun preek mee afstemmen?'

Zeggen hoe het zit of hoe het moet werkt averechts. Zelf preekte Nauta onlangs over de verloren zoon. 'Die ging op avontuur, verdwaalde, ontdekte wie hij was en kwam thuis. Zo'n verhaal over een zoektocht slaat aan bij jongeren. Andere geschikte Bijbelgedeelten zijn Handelingen 17, over Paulus in Athene, of Jeremia 29, waar de Joden in ballingschap worden aangemoedigd om te integreren.'

Bijbelchallenge

Een verrassend groot percentage tieners (62% in Nederland, 70% wereldwijd) staat open voor de Bijbel. 'Heel mooi, maar de vraag is: wáár komen tieners dan in aanraking met de Bijbel? Als je niet in een christelijk gezin of op een christelijke school zit, is die kans klein. De drempel om over de Bijbel te beginnen is hoog, terwijl die toch belangrijke waarden inbrengt en een weg wijst naar innerlijke rust.'

Wat betekenen de uitkomsten van dit onderzoek voor Bijbelonderwijs (= de Bijbel leren kennen, begrijpen, interpreteren en toepassen) aan jongeren? Nauta: 'Vooral dát het nodig is. En dat alle schakels nodig zijn: gezin, kerk en school. Ik hoorde dat een jeugdleider van Bijbellezen een *challenge* met zijn groep maakte. Zo stimuleer je via het sociale ook het individuele Bijbellezen.'

Nauta pleit voor eigentijdse manieren om de Bijbel aan te bieden: 'Maak bijvoorbeeld van de verloren zoon een hoorspel of een TikTokfilmpje.'

Voor kinderen is er van alles op de markt. Ik roep het NBG van harte op om – met dit onderzoek als stimulans – ook te investeren in materiaal voor tieners. En vergeet niet: er is een open houding tegenover de Bijbel ook onder niet-christelijke tieners. Dus dat materiaal kan best een groot publiek bereiken.'



Nieuwe classispredikanten

Benoeming drie nieuwe classispredikanten: Met ingang van 1 september a.s. zijn ds. Mark van Pelt, ds. Riemer Praamsma en ds. Ada Rebel benoemd als classispredikant in respectievelijk de classes Zuid-Holland Noord, Fryslân en Gelderland Zuid & Oost. Ze zijn benoemd voor een periode van vijf jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens vijf jaar. De Protestantse Kerk in Nederland is verdeeld in elf classes. Elke classis heeft een eigen classispredikant. De eerste lichte classispredikanten begon in 2018. Met het vertrek van drie classispredikanten gaat in drie classes de tweede classispredikant van start.

Taken classispredikant: De classispredikant staat aan het hoofd van de classicale vergadering die gevormd wordt door ambtsdragers uit gemeenten uit de classis. De classicale vergadering geeft leiding aan het leven en werken van de classis. De kerntaak van de classispredikant is het bezoeken van alle gemeenten die tot zijn of haar classis behoren.

Riemer Praamsma: “Ik kan als buitenstaander meedenken”

Ds. Riemer Praamsma (55), nu nog predikant in Tjalleberd-De Knipe, volgt Wim Beekman op als classispredikant in de classis Fryslân. Hij solliciteerde met name vanwege de gemeente-bezoeken op de functie. “Ik heb daar al een beetje ervaring mee. Als visitator vond ik de reguliere gemeentebezoeken enorm leuk om te doen. Ik dacht toen: dat zou je aan één professional moeten toevertrouwen. Die mogelijkheid is er nu.”

Vaardigheden: Praamsma vindt het leuk om beleidsmatig te denken. “Als gemeentepredikant doe ik dat ook. Hoe kunnen bepaalde dingen misschien slimmer? Voor elke gemeente is dat weer anders. Inmiddels heb ik vijf gemeenten gediend. Alle in Friesland, maar alle heel verschillend. Ik ken de provincie behoorlijk goed.”

Verwijsfunctie: In zijn functie als classispredikant kijkt hij ernaar uit om zich te verdiepen in de plaatselijke gemeenten, en kijken welke verborgen krachten er aanwezig zijn. “In mijn rol als visitator destijds dacht ik vaak: kan ik hier ideeën opdoen voor mijn eigen gemeente? Nu kan ik bruikbare ideeën doorgeven aan andere gemeenten. Die verwijsfunctie is een belangrijk onderdeel van het takenpakket.”

Hoop voor de toekomst: Voor de kerk van de toekomst hoopt hij dat ze de rouwfase van kerkverlating voorbij komt en zich concentreert op de kern van het gemeente-zijn. “Samen luisteren naar Gods woord en daaruit leven. En dat met overtuiging, ongeacht of je daarmee andere mensen aantrekt of niet. In Friesland zijn veel kleine gemeenten. Ze staan voor een keuze: fuseren met andere gemeenten om op dezelfde manier kerk te kunnen zijn als voorheen, of zich erop richten dat er in ieder dorp een kleine maar levende geloofsgemeenschap blijft. Zo'n keuze is moeilijk. Ik kan daarin als buitenstaander meedenken of een klein zetje geven.”

Bron: <https://protestantsekerk.nl/nieuws/benoeming-drie-nieuwe-classispredikanten/>

5x psalmen die je wilt lezen deze zomer

Ben jij op vakantie of ga je op vakantie en zoek je inspirerende woorden? Probeer dan eens het lezen van een psalm uit de Bijbel. Psalmen zijn geschreven als liederen. De woorden uit de liedteksten kunnen je vakantie verdieping geven. In deze blog vind je vijf psalmen die toepasselijk zijn om te lezen tijdens je vakantie.

1. Psalm 8: Verwondering en aandacht

Vakantie is vaak een tijd van verwondering en aandacht. Een wandeling in de natuur waar je echt de tijd voor hebt bijvoorbeeld. In psalm 8 bezingt de schrijver met ontzag de grootsheid van de schepping. Hij kijkt naar de hemel en merkt op hoe klein hijzelf is in vergelijking met het universum. Tegelijkertijd ziet hij hoe krachtig de mensheid is, bijna als goden zijn wij gemaakt zegt hij. Hij spreekt zijn bewondering uit over het leven op aarde dat hij ziet en hij prijst God daarvoor.

4. Psalm 62 - Rust vinden is belangrijk op vakantie en is ook een belangrijk thema in de psalmen. Bij deze psalm gaat het om de rust die de ziel vindt. 'Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust.' De schrijver vindt bij God, die al schuilplaats wordt voorgesteld, de veiligheid en de rust die hij zoekt.

5. Psalm 34 - 'Proef en geniet de goedheid van de Heer' juicht de schrijver uit. Er wordt opgeroepen tot ontzag voor God en je daden daarop af te stellen. Wie op God vertrouwt, die ontbreekt het aan niets. Dat mag gevierd worden, wat psalm 34 toepasselijk maakt om te lezen.

2. Psalm 121 - Ga je een spannende reis maken? Of gaat iemand van wie je houdt voor langere tijd weg? Dan vindt psalm 121 misschien de woorden voor jou. Het is een liedtekst van vertrouwen. De schrijver stelt de vraag 'Waar komt mijn hulp vandaan?' en beschrijft ook het antwoord: 'Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.' Twijfelen en vertrouwen zitten soms dicht bij elkaar, zo ook in deze liedtekst.

3. Psalm 118

Vakantie is opnieuw ruimte vinden. De schrijver van psalm 118 merkte ook dat hij ruimte kreeg, van God. Eerst zat hij in het nauw, maar God bracht uitkomst. Daarom is het feest, want 'Hij heeft ons licht gebracht.' De vreugde spat er in deze liedtekst vanaf, om de vrijheid van je vakantie te vieren.

OPROEP VOOR DE WEGGEEFKAST



NWC DE OpSTAP

Oosteinde 49

9079 LA

Sint Jacobiparochie

Houdbare producten, zoals
groenten/fruit uit blik of pot

(Maaltijd)soep e.d.

Havermout/Brinta

Pasta, rijst

Aardappelen

Brood

Houdbare (koffie)melk

Suiker, zout, kruiden

Koffie/thee

Koekjes

Broodbeleg (pindakaas, jam, hagelslag e.d.)

Menstruatie benodigheden

Pampers

Verzorgingsproducten

(af)Wasmiddel

Wc papier

**HELP JIJ mee om de KAST
WEER TE VULLEN? JE KUNT
DE PRODUCTEN
LANGSBRENGEN VAN
MAANDAG T/M
DONDERDAG VAN
9:30-16:00
ALVAST BEDANKT!**



**KRISTAL
SUIKER**



Uitzendrooster Radio Eenhoorn

De uitzending begint om 9.30 uur.

Vanuit de studio in Menaam.



wanneer

25 juni

wie

ds. Rennie Schoorstra, Ternaard

2 juli

dhr. P. Kidsz, Harlingen

9 juli

ds. M. Roepers, Achlum/Hitzum

16 juli

ds. H. Wiersma, Scharnegoutum

23 juli

ds. R. Dragstra, Leeuwarden

30 juli

majoor F. v.d. Werf, Leeuwarden

6 augustus

ds. J. Lindeboom, Leeuwarden

13 augustus

evangelist D. Wolbers, Franeker

20 augustus

ds. F. de Hoop, Tzum

27 augustus

ds. Joh. Bakker, Stiens

Diensten Beuckelaer, Sint Annaparochie



zorgcentrum
het Bildt
WIIS met GRIIS

wanneer

25 juni – Heilig Avondmaal

wie

ds. L. Geijlvoet

kerkenraad

Protestants

2 juli

P. Luehof

Protestants

9 juli

P. Knijff

Nij Altoenae

16 juli

A. de Grijs

Protestants

23 juli

P. Glas

Protestants

30 juli

Tj. Lolkema

Protestants

6 augustus

F. de Haan

Vrouwenparochie

13 augustus

R. Dragstra

Sint-Jacobiparochie

20 augustus

M. Elzenga

Vrije Evangelisatie

27 augustus

J. Helfferich

Protestants

Gods liefde doorgeven

***Als je Gods liefde mag
kennen in je leven,
dan wil je dat het liefst aan
iedereen doorgeven.***

***Gods liefde kan je niet
houden voor jou alleen,
Zijn liefde gaat over grenzen
en door muren heen.***

Janneke

