

# Kerkruijs 2023



Informatieblad  
van de  
Protestantse Gemeente  
te  
Sint-Jacobiparochie

*september 2023*

## **KERKELIJKE ADRESSEN**

<b>Pastoraat</b>	Ds. Liesbet Geijlvoet, tel. 06 206 13 138 <a href="mailto:lgeijlvoet@gmail.com">lgeijlvoet@gmail.com</a>
<b>Scriba</b>	T. Meindertsma, tel. 491882 <a href="mailto:meindertsma.tine@gmail.com">meindertsma.tine@gmail.com</a>
<b>Bezoekwerk</b>	H. de Haan-Bilker, tel. 491759 <a href="mailto:hannekebilker@hotmail.com">hannekebilker@hotmail.com</a>
<b>Ledenadministratie en boekhouding</b>	K. Braaksma, tel. 491882 <a href="mailto:adm.pkn.sintjacob@gmail.com">adm.pkn.sintjacob@gmail.com</a>
<b>Collectebonnen</b>	D. de Haan, 06 3847 1864
<b>Koster september</b>	Willem Beimers, tel. 491705
<b>Rekeningnummers</b>	
Protestantse Gemeente	NL43 RABO 0151 3856 29
Diaconie en Zending	NL91 RBRB 0791 6372 20
Protestantse Gemeente	NL62 RBRB 8835 8415 34 ( <i>collectebonnen</i> )
<b>Website</b>	<a href="http://www.pknsintjacobiparochie.nl">www.pknsintjacobiparochie.nl</a>
<b>Beamerdienst</b>	<a href="mailto:liturgiepknstjacob@gmail.com">liturgiepknstjacob@gmail.com</a>
<b>Bloemendienst</b>	<a href="mailto:tietie.klaver@hotmail.com">tietie.klaver@hotmail.com</a> , tel. 491798
<b>Redactie</b>	<a href="mailto:kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com">kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com</a>

### **Een kaartje van de kerk**

De kerk laat graag van zich horen en stuurt een kaartje bij ziekte, zorg, overlijden van dorpsgenoten, geboorte, huwelijk en jubilea. Dit wordt verzorgd door Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718.

### **Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen**

MCL:	H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Noorderbreedte Jabikshof: (voorheen Nieuw Mellens)	Hoyteslân 8, 9084 AJ Goutum
Noorderbreedte Revalidatie:	Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden
Parkhoven:	Dorhoutstraat 2-24, 8933 CX Leeuwarden
De Batting:	Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen

## KERKDIENSTEN

<b>27 augustus</b> <i>koffiedrinken</i>	<b>9.30 uur</b> Oud. van dienst Collecte	Ds. Joh. Bakker, Stiens A. Keizer-van Vaals Kerk
<b>3 september</b> <i>doopdienst</i> <i>koffiedrinken</i>	<b>9.30 uur</b> Oud. van dienst Collecte	Ds. L. Geijlvoet E. de Groot 1 <sup>e</sup> Werelddiaconaat, 2 <sup>e</sup> Kerk
<b>10 september</b> <i>Startzondag</i> <i>koffiedrinken</i>	<b>10.00/10.30 uur</b> Oud. van dienst Collecte	Ds. L. Geijlvoet D. de Haan 1 <sup>e</sup> Kind en jongeren, 2 <sup>e</sup> Kerk
<b>17 september</b> <i>koffiedrinken</i>	<b>9.30 uur</b> Oud. van dienst Collecte	Ds. W.M. le Cointre, Leeuwarden E. de Groot 1 <sup>e</sup> Werelddiaconaat, 2 <sup>e</sup> Kerk
<b>24 september</b>	<b>9.30 uur</b> Oud. van dienst Collecte	N. Berntsen-Rademaker D. de Haan Zending

### \*\*\* Dag allemaal, \*\*\*

Zondag 10 september hopen we het nieuwe kerkelijk seizoen te starten. De feestelijke aftrap van al het kerkelijk werk

Het jaarthema is: **GA MEE!**

Ga meevieren, ga meedoen, ga meeluisteren, ga meezingen ga mee samen getuigen van geloof hoop en liefde.

*Tussen 10 uur en 10.30 uur inloop met koffie en koek.*  
Daarna een verrassende viering o.l.v ds. Liesbet Geijlvoet.  
De kinderen gaan ook mee.

Vraag je burens vrienden of familie mee. We zoeken de ontmoeting en verbinding door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken.

Allemaal hartelijk welkom en tot ziens!  
namens de diaconie en commissie eredienst

Ps. Volgend jaar hopen we weer een uitje te kunnen organiseren.



## KINDERKERK

3 september - geen kinderkerk, *oppasdienst*  
Blijke Nine, Marije en Hilde



10 september - geen kinderkerk - *startzondag*

17 september - Liesbeth Buurstra - Jona 1-2 - Keer om

Jona krijgt de opdracht om naar Nineve te gaan, omdat daar verkeerde dingen gebeuren. Hij gaat inderdaad op weg, maar niet naar Nineve: Jona neemt een schip naar Tarsis om de Heer te ontvluchten. Onderweg stuurt de Heer een storm en gooien de zeelui Jona overboord. Hij wordt opgeslokt door een grote vis en na drie dagen wordt hij uitgespuugd.



24 september - Tjitske v.d. Wal - Jona 3-4 - Ik doe het anders

Als Jona voor de tweede keer geroepen wordt, doet hij het anders: deze keer gaat hij wel op weg naar Nineve. De koning en alle mensen en dieren in Nineve veranderen hun leven als ze de aanklacht van Jona horen. En God? Die doet het ook anders - hij spaart de stad.



### Bas, ga je mee?

Met illustraties  
van Dagmar Stam



*Prentenboek* voor kinderen van vier tot zes jaar.

*De vrolijke Bas is inmiddels vijf jaar geworden. In dit tweede deel wordt de leefwereld van Bas groter. Hij gaat naar school, naar het strand, naar de markt en naar de speeltuin. In Bas, ga je mee? wordt op zestien kleurrijke platen het alledaagse, maar kleurrijke gezinsleven getekend. Vanuit dit kleinste samenlevingsverband krijgt het kind de gelegenheid om samen met Bas en Marieke de wereld te verkennen. De zestien platen zijn gegroepeerd rond de vier jaargetijden en vormen talloze aanknopingspunten voor een gezellig gesprek.*

Bron: [www.refoboek.com/webshop](http://www.refoboek.com/webshop)

## OVERDENKING

### Paulus op de Areopagus: wegen van wijsheid.



*Zoek de wegen van de wijsheid  
die de schepping dansend groet.  
Blijf haar volgen, schenk haar aandacht  
proef haar woorden, juist en goed.  
Wijsheid baant het pad naar vrede,  
doet ons voor wat liefde doet.*

Meditatie: wegen van wijsheid - ds. Rolinka Klein Kranenburg spreekt in 'Met hart en ziel'.

*Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden, en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden: 'Wat beweert die praatjesmaker toch?' Anderen merkten op: 'Hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn,' omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die Opstanding heette. Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden: 'Kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt, klinkt ons vreemd in de oren; we willen graag weten wat u bedoelt.' (Handelingen 17:16-20)*

Spreken wij in de kerk de taal van de mensen? Hebben we weet van de vragen die er leven bij de mensen op het plein, in de winkelstraat? Zoeken wij aansluiting bij wat we aantreffen? Ook voor de kerk zijn dat belangrijke vragen, als je een boodschap wilt overbrengen.

Op de Areopagus van Athene, het grote ontmoetingsplein, wandelt een filosoof, in gedachten verzonken. Zoekend naar wegen van wijsheid. Athene staat in de oudheid bekend als dé stad waar de wijsheid nagestreefd wordt. Waar mensen eindeloos spreken over het leven en de zin ervan.

Opeens komt daar een klein mannetje aangelopen, Paulus, en hij vertelt ook een verhaal over wijsheid en de zin van het leven. Maar dan eigenlijk vanuit een heel ander vertrekpunt.



Bron: [www.bible-nl.org](http://www.bible-nl.org)

Hij spreekt vanuit een weten, een diep weten dat er één God is die het leven draagt. Die ene, voor de Atheners wellicht onbekende God. Hij vertelt dat alle mensen op God lijken, maar dat wij ons toch geen beeld van die God kunnen vormen dat God recht doet.

De filosoof op het plein wordt naar dat mannetje toe getrokken. Vertel me meer! Waar haal je die kennis vandaan?

Ik vind Paulus hier wel heel stoer, moet ik zeggen. Vol overtuiging en passie vertelt hij zijn verhaal. En hij doet dat slim, want hij weet welke toon hij moet aanslaan om de mensen te boeien. Hij ontmoet hen precies daar waar ze zijn: in het leven van alledag, buiten, op het marktplein...

In deze ontmoeting tussen de filosoof en Paulus gebeurt iets wezenlijks en wonderlijks: in de dialoog licht God op. Wellicht voor beide heren op een andere manier. Maar tegelijk is er een gemeenschappelijke basis, waarop zij elkaar vinden.

Daar vinden ze de verwondering over het leven, de zin en onzin ervan... Dat het leven een mysterie is en dat wij daar allemaal op onze eigen wijze een weg in mogen zoeken en vinden.

Dat mag ons vandaag de dag uitnodigen en inspireren om met elkaar op te trekken en samen de wegen van wijsheid te bewandelen. Om dan misschien wel te ontdekken dat de basis daarvan ligt in de alles overstijgende Liefde, met een hoofdletter.

## UIT DE GEMEENTE

Het had natuurlijk in het vorige Kerknijs moeten staan, maar dat was uw scribe glad vergeten en daarom 'better let as net' het geweldige bericht dat op 5 juni 2023 in het gezin *Faassen-Buma* een dochtertje en zusje is geboren! Van harte gefeliciteerd met dit grote, kleine wonder dat inmiddels al een flinke meid aan het worden is. In de dienst van 3 september as. zal ze D.V. gedoopt worden. We wensen de ouders en broers Gods zegen en dat jullie je altijd zo rijk blijven voelen.



Vreugde en verdriet, het bestaat naast elkaar en dat weten we ook wel maar als het dan onverwacht in ons leven gebeurt, schrikken we er enorm van. Onverwacht is op 9 augustus jl. *Tjipke Bloemhof* uit het leven weggeleden. Hij mocht 87 jaar worden. Hij is jarenlang onze organist geweest. In dit Kerknijs vindt u een in memoriam.



Voor iedereen op welke plek dan ook:

Lied 'Vrede wens ik je toe' (Iona 2: 31)

Vre-de wens ik je toe. Lief-de wens ik je toe. Mo-ge  
God je be-hoe-den, leef met zijn lief-de. Vre-de wens ik je toe.  
Ze-gen wens ik je toe. Aan-dacht wens ik je toe. Dat er  
men-sen zijn met wie je kunt de-len. Ze-gen wens ik je toe.

## VAN DE KERKENRAAD



In juli en augustus kwam de **kleine kerkenraad** bijeen voor haar maandelijks vergadering. In de vergadering van juli kwamen reguliere agendapunten aan de orde. In de vergadering van augustus werden allerlei activiteiten voor het nieuwe seizoen gepland qua inhoud en tijd. Van al die activiteiten zal een boekje gemaakt worden zodat u weet wat wanneer plaatsvindt. Natuurlijk is er eerst overleg met het MFC om te kijken of er ruimte is. Daarnaast is er overleg met de combinatie en zal er gekeken worden welke activiteiten we over en weer van elkaar vermelden.

Op 10 juli 2023 kwam de kleine kerkenraad bij elkaar in huize Buurstra. Het is goed vergaderen aan de grote tafel met uitzicht op de bloementuin. Ds. Liesbet Geijlvoet zou later aanschuiven omdat ze eerst nog bij een andere bijeenkomst werd verwacht. Anna Kuik heette iedereen *welkom* en daarna nam Douwe de Haan zoals gebruikelijk de *opening* voor zijn rekening. Deze keer leest Douwe enkele verzen uit Handelingen 1. Hemelvaart Handelingen 1: 1-14. Jezus is gestorven en opgestaan en verschijnt aan de leerlingen. Hij vertelt hen dat ze de Geest zullen ontvangen en het geloof in het koninkrijk van God verspreiden onder de mensen. Daarna vaart hij op ten hemel. De leerlingen blijven eensgezind achter. Waar is de hemel en hoe is dat? De hemel is Gods dimensie. De hemel is misschien wel dichterbij dan we denken. Het koninkrijk van God, het koninkrijk van de hemel. Het ligt binnen ons bereik. Waar Jezus is, is God, is de hemel. Je mag erom bidden om zo'n levensstijl te verkrijgen. Uw koninkrijk kome, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Daarna gaat Douwe voor in gebed.



### *Uit de agendapunten:*

\* Er is nog een keer gekeken naar het *beleidsplan 2021-2025* waarin aanpassingen zijn aangebracht zodat het weer actueel is. Douwe de Haan heeft nog een aantal opmerkingen die de scribe zal verwerken. Dan gaat het beleidsplan naar de grote kerkenraad en als het daar wordt goedgekeurd, zal het op de website geplaatst gaan worden. Enkele delen uit dat beleidsplan zullen in Kerknijds (oktober editie) worden geplaatst omdat het belangrijk is voor elk gemeentelid om daar kennis van te nemen. Niet iedereen is per slot van rekening computervaardig.



\* Twee inwoners van ons dorp, die lange tijd gastlid bleven van de kerk waar ze eerder woonden, hebben te kennen gegeven dat ze zich graag willen aansluiten bij de kerkelijke gemeente. Zodra dit vanuit Utrecht geregeld is, zullen we hun namen aan u doorgeven. We heten ze nu al van harte welkom in onze gemeenschap.

\* Er zijn diverse punten binnengekomen voor een overleg *kerkrentmeesters-MFC*. Ze zijn bekend bij de kerkrentmeesters en zullen in een volgend overleg op de agenda komen.



\* Als een gemeentelid is overleden wordt er een *herdenkingskruisje* gemaakt. Omdat de plek aan de wand achter het orgel wat te verscholen lag, is er naarstig gezocht naar een betere plek. Eerst werd dat de liturgietafel maar achteraf kwamen er vraagtekens bij deze plek. In de volgende kerkenraadsvergadering gaan we dit punt weer bespreken en hopen we op een idee voor een plek waar we een goed gevoel bij hebben.

\* Onlangs heeft de *diaconie* weer gekeken (doen ze twee keer per jaar) naar de lijst van goede doelen. Uit die lijst hebben ze weer een verantwoorde keuze gemaakt. Binnenkort hoopt Liesbeth Buurstra bericht te krijgen van het aantal leerlingen dat dit jaar in aanmerking komt voor het ontvangen van een gereedschapskist. Over kisten/kasten gesproken: is het een idee om van incidentele inzamelingsmomenten voor de weggeefkast van de Opstap over te gaan op structurele momenten? De diaconie houdt dit in gedachten en gaat er eerst zelf over nadenken. We horen er nog van. Tenslotte kan Anna Kuik melden dat ze nog op babyvisite gaan bij de fam. Faassen en dat de diaconie actief meedoet aan de voorbereiding en uitvoering van de Startzondag.

\* Aangekomen bij het punt terugkijken op- en vooruitkijken naar de *vieringen*, komt ook de Startzondag aan de orde. De voorbereidingen zijn in volle gang en dit is ook het moment waarop spijkers met koppen geslagen kunnen worden wat betreft het afspreken van een vergadermoment met de commissie eredienst. Later die week zal duidelijk worden dat 3 september toch niet handig is als datum voor de Startzondag. Niet iedereen is dan weer terug van vakantie en van de



commissie kan er niemand aanwezig zijn. Dat gaat niet werken en daarom is er contact gezocht met de voorganger van de viering van 10 september: mevrouw Akkerboom. Ze is meteen bereid om de dienst aan ds. Liesbet Geijlvoet te gunnen. We zijn haar daar zeer erkentelijk voor. Dus... startzondag niet 3 maar 10 september. Het wordt inloop met koffie en daarna een viering met een aantal activiteiten passend bij het thema van de dienst. In dit programma zit ook een eenvoudige maar lekkere lunch zodat u niet met een lege maag naar huis hoeft te gaan. Later horen we dat de fam. Faassen graag wil dopen op 3 september als de er dan geen startzondag is. Twee bijzondere diensten achter elkaar. Wat een rijkdom.

\* In deze vergadering brainstormen we nog even over mogelijke activiteiten voor het nieuwe seizoen. Zoals u eerder kon lezen, zijn die in de vergadering van augustus opnieuw besproken en vastgelegd.

\*Via via hoorden we dat onze nieuwe predikant niet op zaterdag een *begravenis* gaat leiden. Nou is het altijd handig om als je via via iets hoort even aan de betrokken persoon te vragen of het verhaal klopt. Dat blijkt niet zo te zijn. Hoe zit het dan wel? Ds. Liesbet Geijlvoet merkte dat het gebeurt dat bij overlijden alles is vastgelegd en dat er in laatste instantie dan wordt gevraagd of ze wil voorgaan in de dienst. Dominee wil graag dat men haar van tevoren inlicht over een begravenis en vraagt welk moment schikt en niet alles vastlegt en als laatste de predikant vraagt. Doordeweeks kan ze zich wel vrijmaken en dat vindt ze ook bij haar werk horen. Maar... soms is ze in het weekend bezet. Ze mag zich van de kerkenraad van St. Anne dan vrij voelen om te zeggen dat ze verhinderd is en zo staan wij er ook in. De aanwezigheid van een predikant is een vraag die niet gesteld kan worden als alles is vastgelegd. Die vraag stel je voordat je van alles vastlegt.

\* We merken dat het in de zomerperiode lastig is om *kennismakingsbezoeken* vast te leggen. Daarom gaat dominee deze periode nog een aantal mensen bezoeken, maar lassen we even een rustperiode in. Het is tenslotte ook vakantietijd. In september zullen we de lijst er weer bij pakken om de gemeenteleden die de nieuwe predikant nog niet op bezoek hebben gehad, de vraag te stellen of ze hier voor open staan en proberen een datum en tijdstip te plannen.

\* Het is wellicht een goed idee om in een volgende vergadering eens even vast te leggen wie wanneer *aandacht* krijgt van de kerk in de vorm van bezoek/bloemengroet/bloemetje bij verjaardag/ kerst attentie. Opdat we niemand uit het oog verliezen.

We kunnen dan ook bespreken hoe vaak sommige mensen een bezoekje van de predikant zouden kunnen hebben. Hoe ziet dominee dat en hoe zien wij dat? Oftewel... Hoe zetten we de tijd van twee dagen predikantschap St. Jacob in nu de meeste kennismakingsbezoeken zijn afgelegd en onze nieuwe predikant een overzicht heeft van de activiteiten van het nieuwe seizoen? In de volgende vergadering gaan we ook vastleggen hoe en hoe vaak we per jaar we even met de predikant kijken naar hoe alles loopt.

Douwe de Haan vond op internet een mooi gedicht over het Avondmaal en dat gedicht waarmee we de vergadering *besluiten*, willen we u niet onthouden.

*Een brokje brood,  
een slokje wijn –  
en ik, genood  
hier gast te zijn!*

*Een brokje brood,  
een slokje wijn –  
zou toch mijn schuld  
niet roder zijn?*

*Een brokje brood,  
een slokje wijn –  
Gods hart is groot,  
mijn hart is klein.*

*Een brokje brood,  
een slokje wijn –  
jouw zonden? Wit!  
jouw handen? Rein!*

*Een brokje brood,  
een slokje wijn –  
zo wit, zo rood,  
is bloed, is pijn.*

*Een brokje brood,  
een slokje wijn –  
hier disgenoot  
van God te zijn!*



## VAN DE DIACONIE

*Bijzondere collecten*

# Kerk in Actie

### **3 september - Kerk in Actie - Werelddiaconaat Israël - Jongeren leren meer over mensenrechten**

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli's - voor hun verplichte dienstitijd begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.

*Meer weten?* [kerkinactie.nl/jongerenisrael](http://kerkinactie.nl/jongerenisrael)

*Dit werk steunen?* Maak dan uw bijdrage over; NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. 23215 collecte Werelddiaconaat september 1.

### **10 september - Protestantse Kerk - Kinderen en jongeren**

## Goed voorbereid met jongeren op weg

De jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk zet zich ervoor in dat jongeren zich thuis voelen in de kerk. De seizoenspakketten, gemaakt in samenwerking met lokale gemeenten, ondersteunen gemeenten het hele jeugdwerkseizoen door met materialen voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen.

Hartelijk dank voor je gift!



*Meer weten?* [kerkinactie.nl/collecterooster](http://kerkinactie.nl/collecterooster)  
*Dit werk steunen?* Maak dan uw bijdrage over; NL 52 ABNA 0414 141 415 o.v.v. 23184 Collecte Kinderen en Jongeren september.

## **17 september - Kerk in Actie - Werelddiaconaat**

### **Myanmar - Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie**

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda's om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.

*Meer weten?* [kerkinactie.nl/landbouwmyanmar](http://kerkinactie.nl/landbouwmyanmar)

*Dit werk steunen?* Maak dan uw bijdrage over; NL 89 ABNA o.v.v. 23216  
collecte Werelddiaconaat september 2.

## **24 september - Kerk in Actie - Zending**

### **Syrië - Kerk als plek van hoop en herstel**

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in



Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

*Meer weten?*

[kerkinactie.nl/kerkensyrie](http://kerkinactie.nl/kerkensyrie)

*Dit werk steunen?* Maak dan uw bijdrage over: NL 89 0457 457  
457 o.v.v. 23416 collecte  
vredeswerk.

**Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?**

**Hartelijk dank,  
Anneke Keizer-van Vaals**

## OPBRENGST COLLECTES

### Rectificatie

De collecte Pinksterzondag



**Hartelijk dank voor de gaven.**

**Deadline  
voor het Kerknijns van oktober  
is zondag 17 september.**



## VAN DE DOMINEE

### Ga Mee!



Het jaarthema voor dit winterseizoen heet: Ga Mee!  
Een uitnodiging om uit je luie stoel te komen en op weg te gaan?

Mee achter de muziek aan?

Nou, dat zou zomaar kunnen. Want achter deze woorden mag je zelf van alles invullen.

Ga mee, bid mee, zing mee. PKN-secretaris de Reuver zegt: “Het jaarthema ‘Ga mee!’ daagt uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. Het is een uitnodiging om mee te gaan of je mee te laten nemen in de ene beweging van Gods liefde en ontferming. Oftewel, om daar te zijn waar Jezus zich laat vinden.”

Dat is best wel spannend, om te gaan waar Jezus zich laat vinden. Dat kan op kerkplekken zijn die soms heel anders zijn dan onze eigen kerk. Ga je mee om hen te bezoeken? Of het kan zijn Jezus te zoeken bij de mensen die verdriet hebben of die arm zijn of te lijden hebben om verschillende redenen. Is Jezus niet juist daar aanwezig?

Ga mee zingen, dat mag nu weer volop! Misschien is het leuk om nieuwe liederen met elkaar te leren zingen?

Ga mee bidden: zou dat mooi zijn om in de advent en veertigdagentijd een gebedskring te houden? Misschien wel in de drie kerken om en om?

Ga mee op een ontdekkingsstocht door de bijbel. Of vooruitlopen naar de kerk van de toekomst? Met het samen bespreken van het boek ‘Samen Jong’. Of samen te lezen en praten over geloven in God in deze tijd, met het boek ‘Grenzeloos God’, van Tilman Haberer.

Je zegt het maar. We zouden het zomaar kunnen ondernemen.

### Ga je mee?

Volgende Kerknij is er meer duidelijkheid over de activiteiten in de drie kerken en het winteraanbod dat er dan zal zijn. Ga je mee?

Dominee Liesbet Geijlvoet

Lied: *Ga mee met ons* (melodie Blijf mij nabij)

1 Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit,  
naar tijd en land, door U ooit aangeduid.  
Leef op in ons, de mens die leven moet,  
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.

2 Ga mee met ons, verberg U niet altijd,  
gun ons een flits, een teken in de tijd,  
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft  
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.

3 Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?  
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.  
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.  
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.



Vanaf september 2023 is het jaarthema van de Protestantse Kerk **'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'**.

Meer weten?

Sla het Kerknijds van juli/augustus er nog even op na.



In de zomer denken we als predikant, kerkenraad en commissies na over welke activiteiten we zullen organiseren in het nieuwe seizoen. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij waar de behoeftes liggen. Als iemand ideeën heeft voor het nieuwe seizoen, dan horen wij dat graag!



## KERKELIJKE STAND

### De bloemengroet

Dhr. Tj de Jong, Noorderbreedte.Leeuwarden

Mw. L Buurstra-Smits, Van Saksenstraat 38

Dhr. H. Voorduin, Hofstraat

Dhr. H. v.d. Woude, Steven Willemstraat 5

Mw. E. Boterhoek-Beimers, Oosteinde 12

Mw. J. Sijsma-Kamstra, Geert Veenhuizenstraat 55

Dhr. Tj. de Jong, Kade 10, St. Annaparochie

Dhr. D. Samel, Georg van Saksenstraat

Mw. J. Vellinga, Oosteinde 74

Mw. J. Wieringa, Hofplein.



Hartelijke groet, Tietie Klaver

## Vriendschap

Wat kun je je verdrietig voelen  
als alles dof en donker is;  
Gedachten blijven in je woelen:  
Waarom ging plotseling alles mis?  
En ja, je wilt het wel vergeten,  
gewoon je werk doen, als altijd;  
Je tegenslag breed uit te meten  
dat helpt toch niet. Je zorg en spijt  
die duw je weg, vertel je niemand;  
Maar als haast alles tegen zit,  
bedenk dan maar: toch is er iemand  
Die van me houdt en voor me bidt.

UIT: Licht onder de horizon van Nel Benschop

### **Bedankt 1**

Wij willen u heel hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen die wij van u hebben gekregen. Ziekte maakt soms eenzaam en wat dan een prachtige verrassing te merken dat er mensen aan je denken.

*Hans en Agaath Voorduin*

### **Bedankt 2**

Wij willen dankzeggen voor alle kaarten, attenties en zoveel meer, wat wij van u/jij mochten ontvangen tijdens mijn verblijf in revalidatie Noorderbreedte. Inmiddels weer thuis gaat het herstel redelijk goed vooruit met behulp van therapie.

Nogmaals heel hartelijk dank van *Tjerk en Geartsje*.

### **Jubilea**



### **Verjaardagen 70+**



## *In herinnering aan Tjipke Bloemhof*

*\* Veenwouden 5 oktober 1935*

*† Sint-Jacobiparochie 9 augustus 2023*



Woensdag, 9 augustus 2023 is plotseling overleden, ons gemeentelid en onze organist Tjipke Bloemhof. Hij mocht 87 jaar worden.

Tjipke was 61 jaar getrouwd met Lenie Paulusma en samen waren ze de trotse ouders/schoonouders van Geert en Carla, Hilda en Sjoerd, Rypco en Selma en Leendert en Angelique. Samen met de (oer) pake- en beppe sizzers vormden ze een hechte familie.

Tjipke was een echte familieman: menig kleinkind heeft hij leren pianospelen, nam hij mee naar concerten, trakteerde hij op wat lekkers of nodigde hij uit voor een dinertje uit of thuis. “Moarn begjinne wy mei lijnen”, zo sprak hij dan na afloop, vertelde zijn kleinkind Lotte, want aan goede voornemens ontbrak het hem ook niet.

Tjipke was een zorgzaam, trots, vrolijk, sportief, muzikaal en positief mens. Dat zal alles te maken hebben gehad met zijn onbezorgde jeugd en de vier memmen die hij had – hij kwam acht jaar na zijn 3 zussen ter wereld - en alle mogelijkheden die hem geboden werden om z’n talenten te ontwikkelen. Wat muziek betreft: dat was er al in zijn ouderlijk huis, waar er bij het harmonium gezongen werd. Al gauw nam Tjipke plaats achter dat harmonium en dat spelen heeft hij tot het laatst gedaan.

Op de piano thuis lag een tegeltje met de spreuk ‘Zoals de zon de bloemen kleurt, zo kleurt muziek het leven’. Die spreuk hoorde bij het 50-jarig jubileum als kerkorganist; een jubileum dat we in 2019 vierden en waar Tjipke een VKB-insigne - Goud met briljant - ontving als waardering voor al die jaren muzikale inzet voor de kerkelijke gemeente van St.-Jabik. Tjipke had niet veel met speldjes maar dat speldje betekende veel voor hem, meer dan zijn ridderorde.

Wat fijn dat hij tot het einde zijn plekje achter het orgel mocht innemen. Een beetje minderen, nee dat kon hij niet echt en toen zijn gezondheid achteruitging en hij het aantal coupletten niet altijd meer kon bijhouden, was er altijd wel iemand van de gemeente die hem weer op weg hielp. Soms zongen we a capella verder en dan zette Tjipke weer vrolijk in. Dat is gemeente-zijn op haar best!

Tjipke werd meester of ‘master’ zoals op de rouwkaart stond geschreven. Dat beroep oefende hij met hart en ziel uit en dat kon hij al die jaren doen door de trouwe zorg van Lenie die hem veel, zo niet alles uit handen nam zodat hij de handen vrij had. Master en juffrouw Bloemhof werden ze genoemd. Master was hij in Sexbierum en Drachten om in St. Jabik ‘boppemaster’ te worden. Dat heeft hij gedaan tot hij op 62-jarige leeftijd met de vut ging. Menig kind, ouder en collega heeft goede herinneringen aan hem.

Na de vut ging hij niet stilzitten. Hij bleef zich inzetten voor kerk en samenleving, waarbij de Groate Kerk een belangrijke plek innam. Dat merkte je als hij langskwam, maar dat merkte je ook aan alle contacten die hij daardoor opbouwde. Zijn netwerk en daarmee het netwerk van Lenie, breidde alsmaar uit. Tjipke nodigde uit en Lenie zorgde voor de koffie. Zo waren ze een super op elkaar ingespeeld duo met elk een eigen rol.

Hij was een echte tennisser en toen het tennissen niet meer ging vanwege heupklachten, werd hij een nog grotere supporter dan hij al was. Hij kon tot de late uurtjes op de tribune zitten om naar een tenniswedstrijd van z’n kinderen te kijken. Dat was op en top genieten voor hem.

*O naam, eeuwige ademtocht,  
een sterveling ben ik,  
als eens mijn eigen adem stukt  
dan draagt mij uw muziek.*



Maandag, 14 augustus namen we in een dankdienst voor zijn leven afscheid van hem. De Groate Kerk was afgeladen vol en de predikant, ds. Bloemink, refereerde aan Tjipke als mensenmens. Er klonken warme woorden, er was prachtige orgel- en pianomuziek. De tekst uit Korintiërs over geloof, hoop en liefde en uit Johannes 15 over de rank die alleen vruchten oplevert als hij met de wijnstok verbonden is, en daarna de uitleg ‘Aan de vruchten herkent men de rank’ was alleszeggend. Met het laatste couplet van de Bildtse psalm meezingen met Tjipke op de beamer - er was een filmfragment waarop hij een couplet van deze psalm speelde - en de Ierse reiszegen werd de dienst afgesloten. Later die middag is er door de familie in besloten kring afscheid van Tjipke genomen.

De kerkelijke gemeente van St-Jabik is ontzettend dankbaar voor al die jaren dat ze mocht genieten van z'n muzikale talent en grote inzet. We konden altijd op hem rekenen!

Weg... altijd op weg, onderweg, aan de weg timmeren, de weg kwijt zijn, wegpiraat, niks uit de weg gaan, over weg, Gods weg, weg zijn van iets of iemand, wegwijzer... Weggeleden uit ons midden, zo zeiden de kinderen in hun bijdrage, maar



Het levenspad van Lenie, kinderen en (achter) kleinkinderen gaat verder. We wensen hen Gods zegen en de nabijheid van mensen toe.

## **Fietsactie Thys Tuinstra levert Stichting Bretels ruim 14 mille op!**

Oneindige heuvels en vlaktes met tegenwind hielden *Thys Tuinstra* (51) uit Bitgum niet tegen. Hij voltooide zijn emotionele (solo)fietstocht van in totaal 1050 kilometer door vier landen in een week voor Stichting Bretels en haalde hiermee een enorm bedrag binnen; **14.444,44 Euro!**

Thys: “Echt fantastisch om te zien hoe het allemaal leefde bij familie, vrienden en kennissen en zeker ook bij patiënten en collega’s in het



Dijklander ziekenhuis, waar ik werk.” en “Ik voelde me echt gedragen en denk dat mem en hait trots hebben meegereisd. Ik heb mijn zegeningen geteld”.

[www.stichtingbretels.nl](http://www.stichtingbretels.nl)



## Ontmoetingsochtend voor vrouwen

in de Skúl te St. Annaparochie  
op dinsdag 19 september 2023  
van 9.30 - 11.30 uur

Wij nodigen u/jou van harte uit voor deze  
ontmoetingsochtend op D.V. dinsdag  
**19 september 2023.**

Het doel van deze ochtend is om met elkaar en naar elkaar te luisteren,  
te praten, veel en fijn met elkaar te zingen om zo elkaar te bemoedigen  
en op te bouwen in het geloof.

Mevrouw Anja Schilder zal deze ochtend een inleiding houden.

Thema zal zijn: **Verbondenheid**

Inloop vanaf 9.15 uur. koffie/thee staan klaar. Waar? in de Skúl (bij de  
**Rooms Katholieke Kerk**), J.J. Costerstraat 1 te St. Annaparochie.

Wil je meer weten? Mina Kuiken (tel. 0518 462056) & Bea Zijlstra (tel.  
0518 461350) willen u/jou graag te woord staan of mail naar  
[info.ontmoetingsochtend@gmail.com](mailto:info.ontmoetingsochtend@gmail.com).

**In 2022 kregen wereldwijd 35,5 miljoen mensen  
een complete Bijbel tegen 30 miljoen in 2021.**



‘Dit is waarvoor we zijn opgericht’, zegt de directeur.  
‘Er zijn nog steeds veel situaties waarin mensen graag  
een eigen Bijbel willen hebben, maar niet zonder hulp aan een  
exemplaar kunnen komen. De Bijbel geeft kracht en inspiratie, juist ook  
in moeilijke tijden. Daarom zetten de Bijbelgenootschappen wereldwijd  
alles op alles om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot de  
Bijbel, als boek, digitaal of in audiovorm.’

Jezus zei tegen hem: 'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis. Verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen. Dan zul je in de hemel een grote beloning krijgen. Als je alles weggegeven hebt, kom dan terug en ga met mij mee.'

**Matteüs 19:21**

### Uitzendrooster Radio Eenhoorn

De uitzending begint om 9.30 uur.

*Vanuit de studio in Menaam.*



wanneer	wie
27 augustus	ds. Joh. Bakker, Stiens
3 september	ds. Jan Zeldenrust, Mantgum
10 september	majoor Freek v.d. Werff, Leeuwarden
17 september	ds. Roger Dragstra, Leeuwarden
24 september	ds. Arend de Braak, Meppel/Franeker

### Diensten Beuckelaer, Sint Annaparochie



**zorgcentrum**  
**het Bildt**  
WIIS met GRIIS

wanneer	wie	kerkenraad
27 augustus	J. Helfferich	Protestants
3 september – H. Avondmaal -	ds. H. Zijlstra	Protestants
10 september	A. de Grijs	Nij Altoenae
17 september	J. Schaaf-Hoekstra	Protestants
24 september	D. de Haan	Protestants

# Kom op, ga je mee?

*refrein:* Stap voor stap voor stap voor ...

Kom op, ga je mee, (2x)

blijf niet langer staan.

Kom op, ga je mee, (2x)

achter Jezus aan.

Want Jezus zegt:

'Ik ben de Weg,

de Waarheid en het Leven'.

Hij gaat ons voor

dus geef gehoor,

Hij heeft Zijn woord gegeven! (*refrein*)

Wat Jezus doet,

is altijd goed,

Hij is de goede Herder

voor jou en mij

dus kom erbij,

Zijn woord helpt ons steeds verder! (*refrein*)

Want Jezus daagt

ons uit en vraagt

om met Hem op te trekken.

Dus kom op, gauw

en volg Hem nou,

we gaan Zijn woord ontdekken. (*refrein*)