

Kerkrnijs 2023



Informatieblad
van de
Protestantse Gemeente
te
Sint-Jacobiparochie

oktober 2023

KERKELIJKE ADRESSEN

Pastoraat	Ds. Liesbet Geijlvoet, tel. 06 206 13 138 lgeijlvoet@gmail.com
Scriba	T. Meindertsma, tel. 491882 meindertsma.tine@gmail.com
Bezoekwerk	H. de Haan-Bilker, tel. 491759 hannekebilker@hotmail.com
Ledenadministratie en boekhouding	K. Braaksma, tel. 491882 adm.pkn.sintjacob@gmail.com
Collectebonnen	D. de Haan, 06 3847 1864
Koster oktober	Brand de Haan, tel. 491856
Rekeningnummers	
Protestantse Gemeente	NL43 RABO 0151 3856 29
Diaconie en Zending	NL91 RBRB 0791 6372 20
Protestantse Gemeente	NL62 RBRB 8835 8415 34 (<i>collectebonnen</i>)
Website	www.pknsintjacobiparochie.nl
Beamerdienst	liturgiepknstjacob@gmail.com
Bloemendienst	tietie.klaver@hotmail.com , tel. 491798
Redactie	kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com

Een kaartje van de kerk

De kerk laat graag van zich horen en stuurt een kaartje bij ziekte, zorg, overlijden van dorpsgenoten, geboorte, huwelijk en jubilea. Dit wordt verzorgd door Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718.

Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen

MCL:	H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Noorderbreedte Jabikshof: (voorheen Nieuw Mellens)	Hoyteslân 8, 9084 AJ Goutum
Noorderbreedte Revalidatie:	Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden
Parkhoven:	Dorhoutstraat 2-24, 8933 CX Leeuwarden
De Batting:	Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen

KERKDIENSTEN

24 september	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	N. Berntsen-Rademaker D. de Haan Zending
1 oktober	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. A.J van der Wiel, Leeuwarden L. Buurstra-Smits Kerk en Israël
8 oktober <i>koffiedrinken</i>	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. L. Geijlvoet T. Meindertsma 1 ^e Missionair werk, 2 ^e Kerk
15 oktober	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. Joh. Bakker, Stiens L. Buurstra-Smits Diaconie
22 oktober	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Mw. C. Akkerboom, Harlingen E. de Groot 1 ^e Werelddiaconaat, 2 ^e Kerk
29 oktober <i>Dankdag</i>	9.30 uur Oud. van dienst Collecte	Ds. G.J. van Wieren, Oosternijkerk T. Meindertsma Kerk en eigen jeugdwerk

AGENDA

9 oktober	kleine kerkenraad	't Beerdhuus
19 oktober	20.00 uur Bijbelcafé	't Beerdhuus

KINDERKERK



24 september - Tjitske v.d. Wal - Jona 3-4 - Ik doe het anders



Als Jona voor de tweede keer geroepen wordt, doet hij het anders: deze keer gaat hij wel op weg naar Ninevé. De koning en alle mensen en dieren in Ninevé veranderen hun leven als ze de aanklacht van Jona horen. En God? Die doet het ook anders - hij spaart de stad.

1 oktober - Evelyn Beimers - Matteüs 21:23-32 - Ja of nee?

Een vader heeft twee zonen. Als hij vraagt of ze in de wijngaard willen werken, antwoordt de eerste zoon: 'Ik wil niet.' Maar later gaat hij alsnog. De tweede zegt: 'Ja.' Maar hij doet het niet.



8 oktober - Yda de Groot - Matteüs 21:33-43 - Is het van jou?



Een landheer legt een wijngaard aan, verpacht hem en gaat op reis. Als hij een tijd later de opbrengst laat ophalen, worden zijn knechten mishandeld en gedood. Uiteindelijk wordt zelfs de zoon van de eigenaar gedood. Wat moet de eigenaar van de wijngaard doen?

15 oktober - Klaske Faassen - Matteüs 22:1-14 - Ben je er klaar voor?

Een koning geeft een bruiloftsfeest, maar de gasten willen niet komen. Daarom worden de mensen van de straat verzameld om bij de koning te gast te zijn. Maar iemand die zonder bruiloftskleren in de feestzaal zit, wordt weggestuurd



22 oktober - Tjitske v.d. Wal - Matteüs 22:15-22 -

29 oktober - Sita Buurstra - Matteüs 22:34-46

OVERDENKING

Aanbidden betekent, geloven in Zijn grenzeloze kracht.

Wat zou er gebeuren met je dag, als je de hele dag God prijst?

Wat zal het effect zijn op je denken en je gevoel? Zullen we samen vandaag deze uitdaging aangaan? Psalm 113 helpt ons.

Psalm 113 geeft ons zoveel redenen om God te aanbidden en te eren:

- Hij is de God, Die heerst over alle volken en Die arme en verdrukte mensen optilt.
- De Almachtige God bouwt Zijn troon op onze aanbidding!
- De God van het leven, gaat aan het werk in jouw leven als jij Hem aanbidt!

Ik geloof dat God je vandaag helpt om Zijn naam te eren! Hij gaat aan het werk in jouw leven. Hij geeft jou Zijn genade. Het onvruchtbare wordt vruchtbaar, lees maar in vers 9. Er is niks beter dan God aanbidden!

Ik daag je uit om God vandaag de hele dag door te aanbidden! Je kunt dat onder andere doen met het prachtige lied, *How Great Is Our God* van Chris Tomlin.

Tot slot: Wat helpt jou om God te aanbidden?

Zo blij dat je bestaat!


Wij/ma/veen

“Halleluja! Prijs de Heer!

Dienaren van de Heer, prijs Hem! Prijs de Heer, nu en voor eeuwig. Laat iedereen de Heer prijzen, vanaf de plaats waar de zon opkomt tot daar waar de zon ondergaat. De Heer heerst over alle volken. Zo hoog als de hemel is, zó groot is zijn macht en majesteit. Is er iemand zoals onze Heer God? Hij woont in de hoogste hemel. Maar Hij ziet alles, diep beneden Zich op de aarde. Hij tilt arme en verdrukte mensen op. Hij tilt ze op uit de ellende. Hij geeft hun een plaats bij de leiders van zijn volk. Vrouwen die geen kinderen konden krijgen, geeft Hij een gezin. Hij maakt hen blije moeders met kinderen.

Halleluja! Prijs de Heer!”

Psalm 113, BasisBijbel

***** Beste allemaal! *****



Hier nog even een terugblik op 10 september,
De Startzondag, onze feestelijke aftrap van al het
kerkelijk werk in het nieuwe seizoen.

Aan het thema GA MEE! was goed gehoor gegeven door jong en oud. We
gingen gezellig samen starten met drinken en koek en daarna een
verrassende viering. We hebben ook een nieuw lied geleerd: Ga mee
met ons. We hebben samen gebeden en gedankt.

Er was het verhaal van Naäman en van dominee Liesbet een korte
gedachte over Ga je mee ... over op reis gaan.

Daarna de 3 activiteiten: De brief voor de koning maken, buiten
schilderen – waar ervaar je God? – en het kaartjesspel Ga mee...

Bij de gezamenlijke lunch verzorgt door de diaconie werd veel
gelachen, werden de brieven aan De Koning gelezen en achterin de
kerk kon men de schilderijen bewonderen. Ook zongen we nog samen
voor het jubilerende echtpaar De Haan.

Kortom, zeer geslaagd alles!

Namens de diaconie en commissie eredienst hartelijk dank dat het
een fijne gezamenlijke GA MEE!.... dag was.

(En dan te weten dat het een jaarthema is....dat beloofd wat.)

Yda de Groot

*Ps. Tine van de commissie eredienst was met vakantie en Hilly ook.
Hilly had heel keurig materiaal voor de brief aan de koning bij Tine
laten bezorgen voor de startzondag. Toen kwam er een kink in de kabel;
de spullen liggen nog ergens bij Tine. Dus bedacht een gemeentelid dat
Tine en Hilly dan maar een verslag van hun vakantie moesten schrijven.
Wél leuk voor het volgende Kerknijts.*

VAN DE KERKENRAAD



11 september vergaderde de **grote kerkenraad** bij de familie Buurstra. Aanwezig waren: Anna Kuik, Liesbet Geijlvoet, Liesbeth Buurstra, Douwe de Haan, Binke Koopal, Anneke Keizer en Lideke Buurstra.

Anna heet ons welkom en daarna leest Douwe een gedicht: Mijn leven, Heer is als een bergtocht, van ds. Piet van 't Hof.

De notulen van de vorige vergadering worden doorgenomen en verder goedgekeurd.

Uit de gemeente: Gemeentelieden die aandacht verdienen worden besproken en we hebben het ook gehad over diverse zieke mensen uit het dorp. Dit zijn er op dit moment best veel. We zullen hen aandacht geven d.m.v. een bloemetje. Als u iemand denkt te weten geef dit dan aan. Dit is gemeente zijn.

De kerkrentmeesters hebben vergaderd. Zij hebben het gehad over het wegvallen van onze organist. Douwe is bezig met het verzorgen van vervanging.

Ook zal er volgend jaar de actie Kerkbalans worden gehouden. We houden u hiervan op de hoogte.

De diaconie:

28 oktober is de dag van de armoede. Die dag zijn er sprekers van het IDO aanwezig in de Opstap en 't Beerdhuus.

29 oktober (dankstond voor gewas en arbeid), houden we tijdens de kerkdienst een inzameling van producten voor de weggeefkast in de Opstap.

Liesbeth Buurstra houdt zich bezig met de gereedschapskisten voor de examenkandidaten van de stichting Tryntsje Beimers.

De jeugdouderlingen willen zo snel mogelijk starten met het jeugdwerk, kinderkerk, de projecten en clubs. Er zijn een aantal mensen benaderd voor activiteiten binnen het jeugdwerk. We hopen op positieve antwoorden. De jeugdouderlingen zullen overleg hebben, wat willen ouders? Wat ga je aanbieden, over hoeveel kinderen hebben we het?

Kerk en dorp en de commissie eredienst moet nog vergaderen.

Terug- en vooruitkijken naar de diensten:

We hebben een aantal mooie diensten gehad, een doopdienst en de startdienst. Er is een vraag binnengekomen over het verzorgen van een complete dienst met een koor. Er wordt gekeken of dit ingepland kan worden in het preekrooster van 2024.

Er is een rooster gemaakt met alle activiteiten/vergaderingen van 2023/2024

Bezoeken in de gemeente: Als Tine terugkomt van vakantie wordt bekeken wie nog bezocht moeten worden.

Het punt 'werken in de gemeente van St.- Jacobiparochie' zal elke keer op de agenda komen. Als iemand van ons dingen tegenkomt vanuit de gemeente kunnen die besproken worden binnen de kerkenraad.

Het beleidsstuk is aangepast. Een draaiboekje met de belangrijkste activiteiten voor speciale gelegenheden zal in de kerkzaal bewaard worden.

Rondvraag en vaststellen volgende vergadering:
Geen belangrijke dingen voor de rondvraag.

De volgende vergadering is vastgesteld op 9 oktober. Dit is een kleine kerkenraad. Lideke zal hier niet bij aanwezig zijn.

Douwe de Haan sluit de vergadering met een dankgebed-gedicht. Heer, dank U voor alles wat U mij geeft. Een gedicht van ds. Charlotte Inkelaar-de Mos.

Heer, dank U voor alles dat U mij geeft.

*Leer mij mijn zegeningen te tellen,
dat ik open ben voor U,
dat ik open ben voor wat U mij geeft.
Dat ik het herken,
in mensen, dingen en omstandigheden.*

*Dank U dat U mij ziet en kent,
mij draagt en kracht geeft
in alles wat op mijn weg is.*

Amen.

VAN DE DIACONIE

Bijzondere collecten

24 september - Kerk in Actie - Zending Syrië - Kerk als plek van hoop en herstel

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in



Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Meer weten?

kerkinactie.nl/kerkensyrie

Dit werk steunen? Maak dan uw bijdrage over: NL 89 0457 457 457 o.v.v. 23416 collecte vredeswerk.

1 oktober - Israëlzondag - Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap. De eerste zondag in oktober is Israëlzondag. Hiermee geeft de Protestantse Kerk uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël. Daarom collecteren we voor de ontmoeting tussen de kerk en Israël

Meer weten? kerkinactie.nl/collecterooster

Dit werk steunen? Maak dan uw bijdrage over: NL10ABNA 0444 444 777 o.v.v. 23171 Collecte kerken Israël.



8 oktober - Missionair Werk

Pioniersplek brengt de kerk naar de mensen toe

In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, een nieuwe vorm van kerk-zijn. Zoals bijvoorbeeld pioniersplek LUX in Den Haag, waar twintigers en dertigers met elkaar in ontspannen sfeer belangrijke levensvragen bespreken. De afgelopen 10 jaar ontstonden er zo'n 180 pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk betrokken zijn.

Meer weten? kerkinactie.nl/collecterooster

Dit werk steunen? Maak dan uw bijdrage over: NL 10 ABNA 0444 444 777
o.v.v. collecte missionair werk oktober.

22 oktober - Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat

Indonesië - Sterke vrouwen in de kerk



De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding.

Meer weten? kerkinactie.nl/vrouwenindonesie

Dit werk steunen? Maak dan uw bijdrage over : NL 89 ABNA 0457 457 457
o.v.v. Werelddiaconaat oktober.

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?

**Hartelijk dank,
Anneke Keizer-van Vaals**

OPBRENGST COLLECTES

27 augustus Kerk € 35,90



Hartelijk dank voor de gaven.

Zondag 29 oktober - Dankdag voor gewas en arbeid

Naast de collectes tijdens de kerkdienst is er in de dienst ruimte voor danken voor gewas en arbeid. We willen dit uiten in daadwerkelijk delen van onze dankbaarheid en willen u vragen of u deze zondag houdbare producten wilt meenemen voor de weggeefkast in de Opstap, hier in het dorp.

U kunt producten inleveren in de hal en wij zorgen dat het naar de Opstap wordt gebracht. Komt een ander tijdstip u beter uit dan kunt u ook producten brengen bij Anneke Keizer, D. de Bildtstraat 11. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Deadline
voor het Kerknis van november
is zondag 22 oktober.

VAN DE DOMINEE

Ga Mee!

Het jaarthema: Ga Mee! is van start. Het is het eerste winterseizoen dat ik met de gemeenten op het Bildt mee zal maken. We hebben in de beide parochies met elkaar druk overlegd wat we willen doen deze winter. En ook met de combinatie hebben we met elkaar afgesproken, dat we onze activiteiten met elkaar willen delen.



Ga mee! Het is een thema dat gaat over onderweg zijn. Onderweg met elkaar, en samen met God; de Eeuwige. We nodigen elkaar uit. Ga mee! En we doen dit van harte. Na een vacante periode en na de lockdownjaren, merk ik dat het ons blij maakt. De gedachte om elkaar te zien en ontmoeten, met elkaar bezig te zijn over onderwerpen die ons raken. Het is soms alsof we er nog wat onwennig tegenover staan. Maar we hebben wel goede moed. Samen op weg, met elkaar. Ga mee! En bovendien weten we ons uitgenodigd door de Eeuwige. Kom sta op! En ga op weg..

Nu de dagen al herfstig worden, stemt deze gedachte mij opeens ook melancholiek. De Eeuwige is onderweg met generatie na generatie van mensen. Wij zijn daarvan een kort deel; van de opeenvolging van mensen. We proberen in onze tijd, met onze levens, zo goed mogelijk een schakel te zijn in deze ketting van mensen. Als een sieraad van glanzende kralen. En je hoopt dat na ons, deze ketting van kostbare schakels, generatie na generatie voort mag gaan.

Over generaties gesproken, we zullen ook bezig gaan met het boekje ‘ Samen Jong’. Dit gaat over kerkopbouw. Hoe je met mensen van alle generaties samen onderweg bent. In St. Annaparochie komen er thema-avonden over dit boek. Als groot huisbezoek, maar dan in de Bining. De beide pastores, ik en ook Jacob, zullen er met de gemeente over praten. En in Sint-Jacobiparochie zal het boekje meeklinken in de thema’s van het Bijbelcafé. Het boek Samen Jong gaat over vitaliteit in de kerkelijke gemeenschap. Die je kunt (terug) vinden door juist elkaar mee te nemen. De jongeren de ouderen meenemen in hun gedachten over de wereld van vandaag. En de ouderen de jongeren meenemen in hun levenservaring en inzichten in hoe je goed samen een gemeente kunt zijn. Wat is dat, verbondenheid in de kerk? En wat is dan zoiets als navolging? Wat is de schat aan vertrouwen en geloof die je samen kunt vinden in de

Bijbel? We willen dit deze winter onderzoeken.

Verder zal er voor alle drie gemeenten een gezamenlijke gespreksgroep worden aangeboden over de filosofie van Ubuntu. De filosofie van gemeenschap en verbondenheid tussen mensen en generaties. Aan de hand van het boek Ubuntu van Mungi Ngomane, kleindochter van dominee Desmond Tutu. De filosofie van Ubuntu kan ons veel leren over de wederkerigheid en saamhorigheid tussen mensen, ook in de kerk. Deze gespreksavonden zullen op woensdagavonden worden gehouden. In het volgende kerkblad zullen de data daarvan bekend zijn.

En uiteraard zullen we nog veel meer activiteiten met elkaar bedenken. Het belangrijkste in dit jaarthema, is voor mij steeds meer, dat we elkaar veelvuldig mogen ontmoeten. Dat we elkaar zeggen: Ga Mee! Het is in de ontmoetingen met elkaar, dat we meer mogen leren van de weg die God met ons mensen onder weg is. En als je daarover nadenkt, dan mag je er zeker ook van onder de indruk raken, van deze aaneenschakeling van generaties, onderweg met de Eeuwige. Dat stemt dankbaar en geeft hoop. Hoop dat God weet hoe die ons meeneemt door de eeuwen. Moed en vertrouwen dat het door mag gaan. De weg van mensen, door de tijd heen, op weg naar het koninkrijk van God. Misschien dat wij daar samen nu al, zo nu en dan, een glimp van mogen opvangen. Ga mee!

Liesbet Geijlvoet

Omroep Zilt, voorheen Radio Eenhoorn

wanneer

24 september

1 oktober

8 oktober

15 oktober

22 oktober

29 oktober

wie

ds. Arend de Braak, Meppel/Franeker

ds. Rob Duijser, Kampen

ds. Willem van der Heide, Sexbierum

ds. Marco Roepers, Achlum/Hitzum

ds. Jelte Lindeboom, Leeuwarden

ds. Klaas van Marrum, Spannum/Winsum



KERKELIJKE STAND

De bloemengroet

In het volgende Kerknijds wordt u weer voorzien van informatie.

De redactie



Bedankt

Beste mînsen,

Allegaar heel hartlik bedankt foor de felisitasys, kaarten, blommen die wy kregen hewwe met ons 50^e troudâg. 't Waar in één word geweldig en 't is 'n onfegetelike dâg worren. Nogmaal BEDANKT.

Siepie en Hendrik

Jubilea



~~GEFELICITEERD~~ GEFELICITEERD GEFELICITEERD
GEFELICITEERD GEFELICITTEERD GEFELICITEERD

Verjaardagen 70+



Stap voor Stap najaarswandeling

Op zondag 8 oktober 2023 is weer de eerste wandeling (najaarswandeling) in de serie 'Stap voor Stap'. We gaan deze keer wandelen in en rondom Dronryp.

We doen dat weer samen met gemeenteleden uit de regio: Dronryp e.o., Bitgum e.o. en Menaam, Berltsum en Ried-Skingen c.a. Ook de gemeenteleden van onze eerdere gastgemeenten Sint-Jacobiparochie en Sint Annaparochie zijn hiervoor uitgenodigd.

We beginnen om 14.00 uur in kerk van Dronryp, Tsjerkebuorren 1, met een korte viering. Daarna maken we een wandeling in en rondom Dronryp.

De eerste helft van de wandeling willen we met elkaar kennismaken en/of bijpraten. Het tweede gedeelte van de wandeling wandelen we in stilte om ons te bezinnen op een tekst en het derde gedeelte van de wandeling willen we elkaar deelgenoot maken van onze gedachten en ervaringen tijdens het bezinningsmoment.

Na de wandeling is er een kopje koffie of thee in De Ynset (gebouwtje bij de kerk).

Wilt u meedoen, dan kunt u zich opgeven bij Ali Stork. Ook als u zich al hebt opgegeven, maar deze keer verhinderd bent, kunt u zich bij haar afmelden.

We hopen weer op een mooie en inspirerende wandeling.

Met vriendelijke groet,

Ds. Jeroen van Olffen

Ali Stork, kerkelijk werker, 0518462009/0622620317/alistork67@gmail.com

Diensten Beuckelaer, Sint Annaparochie



wanneer	wie	kerkenraad
24 september	D. de Haan	Protestants
1 oktober	P. Glas	Vrouwenparochie
8 oktober	J.J. Korf	Sint-Jacobiparochie
15 oktober	P. Luehof	Protestants
22 oktober	ds. R. Bergsma	Protestants
29 oktober	P. Knijff	Protestants

Zolang wij ademen

*Zolang wij ademen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.*

*Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.*

*Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.*