

Kerkruijs 2024



Informatieblad
van de
Protestantse Gemeente
te
Sint-Jacobiparochie

februari 2024

KERKELIJKE ADRESSEN

Pastoraat	Ds. Liesbet Geijlvoet, tel. 06 206 13 138 lgeijlvoet@gmail.com
Scriba	T. Meindertsma, tel. 491882 meindertsma.tine@gmail.com
Bezoekwerk	H. de Haan-Bilker, tel. 491759 hannekebilker@hotmail.com
Ledenadministratie en boekhouding	K. Braaksma, tel. 491882 adm.pkn.sintjacob@gmail.com
Collectebonnen	D. de Haan, 06 3847 1864
Koster februari	Willem Beimers, tel. 491705
Rekeningnummers	
Protestantse Gemeente	NL43 RABO 0151 3856 29
Diaconie en Zending	NL91 RBRB 0791 6372 20
Protestantse Gemeente	NL62 RBRB 8835 8415 34 (<i>collectebonnen</i>)
Website	www.pknsintjacobiparochie.nl
Beamerdienst	liturgiepknstjacob@gmail.com
Bloemendienst	tietie.klaver@hotmail.com , tel. 491798
Redactie	kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com

Een kaartje van de kerk

De kerk laat bij ziekte, zorg, overlijden van dorpsgenoten, geboorte, huwelijk en jubilea iets van zich horen door het sturen van een kaartje. Dit wordt verzorgd door Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718.

Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen

MCL:	H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Noorderbreedte Jabikshof: (voorheen Nieuw Mellens)	Hoyteslân 8, 9084 AJ Goutum
Noorderbreedte Revalidatie:	Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden
Parkhoven:	Dorhoutstraat 2-24, 8933 CX Leeuwarden
De Batting:	Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen

KERKDIENSTEN

28 januari	10.00 uur Oud. van dienst Organist Collecte	Ds. J. Bakker, Veenwouden Lideke Buurstra-Smits Tineke Greijdanus 1 ^e Jonge generatie, 2 ^e Kerk
4 februari <i>koffiedrinken</i>	10.00 uur Oud. van dienst Organist Collecte	Ds. G. Muilwijk, Workum Douwe de Haan Pietsy Feenstra 1 ^e Noodhulp Moldavië, 2 ^e Kerk
11 februari <i>viering</i> <i>Heilig Avondmaal</i>	10.00 uur Oud. van dienst Organist Collecte	Ds. Liesbet Geijlvoet Tine Meindertsma Griet Wijbenga Avondmaalscollecte
18 februari <i>Start 40-dagentijd</i>	10.000 uur Oud. van dienst Organist Collecte	Ds. J. Lindeboom, Leeuwarden Lideke Buurstra-Smits Jan Swart 1 ^e Binn. diaconaat, 2 ^e Eigen jeugdwerk

Misschien herkent u de afbeelding nog?
De afbeelding hoort bij het kerkelijk thema
van dit jaar 'Ga mee!'

Het nodigt ons uit om mee te doen, om eens een
kijkje te nemen bij een viering, of een activiteit
die georganiseerd wordt.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Daarom hebben we een overzicht gemaakt van alle activiteiten in februari
en maart die naast de zondagse erediensten georganiseerd worden mét de
uitnodiging om mee te komen doen!

Je vindt het overzicht op de laatste bladzijde van dit Kerknijfs.



KINDERKERK



11 februari – Tjitske van der Wal
Marcus 1:40-45 Wat een verschil!

Jezus geneest een man die aan huidvraat lijdt. Hij zegt dat de man het niet verder mag vertellen, maar de genezen man bazuint het overal rond.



Start project 40-dagentijd



18 februari - Tea Wolbers

Marcus 1:12-15 Wie heb je nodig?

Jezus wordt door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij veertig dagen blijft. Daar wordt hij door de satan (de 'tegenstander' van God) op de proef gesteld. Er zijn wilde dieren, maar ook engelen die hem dienen.

25 februari - Yda de Groot

Marcus 9:2-10 Een vleugje hemel

Jezus gaat met drie van zijn leerlingen een berg op. Boven op de berg worden Jezus' kleren helder wit. Ook verschijnen Mozes en Elia, twee profeten uit vroeger tijden. Er klinkt een stem uit de hemel die zegt: 'Dit is mijn geliefde Zoon.'



**Het college van kerkrentmeesters
is op zoek naar vrijwilligers voor
de functie van *KOSTER*.**



Meer weten? Sla nog even het Kerknijis van december/januari open.

OVERDENKING

Ga mee! Met Jeremia!

De HEER richtte zich tot mij: ‘Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.’ Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong.’ Maar de HEER antwoordde: ‘Zeg niet: “Ik ben te jong.”’

Halverwege februari begint het oecumenisch leesrooster met een alternatief voor de zondagen, Jeremia 1. De grote mensen horen dan uit dit Bijbelboek van de profeet Jeremia. De kinderen volgen hun eigen leesrooster. En de gastpredikanten wellicht ook. Toch vind ik het de moeite waard om in dit februarinummer van ons kerkblad aandacht te besteden aan Jeremia. Vanwege de zin, ‘Ik ben te Jong’.

De ouderen onder ons zullen verzuchten: ‘Ik ben nu al op leeftijd maar durf nog steeds niet op die manier het woord te voeren’. En de jongeren zullen dit misschien ook vinden: ‘Ik weet nog niet zoveel over het geloof’. Maar er zijn ook mensen die heel vrijmoedig spreken. Over wat ze vinden, willen, denken te willen en hopen te vinden.

Maar we hopen in de kerk juist plaats te bieden en ruimte te hebben, om met elkaar de woorden te zoeken en te vinden waarin iets van het profetische woord van God in onze eigen woorden naar voren mag komen. We spreken over Hoop, over Vrede, over Blijdschap en Verdriet, over Geloof en over Zegen en Genade. Allemaal met een hoofdletter. Maar wel in onze eigen gewone mensentaal. Dat is denk ik de essentie van samen geloven. Dat je met elkaar in gesprek bent en zoekt naar woorden die iets van de profetie, het visioen van betere tijden voor mens en wereld, laat doorklinken.

Soms is het met grote woorden, en dan lachen we ook wel eens: ‘Hoor mij eens!’ En soms met het enthousiasme dat meestal, maar niet altijd alleen maar, voorbehouden is aan de jeugd. We denken: mochten deze gedachten eens werkelijkheid kunnen worden!! En waarom zouden ze dat niet?

Jeremia was zo jong toen hij de roeping van God kreeg. Later in zijn leven raakte hij van zijn jeugdige moed kwijt. Twijfelde ook aan zijn opdracht. Maar zijn boodschap is steeds: het volk moet proberen om anders te leven,

beter, eerlijker. Wat het volk overkomt is niet door God, maar door henzelf veroorzaakt.

Uiteindelijk moet hij meemaken dat het volk in ballingschap wordt weggevoerd. Hijzelf komt in de gevangenis en wordt uiteindelijk meegenomen, door vluchtende Judeeërs, naar Egypte. Maar dat doet niks af aan de betekenis en inhoud van zijn oproep voor verandering.

Zijn profetieën mogen ons ook moed geven en hoop. Dat de tijden ook ten goede kunnen veranderen, en mensen ook. Zo mooi wat God de Heer tegen Jeremia zegt: De HEER richtte zich tot mij: ‘Wat zie je, Jeremia?’ Ik antwoordde: ‘Ik zie een amandeltwijg.’ ‘Dat zie je goed,’ zei de HEER, ‘zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen.’

Ds. Liesbeth Geijlvoet

Bijbelcafé 29 februari

voor iedereen, we beginnen om 20:00 uur

Bij het Bijbelcafé van 29 februari zullen we het hebben over het jaarthema Ga mee! En omdat het Valentijnsdag is, zullen we aan de hand van het verhaal van Jakob hebben over verschillende soorten liefde; liefde tussen geliefden, liefde voor je broers en zussen, liefde voor je geboorteplek en voor de plek waar je nu leeft.

We gaan samen mee met Jakob: zijn liefde voor Rachel en zijn huwelijk ook met Lea. Later gaan ze samen op reis naar zijn huis, maar wat moet hij met zijn verbroken relatie met zijn broer Esau? Het komt ook goed met de broederliefde.

Iedereen van harte welkom.

Dominee Liesbet Geijlvoet

VAN DE KERKENRAAD

In december kwam de kerkenraad in haar geheel bij elkaar voor de laatste vergadering van het jaar.



Douwe de Haan had ook deze keer weer een passende *opening* gekozen: Zowel aan Zacharias als aan Maria verschijnt een engel. Het zijn beide onverwachte en bijzondere ontmoetingen. Beide keren horen we “Weest niet bang”. In de Adventstijd zingen we “Hoe wilt Gij zijn ontmoet?” God wil ons ontmoeten in Christus. Christus wil ons, de mens, ontmoeten. Komt het tot een ontmoeting? Dat vraagt wel wat van ons. Uit een echte ontmoeting kom je nooit onveranderd tevoorschijn! Daarna gaat Douwe voor in *gebed*.

We volgen de agenda.

* Via de mail kwam uit *Nij Altoenae* het verzoek om mee te doen aan hun project ‘Moldavië’. We nemen nu nog geen besluit maar houden deze uitnodiging even in gedachten.

* We buigen ons nogmaals over de vraag hoe om te gaan met oude *notulen*. Wie bewaart wat en hoe? We gaan vanaf nu proberen zoveel mogelijk persoonlijke zaken uit verslagen te weren. Ook zal iedere geleding een jaarverslag maken en een lijst met besluiten die door iedereen geraadpleegd kan worden. Nieuwe leden hoeven niet in de oude notulen te kijken maar kunnen de jaarverslagen en de besluitenlijsten lezen om zich in te werken in hun taak. Als de - kort maar krachtige - jaarverslagen dan naar de scriba gestuurd worden, kan zij die verwerken in het jaarverslag van de kerk. De besluitenlijst kan ook naar de scriba gestuurd worden. Die lijst wordt geprint en bewaard en telkens meegenomen naar de vergaderingen. Dan blijft alles up to date. We zullen bij de PKN navragen of er richtlijnen zijn voor het omgaan met en bewaren van notulen.

* Wat de *Paascyclus* betreft zullen we via de mail kennis nemen van elkaars liturgieën en proberen één en hetzelfde thema te gebruiken. Dit met het oog op onze predikanten die in de Paastijd in zowel St. Anne als in St. Jacob voor- gaan. Dat zorgt voor een heldere lijn. Bovendien leren we zo van en met elkaar en kunnen we ontdekken hoe in buurkerken Pasen wordt gevierd.

* *Oudejaarsavonddiensten* zullen om 19:30 uur beginnen. Dan heeft zowel predikant als gemeente voldoende tijd om in eigen geleding oudjaar te vieren.

* Op de *eerste zondag van het nieuwe jaar* zal de kerkenraad de dienst verzorgen. Het thema is bekend en de liturgie is nagenoeg klaar. Iedereen wil graag een onderdeel verzorgen.

* Vanuit één van de ouders kwam de vraag of er een zogenaamde *overstapdienst* georganiseerd kan worden. Dit met het oog op de van de kinderkerk afscheid nemende kinderen. Dat vinden we een goed idee en ds. Liesbet Geijlvoet zal die dienst verzorgen.

* We nemen alle *activiteiten* door die er voor de *jeugd* gepland staan. Zo langzamerhand wordt duidelijk wat er georganiseerd gaat worden en wie het gaat uitvoeren. We maken een schema voor het hele jaar en als het MFC ruimte beschikbaar heeft, kunnen de activiteiten bekend worden gemaakt. De planning is voor het hele seizoen en we zullen in het volgende Kerknijds (dit nr.) de activiteiten van februari en maart vermelden. Ook de overige activiteiten worden gepland en genoteerd. Ds. Liesbet Geijlvoet zal het clubwerk ondersteunen.

* De kerkrentmeesters maken zich op voor *Kerkbalans*. De diaconie vraagt of het mogelijk is dat er aan de mensen gevraagd wordt naar een telefoonnr. en/of mailadres. Het is lang niet altijd makkelijk om telefoonnummers te achterhalen en er wordt ook wel van een vast naar een mobiel nummer overgegaan. Er wordt afgesproken dat dit verzoek wordt meegenomen in de brief van *Kerkbalans* die in januari wordt bezorgd.

* De zoektocht naar een vrijwilliger/*koster* gaat door. Ook vrouwen kunnen deze taak op zich nemen. Als een hele maand achter elkaar koster zijn, een bezwaar is, dan kunnen we overleggen wat maakt dat men de taak wel op zich wil nemen. Iets om serieus over na te denken, want we zijn op zondag heel blij met een stoel, een warme ruimte en geregeld een bakje koffie. We moeten er samen ook voor zorgen dat de 2 overblijvende koster - Brand de Haan neemt afscheid - het vol kunnen houden.

* De *begrotingen* zijn in orde bevonden en kunnen digitaal ondertekend worden waarna de boekhouder ze kan verzenden.

* De *diaconie* heeft een drukke tijd: actie minima, kerstpakketten, gereedschapskisten, maar het is mooi werk dat voldoening geeft. Als jaardoel heeft de diaconie gekozen voor het werk van het Irenefonds. Op de gemeenteavond zult u hier meer over horen.

* De *bloemengroet* komt voortaan van Rob's tuincentrum in Menaldum. Dit omdat de bloemenwinkel uit Minnertsga haar deuren sluit. Ook het bezoekteam kan hier terecht voor een bloemetje of plantje.

* We reageren op het verzoek van de classis om ons uit te spreken over het wel of niet delen van het zogenaamde *visitatierapport* met het breed moderamen. (Visitatie betekent dat leden van dit college naar de gemeente komen om met betrokkenen te spreken. Ze vormen zich een beeld van het reilen en zeilen van de gemeente en de problemen daarin. De classispredikant kan dit college vragen om een gemeente of een ambtelijke vergadering te visiteren als zich moeilijkheden voordoen. Ook kan het college, na overleg met de classispredikant, zelf initiatief nemen voor een visitatie wanneer feiten of omstandigheden daartoe aanleiding geven of een kerkenraad daarom vraagt.) Wij stemmen vóór en zullen dat aan de classis laten weten.

* We kijken nog even terug op en vooruit naar de *diensten* en constateren dat alles goed geregeld is.

Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
der wereld hoogst verlangen,
des harten heiligst goed?
Wil zelf uw fakkel dragen
in onze duisternis,
opdat wat U behage
ons klaar en zeker is

Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

Als slot van de vergadering zingen we samen het lied 'Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt gij Zijn ontmoet?'



8 januari jl. kwam de **grote kerkenraad** bij de fam. Buurstra bij elkaar voor de eerste vergadering van het nieuwe jaar.

Een niet helemaal fitte Anna Kuik heet iedereen *welkom* – ze blijft op flinke afstand van de rest zitten zodat niemand aangestoken wordt - waarna Douwe de Haan de vergadering *opent*. Lied 1002: een levenslied dat onderweg gezongen wordt. Een lied om bij de start van het nieuwe jaar in deze roerige tijden hoop op de toekomst te houden. Weet dat liederen ons worden aangereikt door andere gelovigen. Je kunt meezingen of luisteren. Anderen zingen door als je even niet meer kunt zingen. Ga mee, voeg je in het koor van alle tijden en plaatsen! Een hart onder de riem voor in het nieuwe jaar. Het *gebed* dat volgt onderstreept dit.

* De *notulen* van de vorige vergadering worden goedgekeurd. De inhaalmomenten voor niet doorgegangene activiteiten worden vastgesteld en de (kennismakings)bezoeken worden binnenkort weer voortgezet. Ook wordt er een datum voor een zgn. overstapdienst vastgesteld. Dat is een dienst waarin de kinderen afscheid van de kinderkerk nemen en een nieuwe fase ingaan.

* Onze *preekvoorzieners* heeft aangegeven dat ze wil stoppen met haar werk en graag het stokje doorgeeft aan een ander gemeentelid. De kerkenraad is haar enorm dankbaar voor al het werk dat ze in dezen voor de kerk heeft gedaan: zonder preekvoorzieners geen kerkdiensten! Zo simpel is het. Een bezoek van enkele kerkenraadsleden met een voorjaars arrangement zal dit gaan onderstrepen. We moeten dus op zoek naar een preekvoorzieners en daar is haast bij geboden want het preekrooster voor 2025 moet al ras weer worden ingevuld. Onze preekvoorzieners Carien Mennegat-Zwaan wil graag de nieuwe preekvoorzieners inwerken, dus daar zal het niet aan liggen. We hopen dat we in het volgende Kerknijds met een naam kunnen komen.

* We zijn als kerkenraad ook op zoek naar een *nieuw kerkenraadslid*. Voor verdere informatie zie elders in dit Kerknijds.

* Voor het overige zijn het allemaal *korte punten* die even aandacht krijgen: brief kerkbalans, de Paascyclus, Palmpasen, verstaanbaarheid kerstviering



Wat de samenstelling van de kerkenraad betreft: nu de jeugdouderlingen afscheid hebben genomen en Hilly Meijer de coördinatie van het jeugdwerk gaat doen, hebben we als kerkenraad heel erg de behoefte om er weer iemand bij te hebben

die in ieder geval bij de vergaderingen aanwezig wil zijn. We zouden het fijn vinden als er iemand bijkomt die meedenkt en de handen uit de mouwen steekt als dat nodig is. We houden ons graag met concrete en plaatselijke zaken bezig, houden van korte vergaderingen en proberen in onze openingen ook met elkaar te spreken over geloofsbeleving.

Kortom: je geeft wat binnen je mogelijkheden ligt en je krijgt er ook wat voor terug. Zo kunnen we samen de kerk van betekenis laten zijn in ons leven en in ons dorp. Wie weet, komen we bij je langs om je uit te nodigen om erbij te komen.

Groate Kerk voor mensen die op het podium zitten, een datum voor een eerste vergadering met commissie eredienst en predikant, zoektocht naar een koster en organisten voor de komende periode, de lijst met data voor de kinderkerk in 2024. Deze punten worden besproken en iedereen weet weer even wie wat moet regelen met wie.

Zoals we deze vergadering begonnen, nl. met een lied, zo sluiten we hem ook weer af. Het is een nieuwjaarslied, voorgelezen door onze eigen predikant. Het draagt de titel *Geschonken krijgen wij...*

1 Geschonken krijgen wij een zee van tijd.
Het jaar ligt als een brede kuststrook open
en nodigt ons haar stranden te belopen,
het voetpad tussen nu en eeuwigheid.

2 De tijd ligt vóór ons met z'n eb en vloed:
Bekende stromen en nieuwe getijden,
dagen van rouw, of uren van verblijden
en overal uw stem die ons ontmoet.

3 Uw weidse ruimte nodigt mensen uit,
om voluit op hun toekomst aan te leven.
Moed om te zijn door moed om zich te geven.
Een nieuwe tijd vraagt om een nieuw geluid.

UIT DE GEMEENTE



Alle mensen die kampen met een afnemende gezondheid; wachten op een onderzoek of een uitslag wensen we veel sterkte. Dat God U nabij mag zijn en dat er mensen op uw pad zijn die u steunen.

Op 8 december 2023 overleed ons oud-gemeentelid en dorpsgenoot mevrouw Fetje Haije-van Loon op de gezegende leeftijd van 95 jaar. Ze woonde al weer wat jaren in Sint Annaparochie maar bleef via Kerknijs op de hoogte van onze kerkgemeenschap en dat vond ze fijn. Ds. Douwe Visser, die ook de afscheidsdienst van haar man Wim leidde, was als vervanger van de zieke gemeentepredikant ds. Liesbeth Geijlvoet, degene die voorging in de dienst. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen, zo was de tekst van de verkondiging. Zo vertrouwden wij mevrouw Haije, die wist dat de Heer je ziet zoals je bent, dieper dan jij jezelf ooit kent, toe aan haar Hemelse Vader.



Johannes en Gepke Veenstra gaan weer terug naar waar ze in 1970 samen begonnen zijn: Hallum.

Offingaburg 4, 9074 DV Hallum luidt het nieuwe adres. Het telefoonnummer blijft hetzelfde (0518-491492). Dat deze bijzondere postcode er voor zorgt dat ze niet vergeten worden!

We hopen en wensen jullie een fijne tijd daar in Hallum en hopen dat er ruimte blijft om te genieten.

In de dienst van 8 januari 2024 namen we afscheid van onze koster/vrijwilliger *Brand de Haan*. Griet werd ook niet vergeten, want zo'n inzet als die van Brand kan alleen als er thuis iemand is die je onvoorwaardelijk steunt. Brand gaf aan dat hij nu wat meer thuis zal zijn om Griet te steunen. Dat zal per 3 februari zijn op hun nieuwe adres: Noordeinde 1F, 9079 LK Sint-Jabik, tel. 0518-491856.



4 februari - Kerk in Actie - Werelddiaconaat Bangladesh - Beter bestand tegen klimaatverandering

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van de landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboegeraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet weggroten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waar-



schuwingsystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.

Meer lezen?

www.kerkinactie.nl/klimaatbangladesh

Dit werk steunen? Maak dan uw

bijdrage over: NL 89 ABNA 0457 457

457 ovv 24210 collecte Werelddiaconaat februari.

11 februari hebben wij als gemeente Avondmaal en is er de Avondmaalscollecte voor het Irenefonds. Hierover vindt u meer informatie op blz.16.

Wilt u toch de landelijke collecte steunen? Die is bestemd voor Kerk in Actie – Noodhulp Griekenland - Opvang voor gestrande vluchtelingen

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden deze mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

Meer lezen? www.kerkinactie.nl/griekenland

Dit werk steunen? Maak dan uw bijdrage over: NL 89 ABNA 0457 457 457 ovv 24610 collecte noodhulp februari.

18 februari - Veertigdagentijdcollecte Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat Nederland - Omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.



Meer lezen?

www.kerkinactie.nl/gevangenen

Dit werk steunen? Maak dan uw bijdrage over : NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. 24111collecte diaconaat februari.

25 februari - Veertigdagentijdcollecte Protestantse Kerk - Missionair Werk Nederland - De kliederkerk is er voor iedereen

In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa's en oma's de betekenis van Bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen Bijbelverhalen kunnen ontdekken, vieren en eten.

Meer lezen?

www.kerkinactie.nl/collecterooster

Dit werk steunen? Maak dan uw bijdrage over: NL 10 ABNA 0444 444 777 o.v.v. 24152 collecte missionair werk februari.



Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?

Hartelijk dank,

Anneke Keizer-van Vaals

OPBRENGST COLLECTES



Hartelijk dank voor de gaven.

Ga mee! is het thema van de veertigdagentijd kalender 2024. Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan in de bijzondere tijd op weg naar Pasen.

De kalender sluit aan bij het jaarthema 'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde' van de Protestantse Kerk. De verschillende weekthema's roepen op om in de Veertigdagentijd samen in actie te komen door bijvoorbeeld te



vasten, naar Jezus te komen, je leven te heiligen en het brood te delen. Aan de hand van de Bijbelteksten kijken we naar wat de Bijbel ons daarover vertelt en hoe dat ons inspireert in ons eigen leven.

Deze veertigdagentijd kalender helpt om dagelijks even stil te staan en deze periode bewust te beleven. Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met liederen, gebeden en citaten. Zo komen we iedere dag een stapje dichterbij Pasen.

Stichting Irenefonds

De diaconie wil voor 2024 een jaarlang een vast doel steunen. Voor 2024 is besloten dit voor het Irenefonds te doen. Onderstaand vindt u informatie over het Irenefonds en op de gemeenteavond van 11 april komt mevrouw Irene Lagendijk uitleg geven over het Irenefonds.

De Avondmaalscollecte van 11 februari is voor het Irenefonds en daarnaast zullen wij nog 3 keer op een zondag de collecte hiervoor bestemmen. Wij willen deze steun van harte bij u aanbevelen.

Doelstelling Stichting Irenefonds

Het Irenefonds is in het leven geroepen om financiële noden te lenigen van 'nieuwkomers' (vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben verkregen) en die verblijven in gemeente Waadhoeke. Het gaat om noden, waarvoor geen beroep gedaan kan worden op ondersteuning door overheidsinstellingen of op andere bestaande fondsen.

Meer specifiek gaat het om kosten die gemaakt moeten worden ten behoeve van de overkomst van gezinsleden, uitgaven aan de eerste basisbehoeften na aankomst van het gezin, studieondersteuning en onvoorziene kosten. Deze kosten worden beoordeeld door het bestuur van het fonds.

Daarnaast biedt het fonds financiële ondersteuning aan 'ongedocumenteerden' (mensen zonder een geldige verblijfsvergunning) die in gemeente Waadhoeke verblijven zonder vaste woon- of verblijfsplaats, voor een bijdrage in de medische kosten en basisvoorzieningen (zoals eten en kleding) ingeval daarin niet voorzien wordt door de overheid of een ander fonds.

De door de aanvrager als noodzakelijk aangemelde kosten worden beoordeeld door het bestuur van Stichting Irenefonds.

Het fonds dankt zijn inkomsten aan de kerken, verenigingen en particulieren in bovengenoemde gemeente en daarbuiten.

zie volgende bladzijde

Irene betekent vrede

Het logo van het Irenefonds wordt gevormd door een 'i' en een 'f' samengebracht in de vorm van een duif in regenboogkleuren. De duif verbeeldt vrijheid in vrede. Vrede is de betekenis van de naam Irene. Het fonds is



bedoeld voor mensen die hun land zijn ontvlucht, omdat ze daar niet in vrijheid konden leven: voor hen ongeacht afkomst, geaardheid, religie, politieke of andere overtuiging, mits deze de vrijheid van anderen respecteren. De diversiteit van ons mensen wordt uitgebeeld in de componenten van het licht, de regenboogkleuren.

Inloopmiddag 13 februari voor iedereen - 15:00 – 16:30 uur

Bij de inloopmiddag zullen we op een kleine reis gaan. Ga mee! Is het jaarthema. De reis voert ons in gedachten op een wandeling. Over een oud pelgrimseiland.

Als je op reis gaat, krijg je ruimte om na te denken over je eigen leven en de mensen in jouw leven. Over God en jouw relatie met geloof. En over de stempelposten die je in je leven wilt langsgaan. Ook de vraag: wat is je bestemming en je reisdoel?

We doen dit aan de hand van een mooie diavoorstelling met plaatjes van het heilige eiland Lindisfarne in Engeland. Eén van de oudste pelgrimsoorden van het christelijk geloof.

Natuurlijk onder het genot van een kopje koffie en thee. Kom je ook?

Dominee Liesbet Geijlvoet

KERKELIJKE STAND

De bloemengroet

De laatste twee maanden zijn de bloemen gebracht naar de volgende gezinnen:

Dhr. M. Meijer, Kadal 28
Mw. J. Vellinga-Miedema, Oosteinde 74
Fam. T. Bloemhof, G. van Saksenstraat 47
Dhr. J.L. Mennegat, Broedertrouw 31



De kleine dingen

Het zit niet altijd in de grote dingen,
niet iedereen kan naar het zendingsveld.
Wat moest het worden, als we allen gingen,
de blijde boodschap moet ook hier verteld.

Een hartelijk woord, een glimlach, een kopje koffie,
wat aandacht voor de naaste hier vlakbij.
Daarin kun je toch ook de Heiland volgen
want liefde en warmte geven maakt zo blij.

Maak ons getrouw Heer, in de kleine dingen,
en elke dag tot liefde steeds bereid.
En transparant, dat velen U ontdekken,
dan draagt ons leven vrucht voor de eeuwigheid.

Van: M. Koffeman-Zijl
Uit: Kleine vreugden

Dhr. H. de Jong,
Zuideinde 11
Dhr. L. Dijkstra,
Oosteinde 54
Fam. E. Postma,
Broedertrouw 22
Dhr. F. Stap,
Oosteinde 82
Mw. T. v.d. Woude-
Woudwijk, St.
Willemsstraat 3

Namens iedereen
bedankt voor het
bezoek en de
bloemen.

Tietie Klaver

Bedankt

Hartelijk dank voor al die mooie kaarten en felicitaties gekregen voor ons 50-jarig huwelijk, en kort daarop ook weer voor mijn verjaardag.
Samen gaan wij ervoor, Pluk de Dag.

Elderien en Margriet Bree

Afscheid

Na 53 jaar gaan we Sint Jacob verlaten en dus moeten wij afscheid nemen.
Wij nemen mooie herinneringen mee aan de tijd hier.
We wensen u het allerbeste en wie weet tot ziens.

Johannes en Gepke Veenstra, Offingaburg 4, 9074DV Hallum

Jubileum

Gerrit en Tineke de Haan, Neeltie Jansstraat 20A, 9079MA Sint-Jabik
hopen op 11 februari hun 25-jarig huwelijksjubileum te vieren.

~~GEFELICITEERD~~ GEFELICITEERD
GEFELICITEERD GEFELICITEERD

Verjaardagen 70+

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

JEUGD(IGEN)

Met de komst van Jacob Nentjes, kerkelijk werker te Sint Annaparochie, zijn er weer een paar handen bijgekomen wat pastoraat betreft en dat is heel fijn. De taken zijn nu duidelijk en daarom op de volgende bladzijde een overzicht van alle activiteiten voor de jeugd(igen). We hebben voor de activiteiten een leeftijdsindicatie aangegeven maar dat is niet meer dan een handig hulpmiddel. Het staat je vrij om een activiteit te kiezen waarvan je denkt dat het wat voor jou kan zijn ook al valt die niet binnen jouw leeftijdsgroep. Ook mag je je aansluiten bij de activiteiten van St. Annaparochie. Weet dat je altijd welkom bent!



Ben jij tussen de 20 en 30 jaar?

Dan is de ontmoetingsgroep 'Samen' net wat voor jou. Iedere 6-8 weken komen we bij elkaar om elkaar te ontmoeten.

Eerst praten we met elkaar over het geloof. Om vervolgens over te gaan naar een hapje en een drankje. Op deze manier leren we elkaar goed kennen.

Kom jij de volgende keer ook?
Stuur een appje naar
0611978520 of een mailtje naar
jacobnentjes@hotmail.nl.



11 februari eten
met iedereen
van ongeveer
16-20 jaar

Vanaf **5 uur** in de keuken van **MFC 't Beerdhuus**.

We zullen een pokebowl of sushibowl maken. En daarna ideeën uitwisselen wat leuk zou zijn om te doen.

Heb je wel belangstelling voor activiteiten voor de groep 16+ van de kerk? Zou je mij dan een appje met je naam en telefoonnummer willen sturen? Dan kunnen we een app-groep maken.

Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten.

Dominee Liesbet Geijlvoet
0620613138

Kinderkerk	Basisschoolleeftijd Een Bijbelverhaal en een activiteit.	Voor data zie Kerknijis (blz. 4) Je hoeft je niet aan te melden. Je bent altijd welkom.
Jeugdclubs	Elkaar ontmoeten; aan de slag met een thema. Soms een fysieke uitdaging. Jongsten 10-12 jaar Oudsten 12-15 jaar	2 februari (Y games), 28 februari (gewoon club) 20 maart (voorbereiding Witte Donderdag) 28 maart (viering Witte Donderdag) 24 april (gewoon club) Sita Buurstra (06 27307346) en Tea Wolbers (06 25118118) Yda de Groot (06 37305338) en Eline van Merode (06 10490576)
16+ koken	16-20 jaar Samen koken, eten en praten.	Ds. Liesbet Geijlvoet (0620613138) Zondag 11 februari 17.00 uur Zondag 30 juni 17.00 uur
20- 30 jaar	20-30 jaar Samen praten over het geloof, elkaar nog beter leren kennen onder het genot van een hapje en een drankje.	Jacob Nentjes (0611978420) Iedere 6-8 weken In de Bining St. Annaparochie Meer info op blz. 20.
Midden- groep	25/30-45 jaar We gaan met elkaar in gesprek over een thema. Voor de kinderen is er oppas e/o een activiteit.	Ds. Liesbet Geijlvoet (0620613138) 17 maart 15.30 uur 't Beerdhuus. 26 mei uur 15.30 uur 't Beerdhuus.

Wat doen we in de kerk(dienst)?

De kerkdienst is het hart van het kerk-zijn

Iedereen is welkom om de kerkdienst bij te wonen. Je hoeft geen lid te zijn van de kerk, en je leeftijd maakt ook niet uit.

Om voor degenen die niet zo goed weten wat er in de kerk allemaal gedaan wordt, en hoe, willen we graag duidelijk maken wat de kerkdienst inhoudt, wat en waarom de dingen gebeuren. We doen dit aan de hand van vragen en antwoorden.

Waar en wanneer komt de kerk samen?

Onze kerkdiensten worden gehouden in de grote zaal van 't Beerdhuus.

Er is iedere zondag een ochtenddienst. In de maanden maart t/m oktober beginnen die meestal om 9.30 uur, en van november t/m februari om 10.00 uur. Heel soms begint de dienst om 11.00 uur.

Zijn er kledingvoorschriften?

De mensen dragen nette kleding, zoals ze dat ook doen als ze op visite gaan. En eigenlijk ga je ook op visite. In de kerk ga je op visite bij God.



Wie zijn er allemaal tijdens een kerkdienst?

In de kerk zitten gemeenteleden, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom! Je kunt zelf uitkiezen waar je gaat zitten.

Als de dienst begint komt de kerkenraad binnen. Die bestaat uit een predikant/dominee/voorganger (soms met toga aan), ouderling en diaken. De ouderling geeft de voorganger een hand.

De algemene taak van de ouderling is het besturen van de gemeente en van de diaken om te zorgen voor de mensen die hulp nodig hebben. Er is een koster die zorgt dat alles in de kerkdienst goed kan verlopen.

Waarom staat de voorganger op een preekstoel/het podium?

Een preekstoel (ook wel kansel genoemd) is eigenlijk een verhoging, zodat iedereen de voorganger goed kan zien en (met behulp van een geluidsinstallatie) kan verstaan. Op de preekstoel ligt de Bijbel, het woord van God. Daar bedoelen we mee dat we God zelf horen spreken wanneer iemand uit de Bijbel voorleest.

Kan ik ook kinderen meenemen naar de kerkdienst?

Ja, dat kan prima. Soms is er speciaal voor de kinderen de Kinderkerk (zie blz. 4). De kinderen die op de basisschool zitten, gaan dan naar hun eigen zaal om daar iets te leren uit de Bijbel.

Waarom is er een orgel in de kerk?

Wij zingen veel in de kerk. Om er voor te zorgen dat het goed klinkt, gebruiken we een orgel om ons te helpen wijs te houden en zuiver te zingen. Het orgel wordt bespeeld door een organist.



Waarom hangt er voorin de kerk een scherm?

Dit scherm hoort bij de beamer, zodat we op het scherm kunnen lezen wat er gezongen wordt en wat er door de voorganger gelezen wordt uit de Bijbel.

Wat mag je verwachten van een kerkdienst?

De kerkdienst verloopt volgens een bepaalde volgorde, ook wel liturgie (orde van dienst) genoemd. De uitleg van de Bijbel staat centraal, dit wordt een preek genoemd. Daarnaast bidden en zingen we, en lezen we een bepaald gedeelte uit de Bijbel.

Hoe ziet die liturgie eruit?

Het is belangrijk om te weten dat een kerkdienst een ontmoeting is van de Heere God met Zijn gemeente en ook een ontmoeting met de gemeenteleden onderling.

Voordat de dienst begint zingen we een lied dat bekend is bij iedereen, of juist een lied dat nog onbekend is, zodat we ook nieuwe liederen leren. Daarnaast kun je de volgende dingen zien in de dienst:

Hoofdknik - Voordat de voorganger naar de kansel toegaat, krijgt hij/zij een hand van de ouderling van dienst. De ouderling vertegenwoordigt de kerkenraad, die voor het verloop van de dienst verantwoordelijk is. Met de hoofdknik drukt hij/zij het vertrouwen uit dat de kerkenraad in de dominee heeft.

Stil gebed - Voordat de dienst begint, gaan we allemaal staan en bereiden we ons in stilte voor op de ontmoeting met de Heere God. De meesten doen dit biddend.

Votum - Votum is een oud woord uit het Latijn en betekent zoiets als belofte of toewijding. De voorganger spreekt het votum uit. De tekst komt uit één van de Psalmen: "Onze hulp is in de Naam van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft, Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van Zijn handen". Je zou dit kunnen omschrijven als een geloofsbelijdenis die de voorganger uitspreekt namens de gemeente. We spreken onze afhankelijkheid van God uit in alle dingen.

Groet - Het votum wordt gevolgd door de groet die de voorganger (meestal) met opgeheven handen uitspreekt: "Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heere

Jezus Christus, door de Heilige Geest." Deze groet staat meerdere malen in de Bijbel. God komt als het ware Zijn gemeente aan het begin van de dienst tegemoet met Zijn genade en vrede.

Gemeentezang - We zingen psalmen, gezangen, liederen die gekozen worden door de dominee.

Tien geboden - De Tien Geboden kun je o.a. vinden in Exodus 20 en Deuteronomium 5. Dit wordt ook wel de wet genoemd. Dit is eigenlijk een spiegel die God ons voorhoudt, waarin we ontdekken wie we zijn en hoe we leven. Het is ook een richtingaanwijzer voor hoe we moeten leven. De wet wordt samengevat in Mattheüs 22:37-40. Hierin staan de 2 belangrijkste leefregels: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf.

Geloofsblijdenis – Dit is een samenvatting van wat we geloven. We weten ons hierbij verbonden met alle christenen op de hele wereld.

Gebed - De voorganger bidt hardop namens alle mensen in de kerk. Als we bidden hebben we contact met God. De voorganger vraagt o.a. of God hem wil helpen bij het uitleggen van de Bijbel en of de mensen in de kerk het mogen begrijpen en ervan mogen leren. We bidden voor de zieken, voor slachtoffers van hongersnoden e/o natuurrampen. We danken God voor alles wat Hij ons geeft en we loven en prijzen Hem, omdat Hij goed voor ons is.

Bijbellesing - De voorganger leest een gedeelte uit de Bijbel voor. Hierover gaat hij tijdens de preek uitleg geven, zodat we kunnen leren over wie God is en wie wijzelf zijn.



Collecte - Er zijn soms twee collectes en soms één.

Preek - Tijdens de preek wordt het Bijbelgedeelte waaruit gelezen is uitgelegd. Het evangelie wordt bekendgemaakt: de blijde boodschap van de dood en opstanding van de Heere Jezus.

Gebed met voorbede - De dominee dankt voor de dienst en bidt voor alle mensen met vreugde of verdriet.

De zegen - De gemeente gaat staan en de voorganger spreekt de zegen uit: "De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen, amen" (2 Korinthe 13: 12-13). Hierin wordt ons beloofd dat wanneer we naar huis gaan, het leven van alledag in, God met ons zal zijn met Zijn Liefde.

Waarom wordt er gecollecteerd?

Dat is om de voorganger te betalen, en de dingen die door de kerk betaald moeten worden zoals b.v. de energiekosten. Maar er wordt ook geld opgehaald voor andere mensen die het niet zo goed hebben: ver weg, maar ook dichtbij, zelfs in de eigen kerk. Alles wat we hebben, hebben we van God gekregen, daarom delen we het met anderen.

Zijn er nog speciale diensten?

Ja, er zijn verschillende speciale diensten; tijdens de verschillende christelijke feestdagen: Kerstfeest, Goede vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Maar ook hebben biddag en dankdag, trouwdiensten en rouwdiensten, en belijdenisdiensten. En dan nog de diensten waarin we de sacramenten van de heilige doop en het heilig avondmaal bedienen.

Wat is de Heilige Doop?

Ouders die willen dat hun kind bij God hoort, laten hem/haar dopen. De dominee sprenkelt water op het hoofdje van het kindje, dit staat symbool voor het afwassen van de zonden. Met het water waarmee gedoopt wordt laat God zien dat Hij het kindje eigenlijk schoon wast van zijn/haar innerlijk vuil (alles wat je denkt en doet is vervuild. 'zonde' wordt dat in de Bijbel genoemd) en ons leven wil vernieuwen. God wil erg graag dat de gedoopte kinderen van Hem gaan houden en 'ja' tegen Hem zeggen. 'Belijdenis doen van het geloof' noemen we dat.

Wat is het Heilig Avondmaal?

Samen eten is gezellig; het kan een feest zijn. Dat is precies de bedoeling van het Heilig Avondmaal. De mensen die voelen dat ze niet zonder God kunnen leven worden door Hem aan tafel genodigd. God is er niet te zien, maar Hij is er wel, door middel van Zijn Heilige Geest. Dat merken de gelovigen in hun hart.

Daar worden ze blij van. De gelovigen worden uitgenodigd; ze k staat symbool voor de dood van Christus voor onze zonden, wat onze redding betekent. Het gebroken brood staat voor het verbroken lichaam, de vergoten wijn staat voor het vergoten bloed.



Kun je de dienst ook digitaal meebeleven?

Voor degenen die fysiek niet naar de kerkdienst kunnen gaan, kan de dienst via een digitale verbinding meebeleefd worden.

9 tips om Bijbellezen vol te houden

Stel je wilt beginnen met Bijbellezen... Of je doet het al wel, maar zou het vaker willen doen... Hoe doe je dat dan? En hoe houd je Bijbellezen vol? Wij geven je negen tips.

1. Je hoeft niet aan het begin van de Bijbel te beginnen

Vind je het ingewikkeld waar je dan moet beginnen? Maak dan gebruik van een lee-rooster, of lees de Bijbel in een jaaruitgave!



2. Lees niet alleen maar losse verzen

Het is natuurlijk heel makkelijk om je te focussen op een paar losse Bijbelverzen. En dat is ook niet erg! Er zullen altijd verzen zijn die een bijzondere betekenis voor je hebben, of die precies op het juiste moment iets met je doen. Maar kijk ook eens wat er vlak voor dat ene vers staat. Of wat er na komt. Dan ontdek je soms weer iets heel nieuws!

3. Houd een open blik

Probeer altijd een open blik te houden als je in de Bijbel leest. Dus doe alsof je een tekst voor het eerst leest. Op die manier ontdek je misschien wel details die je nog niet eerder gezien had. En zo blijven de Bijbelverhalen levende verhalen, die je steeds opnieuw kunnen raken.

4. Gebruik verschillende vertalingen

We hebben veel verschillende vertalingen van de Bijbel, een rijkdom! En het kan helpen als je verschillende vertalingen naast elkaar leest. Misschien vallen er dan ineens dingen op die je verrassen, en heb je iets om over na te denken. Dat kan bijvoorbeeld op debijbel.nl.

5. Probeer op verschillende manieren te lezen

Het kan ook enorm verrijkend zijn als je eens op een andere manier de Bijbel

'leest'. Dus wissel af tussen een papieren boek en de app Mijn Bijbel. Maak eens aantekeningen bij een Bijbeltekst in een los schriftje. Of luister elke morgen naar de podcast Dagvers. Ook dat zijn manieren van lezen!

6. Lees de Bijbel met andere mensen

Het kan heel erg behulpzaam zijn om de Bijbel met andere mensen te lezen. Bijvoorbeeld als je het moeilijk vindt om vol te houden. Maar ook omdat zij misschien andere dingen zien in een Bijbeltekst. Het kan je dus nieuwe inzichten opleveren!

En wil je echt een keer nieuwe dingen zien? Lees dan met mensen die een andere (culturele) achtergrond hebben. Bijvoorbeeld met christenen uit een migrantenkerk, een andere stroming of iemand die veel korter of juist veel langer uit de Bijbel leest dan jij.

7. Maak aantekeningen

Houd een schriftje of notitieblok in de buurt van je Bijbel. Hier kun je dan vragen opschrijven die naar boven komen tijdens het lezen, of Bijbelteksten overschrijven die je raken. Kies hier een mooi schriftje voor, zodat het altijd een feestje is om het er weer bij te pakken.

8. Kies verschillende manieren van lezen



Vind je het lastig om elke dag te lezen? Luister dan een keer naar de Bijbel! Er zijn verschillende podcasts en Luisterbijbels die je kunnen helpen. Of zet een Bijbeltekst eens zelf op muziek, of maak er een illustratie bij.

9. Het is niet erg als het niet altijd lukt!

De laatste tip is: wees niet te streng voor jezelf als het je niet meteen lukt, of niet zo vaak als je zou willen. Als het even niet lukt, mag je altijd weer opnieuw beginnen!

Bron: www.bijbelgenootshcap.nl

WORD JIJ OMTINKER ARMOEDE?

Word Omtinker-armoede en help mee in je eigen dorp of wijk.

Veel mensen die leven in armoede zijn afhankelijk van de hulp van lokale organisaties, burgerlijke initiatieven of toeslagen.

Hulp die onmisbaar is en een groot verschil kan maken. Denk aan het organiseren van een verjaardagsfeestje voor kinderen, helpen bij boodschappen of hulp bij de financiële administratie voor mensen met schulden.

Vele vrijwilligers zetten zich dagelijks in om mensen in armoede te helpen.

Voor ons nieuwe project Omtinker-armoede zoeken we mensen die in hun eigen dorp of wijk het aanspreekpunt willen zijn voor mensen die vragen hebben, of hulp nodig hebben bij armoede. We willen een netwerk opstarten waar we als Omtinkers-armoede bij elkaar komen.

Als netwerk kennen we elkaar, kunnen wel elkaar inspireren, voeden en zijn er korte lijntjes. Want we weten: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

Wil jij van onschatbare waarde zijn voor mensen die in je dorp of wijk in armoede leven?

Word dan Omtinker-armoede en help mee!

Jij bent in je eigen omgeving aanspreekpunt en bent op de hoogte van alle hulp en die er is.

Kunnen we op jou rekenen?

Meld je aan bij:

Silvia Stavleu opbouwwerker
s.stavleu@waadhoeke.nl of 06-18422893





Ontmoetingsochtend voor vrouwen

in de Skúl te St. Annaparochie

D.V. dinsdag 6 februari van 9.30 - 11.30 uur

Wij nodigen u/jou van harte uit voor deze Ontmoetingsochtend.

We gaan weer samen zingen, samen praten en luisteren om zo elkaar in het geloof te bemoedigen en op te bouwen.

De heer **Piet Speelman** zal deze ochtend een inleiding houden over het volk Israël, Gods volk. Het thema voor deze ochtend is "**Het lijden van Job staat niet op zichzelf**". Er is deze ochtend ook weer een stand met Israël producten.

Inloop vanaf 9.15 uur. koffie/thee staan klaar. Waar? in de **Skúl (bij de Rooms Katholieke Kerk)**, J.J. Costerstraat 1 te St. Annaparochie.

Wil je meer weten? Mina Kuiken (tel. 0518 462056) & Bea Zijlstra (tel. 0518 461350) willen u/jou graag te woord staan of mail naar info.ontmoetingsochtend@gmail.com.

Omroep Zilt, voorheen Radio Eenhoorn Aanvang 9.30 uur



wanneer

28 januari

4 februari

11 februari

18 februari 1e lijdenszondag

25 februari 2e lijdenszondag

wie

Ds. Piet Speelman, Folsgeare

Ds. Jan Zeldenrust, Mantgum

Ds. M.J. Koppe, Dokkum

Dhr. Gerrit Visser, Wâlterswâld

Ds. Marco Roepers, Achlum/Hitzum



U wordt van harte uitgenodigd voor de
JAARVERGADERING
op woensdag **7 februari 2024 om 14.30** uur
in de Bining te Sint Anne.

Aan de orde komen de jaarverslagen van 2023.



Het Bildts Aigene
zal mooie beelden laten zien
en verhalen vertellen over onze
omgeving.



Leden en belangstellenden zijn van harte welkom.
Er wordt een bijdrage van € 3,- gevraagd, dat is incl. de consumpties.

Het bestuur

Vooraankondiging Stap voor Stap wandeling op zondag 17 maart

Op zondag 17 maart houden we weer een voorjaarswandeling in de serie Stap-voor-Stap. We beginnen weer om 14.00 uur. Het programma van de wandeling zal weer bestaan uit een middaggebed of vesper, wandeling en gezamenlijk koffie en thee drinken. Waar we gaan wandelen is op dit moment nog niet bekend. Meer informatie volgt in het volgende kerkblad. Als u graag mee wilt wandelen, zet dan de datum alvast in uw agenda.

**Diensten Beuckelaer,
Sint Annaparochie**



**zorgcentrum
het Bildt**
WIIS met GRIIS

wanneer

wie

kerkenraad

Gegevens zijn niet bekend bij de redactie.

AGENDA

FEBRUARI		
zondag 11	vanaf 17.00 uur	16+ koken (zie blz. 20)
maandag 12	19.30 uur	Kleine kerkenraad – bij Lideke
dinsdag 13	15.00 – 16.30 uur	Inloopmiddag (zie blz. 17)
woensdag 14	19.45 – 21.30 uur	Gespreksavond Ubuntu Gideonkerk, Sint Anne
zondag 18		Deadline aanleveren copy Kerknijds
donderdag 29	20.00 uur	Bijbelcafé (zie blz. 6)
donderdag 29	19.00 uur	Vergadering met de combinatie (buurkerken) Zijn er nog aandachtspunten? Dan graag een berichtje aan Anna Kuik.
MAART		
maandag 11	19.30 uur	Grote kerkenraad
donderdag 14	20.00 uur	Bijbelcafé
zondag 17	15.30 uur	Middengroep: een activiteit voor iedereen van ongeveer 25 – 45 jaar. We gaan met elkaar in gesprek over een thema. Voor de kinderen is er oppas en/of een activiteit.

Om alvast te noteren:

Gemeenteavond donderdag 11 april 19:45 uur in 't Beerdhuus.



**De wandeling door het leven,
gaat niet altijd over rechte wegen.
Vaak zijn ze hobbelig en krom,
en achteraf beseft je pas waarom.**

LOWIEKE

Tekst en foto: ©Louis Fraanje