

Kerkruijs 2024

Bron: www.nl.dreamstime.com



Informatieblad
van de
Protestantse Gemeente
te
Sint-Jacobiparochie

maart 2024

KERKELIJKE ADRESSEN

Pastoraat	Ds. Liesbet Geijlvoet, tel. 06 206 13 138 lgeijlvoet@gmail.com
Scriba	T. Meindertsma, tel. 491882 meindertsma.tine@gmail.com
Bezoekwerk	H. de Haan-Bilker, tel. 491759 hannekebilker@hotmail.com
Ledenadministratie en boekhouding	K. Braaksma, tel. 491882 adm.pkn.sintjacob@gmail.com
Collectebonnen	D. de Haan, 06 3847 1864
Koster <i>maart</i>	Willem Keizer, tel. 491978/06 28591978
Rekeningnummers	
Protestantse Gemeente	NL43 RABO 0151 3856 29
Diaconie en Zending	NL91 RBRB 0791 6372 20
Protestantse Gemeente	NL62 RBRB 8835 8415 34 (<i>collectebonnen</i>)
Website	www.pknsintjacobiparochie.nl
Beamerdienst	liturgiepknstjacob@gmail.com
Bloemendienst	tietie.klaver@hotmail.com , tel. 491798
Redactie	kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com

Een kaartje van de kerk

De kerk laat bij ziekte, zorg, overlijden van dorpsgenoten, geboorte, huwelijk en jubilea iets van zich horen door het sturen van een kaartje. Dit wordt verzorgd door Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718.

Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen

MCL:	H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Noorderbreedte Jabikshof: (voorheen Nieuw Mellens)	Hoyteslân 8, 9084 AJ Goutum
Noorderbreedte Revalidatie:	Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden
Parkhoven:	Dorhoutstraat 2-24, 8933 CX Leeuwarden
De Batting:	Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen

KERKDIENSTEN

25 februari <i>koffiedrinken</i>	10.00 uur Oud. van dienst Organist Collecte	Ds. L. Adema, Metslawier T. Meindertsma T. Greidanus 1 ^e Missionair werk, 2 ^e Bloemen
3 maart	9.30 uur Oud. van dienst Organist Collecte	Ds. J. van den Bogaard, Hallum T. Meindertsma T. Greidanus Zending
10 maart	9.30 uur Oud. van dienst Organist Collecte	Ds. L. Geijlvoet L. Buurstra-Smits G. Wijbenga 1 ^e Zending, 2 ^e Kerk
17 maart <i>Biddag</i>	9.30 uur Oud. van dienst Organist Collecte	Jacob Nentjes, Sint Annaparochie Douwe de Haan Blaast de bazuin 1 ^e Zending, 2 ^e Kerk
24 maart <i>Palmzondag</i>	9.30 uur Oud. van dienst Organist Collecte	Ds. L. Geijlvoet E. de Groot G. Wijbenga 1 ^e Missionair werk, 2 ^e Eigen jeugdwerk
28 maart <i>Witte donderdag</i> <i>Heilig Avondmaal</i> <i>m.m.v. Club en</i> <i>Comm. Eredienst</i>	19.30 uur Oud. van dienst Organist Collecte	Ds. L. Geijlvoet T. Meindertsma G. Wijbenga Goed doel
29 maart <i>Goede Vrijdag</i>	19.30 uur Organist	Commissie Eredienst P. Feenstra

KINDERKERK



Project 40-dagentijd

25 februari - Yda de Groot

Marcus 9:2-10 Een vleugje hemel



Jezus gaat met drie van zijn leerlingen een berg op. Boven op de berg worden Jezus' kleren helder wit. Ook verschijnen Mozes en Elia, twee profeten van vroeger. Er klinkt een stem uit de hemel die zegt: 'Dit is mijn geliefde Zoon.'

3 maart Evelyn Beimers

Johannes 2:13-22 Een heilige plaats

Jezus jaagt de handelaars en geldwisselaars weg bij de tempel.

Hij zegt dat ze een markt maken van het huis van Zijn Vader.



10 maart Sita Buurstra - Johannes 6:4-15 Geef maar door



Er zijn meer dan vijfduizend mensen bij Jezus. Hij vraagt aan een van Zijn leerlingen waar ze eten vandaan kunnen halen voor al die mensen. Er is een jongen met vijf broden en twee vissen. Als Jezus daarvan deelt, blijkt er meer dan genoeg te zijn voor iedereen. Er blijven zelfs nog twaalf manden over.

17 maart Klaske Faassen

Johannes 12:20-33 Een boodschap voor jou

Een paar Grieken die in Jeruzalem Pesach vieren, willen Jezus graag zien. Jezus vertelt over een graankorrel, die moet sterven om vrucht te dragen. Er klinkt een stem uit de hemel: God zegt dat Hij zijn grootheid zal tonen.

Jezus zegt dat die boodschap geklonken heeft voor de mensen die erbij staan.



24 maart Evelyn, Klaske en Sita - *Palmpaasstok maken*

Marcus 11:1-11 Op weg naar Jeruzalem



Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. De mensen leggen mantels op de weg en zwaaien met palmtakken, terwijl ze roepen: 'Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.'

OVERDENKING

PASEN

In deze tijden van onrust en oorlogen, is Pasen een boodschap met een scherp randje. Pasen gaat over de boodschap van God dichtbij ons. Ook in tijden van onrust en lijden.

Afgelopen weken volgde ik een online college van de Vrije Universiteit. Het behandelde het theologische leven van dominee Dorothee Sölle. Zij bouwde haar theologische gedachten op uit haar ervaring met mensen die leven in de marge van onze wereld. Mensen van kleur, mensen die leven in armoede, vrouwen overal ter wereld, arbeiders, werkelozen, vluchtelingen. En dit zie en hoor je terug in haar boeken en in haar colleges. In haar spreken over Jezus, hoor je hoe God omziet naar de mensen die weerloos zijn. Net zoals Jezus weerloos was. En over God, die Hem niet ten gronde liet gaan. Zo zal God ook nabij zijn, bij mensen die lijden.

Zij was haar tijd ver vooruit, zou je tegenwoordig zeggen. Maar aan de andere kant is deze boodschap van God met mensen van alle tijden. Immers, hoorden we al in het eerste testament, hoe God begaan was met het lijden van het volk van Israël onder de harde hand van de farao in Egypte. Hij zag en hoorde het lijden van deze mensen, en hij bevrijdde hen uit deze moeilijke situatie van slavernij en lijden.

Hoewel je kunt denken, dat het Paasevangelie gaat om het lijden van mensen. Kun je zeker zeggen dat het Paasevangelie er juist om gaat, dat God mensen niet in de steek laat. Ook als de wereld niets om de slachtoffers lijkt te geven. Dan is het God, die het laatste woord heeft. Niemand zal aan Zijn aandacht ontsnappen en naamloos ten onder gaan.

Is dit een boodschap die wij in onze tijden nog steeds kunnen meegeven? Aan alle mensen die vragen naar betekenis in alle nieuwsberichten over oorlog en onrust in de wereld? Het geweld zal niet de betekenis in zich dragen. Maar de manier waarop God ons mensen, met Jezus van Nazareth samen, bevestigt. Hij zal ook aan ons allen zeggen: ‘Jij bent mijn geliefde kind, ik zal je optillen en niet in de steek laten’.

*'Ik geloof in de gekruisigde, die leeft,
In de mislukte, die niet mislukt is,
In de weerloze,
Die door God niet in de steek wordt gelaten.
In de liefhebbende,
Wiens zaak God tot de zijne heeft gemaakt.
God heeft de weerloze niet bewapend,
Hij heeft hem niet te gronde doen gaan,
Maar Hij heeft hem juist als die weerloze bevestigd.'*

uit de geloofsbelijdenis van Dominee Dorothee Sölle (1929- 2003)

Ds. Liesbeth Geijlvoet

GELUK

17 maart 15:30 uur

Een bijeenkomst voor de middenleeftijd 25-55



Bij deze bijeenkomst zullen we spreken over GELUK!

Wat is geluk? Is dat, dat we nooit te maken hebben met tegenslag of verlies?

Of ligt geluk in andere dingen? Kunnen geluk en verdriet tegelijkertijd bestaan?

Kun je geluk leren? Heeft het iets te maken met geloven?

Er is voor de kinderen oppas.

WIL JE OPGEVEN OF JE KOMT EN MET HOEVEEL?

Ds. Liesbet Geijlvoet, tel. 06 206 13 138

VAN DE KERKENRAAD



Maandag 12 februari kwam de **kleine kerkenraad** in huize Buurstra bij elkaar voor haar vergadering.

Anna Kuik leidde met verve de vergadering waardoor we na een kleine 2 uur vergaderen huiswaarts keerden.

* Na de *opening* over de tweestrijd van de profeet Jeremia, gaat Douwe voor in gebed. Er zijn geen nieuwe agendapunten dus kijken we nog even naar de *notulen* van de vorige vergadering. Wat de archivering betreft, heeft Lideke Buurstra navraag gedaan bij de PKN en in dat schrijven wordt keurig uitgelegd wat en hoe je iets moet bewaren en wie daarvoor verantwoordelijk is. Het is een vele pagina's tellend stuk waar we ons ergens dit jaar over gaan buigen.

* De kerkenraad is heel blij dat mevr. Hanneke de Groot uit Menaldum de taak van *preekvoorzieners* op zich gaat nemen. Ze doet dit eerst voor een jaar en in maart – als ze terug is van vakantie - zal ze wegwijs worden gemaakt door Carien Mennegat-Zwaan, onze vorige preekvoorzieners. Wat heel fijn is, is dat er al een mooi begin is gemaakt door het invullen van de preekbeurten van ds. Liesbet Geijlvoet en kerkelijk werker Jacob Nentjes en van een aantal andere predikanten. Een goed begin is ook hier het halve werk!

* Het is heel jammer dat Carien ook stopt met haar taak als redacteur van het *Kerknijs*. We zijn haar veel dank verschuldigd voor het uitvoeren van deze belangrijke taak en we moeten maar weer afwachten of er iemand - we denken aan 2 personen die samen deze taak op zich willen nemen - gevonden gaat worden voor het realiseren van ons kerkblad. Carien verzorgt nog het *Kerknijs* voor maart en dan gaat Tine het voor even overnemen.

* *Actie Kerkbalans* is nog in volle gang want het is soms een hele klus om alle papieren - ingevuld en wel - terug te krijgen. Als alles binnen is, zal de boekhouder de balans opmaken van deze actie en dan kunnen we ook ontdekken of het gelukt is om bij elk adres een tel. nummer en/of mailadres te hebben. Dat laatste zou heel fijn zijn, want dan kun je als organisatie veel sneller mensen bereiken.

* We merken als *kerkenraad* dat het niet altijd meevalt om alles wat je wilt ook echt te verwezenlijken. Soms loop je achter de feiten aan of word je door de werkelijkheid van alle dag ingehaald. Het zou mooi zijn als we iemand zouden kunnen vinden die bij ons wil aanschuiven zodat we weer op volle sterkte zijn. Op de gemeenteavond moeten we het er maar eens over hebben: niet alles kan... en wat vinden we nou echt essentieel voor onze kerkelijke gemeente en ons aanwezig zijn in het dorp.

* De eerste vergadering voor de *Paascyclus* zit erop en de commissie eredienst heeft samen met ds. Liesbet Geijlvoet het thema verkend. Met de inbreng van de clubkinderen op Witte Donderdag, de indrukwekkende lezingen op Goede Vrijdag en het vieren van het feest van de opgestane Heer op Paaszondag - let op de dienst begint om 10.00 uur - hopen we op een betekenisvol Pasen.

* Als ds. Liesbet Geijlvoet onze voorganger is, is er altijd een kindermoment. Dan wordt stilgestaan bij en verteld over het thema van de kinderkerk. Dan zijn we als jong en oud altijd met elkaar verbonden of er nou wel of geen kinderen aanwezig zijn in de viering.

* De scribe is al een heel eind op weg met het maken van het *jaarverslag*. Als de diaconie en de kerkrentmeesters hun verslag klaar hebben, zal ze kijken of en hoe het in elkaar geschoven kan worden. Laat u verrassen in het Kerknijksnummer van april.

* Er is via de mail een artikel binnengekomen over de kerkdienst als Godsontmoeting. Er wordt de vraag gesteld of je aan het begin van de dienst wel allerlei mededelingen moet doen of dat het misschien anders kan. Het is een interessant artikel dat we op de volgende vergadering zullen bespreken.

Lideke Buurstra *besluit* de vergadering met het voorlezen van het gedicht 'Vastenbezinning'. Het staat in het kader.

De *volgende vergadering* is er eentje van de grote kerkenraad en ook die wordt gehouden bij Lideke thuis.

Vastenbezinning

De vasten is een uitgelezen tijd
om halt te houden
en het dwingend ritme van leven
of geleefd worden
te breken,
om vraagtekens te plaatsen
bij wat normale gang van zaken heet.
Uitgelezen tijd
om weer op zoek te gaan
naar zin en betekenis
van ons bezig zijn.
Om weer grond onder de voeten te
krijgen,
vaste dragende grond om op te staan
en door te gaan,
geworteld in het oude visioen
dat zo diep in mensen zit:
goede schepping,
vredevolle wereld,
liefdevolle mens.
Uitgelezen tijd
om wat meer zicht te krijgen
op de weg die wij te gaan hebben
en stap voor stap
met velen samen
die weg ook gaan.
Uitgelezen tijd
om echt te leven,
misschien ook wel te her-leven
naar Pasen toe.
En ook daarna.

Carlos Desoete



Redactiewisseling

In het verslag van de kerkenraad wordt er al melding van gemaakt; er worden één of twee mensen gezocht die het Kerknij's 'kopieer-klaar' willen maken. Na een aantal jaren met veel plezier, soms frustratie omdat het niet wilde zoals ik het wilde, soms gepuzzel en gegoochel om alles er leesbaar in te krijgen, en soms dat het van een leien dakje ging en het zomaar gepiept was, komt er een einde aan mijn inzet voor het Kerknij's.

Dus, heb je ideeën voor de opmaak of de inhoud, en wil je die graag verwezenlijken:

maak het kenbaar bij de kerkenraad en wordt de nieuwe Kerknij's-redacteur. Eerst wat meer weten? Kom even langs, stuur een mailtje, of doe een belletje.

Carien
0518 412770



UIT DE GEMEENTE

Als je een bericht van geboorte en berichten van overlijden ontvangt, dan weet je weer even hoe het leven kan zijn: begin en einde en alles wat er tussen in zit aan vreugde, zorg en verdriet.

Op 20 januari 2024 [REDACTED]

[REDACTED] Op het geboortekaartje staat het volgende gedichtje:

*Een kindje dat zo mooi is
Zo wonderlijk klein
Dat je zo ontroert
Dat kan alleen door God gegeven zijn.*



Dat hij mag opgroeien tot de stoere vent van zijn geboortekaartje. Dat hij vooral mag opgroeien tot een gelukkig en betekenisvol mensenkind.

Veilig in Jezus' armen

Op 28 januari 2024 overleed [REDACTED]



[REDACTED] was door ziekte de laatste jaren aan huis gebonden en doorzetter als ze was heeft ze met hulp van haar kinderen lang zelfstandig kunnen blijven wonen in haar eigen vertrouwde huis aan de Geert Veenhuizenstraat. De dankdienst voor haar leven werd gehouden op vrijdag 2 februari in 't Beerdhuus. Daarna is ze te ruste gelegd bij haar man op de begraafplaats te St. Jacob. We wensen haar dierbaren veel sterkte. Dat haar veilige plek bij Jezus in de hemel jullie tot troost mag zijn.

Donderdag 15 februari 2024 kwam er een [REDACTED]

[REDACTED] haar einde blijmoedig en vol vertrouwen tegemoet ging. Dat ervoer ook Tine Meindertsma die als ouderling van dienst in Beuckelaar die zondag nog even aan haar bed zat. Geen vragen, geen open eindes, alles besproken, alles gedaan... enkel vol vertrouwen wachten tot de Heer haar haalde. Het appje van dochter Alie dat ze op donderdag kalm en zacht was heengegaan, kwam toch nog onverwacht.

‘Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u’, staat op de rouwkaart. De afscheidsbijeenkomst was donderdag 22 februari in Andringastate. We wensen haar kinderen en kleinkinderen en allen die haar zullen missen, kracht toe en hopen dat haar geloofskracht ook hen zal sterken.

In het Kerknijs van april zal er een In memoriam verschijnen.



Iedereen die te maken heeft met zorgen, onderzoeken en wachten op uitslagen, een operatie of een behandeling, wensen we moed en kracht en herstel toe.

Mededeling van de boekhouder

Het boekjaar is weer ten einde. De financiën worden op de gemeenteavond (11 april) besproken, maar als u graag de boeken wilt inzien – de zgn. boekencontrole – dan bent u van 1 t/m 6 april van harte welkom bij Klaas Braaksma, Oosteinde 68.

Graag van te voren even bellen (tel. 491882).

3 maart - Veertigdagentijdcollecte - zending

Libanon - Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten

In Libanon zijn veel christelijke instellingen met een regionale functie. De Near East School of Theology (NEST) in Beiroet leidt predikanten op voor het hele Midden-Oosten en geeft bijscholing aan voorgangers. Het theologisch opleidingsinstituut wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in de regio ondersteunen. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en GZB uitgezonden en werkt er als theologiedocent en studentenpastor. Daarnaast



organiseert hij vieringen en retraites voor studenten en staf.

Meer lezen?

www.kerkinactie.nl/onderwijslibanon

Dit werk steunen? Maak dan uw bijdrage over: NL89 ABNA0457 457 457 o.v.v. 24410 collecte voorjaarszending.

10 maart – Veertigdagentijdcollecte – zending Indonesië

Sterke vrouwen in de kerk

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of



naailes. Ook licht de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voor over gezonde voeding.

Meer lezen? www.kerkinactie.nl/vrouwenindonesie.

Dit werk steunen? Maak dan uw bijdrage over: NL89ABNA 0457 457 457 o.v.v. 24411 collecte zending maart.

17 maart – veertigdagtijdcollecte – zending Rwanda

Leerzame stripverhalen voor kinderen

In Rwanda zijn er weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten laten leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door heel Rwanda verspreiden. Het vergroot de kennis en verbetert de leesvaardigheid van kinderen. Via schrijfwedstrijden leren kinderen nadenken over de thema's uit de stripboeken, zoals gezondheid, voeding, kinderrechten, familielevens, christelijke normen en waarden en het milieu. Elk jaar komen er nieuwe boeken over andere onderwerpen, want 'een kind dat leest, wordt een volwassene die nadenkt', menen de oprichters.



Meer lezen?

www.kerkinactie.nl/stripboekrwanda

Dit werk steunen? Maak dan uw bijdrage over: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. collecte zending maart 2.

24 maart - Collecte Protestantse Kerk - Missionair Werk

Het paasverhaal voor heel Nederland

De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een kijkavond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine en online.



Meer lezen? www.kerkinactie.nl/collecterooster *Dit werk steunen?* Maak dan uw bijdrage over: NL10 ABNA 0444 444 777 o.v.v. 24153 collecte Missionair Werk Palmpasen.

31 maart - Paascollecte - Werelddiaconaat Colombia - Kansarme jongeren opleiden voor horeca

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren worden opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks, niet alleen als kok maar ook als receptionist, ober of achter de bar. En wie een eigen bedrijf wil starten, krijgt een mentor uit de horecasector.

Meer lezen? www.kerkinactie.nl/jongerenhoreca

Dit werk steunen? Maak dan uw bijdrage over: NL 89 ABNA 212 0457 457 457 o.v.v. 24212 collecte Werelddiaconaat Pasen.

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?

**Hartelijk dank,
Anneke Keizer-van Vaals**



OPBRENGST COLLECTES

21 januari	Binnenlands diaconaat, samen tegen armoede	€ 41,00
21 januari	Bloemencollecte	€ 35,00
28 januari	PKN Missionair werk Jonge generatie	€ 50,60
28 januari	Kerk	€ 49,70
4 februari	Werelddiaconaat Bangladesh	€ 30,00
4 februari	Kerk	€ 28,35
11 februari	Avondmaalscollecte - St. Irenefonds	€ 85,00
18 februari	Eigen jeugdwerk	€ 38,50

Hartelijk dank voor de gaven.

VAN DE ZENDINGSCOMMISSIE

Bericht over de donaties voor de gereedschapskisten:

Beste mensen,

Het was een feestelijke dag op de Kilangala Missiepost op vrijdag 10 november vorig jaar. Maar liefst 23 studenten ontvingen een door de overheid erkend diploma en daarmee sloten zij hun schoolcarrière aan het Kilangala Vocational Training Centre (KVTC) af.



Dat diploma ging gepaard met een groot feest én met de overhandiging van een heel praktisch en royaal examencadeau: een gereedschapsset of naaimachine. Daarmee maken deze geslaagde jongeren een goede start met een werkzaam leven als naaister, timmerman, elektricien of metselaar. Een mooie bijkomstigheid was dat het bestuur van Stichting Trijntje Beimers (STB) aanwezig kon zijn. Het was een groot feest, dat ook door veel familie van de studenten werd bijgewoond. En we zagen bij de fotoshoot hoe trots ouders op hun kinderen waren. Hartverwarmend.

Z.O.Z.

Uw gift van € 600 heeft ons en de Kilangala missiepost enorm geholpen dit ‘examenfeest’ mogelijk te maken. Dus zeggen we u hartelijk dank voor deze royale gift en de zeer concrete ondersteuning.

Zolang wij – ook mede dankzij uw steun - kunnen, zullen het Zeister Zendingsgenootschap en STB zich blijven inzetten om de vakopleiding van KVTC te verbeteren en de toekomst daarvan te borgen.

Met een hartelijke groet namens de diaconie,
Liesbeth Buurstra-van Leeningen.

Gespreksgroep Ubuntu

Sint Annaparochie

De gespreksgroep op woensdagavond die spreekt over het boek ‘Ubuntu’ van Munghi Ngomane, kleindochter van Desmond Tutu heeft weer twee nieuwe data vastgesteld.

6 maart - hoofdstuk 6 over het goede in iedereen en
hoofdstuk 7 over hoop of optimisme

10 april - hoofdstuk 8 manieren om te verbinden en
hoofdstuk 9 de kracht van vergeving

Inloop om half 8 en kwart voor acht beginnen we.

Iedereen die er graag een keer bij aan wil sluiten is van harte welkom.

Ds. Liesbet Geijlvoet

KERKELIJKE STAND

De bloemengroet

De laatste weken zijn de bloemen gebracht naar de volgende gezinnen:



Tietie Klaver

Leerweg

In deze stille tijden vier ik
alweer een jaar herinneringen
toegevoegde waarde
leven

In deze stille weken leef ik
beleef ik vriendschap
kwetsbaarheid
en pijn

In deze stille dagen leer ik
stilstaan aan het open graf
de steen is weg
de weg naar Hem ligt open

Aukje Wijma

Bedankt

Wij willen via deze weg graag
iedereen hartelijk bedanken voor de
kaarten, de bloemen en het lekkers
dat wij gekregen hebben voor het
ziekbed van Minne en voor ons
huwelijksjubileum.
Het was hartverwarmend.

Minne en Hilly Meijer

Jubileum



~~GEFELICITEERD~~ GEFELICITEERD
GEFELICITEERD GEFELICITEERD

Verjaardagen 70+



Psalm 92: 15-16

*“In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen,
zij zullen fris en groen zijn,
om te verkondigen dat de Heere waarachtig is.”*

Uitschrijving

Na een hele periode van wikken en wegen, gesprekken, nadenken, overdenken, worstelen en gebeden hebben wij als gezin besloten ons uit te schrijven bij de Protestantse Kerk van Nederland, en daarmee dus ook van de Protestantse Kerk van Sint-Jacobiparochie.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken dat we deel mochten zijn van de gemeente en wensen iedereen Gods onmisbare zegen toe.

Jan en Carien Mennegat

Een bemoediging voor de nacht

*Dat de liefde van God
je zal omringen,
als een warme deken
over je heen.*

*Dat je in Zijn geborgenheid
rustig zal slapen,
wetende,
ik ben niet alleen.*

*Dat de liefde van God
je zal beschermen,
als een schild
over je heen.*

*Dat je in Zijn aanwezigheid
vredig kan rusten,
wetende,
Hij laat mij niet alleen.*

*Dat de liefde van God
je zal sterken,
verkwikken
door de nachtrust heen.*

*Dat je door Zijn
tegenwoordigheid
verkwikt weer op zal staan,
wetende,
Hij liet mij nooit alleen.*

Rita Klapwijk.

Om de dag mee te beginnen

*Doe mij opstaan uit de slaap,
maak me klaar om Jouw
nieuwe dag te ontvangen.*

*Maak me wakker door Jouw
morgenlicht geruststellend
op mijn hand te laten vallen.*

*Open mijn ogen, door met Jouw blik
voorzichtig tussen de wimpers
van mijn ogen te priemen.*

*Open mijn oren, door de fluistering
van Jouw stem, die zegt:
Heb vandaag de wereld lief.*

*Breng mij in beweging door Jouw
Geest,
die me dat zetje in de rug
geeft, om uit bed te gaan.*

*Doe mij opstaan uit de slaap,
maak me klaar om Jouw
nieuwe dag te ontvangen.*

Janneke Nijboer

In herinnering aan



We zongen onder andere ‘Veilig in Jezus armen’ en lazen Psalm 23 ‘De Heer is mijn Herder’. In aansluiting op de dienst, hebben wij haar naar haar laatste rustplaats bij haar man gebracht op de begraafplaats in Sint-Jabik.

Dat zij mag rusten in Gods hand.
Ds. Liesbet Geijlvoet



JEUGD(IGEN)

Kinderkerk	Basisschoolleeftijd Een Bijbelverhaal en een activiteit.	Voor data zie Kerknijds (blz. 4) Je hoeft je niet aan te melden. Je bent altijd welkom.
Jeugdclubs	Elkaar ontmoeten; aan de slag met een thema. Soms een fysieke uitdaging. Jongsten 10-12 jaar Oudsten 12-15 jaar	28 februari (gewoon club) 20 maart (voorbereiding Witte Donderdag) 28 maart (viering Witte Donderdag) 24 april (gewoon club) Sita Buurstra (06 27307346) en Tea Wolbers (06 25118118) Yda de Groot (06 3730 5338) en Eline van Merode (06 1049 0576)
16+ koken	16-20 jaar Samen koken, eten en praten.	Ds. Liesbet Geijlvoet (0620613138) Zondag 30 juni 17.00 uur
20- 30 jaar	20-30 jaar Samen praten over het geloof, elkaar nog beter leren kennen onder het genot van een hapje en een drankje.	Jacob Nentjes (0611978420) Iedere 6-8 weken In de Bining St. Annaparochie Meer info op blz. 20 van het Kerknijds van februari.
Midden-groep	25/30-45 jaar We gaan met elkaar in gesprek over een thema. Voor de kinderen is er oppas e/o een activiteit.	Ds. Liesbet Geijlvoet (0620613138) 17 maart 15.30 uur 't Beerdhuus. 26 mei uur 15.30 uur 't Beerdhuus.



Nijkleaster

Op adem komen

8 - 10 maart 2024

Je herkent het vast: druk zijn met je studie of werk, deadlines, sociale contacten, verwachtingen van buiten.... Waar en wanneer vind je tijd en rust voor jezelf? Voor je binnenwereld, voor de zaken van het hart, voor uitwisseling met anderen waarin je (h)erkenning ervaart.

Klooster Westerhûs nodigt je graag uit voor een weekend waarin je vertraagt en op adem komt. Het klooster is een open retraitecentrum waar een aantal kloosterlingen leven en werken. Met de hulp van vrijwilligers zorgen zij ervoor dat alles goed loopt.

Wat kun je verwachten?

- meeleven met het dagritme van het klooster: meditatie, korte vieringen in de kapel, kloosterwerk, gezamenlijke maaltijden
- een afwisselend programma met onder andere ontdekkend schrijven
- ervaringen uitwisselen op een verdiepende manier
- naar buiten, de natuur in
- een prachtige locatie die uitnodigt om rust en stilte te ervaren

Kosten: € 60,-

Overige data:

24-26 mei 2024 en 22-24 november 2024

Nieuwsgierig? Kijk op www.nijkleaster.frl

De paaskaars in de protestantse traditie

bron Petrus Protestant

De werkgroep eredienst en kerkmuziek van de Protestantse Kerk staat stil bij het gebruik van de Paaskaars in de protestantse traditie. Ook wordt stilgestaan bij de vraag: 'Hoe om te gaan met de Paaskaars in de Stille Week?'

Het oorspronkelijke gebruik van de paaskaars

Het gebruik van de Paaskaars gaat terug op een eeuwenlange traditie. Al in de tijd van Augustinus werd de Paaskaars in de Paasnacht, als een verwijzing naar de Opgestane Heer, brandend de kerk binnengebracht onder het driemaal zingen van "Licht van Christus".

Vanouds brandde de Paaskaars van Pasen tot na de evangelielezing op Hemelvaart. Zo was de Paaskaars het teken van de Heer Die na Zijn verrijzenis gedurende veertig dagen verscheen aan Zijn apostelen.

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt in de Rooms-Katholieke en Oudkatholieke Kerk de paaskaars na het Pinksterfeest gedoofd. Daarmee wordt benadrukt dat de Heer ons niet als wezen heeft achtergelaten, maar Zijn Geest heeft gezonden opdat de gemeente zelf drager van het licht van Christus zal zijn. Na het Pinksterfeest wordt de Paaskaars bij de doopvont neergezet en alleen ontstoken bij vieringen waarin op een bijzondere manier de Opgestane Heer in het vizier komt, zoals bij doop en uitvaart.

De Godslamp

De rooms-katholieke en oudkatholieke traditie kent naast de Paaskaars ook de Godslamp. Deze brandt dicht bij het tabernakel, waarin het eucharistisch brood wordt bewaard. De Godslamp herinnert eraan dat de kerk op bijzondere wijze huis van God is, en wijst op de tegenwoordigheid van Christus in het sacrament. Als er in het 'tabernakel' geen eucharistisch brood wordt bewaard, zoals op Witte Donderdag, brandt de lamp niet. De deur van het lege tabernakel staat dan open en de Godslamp is gedoofd tot aan de Paaswake op Paaszaterdag.

Aan het einde van de viering van Witte Donderdag wordt de Paaskaars met de andere liturgische attributen weggedragen, want - omdat Pasen het feest van de vernieuwing is - wordt in de Paaswake alles nieuw: de Paaskaars, het doopwater, de olie, het eucharistisch brood etc.

Als in de Paaswake de nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht, wordt de Godslamp als eerste daaraan ontstoken.

Protestantse praktijk

In protestantse kerken is het gebruik van de Paaskaars een betrekkelijk jonge en niet algemeen aanvaarde praktijk. Hoewel er gemeenten zijn waar men de rooms- of oudkatholieke traditie volgt, heeft de Paaskaars in protestantse kerken over het algemeen bijna de functie van Godslamp gekregen. Zij brandt dan ook het hele jaar door. Dat houdt o.m. in dat de Paaskaars al brandt als de gemeente binnenkomt. Aan de Paaskaars worden alle andere kaarsen (bijvoorbeeld kaarsen op de avondmaalstafel, licht dat meegaat naar de kindernevendienst, de doopkaarsen) aangestoken. Na afloop van de dienst wordt de kaars gedoofd. In de Paasnacht of op de eerste Paasdag wordt er een nieuwe Paaskaars ontstoken en de kerk binnengedragen. De Paaskaars staat gewoonlijk bij de doopvont. In een uitvaartdienst staat de Paaskaars bij de kist.

Keuzemogelijkheden

Men kan de Paaskaars gebruiken volgens rooms- of oudkatholieke traditie: dan is de kaars symbool van de Opgestane Heer en brandt deze van Pasen tot Hemelvaart of Pinksteren en daarna alleen bij doop en uitvaart. Men kan de Paaskaars ook gebruiken volgens de in de protestantse kerk gegroeide gewoonte. Dan fungeert de Paaskaars eigenlijk als Godslamp: teken van de aanwezigheid van de Levende Heer. Wanneer men kiest voor het in protestantse kerken gegroeide gebruik, komt men voor de vraag te staan: hoe om te gaan met de Paaskaars in de Stille Week?

Multifunctionele kerkzaal

Wanneer de kerkzaal door de week ook gebruikt wordt door andere gebruikers of wanneer in de vierruimte voorafgaand aan de viering een andere activiteit plaatsvindt (koffiedrinken, concert, vergadering enz.), is het te overwegen de Paaskaars pas aan te steken bij de aanvang van de kerkdienst. De volgorde blijft: de viering begint pas wanneer de Paaskaars brandt. Omgekeerd is het niet passend de Paaskaars te doen branden tijdens een seculiere bijeenkomst.

Men kan ervoor kiezen met de Paaskaars te handelen zoals in rooms- of oudkatholieke kerken met de Godslamp gehandeld wordt: dan wordt op de Witte Donderdag na het avondmaal de tafel afgeruimd en worden alle liturgische attributen weggedragen, inclusief de Paaskaars. De Paaskaars kan in een zijkapel gezet worden ten teken dat Christus uit het zicht verdwenen is en Zijn weg alleen gaat. Genoemd wordt in dat verband dat Jezus door Zijn discipelen in de steek

gelaten wordt en dat in 1 Petrus 3 en 4 (1 Petrus 3:18-20 en 1 Petrus 4:6) geschreven staat dat Jezus na Zijn sterven dood is naar het lichaam, maar naar de geest tot leven is gewekt en ook aan de doden het evangelie verkondigt. Als de liturgische attributen zijn weggedragen zingt de gemeente bijvoorbeeld het Taizélied 'Waakt en bidt' en verlaat de kerk. De vraag of de Paaskaars op Witte Donderdag gedoofd dan wel brandend wordt weggedragen is er meer een van praktische, dan symbolische aard. Men kan op de lege avondmaalstafel een klein lichtje laten branden om niet te vergeten wat we al weten: dat het toch Pasen is geworden.

Goede Vrijdag

Wanneer het doven van de Paaskaars gezien wordt als teken van het sterven van Christus, ligt het voor de hand de kaars te doven op Goede Vrijdag na het slot van de lezing over het sterven van Jezus. Voor het sterven is het doven van een kaars een herkenbaar beeld. Bij het overlijden van mensen spreekt men soms ook van een kaarsje dat gedoofd is.

Het doven van de Paaskaars heeft een sterk dramatisch effect. Wellicht geldt dat hoe menselijker men Jezus ziet, des te groter de behoefte is de kaars te doven op Goede Vrijdag om daarmee te benadrukken dat Jezus de weg is gegaan van alle mensen. Ook nu kan men op de lege avondmaalstafel een klein lichtje laten branden om niet te vergeten wat we al weten: dat het toch Pasen is geworden.

Daarbij kan gezegd worden:

Op Goede Vrijdag:

*Ook al sterft Jezus aan een kruis,
Zijn levenslicht zal niet doven,
maar elders nog heerlijker stralen.
Als teken daarvan
brengen wij het licht van de Paaskaars
nu over naar een kaars onder het kruis.
Die kaars zal blijven branden
ook als de Paaskaars wordt gedoofd.*



P.s. De commissie eredienst heeft de Paaskaars ooit wel eens op Goede Vrijdag gedoofd maar de laatste jaren houden we de kaars brandende.



Ontmoetingsochtend voor vrouwen

D.V. dinsdag 9 april van 9.30 - 11.30 uur

Wij nodigen u/jou van harte uit voor deze Ontmoetingsochtend.

Het doel van deze ochtend is om met elkaar en naar elkaar te luisteren, te praten, veel en fijn met elkaar te zingen om zo elkaar te bemoedigen en op te bouwen in het geloof.

Taeke Hoekstra zal deze ochtend een inleiding houden. Het thema voor deze ochtend is 'snoeien en groeien'. Dit zal gaan over vernieuwing in denken en doen en dat naar Gods beeld aan/door Gods hand.

Inloop vanaf 9.15 uur. koffie/thee staan klaar. Waar? in **de Skúl (bij de Rooms Katholieke Kerk)**, J.J. Costerstraat 1 te St. Annaparochie.

Wil je meer weten? Mina Kuiken (tel. 0518 462056) & Bea Zijlstra (tel. 0518 461350) willen u/jou graag te woord staan of mail naar info.ontmoetingsochtend@gmail.com.

Zangavond Minnertsga

25 februari: Zingen op Verzoek met huisorganist Dirk Norbruis
24 maart: Annejaap Soldaat & Hannah Hoogsteen



Kleurrijk Fryslân

Kleurrijke ontmoeting en Viering: 'Hopen op begrip en vrede'.

In het kader van internationale dag tegen racisme en discriminatie.

Op 21 maart in MFC 't Beerdhuus te Sint-Jacobiparochie.

Inloop 19:00 uur met een eenvoudige maaltijd

De gemeenschap van de biddende moslims in de van Harenskerk zal een eenvoudige maaltijd bereiden. Omdat het Ramadan is en de zon rond deze tijd ondergaat, willen zij samen met ons de vasten breken met een eenvoudige maaltijd. In de traditie van Kleurrijk Fryslân zal dit een vegetarische maaltijd zijn.

Aanvang 20:00 uur met een interreligieuze ontmoeting en viering

Vanuit verschillende levensovertuigingen en religies zullen mensen vanuit verschillende tradities vertellen over hun zienswijze op dit thema. Ook zullen zij reciteren uit hun heilige teksten of een lied delen.

Met o.a. medewerking van :

Stichting Cultureel Centrum Mahatma Gandhi

Humanistisch verbond

Biddende moslims van Harenskerk

PKN-gemeenten Het Bildt

Afrikaanse Christengemeenschap

Dharmahuis Leeuwarden

En andere gasten

Wilt u aangeven of u komt? Dan kunnen we rekening houden met het aantal gasten op deze avond.

Liesbet Geijlvoet / 0620613138/ lgeijlvoet@gmail.com

Hoe vriendelijk zijn we?

Een kort lontje?

Wat mijn man en mij opvalt aan de nieuwsberichten in binnen- en buitenland, is dat veel mensen boos zijn. Veel mensen hebben een kort lontje. Er hoeft maar iets te gebeuren en ze ontploffen.



Nu kan boosheid een goede reden hebben. In de Bijbel wordt Jezus erg boos als Hij ziet hoe mensen handeldrijven bij de tempel. In het Oude Testament lezen we vaak over Gods toorn, zijn boosheid. Als je let op de context van zulke verzen, gaat het daar vaak om onrecht in de samenleving van het verbondsvolk. Armen, wezen, weduwen, vreemdelingen die in Israël wonen, worden verdrukt en achtergesteld. God had juist via Mozes regels gegeven om ongelijkheid en machtsmisbruik in het land te voorkomen. Maar daarvan komt in de praktijk weinig terecht. De profeten verkondigen dan ook dat God daar boos over is. Hij zal zijn oordeel brengen als er niets verandert.

Ook over het dienen en aanbidden van andere goden komen de toorn en het oordeel van God. Het is de boosheid van een echtgenoot die ziet dat zijn geliefde er een andere partner bij heeft genomen ... Israël diende God ook wel, maar naast Hem diende het andere goden, zoals die van de Kanaänieten.

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen

Boosheid kan dus heel terecht zijn en onrecht aan de kaak stellen, dingen naar boven halen die verstopt zijn. Maar boosheid kan ook een kwaadaardig karakter hebben, als mensen geen maat weten, niet eerst luisteren naar de ander, er maar op los schelden. Het is schrikbarend wat mensen elkaar toewensen op sociale media! Dat is niet waartoe de apostel Paulus een volgeling van Jezus oproept:

4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

8Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzzaam is en lof verdient. 9Doe alles wat ik u heb

geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.

Filippenzen 4:4-9NBV21

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen ... Dat dit niet altijd vanzelfsprekend is, blijkt wel uit het feit dat Paulus in de verzen hiervóór Euodia en Syntyche heeft moeten aanmoedigen om toch vooral één te zijn in Christus. Blijkbaar hadden die twee een probleem met elkaar.

Vrucht van de Geest

Toen wij in Londen woonden, is het me een paar keer overkomen dat mensen op mijn man en mij reageerden door te zeggen: 'Jullie praten zo vriendelijk tegen mij'. Alsof dat iets heel bijzonders was. In één geval kwam iemand erachter dat ik theologie had gestudeerd en dominees opleidde, en toen zei ze: 'O, vandaar!'

Vriendelijkheid is een van de vruchten van de Heilige Geest, staat in Galaten 5:22. Dat betekent dat wie verbonden blijft met Christus, deze vrucht vanzelf in zijn of haar leven ziet groeien. De bron van vriendelijkheid ligt in Gods liefde die je ervaart en die je uit gaat delen.

In een tijd waarin conflicten het nieuws bepalen en waarin verschillende groepen harder op elkaar reageren, mag de christelijke gemeente laten zien wat liefde en vriendelijkheid betekenen. Je kunt het je misschien niet voorstellen, maar vriendelijke mensen zijn echt lichtjes in een tijd van donkere confrontaties.

Ook in de christelijke gemeente of kerk waar je bij hoort, kan vriendelijkheid niet gemist worden. Vaak hoor je dat mensen tot een gemeente of kerk worden aangetrokken doordat ze er vriendelijk ontvangen zijn toen ze er voor het eerst kwamen. Je kunt als dominee preken wat je wilt over God die mensen liefheeft, maar als er daarna niemand in die mensen is geïnteresseerd, is het effect van de preek verwaarloosbaar.

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Deze aanwijzing van Paulus kan meer teweegbrengen dan je soms denkt!

Hetty Lalleman

theoloog, schrijver en buurtpastor in een dorp in Surrey, Engeland

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen
en wat we u verkondigen: God is licht,
er is in Hem geen spoor van duisternis.

1 Johannes 1:5

**VERKONDIG
HET EVANGELIE,
DESNOODS MET
WOORDEN.**

**AURELIUS
AUGUSTINUS
(354 - 430)**

Diensten Beuckelaer, Sint Annaparochie



**zorgcentrum
het Bildt**
WIIS met GRIIS

wanneer	wie	kerkenraad
25 februari	Ds. U. Tjallingii	Protestants
3 maart	Ds. L. Geijlvoet	Protestants
10 maart	J. Helfferich	Nij Altoenae
17 maart	mw. A. de Groot	Doopsgezind
24 maart	M. Elzenga	Vrije Evang.
29 maart Goede Vrijdag, viering Heilig .Avondmaal		Protestants

Omroep Zilt

Aanvang 9.30 uur



wanneer	wie
25 februari 2e lijdenszondag	Ds. Marco Roepers, Achlum/Hitzum
3 maart 3 ^e lijdenszondag	Ds. Krijn de Graaf, Menaldum
10 maart 4 ^e lijdenszondag	Ds. Rennie Schoorstra, Ternaard
17 maart 5 ^e lijdenszondag	Dhr. Peter Kitsz, Harlingen
24 maart 6 ^e lijdenszondag	Evangelist Dick Wolbers, Franeker

AGENDA

FEBRUARI		
Woensdag 28	19.15 uur	Jeugdclubs
donderdag 29	20.00 uur	Bijbelcafé
donderdag 29	19.00 uur	Vergadering met de combinatie (buurkerken) Zijn er nog aandachtspunten? Dan graag een berichtje aan Anna Kuik.
MAART		
woensdag 6	19.30/19.45	Ubuntu gespreksgroep Sint Anne
maandag 11	19.30 uur	Grote kerkenraad (bij Lideke)
donderdag 14	20.00 uur	Bijbelcafé
zondag 17	15.30 uur	Middengroep: een activiteit voor iedereen van ongeveer 25 – 45 jaar.
APRIL		
woensdag 10	19.30/19.45	Ubuntu gespreksgroep Sint Anne
donderdag 11	19.45 uur	Gemeenteavond

**De deadline
voor het Kerknijts van april
is
zondag 24 maart.**

Open Mijn Oren

Jezus, open mijn oren
Leer mij Uw stem te verstaan
leer mij Uw woorden te horen
Te weten waar ik moet gaan
Om Uw licht te verspreiden
Uw naam te belijden
Leer mij Uw stem te verstaan

Jezus, open mijn ogen
Leer mij de mensen te zien
Zoals U ze ziet uit de hoge
U bent de Heer Die ik dien
Om Uw liefde te geven
Aan wie met mij leven
Leer mij de mensen te zien

Jezus, ik open mijn handen
Leer mij een zegen te zijn
Maak mij een hulp voor de anderen
Die leven met honger en pijn
Om aan wie U niet kennen
Genezing te brengen
Leer mij een zegen te zijn