

Kerkruijs 2024



Informatieblad
van de
Protestantse Gemeente
te
Sint-Jacobiparochie

april 2024

KERKELIJKE ADRESSEN

Pastoraat

Zit u/jij ergens mee of
is er een luisterend oor nodig?

Ds. Liesbet Geijlvoet,

tel. 06 2061 3138 lgeijlvoet@gmail.com

Scriba

T. Meindertsma, tel. 491882
meindertsma.tine@gmail.com

Bezoekwerk

H. de Haan-Bilker, tel. 491759
hannekebilker@hotmail.com

Ledenadministratie en boekhouding Collectebonnen

K. Braaksma, tel. 491882
adm.pkn.sintjacob@gmail.com
D. de Haan, 06 3847 1864

Koster *april*

Simon Heeringa , tel. 419857 /06 4931 5885

Rekeningnummers

Protestantse Gemeente
Diaconie en Zending
Protestantse Gemeente

NL43 RABO 0151 3856 29
NL91 RBRB 0791 6372 20
NL62 RBRB 8835 8415 34 (*collectebonnen*)

Website

Beamerdienst

www.pknsintjacobiparochie.nl
liturgiepknstjacob@gmail.com

Bloemendienst

Redactie

tietie.klaver@hotmail.com, tel. 491798
kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com
of meindertsma.tine@gmail.com
Tine Meindertsma, Oosteinde 68

Een kaartje van de kerk

De kerk laat bij ziekte, zorg, overlijden van dorpsgenoten, geboorte, huwelijk en jubilea iets van zich horen door het sturen van een kaartje. Dit wordt verzorgd door Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718.

Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen

MCL:

H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden

Noorderbreedte Jabikshof:
(voorheen Nieuw Mellens)

Hoyteslân 8, 9084 AJ Goutum

Noorderbreedte Revalidatie:

Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden

Parkhoven:

Dorhoutstraat 2-24, 8933 CX Leeuwarden

De Batting:

Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen

KERKDIENSTEN

31 maart Paaszondag (10.00 uur zodat iedereen er kan zijn!) <i>Afsluiting kinderkerkproject koffiedrinken</i>	10.00 uur Oud. van dienst Organist Collecte	Ds. L. Adema, Metslawier Douwe de Haan Griet Wijbenga Leger de Heils
7 april	9.30 uur Oud. van dienst Organist Collecte	Ds. B. Bloemink, Beetgum Tine Meindertsma Pieter Vellinga 1 ^e Kerk, 2 ^e Orgelfonds
14 april <i>koffiedrinken</i> crea-kerk	9.30 uur Oud. van dienst Organist Collecte 15.30 uur	Ds. A. Altena, Ekehaar Lideke Buurstra Pietsy Feenstra Zending Rwanda crea-kerk ds. L Geijlvoet
21 april Avondmaal kinderkerk	9.30 uur Oud. van dienst Organist Collecte	Ds. L. Geijlvoet Tine Meindertsma Pietsy Feenstra Avondmaalcollecte
28 april <i>koffiedrinken</i>	9.30 uur Oud. van dienst Organist Collecte	Ds. J. Bakker, Veenwouden Tine Meindertsma Johan Leistra 1 ^e Kerk, 2 ^e Eigen Jeugdwerk

KINDERKERK Zondag 21 april Tjitske v/d Wal

Johannes 10:11-16 Een herder van goud



Jezus is de goede herder: een herder die alles over heeft voor zijn schapen. Een ingehuurde herder slaat op de vlucht zodra er gevaar dreigt. Maar een goede herder blijft altijd voor zijn schapen zorgen.

Overdenking:

Op weg met het goede nieuws

Na Pasen horen we hoe de leerlingen van Jezus onderweg gaan met het goede nieuws. Zij kunnen het bijna zelf nog niet geloven. Is Jezus werkelijk opgestaan?

Deze vraag kunnen wij ons ook best voorstellen. Want het is tegen ons gevoel en kennen van natuur en de cirkel van het leven in. Toch laat Jezus zich kennen, na Pasen. In de verschillende manieren waarop hij bij de leerlingen verschijnt. Bij de mensen die na Pasen op weg naar huis waren. Het was heel vroeg, nog voordat het nieuws over het lege graf zich een weg de wereld in had gevonden. Zij vonden opeens Jezus op weg met hen. En ze herkenden Hem toen hij met hen de maaltijd deelde. Het was opeens een kleine gemeente. Mogen we Jezus zien in hoe onze kerkgemeenschap samenkomt. Zowel bij de verdrietige momenten van rouw en verlies. Maar ook de blijde momenten, in zoveel verschillende vieringen. Natuurlijk; zoals ook het avondmaal een blijde viering mag zijn, na Pasen. Omdat de opgestane Heer in ons midden is. En in het breken en delen, we Hem mogen ontdekken.

Ook kwam Jezus bij de leerlingen in Jeruzalem, zo ook bij Thomas. Die pas wil geloven, als hij de hand op de littekens van Jezus mag leggen. Zijn medeleerlingen hadden Jezus al eerder gezien. Maar hijzelf was er toen niet bij. Opmerkelijk dat Jezus, na zijn verrijzenis, toch herkend wordt aan zijn littekens. Blijkbaar dat God deze merktekens van vroegere kwetsuren, niet zomaar van ons wegneemt als zijn toekomst daar is. Het zijn herinneringen aan kleine maar ook hele grote en ingrijpende gebeurtenissen in mensen levens. De kwetsuren zijn geheeld, maar op de huid spreken ze nog hun verhalen. We worden door deze gebeurtenissen getekend. Net zoals Jezus, na zijn opstanding, niet vergeten heeft wat het lijden van mensen betekent. Juist dat Jezus van ons verdriet weet, maakt dat hij ons nabij kan zijn in ons leven. Hij weet immers van het menselijke leven.

Hoe gaan wij mensen dan op weg door ons leven, met dit grote nieuws van Pasen om ons onderweg te troosten, te steunen, aan te moedigen. Maar ook dit nieuws dat ons wil uitnodigen om de weg samen met anderen te gaan?

Vermoedelijk ligt dit antwoord voor ieder mens verschillend. Want we ontmoeten Jezus op hele individuele momenten van onze levens. Maar het is mooi, als we elkaar erover kunnen vertellen. In een gespreksgroep, of bij huisbezoek, of bij de koffie na de dienst.

Het is zo mooi dat het geloof voor ons allemaal verschillend zal zijn, maar dat we er misschien ook iets in herkennen bij elkaar. Ds Liesbet Geijlvoet

Zondag middag 14 April : Crea Kerk

In het MFC het Beerdhuus



Met deze middag Crea kerk willen we, met iedereen, jong en oud en alles er tussenin, samen creatief bezig zijn met een Bijbelverhaal.

We zullen bezig gaan met het verhaal van de mensen die na Pasen, op weg gingen naar huis, in Emmaüs. En onderweg kwamen ze Jezus tegen. Ze herkenden hem eerst niet, maar later bij het avondeten wel. Het was de manier waarop hij het brood brak en uitdeelde. Lucas 24:13-35



De middag begint om 15:30 met thee en koffie, prik en chips. We gaan in kleine groepjes een klein parcours doen met creatieve opdrachten. Om 16:45 zullen we samen een korte viering hebben.

OPGAVE graag voor 12 april : lgeijlvoet@gmail.com



Avondje bijbelcafé.

Er waren een stuk of tien gemeenteleden. Ds. Liesbet ging eerst voor in gebed ,daarna volgde een lezing uit GA MEE! uit de 40 dagen tijd kalender, een stukje i.v.m biddag voor gewas en arbeid. We lazen het stukje van de zaaier uit de bijbel. Later lazen we als deelnemers uit de groep een stuk uit: Het kleine boek van het geloven van Anselm Grün met de titel “ Wat is menselijke volwassenheid?” Dat ging over rijping van jezelf naar volwassene net als soort vrucht; een mens is volwassen wanneer hij harmonie heeft gevonden in zichzelf en alles in zichzelf heeft verenigd. Ieder kon vertellen over zijn talenten die hij wel of niet had of welke hij graag iets meer zou willen, dit was een heel openhartig en interessant gesprek. Bij het afsluiten van de avond kregen we een zakje met allerlei zaadjes mee voor in de tuin. We bleven allen nog even napraten en genieten van een lekker hapje en sapje. Het was zo een vruchtbare avond, een heel mooi bij elkaar passend geheel. Yda de Groot

Van de clubs:

2 februari gingen wij er weer voor de Y-games (vroeger was dit clubstrijd) Groepen uit verschillende plaatsen strijden tegelijkertijd op hun eigen locatie tegen elkaar.

Er waren verschillende spelrondes waarbij iedere ronde een ander soort opdracht wordt uitgevoerd, vol met spanning, oplossingsgerichtheid en creativiteit en vooral veel plezier met elkaar.

Door het uitvoeren scoor je punten en wie de meeste heeft is de winnaar.

We hadden de oudste en jongste clubs samengevoegd en startten vroeg en openen de enveloppen met de opdrachten, die pasten bij het jaarthema Ga meeeen reis door de tijd eerst gingen we gezamenlijk de Chinese muur bouwen met spaghetti en spekjes .Dit ging super; het moest zo lang mogelijk worden. Daarna ook een opdracht met koken: 4 dip sausjes maken en daar van proeven met nachos, verrukkelijk!

Daarna nog een leuke opdracht: van een bestaand schilderij een levend schilderij maken, dit uitbeelden en herhalen maar dan met 7 verschillen : foto's van maken en doorsturen.

Dikke lol want het moest ook nog binnen de tijd. Na pauze en lekkers een muziek quiz in bingo vorm nu Swingo genaamd. Ieder deed zo zijn best, de spanning was de hele avond voelbaar.

En die werd beloond! We werden vierde !! van alle dorpen die meededen, vroeger won je een slagroomtaart. Dat zijn nu tompoucen geworden. Daarom gingen we de eerstvolgende clubavond allemaal aan de tompoucen ..toppie. Ondertussen stond ook alweer de voorbereiding op Witte Donderdag -waar we altijd met club bij aanwezig zijn- op ons lijstje. Op deze avond van voorbereiden kwam ds. Liesbet uitleg geven over de stola's welke ze bij de toga draagt en welke betekenis deze allen hebben. Ook gingen we een doe opdracht doen: " Wat neem je mee op reis?", beeld dit uit in een kunstwerk. Dit kunstwerk nemen de club leden mee naar Witte Donderdag . Het past naadloos bij het thema van de Paascyclus. "Ga je meevolgelingen van Jezus."

Yda de Groot

VAN DE KERKENRAAD



Op 11 maart vergaderde de grote kerkenraad in huize Buurstra. Iedereen was aanwezig en nadat Anna Kuik ons welkom had geheten, opende Douwe de Haan de vergadering met de vraag “Hoe om te gaan met alle narigheid die er in de wereld op ons afkomt “en dat in het licht van Psalm 16. Die Psalm roept ons op om niet op te geven want er bloeien bloemen overal en geen bloem geknakt tot Gods lente aanbreekt. Pasen. Daarna gaat Douwe voor in gebed. We volgen de agenda:

- De notulen van de februari vergadering worden in orde bevonden en omdat er geen toevoegingen wat agendapunten betreft, gaan we naar het vaste onderdeel “Uit de gemeente”. Uit privacy overwegingen vermelden we zo weinig mogelijk namen in onze verslagen en ook op deze plek vertellen we niet meer dan dat we ook vanavond alles bespreken wat we weten over het wel en wee van onze gemeenteleden en/of dorpsgenoten.
- De actie Kerkbalans is naar tevredenheid verlopen- er is weer even met iedereen gesproken en de toezeggingen stemmen tot tevredenheid. We kunnen weer verder! Praktische zaken als kijken naar één van de boxen die het niet doet, wie controleert de batterij inhoud van de microfoon, een soms wat zwakke wifi, problemen met het opstarten van de beamerpresentatie, het niet kunnen vinden van de tafelstander van de microfoon, het passeert allemaal de revue en het wordt door verschillende mensen opgepakt. Voor nieuwe organisten is het wennen dat ze vanachter het orgel niet kunnen horen hoe hun spel qua geluidssterkte klinkt. Dat blijkt een kwestie van ervaring opdoen en aanvoelen.
- Anneke Keizer is namens de diaconie naar de IDO vergadering geweest. Wat opviel tijdens die vergadering is dat de vele initiatieven nu steeds meer gebundeld worden en dat er goed wordt samengewerkt door alle partijen die erbij zijn betrokken. Dat zorgt er voor dat het werk efficiënt gedaan kan worden en dat de hulp bij de mensen terecht komt die dat zo nodig hebben. Een van de zaken die in dit verband genoemd kan worden is de aanstelling van een zgn. “omtinker” in elke dorp. Dat is iemand die een praatje maakt met mensen die van de deelkast gebruik maken om zo ook er achter te komen of er nog andere vormen van hulp nodig zijn. Je kunt nl. beter iets (bv. problemen met het betalen van de energierekening) signaleren en meteen in actie komen om erger te voorkomen. Er is een mooi initiatief in Wier bedacht voor mensen die graag weer aan het werk willen gaan (re-integratie). Elders in Kerknijds kunt u hier meer over lezen. Ook de zgn. vakantietasjes of als diaconie een

bedrag geven om in eigen dorp kinderen tijdens de zomervakantie dat echte vakantie gevoel te geven, is daar besproken.

- Er is weer met de combinatie vergaderd. Het was een vergadering in goede sfeer en iedereen voelt hoe belangrijk en goed het is om zaken uit te wisselen en samen te werken. Elders in Kerknij's kunt u hier meer over lezen. Een van de nog vermeldenswaardige uitkomsten van samenwerken is dat we met alle drie de kerkenraden een avond over dementie – hoe betrek je als kerk deze groep bij je geloofsgemeenschap- gaan beleggen. Dat zal in april bij ons in het Beerdhuus plaatsvinden.

- Onze predikant is op de clubavond geweest om iets te vertellen over de betekenis van de stola's die ze draagt. Natuurlijk ook met het doel om met elkaar vertrouwd te raken. Het is als heel betekenisvol en prettig ervaren.

-Als predikant en kerkenraad probeer je alle groepen iets te bieden op het gebied van contact, vorming en toerusting en dat gaat met vallen en opstaan. Het bijbelcafé wordt goed bezocht en is een blijvertje. De activiteit voor de 16 + jeugd is vanwege alleen maar afmeldingen en geen toezeggingen, niet doorgegaan. Degenen die zich hebben afgemeld, worden weer uitgenodigd voor de volgende activiteit die dan samen met de jeugd van St. Anne georganiseerd gaat worden. Onze jeugdactiviteit van juni (koken en eten) wordt nu een activiteit voor iedereen. We hopen dat de activiteit voor de middengroep wel een vervolg krijgt en dat kan als mensen (en kinderen) zich er voor aanmelden. Het blijft lastig voor iedereen, vooral voor drukke midden groebers, om tijd vrij te maken voor een kerkactiviteit terwijl je al een vol programma hebt.

-Nu we geen jeugdouders meer in ons midden hebben, moeten we bedenken hoe we de commissie “kerk en dorp” kunnen bereiken.

We zouden ze eens uit kunnen nodigen aan het begin van een vergadering. Dan horen we van elkaar wat de wensen en mogelijkheden zijn.

-De commissie eredienst is druk met de voorbereidingen van de Paascyclus. Ga je mee? Volgelingen van Jezus. We komen ze tegen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en op Paaszondag. Op Paaszondag zal het Veertigdagenproject van de kinderkerk worden afgesloten, hopen we op een vreugdevolle dienst waarbij de kinderen een doe activiteit hebben en we ons allemaal volgelingen van Jezus weten.

-Anna Kuik heeft al een opzetje gemaakt voor de gemeenteavond. Op die avond zal iemand ons iets vertellen over het goede doel van dit jaar “het Irene fonds”. Natuurlijk gaan we in gesprek over de diverse jaarverslagen en hoe we gemeente zouden kunnen zijn. Wat heeft de gemeente nodig en hoe kunnen we hier allemaal -voor zover het in ons vermogen ligt- aan bijdragen?

Dat laatste punt heeft alles te maken met onze kleiner wordende kerkgemeenschap en de taken die wachten om opgepakt te worden. Wat is wenselijk en wat is haalbaar?

-Nu we nog niet iemand hebben gevonden voor de redactie van Kerknijds, gaan we dit als kerkenraad eerst zelf even oppakken. Tine zal het april nummer voor haar rekening nemen. Of dat gaat lukken, moet nog blijken maar Carien Menegat heeft een draaiboek gemaakt en dat geeft vast wel voldoende handvaten om deze klus te klaren.

-Anneke Keizer sluit de vergadering met het lezen van een avondgebed , en dan is het hoogste tijd om het pand te verlaten want de thuiszorg is al weer gearriveerd.

De volgende vergadering is op 15 april bij Lideke Buurstra en de boekencontrole is op 26 maart in het Beerdhuus als de kerkrentmeesters vergaderen.

In februari van dit jaar kwamen de vertegenwoordigers van de drie kerken bij elkaar in het Beerdhuus van St. Jacobiparochie om ervaringen uit te wisselen en te praten over wat hen bindt en zou kunnen binden. Het was bijzonder dat beide pastores zowel Liesbet Geijlvoet als Jacob Nentjes aanwezig waren en dat in het vervolg willen blijven doen. De leiding en notulen zijn voor de organiserende kerk, dus voor die van St. Jacob. Dat betekent dat Anna Kuik de vergadering opent en leidt en Tine Meindersma de sluiting en het verslag voor haar rekening neemt.

De vergadering wordt geopend met een lezing uit Johannes 17, waarin we door Jezus zelf worden opgeroepen één te zijn in Christus. Iedere gemeente is uniek ; iedere gemeente heeft een eigen kleur en als we verbinding zoeken, is dat een mooi voorbeeld van eenheid in Christus. Laat Jezus de verbindende factor zijn. Stel de liefde centraal. Dan doen verschillen er niet meer toe. Verschillen kunnen zelfs de waarde verhogen.

Weet dat je waardevol bent voor het geheel. Vergeef elkaar, vol van liefde want liefde houdt alles bij elkaar.

Wat er besproken is:

- De kerk van Vrouwbuurt is erg blij met de aanstaande officiële in gebruik name van het gerestaureerde orgel.
- De kerkgang en de uitvoeren van taken in de kerk: in alle drie de kerken gaan mensen met plezier naar de kerk maar men loopt wel tegen

het feit aan dat vacatures lastiger in te vullen zijn waar de gemeente kleiner wordt. Zouden we als kerken van de combinatie elkaar hierin kunnen helpen? Zijn er taken die we samen zouden kunnen oppakken? Zou één preekvoorzieners de invulling van de diensten voor alle drie de gemeenten kunnen regelen? Zouden we kunnen gaan voor een gezamenlijk kerkblad? Zijn er nog meer ideeën? We realiseren ons dat dit nu nog zomaar wat losse gedachten zijn die natuurlijk eerst in eigen kring (kerkenraad en gemeente) besproken moeten worden.

Wat het kerkblad betreft vraagt dat ook om een discussie over de functie van een kerkblad (ligt het accent meer op de mededelingen of meer op de inhoud).

- Wat het preekrooster 2025 betreft moet er nog afstemming plaatsvinden wat de Startzondagen in St. Anne en St. Jacob betreft omdat ds. Liesbet Geijlvoet graag bij beide aanwezig wil zijn. Inmiddels is dat via de app geregeld.
- St. Jacobiparochie zal in 2025 aan alle gezamenlijke zomerdiensten meedoen en dit besluit aan haar achterban uitleggen.
- Wat het preekrooster van St. Anne en St. Jacob betreft: het is een goede gewoonte om in een vroeg stadium als beide pastores en preekvoorzieners om tafel te gaan zitten en diensten in te vullen. Dan is het handig dat het preekrooster al in de kerkenraden en de combinatievergadering besproken is en bepaalde diensten op elkaar zijn afgestemd. Aldus besloten. Dat betekent dat het preekrooster 2026 in de vergadering van oktober 2024 op de agenda komt.
- De Samen Jong bijeenkomsten St. Anne zijn best verhelderend geweest wat de gemeenteopbouw betreft en ook rezen er vragen als “Hoe voer je het pastoraat uit in een kleiner wordende gemeente die er qua bezetting op achteruit gaat?” Wat doe je wel, niet en waarom?
- **Wat is wenselijk en helend voor de gemeente?** Dat is een ander uitgangspunt dan de vraag “Wat vind je belangrijk?” Die laatste vraag stellen we vaak maar die eerste vraag gaat over een groter belang nl. die van de hele gemeente. (alle leeftijdsgroepen). Pastoraat is in sommige gevallen uitdrukkelijk voor de pastores maar gemeenteleden zien gelukkig ook veel naar elkaar om.
- Op 2 juni 2024 is er een zogenaamde 2.0 dienst in St. Jacob. (Komt o.a. de jeugd van St. Anne naar St. Jacob) Op 1 juni is er in St. Anne een interactieve voorstelling voor jong en oud. Iedereen is welkom.

- In 2025 zullen er buiten de zomerdiensten om 3 gezamenlijke diensten worden gehouden:
 - *19 januari 2025 in Vrouwbuurt - Week van gebed van de eenheid .
Voorganger: pastor Jacob Nentjes.
 - *8 juni 2025. 09:30 in St. Anne -Pinksteren. Voorgangers: Ds. Liesbet Geijlvoet en pastor Jacob Nentjes.
 - *5 oktober 2025 9.30 uur in St. Jacob - Viering Heilig Avondmaal .
Voorganger: ds. Liesbet Geijlvoet.
- In april is ervoor alle drie de kerkenraden een gezamenlijke bijeenkomst over dementie. Dan gaat het over de vraag hoe mensen met dementie te betrekken bij alles wat er in namens de kerk gebeurt.
- Het is fijn dat de 16 + jongeren van de kerk van St. Jacob en Vrouwbuurt -als ze dat willen- mee kunnen draaien in de jongerengroep van Jacob Nentjes in St. Anne.
- Voortaan zullen we 3 keer per jaar vergaderen: februari- St. Jacob, juni- Vrouwbuurt, en in oktober in St. Anne.
- We besluiten deze bijeenkomst die we allen als zeer harmonieus en effectief hebben ervaren met het voorlezen van lied 880 uit het liedboek “Het leven op aarde is vreugde en rijkdom”: een lied passend bij de Veertigdagentijd en het voorjaar.
- 13 juni gaan we weer vergaderen en dan zijn we te gast in Vrouwbuurt.

*Het leven op aarde is vreugde en rijkdom,
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee,
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen,
van ster tot onstuimige zee.*

*Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid
stroomt over in arbeid, in passie en pijn,
in de hectische steden en de stilte van wijsheid
in elk kind, onbevangen en klein.*

*Dit leven op aarde: een bron van genezing,
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,
bevrijdt onze ziel van verdriet.*

*Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.*



VAN DE DIACONIE

Op donderdag 28 en Paaszondag 31 maart is de collecte voor Leger de Heils

ZONDAG 14 APRIL Collecte Kerk in Actie - Zending Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerken organiseren ‘Lichtgroepen’ waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt jongeren praktische trainingen aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/kerkrwanda

Dit werk steunen? Maak dan uw bijdrage over: Maak dan uw bijdrage over:
NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. 24413 Collecte zending april

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?

Hartelijk dank , Anneke Keizer – van Vaals.



Up date : Warmte voor Waadhoeke

In oktober 2022 is het IDO gestart met de actie “Warmte voor Waadhoeke”, bedoeld om mensen die in financiële problemen raken vanwege de hoge energieprijzen, enigszins te compenseren. Mensen die te hoge energierekening hebben maar buiten de bestaande toeslagen vallen. De gezamenlijke diaconieën van IDO Waadhoeke hebben aan hun kerkleden gevraagd om de bijdrage, die zij ontvingen van de overheid, geheel of gedeeltelijk te laten toekomen aan de energiecompensatie voor de minima. Dat heeft een totaal bedrag opgeleverd van € 6.000,00.

Inmiddels heeft het IDO een aantal schrijnende gevallen kunnen helpen met een maximaal bedrag van € 500,-. Zo hebben we wat verlichting en rust kunnen brengen in het leven van een aantal gezinnen.

Niet al het geld van de “energiepot” is uitgegeven en verwachten wij dat de komende winter zeker nog een aantal mensen een beroep zullen doen op onze hulp. Gelukkig zijn we in staat om mensen te kunnen helpen mede dankzij uw financiële bijdrage. Dank hiervoor.

Hij antwoordde: 'Wie twee stel onderkleden heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen. Lucas 3:11

Weggeefkast NWC De Opstap, Oosteinde.

Regelmatig doen mensen, die moeilijk rondkomen een beroep op de weggeefkast. In andere dorpen zijn 'deelstations' waar je zelf producten in kan plaatsen of naar behoefte uit kan halen. In St Jacob is gekozen voor een deelkast in de Opstap. U kunt er door de week dagelijks terecht om onderstaande artikelen te brengen. Maar het kan ook via de diaconie, dan kunt u dit inleveren bij Anneke Keizer thuis, Dooitzen de Bildtstraat 11.

- Houdbare producten, zoals groenten/fruit uit blik of pot
 - (Maaltijd)soep e.d.
 - Pasta, rijst, Aardappelen
 - Koekjes
 - Houdbare (koffie)melk
 - Broodbeleg (pindakaas, jam, hagelslag e.d.)
 - Verzorgingsproducten, afwasmiddel en wc papier
 - Menstruatie benodigdheden
 - Havermout/Brinta
 - Brood
 - Suiker, zout, kruiden-
 - Koffie/thee
 - Pampers
- Kunnen wij op u rekenen? Bij voorbaat dank*

Boek *Hemels groen* 'Van rentmeester naar bondgenoot'

Het beeld van 'bondgenootschap' tussen mens en aarde uit het boek *Hemels groen* kan wellicht het traditionele begrip 'rentmeesterschap' vervangen. Dat kwam naar voren uit de bijdragen van de diverse sprekers tijdens het symposium op 8 maart over dit boek. David Onnekink, bijzonder hoogleraar christelijk ecologisch denken, ontving het eerste exemplaar van *Hemels groen* van de auteurs, Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf. Onnekink sprak over de kracht van beelden als het gaat om de plaats van de mens in de schepping. Dat in de Bijbel ook bergen en zeeën God prijzen, vond hij veelzeggend.

Bondgenootschap

Cor Hoogerwerf belichtte het beeld van 'bondgenootschap' vanuit Romeinen 8, een Bijbelhoofdstuk over het zuchten van de schepping.

Hemels groen

Hemels groen laat zien hoe een scheppingsbewuste houding je met andere ogen leert Bijbellezend. 'Een voorbeeld daarvan is wat de Bijbel precies bedoelt met het "heersen" van de mens over de schepping in Genesis 1', zei Matthijs de Jong. 'Dat behoort niet te

gebeuren met machtsvertoon' (zie ook zijn [blog](#)). Onnekink: 'Hemels groen helpt om bewuster te lezen. In de Bijbel heeft de natuur een eigen plek en waarde naast de mens.' *Hemels groen* legt een wetenschappelijke grondslag voor 'groene exegese van de Bijbel'. Het boek laat zien hoe belangrijk de zorg voor de aarde is en dat de Bijbel zich uitspreekt tegen machtsdenken en uitbuiting.



**Diensten Beuckelaer,
Sint Annaparochie**



wanneer	wie
7 april	P. Knijff
14 april	D. de Haan,
21 april	L. de Vries
28 april	A. de Grijs

kerkenraad
Vrouwenparochie
St. Jac.Par.
Protestants
Protestants

Omroep Zilt
Aanvang 9.30 uur

wanneer	wie
31 maart	Ds. Karel Bogerd, Wâlterswâld (opname)
7 april	Ds. Jeroen van Olfen, Menaldum (opname)
14 april	Ds. Marco Roepers, Achlum/Hitzum (opname)
21 april	Ds. Jelte Lindeboom, Leeuwarden (live)
28 april	Ds. Peter Kitsz, Harlingen (live)



april		AGENDA
woensdag 10	19.30/19.45	Ubuntu gespreksgroep Sint Anne
donderdag 11	19.45 uur	Gemeenteavond
zondag 14	15.30 uur	Creakerk
maandag 15	19.30 uur	Kleine kerkenraad
donderdag 18	20.00 uur	Bijbelcafé
donderdag 25	20.00 uur	Avond met alle kerkenraden van de combinatie.
zondag 28	19.30 uur	Zangavond Meinardskerk Minnertsga Gospelkoor Vocal Chain o.l.v. Gert Jan Hoekstra, Toegang gratis, collecte voor de onkosten.
mei		
maandag 13	19.30 uur	Kleine kerkenraad
zondag 26	15.30 uur	Middengroep activiteit



Gemeenteavond, donderdag 11 april..... samen terugkijken en vooruitkijken. Als u /jij ook komt, zijn we samen verantwoordelijk.

Zou u het boekje met de jaarverslagen weer mee willen nemen? Wel zo duurzaam!

**De deadline
voor het Kerknijds van mei
is
zondag 21 april**

Het gebeurde in die dagen van Pasen

Hij sprak tot Maria
en liet haar horen:
Ik leef.

Hij zei tot Thomas:
'Raak me aan'
en liet hem voelen:
Ik leef.

Hij sprak tot die twee
op weg naar Emmaüs
en liet hen ervaren:
Ik leef.

Hij zei tot Petrus:
'Ga naar buiten
en laat hen merken:
Hij leeft.'

Hij sprak tot de elf:
'Ga naar alle volkeren
en laat hen zien:
Hij leeft.'

Vandaag spreekt Hij tot ons:
'Ook jij moet getuigen.
Laat hen horen,
zien en voelen dat
Ik leef!'

Antoon Vandeputte

